

Barışmanın vakti gelmedi mi?

Herkesin diline doladığı deyimlerdendir "kedi köpek kavgası". Dolamamak mümkün mü, kavgaya tutuşan bir kedi ile köpek arasına girmeye yürek ister ve bu kavga genelde kedilerden ziyade köpekler için ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.

Kediler ve köpekler genel inanın tersine genetik olarak birbirlerinden hoşlanmayan canlılar değillerdir. Aslında birçok açıdan birbirlerine benzer gözükseler de ayrı ailelerden gelirler. Kediler, kendi türlerinden bile olsa diğer canlılara karşı çok temel bir savunma mekanizmasına sahiptirler. Güvenlik onlar için her şeydir. Bir canlı ile karşılaştıklarında öncelikle güvenliklerinin tehlikeye olup olmadığından emin olmak isterler. Söz konusu canlı bir köpek ise bu durumda tehlike sinyalleri çoğalır. Çünkü hem kendisinden (genelde) irice hem de kendisi kadar hızlı hareket edebilen bir canlıdır köpek. Ayrıca köpeklerin kendilerine özgü kokuları kediler için ayrı bir tehlike sinyalidir. Zira geçmişinde bir kez bile olsun bir köpekle kavga yaşamış bir kedi bu kokuyu asla unutmaz ve işini asla şansa bırakmaz. Bununla birlikte kedi ve köpeğin bir arada barış içinde yaşadığı birçok yuvanın da olduğu bir gerçek. Eskilerde çok olağandışı bulunan bu durum televizyon kanallarının ana haber bültenlerine çıkacak kadar sıra dışı bir durum olarak görülüyordu. Bugün ise bu mucizeyi kolaylıkla başarmış kedi-köpek dostu evler hızla çoğalmakta.

Peki işin sırrı nerede? İşin sırrı her iki canlının da birbirlerini tanımalarına yardımcı olmaktır. İlk karşılaşma muhakkak ki hayal kırıklığı ile dolu olabilir. Hırlamalar, mırlamalar. Diğer taraftan her ikisinin de birbirlerine saldıramayacakları bir mesafede ve kontrol altında bulunmaları birbirlerini tanımaları için iyi birer fırsat olacaktır. Bir süre bu kontrollü karşılaşmalar sürdürülmeli ve artık birbirlerine zarar vermeyecek duruma gelinceye kadar da devam edilmelidir. Tabii ki bu arada sizin de sınırlarınıza hâkim olmanız ve sağlanmaya çalışılan barış ortamını gergin davranışlarınızla bozmamanız önemlidir. Her ikisini aynı anda ya da birbirlerini görecektir şekilde sevmeniz birbirlerine karşı daha iyi duygular beslemelerine yardımcı olacaktır.

Eğer her ikisinden biri yavru iken eve gelmişse barış ortamının tesis edilmesi için daha az çabaya gerek vardır. Ama yine de yavru köpekler ile yetişkin kedilerin diyalogunda kontrol elden bırakılmamalıdır. Yavru kediler içinde benzeri bir tehlike söz konusudur. Özellikle Terrier cinsi köpekler yavru kedileri tavşan sanmakta ve hayatlarına kolaylıkla kastedebilmektedir.

Eğer evin ilk peti bir köpek ise gelen yavru ya da yetişkin kediyi kıskanması söz konusu olacaktır. Kıskançlık krizlerinin



önüne geçilmesinde daha da fazla sevgi gösterilmesi iyi bir çözümdür. Bir kedi ile köpeğin aynı çatı altında dostluğunun sağlanması halinde yaşanacak aynı çatı altında kedi ve köpek dostluğu sağlandıysa onları izlemeye doyum olmaz. Kedi ve köpek dostluğu gizlerle ve sürprizlerle doludur. Birbirlerine annelik yaptıklarını görürseniz şaşırmayın.

Bu sayıda bu konuya neden yer verdim, paylaşmak isterim. Çalışmakta olduğum ÇAĞATAY YEM FABRİKASI bu gün bu hayvan dostlarımızdan kedi ve köpekler için, ithal yerine taze ve besleyici mamalar üretip satışa sunmaktadır. Bunun öncüsü olan ve kaliteli mama üreten bir fabrikada çalışmam benim şöyle bir örnek yazmama neden oldu. (Ayrıca şuan aklıma geldiği için yazıyorum, neden kedi köpek mamaları eczanelerimiz de satılmaz ki?). Buradan yola çıkarak, bugün ikili ilişkiler de çatlayan duvarların, hayvan dostlarımızdan örnek alarak yeniden inşa edilmesine başlamalıyız.

Bir dostuyla hiç tartışmadıklarını söyleyenler olursa, onlara inanmayın. Her dostlukta zaman zaman tartışma çıkabilir. Sadece bazı ender dostlar çok seyrek tartışılır. Sürekli tartışarak birbirlerinden ayrı düşen kişilerin sayısı ise insanı rahat ve huzurlu nefes alacak ortamlardan kaçınmaya zorlayacak kadar fazladır.

Dostluk, diplomasi isteyen bir ikili ilişkidir. Duygulardan ve isteklerden fedakârlık yapılmazsa, mutlu bir beraberlik kurulamaz. Kavgalar dostlukların çerezidir. Ancak çerezin fazlasının zarar vereceğini de unutmamalıyım. Tartışmaların yıkıcı değil yapıcı olması hiç de zor değil. Sadece biraz dikkat etmek yeterli.

Sizce de barışmanın vakti gelmedi mi?