

# Durağanlıktan Devirgenliğe



Ecz. Mehmet DOMAÇ  
TEB Genel Başkanı

İnsanlığın binlerce yıllık özgürlük, eşitlik, adalet, refah, onurlu ve korkudan uzak yaşama özlem ve isteklerinin gerçekleşmesi. Geniş yığınların bu uğurdaki mücadelelerinin başarıya ulaşması, tarihin hiçbir döneminde ortam ve olanakla bu denli elverişli olmamıştı.

Çünkü Gobi Çölü'nde, Sibiryaya steplerinde, Amazon ormanlarının ortasında açlıktan ölen, tedavi göremeyen veya eğitim alamayan çocuğun içine düştüğü durum. İş bula-mayan babanın çocuklarına bayramlık alamayan ananın ya da "namus cinayeti" yle şeriat uyarınca taşlanarak öldürülen kadının acısı hiçbir zaman insanlığa bu kadar mal olmamış, insanlığı bu kadar derinden sarsmamıştır.

Çünkü dünyanın merkezi ile en ücra köşesi arasındaki iletişim ve etkileşim tarihin hiçbir döneminde ışık hızı ile gerçekleşmemiştir.

Çünkü tarihin hiçbir döneminde verimlilik ve üretkenlik bu kadar yüksek fırsatlar ve olanaklar bu kadar çok ve bunlardan yararlanmada adaletsizlik bu kadar derin değildir,

Toplumların onbin yıllık bir geçmişi var. Ama insan toplumlarında değişim, son üçyüz yıla gelinceye kadar, ovadan akan ırmak gibi, son yavaş gerçekleşiyordu, Son birkaç yüz yılda değişim hızlandı.

Bilim ve teknolojiye büyük ilerlemeler, güçlerindeki hızlı gelişmeler, dağ başlarında düzlüğe inen sel gibi, eskiye ait ne varsa silip süpürdü. Son yüzyıllarda, insanlığın hamle üstüne hamle yapmasını sağladı. Yeni üretim güçleri yeni üretim ilişkilerine yol açtı,

Böylece yerleşmeden aile yapısına, siyasetten hukuka, ahlaktan estetiğe... yaşamın tüm alanlarında köklü bir değişim dalgası başladı.

Sükun yok hareket var,  
Bugün yarına çıkar,  
Yarın bugüne yıkar,  
Ve bu durmadan akar, akar...

Değişimi izlemek yerine insanlık adına katkı sağlamak, geleceğin toplumunun oluşmasında bizimde bir tuğlamızın bulunmasına olanak verir.

Dünya nüfusunun artması, sağlıklı yaşam koşullarının oluşması sanayileşmesi ürünü olan aşılarda, ilaçlar, sağlık, tedavi ve yaşam koşullarındaki iyileşmenin sonucudur.

Sağlık ve eczacılık alanı hızla değişime uğrayan alanların önde gelenleridir. Bir insan ömrü, sürmeyen zaman diliminde ilaçların üretim biçimi eczanelerin hizmet şekli değişmiştir. Artık organ nakli, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların eczanede üretme şansımız bulunmuyor. Söz konusu ilaçlar için özel üretim teknikleri ve alanları geliştirildi.

Eczanelerde dijital ortamlar dışında reçete kabul hemen hemen kalmadı. Yirmi yıl önce AIDS, MS çok sayıda genetik hastalık bilinmiyordu. Bu gün çok sayıda yeni hastalık biliniyor bunların tedavisi için gerekli ilaçlar sağlık hizmetine sunuluyor. Ayrıca önemli sayıda yeni kısmının onyıldan buyana sağlık hizmetine sunulan ilaçlardan oluştuğu görülür.

Sanayi devrimi ile birlikte sağlık hakkının güvenceye alınması, anayasalara konulması, sosyal devlet ilkesinde sağlık ve sosyal güvenceli sistemlerinin geliştirilmesi yaşam kalitesini iyileşmesi için önemli kazanımlardır.

Ülkemizde sağlık güvencesi memurlara Emekli Sandığı, işçilere SSK, serbest çalışanlara Bağ-Kur, ekonomik gücü olmayanlara yeşil kart verilmesi son elli yılın gelişmeleridir.

Henüz daha nüfusun tamamı sağlık güvencesine kavuşturulamamıştır. Doğrudan söz konusu sosyal güvencelerde kolay elde edilmedi, hemen hepsinin bir macerası ve zorluğu var.

Örneğin Bağ-Kur'un sağlık güvencesi yasası 1986 yılında çıktı o zaman eczacılar sağlık güvencesine ulaşıyor, o zamana kadar eczacıların sağlık güvencesi yoktu. Avukatların

halen yok doğrusu başkalarının haklarını arayanların kendi sağlık güvencelerini unutmaları anlaşılır gibi değil.

Eczacılar Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'a sağlık hizmeti verirken çok az sayıda meslektaşımız SSK'ya sağlık hizmeti veriyorlardı. Söz konusu hizmet de SSK'nın kendi hizmet biriminin bulunmadığı yerlerde veriliyordu. Nüfusun %30.7'sine SSK kendi özel koşulları, evrensel eczacılık kurallarına aykırı olarak hizmet vermeye çalışıyordu. Eczacılık hizmetleri açısından SSK'nın bu yükü kaldıramadığı görülmüştü.

Üç yıllık uğraş sonunda SSK, TEB ile serbest eczanelerden ilaç hizmeti alım sözleşmesini imzalamıştır. Yıl başında yeşil kartlı hastaların serbest eczanelerden hizmet alım sözleşmesinin de yapılmasıyla serbest eczanede verilen hizmet yüzde 40 oranında büyüyecektir.

Meslektaşlarımızın nitelikli çalışan istihdamı, bilgi işleme ilgili donanımlarını, eczane alanlarını ve eczane finansmanlarını gözden geçirerek yeni koşullara hızla uyum sağlamaları gerekiyor. Diğer yandan eczacıların ilaç danışmanlık hizmeti vermesi ciddi biçimde gündeme gelmiş olacaktır. Rekabet bilgiye dayalı olmaya başlayacaktır.

Artık SSK'lılar ve yeşil kart sahipleri de ilaçlarını serbest eczaneden alıyorlar. Bu serbest eczacılık alanında önemli bir dönüşüm, bence bir milat. Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan hizmet alırken, ilaç nedani ile ortaya çıkan kuyrukları ve gecikmeleri ortadan kaldırıyoruz SSK'lı ve yeşil kartlı hastalar bundan sonra hastane eczanelerinde kuyrukta beklemeyecek, diledikleri anlaşmalı eczaneden ilaç alabilecekler.

Böylece hem hizmetin hızı, hemde niteliği artmış olacaktır. Ülkemiz insanı, tüm dünya ülkeleri insanları gibi kaliteli sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.