

ÇEVREMİZ ve SAĞLIĞIMIZ



14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri Çerçevesinde düzenlenen yarışma

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve Odamız Kurullarınca değerlendirilerek; derece alanlara ödülleri verildi.

1. liği **Mustafa Kaya Anadolu Lisesi Öğrencisi Magehan Özsoy**

2. liği **Abdurrahmanpaşa Lisesi Öğrencisi Serap Uzunsokaklı**

3. lüğü **Kuzeykent Lisesi öğrencisi Fatih Dimici kazandı.**

Yarışma 1. si Nagehan Özsoy'un "İN-SANCA YAŞAMAK" adlı yazısını yayınlıyoruz.



İN-SANCA YAŞAMAK

Ta yıllar önce kopup gelmişiz doğanın bağrından... yıllar önce ayrılmışız toprak ananın kucağından ... Hamuru toprak olan ilk insandan beri bu böyle sürüp gitmiş...

Ve 20. yüzyıl... Baş döndürücü bir hızla gelişen bilimin sevgilisi. Hep yanyana olduklar, yanyana yürüdüler, yanyana koştular... İnsan beynine kafa tutan bilgisayarlar, yaşam süresini uzatan tıbbî gelişmeler, büyük rüya Ay'a yolculuk ve diğerleri... Hepsisi 20. yüzyılım şemsiyesinin altında ve hepsi insanoğlunun hizmetinde, insanoğlunun önderliğinde. Bütün çabalar doğanın en üstün varlığı insan için.

Ya madalyonun öteki yüzü... Kirlenen doğa, kirlenen yaşamlar. Nükleer atıklar ve patlamalar, radyasyon, kimyevî maddeler, küresel ısınma ve sonucunda değişen dengeler... Peki tüm bunların sorumlusu kim? yaşam kalitesini yükseltme çabası içerisindeki insan.

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, günlük yaşamda kullandığımız araçlardan, barındığımız evlerden ve bizim için yiyecek ve giyecek üreten fabrikaların bacalarından çıkan dumanlar, atmosferi bir örtü gibi sarak güneş ışınlarının burada yoğunlaşmasına ve sonuçta dünyamızın gereğinin çok üs-

tünde ısınmasına neden olmaktadır. Bu da iklimlerin değişmesine, bitki örtülerinin farklılaşmasına ve hatta yok olmasına, kutuplardaki buzulların erimesiyle deniz seviyesinin yükselmesine yol açmaktadır. Doğanın bir parçası olan insan da bu gelişmelerden olumsuz etkilenmektedir.

Bilim adına önemli ilerlemeler kaydeden bazı ülkeler, yaptıklarıyla çelişecek şekilde, uğruna çabaladıkları insanlarına ihanet etmektedirler. Rusya, Nükleer denemelerde bulunan bazı devletlerin kimyevî atıklarını, elde edeceği cüzi bir bedel karşılığında topraklarına gömerek, vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmaktadır.

Ülkemizde de bir çok insanımızın can verdiği depremlerin kaynağını nükleer denemelerin oluşturduğu ileri sürülmektedir. Bu iddiaya göre yerin altında yapılan bazı patlamalar, dünya üzerindeki fay hatlarını tetiklemektedir.

Yetiştirmesi yıllarca süren ağaçların birkaç saatte katledilmesi ise, doğanın bir başka kanayan yarasıdır. Yaşam kaynağı olan oksijenin mimarı ağaçları yok eden zihniyet, ağaçsız toprakların heyelan sonucu çöküp, insanları öldürmesiyle dahi değişmemektedir.

İnsan için çırpınan bilimadamlarının emeklerini ziyan etmemek itinalı kullanmakla ve daha sonra bunları topluma aşlamakla başlayabiliriz. Bu haklar, tüm bireylere benimsetilirse, gerçekten hâlâ yaşanabilecek bir çevreye sahip olabiliriz. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes bu kampanyanın içinde olmalıdır. İşte o zaman doğaya olan borcumuzu ödeyebiliriz.

Umarım; Ay'a giden insanoğlu, diğer gezegenleri keşfettikçe, ait olduğu ve yaşayabileceği tek yerin dünya olduğunu anlayıp, sorumluluklarının bilincine varır, umarım...

Nagehan ÖZSOY

10-E-TM 82

Mustafa Kaya Anadolu Lisesi