



MERSİN'DEN UMUT DOLU BİR YAZI

Ecz. Umut ÖZKUL

16 Aralık 1971 tarihinde dört çocuklu Nazmiye-İzzettin çiftinin beşinci çocuğu olarak Tarsus'ta dünyaya geldi, ilk ve orta öğrenimi sırasında babasının muhtar olması avantajını hep kullandı. Ama bu avantajlar ona pahalıya patladı ve boş zamanlarını dayısının meşhur tatlıcı dükkanında geçirmek zorunda kaldı. Her zaman övündüğü ince ince açtığı yufkalar ve hangi ortamda olursa olsun yediği tatlının sağını solunu inceleyip not vermesi onun iyi bir tatlı gurmesi olmasındandır.

Üniversite sınavının sonucu açıklandığında "Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi"ni kazandığını öğrenmişti, bu haberi babasına verdiğinde ise "Bi öğretmen olamadın" cevabını almıştı. Üniversite yıllarında yakın arkadaş çevresinde eğlenceli, en sıkıntılı anda dahi espri yaparak ortamı yumuşatan biri olarak tanındı ve sevildi (rahatsızlandığı dönemde Türkiye'nin dört bir yanından insanlar akın akın hastaneye koştular). 1994 yılında eczacılık fakültesinden mezun olurken kıvrık saçları sadece fotoğraflarda kalmıştı. Askerliğini İstanbul Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nde asteğmen olarak yaptı. Askerlik sonrası 1996 yılında, kendi mahallesi olan "Musalla"da adını verdiği Umut Eczanesi'ni açtı. İşleri yoluna koyduktan sonra üniversiteden de sınıf arkadaşı olan Serap Tanış ile 1998 yılında evlendi. Serap'ın eczanesinin Adana'da olması nedeni ile Tarsus'ta başlayan hayatına Adana'da devam ettirdi. Mesleğine olan bağlılığı Umut'un meslek örgütleri içinde aktif rol almasına neden oldu; Mersin Eczacı Odası Tarsus Temsilciliği göreviyle başlayan bu yaşantısı, 2001-2003 yıllarında İçel Eczacı Kooperatifi Yönetim

Kurulu Üyesi olarak devam etti. 2003 yılından itibaren ise, Mersin Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Odada neredeyse tüm komisyonlarda görev aldı. Eczacı camiasının üniversiteden mezuniyeti sonrası aldığı meslek içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesinde yoğun emek harcadı. 2005 yılında Umut artık daha mutlu ve daha heyecanlıydı, çünkü biricik yavrusu Su, dünyaya gelmişti. 2005 yılının sonlarına doğru mesleği için daha çok zaman harcadığı ve belki de birçok kişinin onu daha fazla tanımasına neden olan Oda Genel Sekreterliği görevine başladı.

Görevi esnasında hiç kimseyi kırmaması ve herkesin sorununa kendi sorunuymuş gibi yaklaşması ise şüphesiz eczacılık camiasının hem fikir olduğu bir gerçektir. Her şeyin düzenli işlediği hayat, maalesef 24 Şubat sabahı oyununu oynadı. Uykusu sırasında aniden yükselen tansiyonuna bağlı geçirdiği beyin kanaması, kara bir bulut gibi hepimizin üzerine çöktü. Ama yine yılmadık ve Umut'a inandık. O sürprizleri seven, beklenmeyi yapabilen birisiydi. Bizler de hastane önünde beklediğimiz 16 gün boyunca, ondan bunu başarmasını bekledik, adından esinlendik UMUT'LANDIK. Ama maalesef 11 Mart akşamı, canımız, kardeşimiz, dostumuz, meslektaşımız bizi yanılttı. Umudumuz söndü.

Bizler bu güzel insanı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu düşüncüyü somutlaştırmak için 24 Nisan 2010 günü yaptığımız Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onun adını vereceğimiz ve Tarsus'ta yaklaşık olarak üç dönümlük bir arsa üzerinde inşa edeceğimiz sekiz sınıflı ve son dönem mimarisine uygun, modern bir anaokulu ile onu bundan sonra gelecek kuşaklara da aktaracağız.