

Yirminci yüzyıl insanlık tarihinin en uğursuz ve yoz rejimlerine tanıklık etti. Bu siyasal sistemler kendi halklarını bile ezip yok etti. Yalanlar üzerine kurulu olan bu sistemler halkın ruhunu yok ettiler.

Günümüzde de insanın kötü niyetinin, iktidar hırsının ortaya çıkarıldığı kötülüklerin örneği çok.

Yüzyılın sonuna doğru tarih yeni ufuklara doğru yükselmeye başladı. İnsanın artık yalnız toprağa ve onun kaynaklarına bağlı olmaktan çıkıp, bilim ve teknolojinin kanatlarında uçtuğu eşsiz bir dönem başladı. Dünya, toprak ekonomisinden beyinsel üretim ekonomisine geçince, orduların ıskartaya çıktığı açıkça görülecektir. Bilindiği gibi teknoloji top ötesi seslerle yayılıyor. Bu büyük düşün devriminin hakkı birilerine verilecekse; bu hak şüphesiz bilim ve teknoloji uzmanlarındır.

İnternetin sabandan daha önemli olduğu anlaşıldı. İnternete bağlandığımızda içinde bulunduğumuz odanın bir anda duvarlarla ya da mesafelerle kısıtlanmamış bir yerküre haline geldiğini görürüz. İnternet, sınırları olmadığı için, bilimin topraktan daha iyi bir gelir kaynağı olduğunu da kanıtlıyor.

Dünyamızda artık savaşların olmayacağına dair kimse güvence veremez. Ama savaşların gerekli olmadığı kesinlikle söylenebilir. Bilimsel barıştan beklenen yararlar, pahalı ordulardan kazanılması beklenen karları büyük bir farkla geride bırakır.

Tarih olarak bakıldığında her iki tarafın da kazandığı bir savaş olmadığı gibi, kaybettiği bir barış yoktur.

Bilim ancak sivil özgürlük koşullarında çiçek açabileceğinden, biri olmadan diğerinin gelişmesi oldukça zordur. Hepimiz biliriz ki nerede bir zorba kendi iradesini kuvvet kullanarak kabul ettirmeye kalkarsa, intiharın eşliğine gelmiş demektir.

Her gün yeni bir mali yolsuzluğu izliyoruz; bunların devamı gelecek, çok daha fazlaları ortaya çıkarılacaktır. Unutmamalıyız ki insan olmak para sahibi olmaktan çok daha büyük bir güç ve erdemdir.

"Halk adına" söylemleriyle kendileri için hareket edenler, her kelimeyi gerçek anlamının tersine çeviren sahtekarlar, bir gecede yalanlarının boşluğu içinde kaybolup gidebilirler.

Demokratik bir Anayasa ülkemizdeki hemen herkesin talebi ve özlemidir. Ancak bir türlü hayata geçirilmesi sağlanamıyor.

1982 Anayasasının antidemokratik hükümlerine dayanarak çıkarılan yasalarla meslek kuruluşları denetleniyor. Kendi meslektaşları tarafından seçilen, denetlenen meslek kuruluşlarının denetime tabi tutularak üzerinde baskı unsuru olunması, siyasal iktidarların kolaylıkla kullanacakları bir yol haline getirilmeye çalışılıyor ve bu nedenle Türk Eczacıları Birliği denetleniyor.

Bu uygulama ülkemizde demokratik bir Anayasa olmamasından kaynaklanan olumsuzlukların en tipik örneğidir. Böylesi bir uygulama kabbullenilemez. Ülkemizdeki tüm toplum kesimlerinin talebi olan Anayasa değişikliğinin bir an önce sağlanması ve Anayasanın değiştirilerek antidemokratik hükümlerinden arındırılması önemli bir talebimizdir.

Mesleğimizin geleceğini güvenceye almanın, tüm meslektaşlarımızın gelecek güvenliğini sağlamak anlamına geldiğinden emin olmalıyız. Meslektaşlarımızın bir kısmının yoksulluk içinde yaşamasının diğerlerini etkilemeyeceğine inanmak, yaşadığımız toplumsal sorunları inkar etmek demektir.

Biliyoruz ki toplumsal eşitsizlik zaman içerisinde mesleki, ahlaki bütün kuralları aşındıracaktır.

Bu nedenle toplumsal eşitsizliğin giderilebilmesi, meslektaşlarımız arasındaki uçurumun ortadan kaldırılabilmesi için tek tek tüm meslektaşlarımıza ve meslek kuruluşumuza önemli görevler düşmektedir.

Hükümetlerin ve meslek kuruluşlarının toplumsal eşitsizliğin giderilmesi için birlikte çalışması gerekiyor.

Ulu Demirel