

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Ecz.Semih GÜNGÖR

(Kongre Yürütme Kurulu Genel Sekreteri)

Sayın Delegeler, Sayın Konuklar,

Ödül töreni için burada bulunan sevgili öğrenci kardeşlerimiz, Değerli TRT ve Basın Mensupları,

İlk Türkiye Eczacılık Kongresi 1980 yılında İstanbul, Ankara, İzmir Eczacı Odaları ve Kamu Eczacıları Derneği'nin ortaklaşa düzenlemesi ile Ankara'da toplanmıştı. İkincisi ise; İstanbul Eczacı Odası tarafından 1982 yılında düzenlenmiş ve İstanbul'da toplanmıştı. 1989 yılında ise 3. Türkiye Eczacılık Kongresi yapılmıştı. O kongre T.E.B. Merkez Heyeti ve İstanbul Eczacı Odası tarafından yine İstanbul'da toplanmış ve bu salonda gerçekleşmişti.

Bugün İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Trabzon, Sakarya Eczacı Odaları tarafından ortaklaşa düzenlenen IV. Türkiye Eczacılık Kongresi'nde bir arada bulunmaktan Kongre Yürütme Kurulu olarak kıvanç duyduğumuzu öncelikle belirtmek isterim. Kongremize onur verdiniz.

Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Prof.Dr.Nurettin Sözen'i davet ediyorum. Buyurun efendim.

Prof.Dr.Nurettin SÖZEN

(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı)

Değerli Eczacı Arkadaşlarım, Meslektaşlarım, Sayın konuklar,

Basının ve TRT'nin Değerli Mensupları,

4.sünü gerçekleştirdiğiniz Eczacılık Kongresi'nin başarılı bir şekilde sürmesini diliyorum ve katılan tüm delegeleri sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum.

İstanbul tarihi ve değer zenginliklerinin yanı sıra tıp alanındaki tarihi ile zengin bir kenttir. Ülkemizin ilk eczacılık okulu İstanbul'da Osmanlı Padişahı II.Mahmut zamanında açılmıştır. Osmanlı Saraylarının eczaneleri tarihte son derece ünlüdür. Yıldız Sarayı eczanesinin ünü hala sürmektedir.

Eczacılık bilimleri son yıllarda en hızlı gelişen bilim dallarından biri olmuştur. Gelişen yeni tedavi yöntemleri, ilaç üretimindeki yeni gelişmeler 2000'li yıllarda tıp ve eczacılık bilimlerinin daha da ileri aşamalara ulaşacağını göstermektedir. Eczacı ilaç konusunda uzman tek kişidir. Aynı zamanda bir hekim olarak bu görüşe yürekten katıldığımı da burada açıklamak istiyorum. Gerçekten eczacılar ilacın üretiminden tüketimine kadar her aşamasında gerek bilgi ve becerileri ile gerekse maddi güçleri ile bu zincirde görev yapmaktadır. Ülkemizde eczacıların kendi meslek kuruluşlarının önderliğinde önemli gelişmeler, aşamalar kaydettiklerini ve gerçekleştirmeye uğraştıkları ciddi projeleri olduğunu biliyorum.

Demokrasilerde meslek kuruluşlarının desteklenmelerini istemek en doğal beklentidir, en doğal dilektir. Sizlere gerekli destek sağlandığında ülkemiz eczacılığına daha da büyük katkılar yapacağınıza yürekten inanıyorum.

Bugün ülkemizde serbest eczacılar halkımıza aynı zamanda sağlıkta danışmanlık hizmeti vermektedirler. Eczacıların zor şartlarda görev yaptıkları bu çalışmalarını süresi içerisinde gözlenmektedir. Eczacıdan ilaçla ilgili yeterli hizmetin istenilen biçimde alınabilmesi amacı ile mutlaka koşulları yenibaştan gözden geçirilmeli ve koşulları iyileştirilmelidir. Üzerlerindeki bürokratik ağırlık, engeller eczacılık görevinin işlevini kısıtlayan bürokratik engeller ortadan kaldırılmalıdır. Eczacılık genel sağlık hizmetleri zincirinin halkalarından birini oluşturuyor. Öyle ki bu halkalardan bir teki ihmal edildiğinde söz konusu hizmetin gerçek amacına ulaşmaması ile karşı karşıya kalınmakta. Dolayısı ile başta hizmeti bekleyen yurttaş mağdur olmaktadır.

Kamu işyerinde çalışan eczacımız olumsuz koşullarda özlük hakları

kısıtlanarak kendi gücünü aşan hizmetlere koşulmakta öte yandan uzmanlık alanında programsızlık nedeni ile son derece ciddi istihdam sorunu bugün de yaşanmaktadır.

Kuşku yok ki, sağlık hizmeti halkasının bu kopuşu ve yaşanan bu olumsuz durum genel sağlık alanının öteki sorunlarına yeni sorunlar eklemektedir. Bugün ilaç fiyatlarının geldiği düzey vatandaşları ilaca ulaşamaz bir duruma getirmiştir. Aynı etken maddeyi içeren aynı formdaki pek çok ilacın fiyatları arasında uçurumların bulunması son derece anlamlı ve düşündürücüdür. Halkımız yaşamak için kullanmak zorunda olduğu bazı ilaçları fiyatı nedeniyle satın alamamak gibi ciddi bir sorunla karşı karşıyadır.

Bu durumda eczacının görev ve sorumluluğu daha da ağırlaşmakta. Vatandaşa bunun nedenini anlatmak konusunda ciddi sıkıntı ile karşı karşıya kalmaktadır. Ülkemizdeki Sağlık Sigortasının Anayasal yaptırımlara rağmen yetersizliği bu konuda en önemli problem olarak ortada durmaktadır. Büyük bölümü güvencesiz ve sigortasız olarak çalışan vatandaşımız sağlık hizmetinden neredeyse hiçbir şekilde yararlanamamaktadır. Ekonomik gücü yetersiz olduğu için hastanelerde rehin kalan vatandaşların bulunduğu da sık sık tanık oluyoruz. Bu devletin vatandaşına karşı bir ayıbidir. Çağımızın insanlık ayıbidir aynı zamanda.

Ülkemizin böylesine siyasal, ekonomik ve sosyal bunalımları sürerken sağlık alanında da içinde bulunduğumuz acıklı durum son derece düşündürücüdür. Bu yapacağımız kongrenin ve buna benzer kongrelerde sağlık sorunlarımıza da yeni çözümler aranılması beklenmektedir. Bu koşullar içerisinde gerçekleştirdiğiniz kongrenin başarılı geçmesini diliyorum. Kongrede görev alan, düzenleyen arkadaşlarımı kutluyorum ve sizi tekrar sevgilerle saygılarla selamlıyorum.

Ecz.Sait YÜCEL

(Kongre Yürütme Kurulu Başkanı)

Sevgili konuklar, Sayın milletvekilleri, Değerli Öğretim Üyeleri, Değerli Delegeler ve Değerli Basın Mensupları, Sevgili Öğrenci Kardeşlerim;

Bu yıl IV.Türkiye Eczacılık Kongresini gerçekleştiriyoruz; bu kongrenin en güzel ve olumlu yanı 7 Eczacı Odasının birlikte bu olayı gerçekleştirmeleridir ki, bu, eczacılık kongrelerinin devamlılığını ve kapsamının genişlediğini belirtiyor. Peki bunca uğraş ve çaba niye düşünürsek;

Bunu kongremizin amaç maddesindeki "İlaç, Eczacılık-Halk Sağlığı"

sözcükleri ile belirtebiliriz. Gündelik yaşantımızda pekçok kullandığımız sözcükler bunlar.

Ne varki, bu üç sözcük; kendi içinde bebek ve anne ölümlerini, doktora ve ilaca ulaşmak için kış mevsiminde günlerce yola gidenleri, ilaç bulamayan ve alamayan insanlarımızı ve daha pek çok sorunu tanımlıyor.

Hiç bir çabanın sonuçsuz kalmayacağına inanıyor, sağlık gibi çok önemli bir konuda, her sözcüğün ardında saklı bulunan gerçekleri su yüzüne çıkarmayı amaç edinen kongremize hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ecz.Mehmet DOMAÇ

(İstanbul Eczacı Odası Başkanı)

Sayın Delegeleler , IV. Türkiye Eczacılık Kongresini yurdumuzun dört bir yanından onur veren meslektaşlarımız, seçkin konuklarımız ve TRT ile basın mensuplarının onurlandırması ile son derece anlamlı bir biçimde açıyoruz.

Kongrenin bana göre en fazla sevinç veren yanı burada bir arada olmak. Şu durumu açıklamak gereksinimini duyuyorum. Ülkemizde şu yükselen iletişim çağında ne yazık ki hala bir tek boyutluluk söz konusu.

Tek boyutluluk yaşantının her alanında kendini açığa vuruyor. İster siyasi ister ekonomik ister sorunsal. Daha ileriye giderek söyleyebilirim ki; ister birey alanında olsun tek boyutluluk egemenliğini koruyor. Bu durumu çok boyutluluğa yükseltmek, asıl amacımız olmalı böyle düşünüyoruz. Özet olarak söylersek IV. Türkiye Eczacılık Kongresi kendi alanında bu çok boyutluluğu korumuştur.

Bilim, sanat, kültür, gündelik yaşamdan edinilecek bilgiye kadar sorun, çözüm, alternatiflere kadar söz konusu çok boyutluluğu korumak amacını gütmektedir. Kongreye emeği geçen her meslektaşımızla paylaşıyoruz bu çok boyutluluğu. Dileğimiz bu sonucu kongreye her katılan arkadaşımız ve genelde kamuoyunun bu düşünceyi paylaşmasıdır. Hepinize saygılar sunuyorum efendim.

Yaşar TOPÇU

(Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı-Sinop Milletvekili)

Sayın Belediye Başkanı, Değerli Milletvekili arkadaşlarım, Sayın Oda Başkanları, Basınımız ve TRT'nin Değerli Temsilcileri, değerli konuklar;

Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyarak sözlerime başlıyorum.

Genellikle bilimsel kongreler o bilim alanının en son gelişmelerini tartıştığı gibi toplumun sosyal gelişmelerini de ortaya koyar ve bunları tartışır, sonuçlara ulaştırır. IV. Türkiye Eczacılık Kongresinin de ülkemizin bugün içinde bulunduğu sosyal yapı ve seviyesi itibarı ile eczacılık bilim dalımız doğrudan ilgili bulunduğu sağlık sorununun ülkemizde ulaştığı boyutlar itibarı ile çok önemli bilimsel ve sosyal gerçekleri ortaya koyacağına inanarak hem ülkemiz, hem meslek mensupları, vatandaşlarımız için, hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Değerli konuklar; ben eczacı değilim, sağlık bilimleri ile de ilişkim bir insan olarak sağlığını korumadan, sağlığına sahip olmadan yaşamının mümkün olmadığını çok iyi bilen ve sadece Anayasanın tanıdığı bir hak olarak değil, insan olarak, bir özgür toplumun üyesi olma arzusu içinde bir insan olarak, böyle bir hakka sahip ve bu hakkını en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan bir kişi olarak konuya yaklaşacağım aynı zamanda temsilcisi olduğum siyasi partinin görüşlerini de bu vesile ile sizlere sunmaya yansıtmaya çalışacağım.

Eczacılık sağlıkla doğrudan ilişkilidir demiştim. Sağlık ise sosyal devlet kavramının en önde gelen ögesi, en önde gelen kapsamlı herkesin sahip bulunması kaçınılmaz. Anayasa tanıdığı için değil tekrar söylüyorum Çağdaş Devletin vazgeçilmez unsuru olduğu için Sosyal Devlet ilkesi içerisinde en önde olan bir hak olarak ortaya çıkmaktadır.

O halde; Türk insanı, Türk Toplumunu sosyal devleti çağın gereği olduğu için, insanlığın gereği olduğu için yakalamak, bulmak ve onu geliştirmek zorundadır. Anayasa böyle söylüyor. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 25. maddesi böyle söylüyor. Peki Türkiye bugün içinde bulunduğu şartlar bakımından sosyal devlet ilkesinin neresindedir. Sadece Anayasanın 2. maddesindedir. Anayasanın 2. maddesinde devleti sosyal devlet olarak tarif eder. Biraz da öteye gider bir sonraki maddelerinde bu ilkelerden vazgeçilemeyeceğini, değiştirilemeyeceğini hatta değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğini söyleyecek kadar da siyaset dışı bir kavram olduğunu ortaya koyar. Ama sadece orada kalmıştır. Neden orada kalmıştır. Çünkü Türkiye'de sosyal devlet işlememektedir, işletilmemektedir. Adeta lüzumsuz, lüks Türkiye'ye göre gerçekten ele alınması yürütülmesi, özellikle üzerine basarak söylüyorum bugün başımızda bulunan bizi yönetmeye çalışan hükümetler tarafından özellikle bir kenara bırakılması hedeflenmiş. Ama söylediğim gibi Anayasanın 2. maddesinde içi boş bir kavram olarak bırakılmış bir devlet ilkesi halindedir. Neden böyledir. Gayet basit ben burada birçok rakkamlar vererek sizin fazla vaktinizi almak istememekteyim. Zaten benden sonra konuşacak arkadaşlar da

var. Program da bir hayli yüklü, kısa kesmek zorundayım.

Bir ülkede; vatandaş parası olmadığı için ölüyorsa, bir ülkede vatandaş hastanede ölmüş olan yakınını kocasını, karısını, çocuğunu senet bırakarak, sonrada o senedi hastane idaresinden kurtarabilmek için meclise gelip milletvekili bularak, arıyarak cenazesini alabiliyorsa, bir ülkede yaşayan 100 kişiden 80 tanesi hayatından memnun değilse, 62'den fazlası da geleceğinden ümitli değilse, o ülkede sosyal devlet ilkesinin çalıştığını söylemek sadece boş bir iddiadan ibarettir. Bir ülkede doğan her bin çocuktan 66 tanesini kaybediyorsanız, girmeye çalıştığınız A.T. ülkelerinde bu sadece 6.5 ise siz ondan on defa daha geride iseniz. Gine girmeye çalıştığınız A.T. ülkesinden sosyal devletin sağlık hakkında sosyal şemsiye, sosyal güvenlik hakkından yararlanmayan hiçbir vatandaşı yokken sizin demin sayın Belediye Başkanımızın söylediği gibi vatandaşın yüzde elliden fazlası diyeceğim, özellikle çalışmayan sosyal güvenlik kurumları için yüzde elliden fazlası bu teminatlardan yoksunsa. Bir ülkede 11 milyon kişi 4 bin doların üzerinde milli gelirden pay alıyor. 11 milyon kişi ise sadece 145 dolar pay alıyor ise O ülkede sosyal devlet ilkesinin çalıştığını söylemek mümkün değildir. Demek ki; sizin ülkenizin bir kısmı bizim bir zaman yamyam diye tarif ettiğimiz Afrika ülkeleri seviyesinin altında yaşıyor, bir kısmı Belçika gibi Danimarka gibi A.T.'nin gelişmiş ülkeleri seviyesinde yaşıyor. Demek ki siz dengeyi bozmuşsunuz. Kötü yola götürmüşsünüz, her bakımdan kötü yola götürmüşsünüz. O halde yapılması gereken nedir ya da Türk Vatandaşı ne istiyor, yahuatta biz Doğru Yol Partisi olarak sosyal devletten ne anlıyoruz. Uzun uzun tarif edecek değilim. Sadece üç cümle söyleyeceğim. Sosyal devletde yapılması gereken de budur, olması gereken de budur. İnsan gibi çalışabildiği, insan gibi kazanabildiği, insan gibi yaşayabildiği bir sosyal devleti arıyoruz. Hepsini bu üç (ayrıca açmıyacağım zaman harcamamak için) kavramın içersine sokuyoruz. Tekrar ediyorum; insan gibi çalışabildiği yani iş bulup çalışabildiği. İnsan gibi kazanabildiği yani refah payını alabildiği, insan gibi yaşayabildiği bunun içersine sağlığı da koyacaksınız tabii. Bunları Devletin sağladığı topluma sosyal devlet bunun için ortaya koyan ülkelere de sosyal devlet ilkeleri olarak görüyor ve bakıyoruz. Bunu sağlayamamaş olan bir toplumun uzun süre sulh ve sükununu korumasını mümkün görmüyoruz. Türk toplumu eğer bugün suskunsa sanmayınız ki teslimiyetinden dolayı suskundur. Türk toplumunun suskunluğu geçirmiş olduğu üç tane ihtilalden dolayı yeniden başına bir kaza gelmesinde olan korkusuna dayanmaktadır. Onun için meşru zeminler aramaktadır. Onun için sandığı beklemektedir.

Her gittiğimiz yerde vatandaş büyük bir arzuyla adeta ihtiras derecesine varan bir arzıyla sandık aramaktadır. Niçin? Başındaki bu hükümetten kurtulabilip bir an önce sivil bir topluma kavuşup sivil toplumun demokratik hukuk

devletine dayalı bir sivil toplumun kendisine sağlayacağı refahı, mutluluğu yakalayabilmek için.

Peki bizimkiler ne yapıyor? Bizimkiler vatandaşın bu arzularını bir kenara atıyor. Onun ötesinde ne yapıyor? Türk toplumunun sağlığı ile oynuyor. Nasıl oynuyor? Her yönü ile oynuyor. Bakınız bunun yakında bir örneğini görürseniz şaşmayacaksınız. A.T.'ye girmeye çalışıyoruz. A.T.'ye girmeye çalışan bir devletin A.T.'ye ayak uydurabilmesi için burada yanımdadır çıkarmak istemiyorum, Sağlık Bakanlığının yayınladığı kitap vardır. A.T.'deki bütün ülkelerin vatandaşlarına sağladığı sosyal güvenlik hakları ile sağlık haklarını orada yazar A.T.'deki bütün ülkeler sağlık hakkına, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Şemsiyenin altında bütün vatandaşları vardır. Türkiye'de ise yarısı yoktur. A.T.'ye girmek istiyorsanız, Türkiye'de sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında kalan %50'yi de onun altına alacaksınız. A.T.'ye girmek istiyorsanız, Türk vatandaşının sağlık hakkını ordaki seviyede vereceksiniz. Eğer Türk vatandaşı eczaneye gidip ilaç almak için elini bütün ceplerine sokup parası yetmediği için sonra çıkarıp alyansını eczaneye rehin bırakıyorsa ki alyansı da yoksa başkaca birşeyde bulamayıp nüfus cüzdanını bırakıyorsa ve şunu alda getireceğim parayı diye boynunu büküp ilaçları almaya çalışıyorsa sizde buna karşılık A.T.'ye ödün vermek üzere yerli ilaç sanayimizde bir yerde bize göre çok büyük açmazlara sokacak. Onun ötesinde A.T.'nin gelişmiş ve zengin ülkelerinin zengin firmalarını daha da zengin edecek şekilde bir patent kanunu getirip onlara burada ödeteceğiniz hammaddeler için çok büyük miktarlarda sonunda ilacın fiyatına yansıyacak haklar ödemeye kalkarsanız, İspanya'nın cesaret edip kabul edemediği patent hakkını siz bu halinizle kabul etmeye kalkarsanız, A.T.'nin kurucusu İtalya'nın daha geçen sene cesaret edebildiği işe siz bu halinizle kalkarsanız işte ülkeye yapacağınız en büyük kötülüğü yapmaya çalışıyorsunuz. Düzelteceğinize yapmaya çalışıyorsunuz. O halde en kısa zamanda diğer alanlarda olduğu gibi Türkiye patent hakkını başkalarına ödeyerek bir yere varamayacağını bilmeli ve patent hakkını kendisinin bundan sonra bulacağı yeni ilaçlar, yeni tedavi yöntemleri ile ve bunu yapabilmek için çok büyük oranlarda çok büyük fedakarlıklar yaparak araştırmaya, özellikle bilimsel araştırmaya, yeni buluşlara önem verecek yatırımlara girmek sureti ile o patent hakkını ilerde kendisinin talep edeceği hale gelmek zorundadır.

Türkiye bu hali ile bu yola bu şartlarda devam ederse varacağı yer daha çok yoksulluk daha çok sefalet daha çok ümitsizlik ve sonunda halkın sulh ve sükununun halkın tahammül edemeyeceği noktaya gelip bozulması sonucunu verir. Bizim olaya bakışımız budur. Bu vesile ile değerli meslek mensuplarını tekrar saygı ile selamlıyorum. Kongreye başarılar diliyorum.

Ecz.Cemal SEYMEN

(Sosyal Demokrat Halkçı Parti Nevşehir Milletvekili)

Sayın Büyük Şehir Belediye Başkanımız, Çok değerli Milletvekili arkadaşım Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Topçu, Sayın Eczacı Odası Başkanımız ve Çok Değerli Konuklar,

Burada partimi temsilen görevlendirilmemiş bulunduğumu arkadaşım açıkladı ve nezaket göstererek beni mikrofona davet etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bendeniz öğlenden sonraki oturumda Serbest Eczacıların Sorunları hakkında bir meslektaş olarak sorunları aktarmak üzere davet edilmiş bulunuyorum. Ama bu vesile ile IV. Türkiye Eczacılık Kongresi'nin açılışında bulunmaktan ve sizlere hitap etmekten büyük onur duyuyorum. Bu onuru bana verdiğiniz için ve bu fırsatla düşüncelerimi aktarmak imkanının bize sağladığı için başta ev sahibi olarak İstanbul Eczacı Odası olmak üzere Kongreyi teşkil eden bütün Eczacı Odalarına ve değerli meslektaşlarıma gerek şahsım adına gerekse mensubu olduğum Sosyal Demokrat Halkçı Parti adına en derin şükranlarımı ve saygılarımı arz etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım partimizin sağlık konusundaki görüşlerini bir açılış konuşmasında anlatma gereğini ben şahsen hissetmiyorum ve bu konuda da kafanızda bir karışıklık bulunduğu kanaatinde değilim. Tek cümle ile partimizin programında yer aldığı ve çeşitli vesilelerle çeşitli platformlarda açıkca dile getirdiğimiz gibi biz sağlık hizmetlerinin insanların doğuştan kazandıkları bir hak olduğu, parası olanın satın alabileceği bir hizmet, bir emtia türü olmadığı görüşünden hareketle Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin çözümünü sosyalleştirmekten başka bir çıkar yol bulunmadığını düşünen bir partiyiz. Bunu tekrar ifade ediyorum ki sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinden yanayız. Bu görüşler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin nasıl olacağını anlatma imkanı belki öğleden sonraki forumda daha uzun bir süre içerisinde aktarabilme umudunu taşıyorum. O nedenle bir açılış törenindeki protokol konuşması çerçevesinde bu görüşlerimi izninizle dile getirme imkanını bulacağım. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İçten saygılarıyla, sevgilerle selamlıyorum efendim.

Dr.Ecz.Atilla Ballı

(Demokratik Sol Parti Yürütme Kurulu Üyesi)

Sayın Eczacı Odaları Değerli Temsilcileri, Basının Değerli Temsilcileri, Değerli Meslektaşlarım ve Değerli Konuklar,

İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Sakarya Eczacı Odalarının or-

taklaşa düzenlediği ve yurt çapında eczacı delegelerin katıldığı IV. Türkiye Eczacılık Kongresi'nde birlikte olmaktan kıvanç duyarken partimin görüşlerini kısaca da olsa açıklama olanağı verilmesine teşekkür ediyorum.

Kongrenize davet edilen Genel Başkanım Sayın Bülent Ecevit'in önceden belirlenmiş bir programı olduğu için katılamayacağımı Kongre Yürütme Kurulu'na ve Sayın Kongre üyelerine başarılar dileğini, sevgilerini, saygılarını iletmek isterim.

Değerli kongre üyeleri 1980 başlarında uygulamaya konulan ekonomik modelin 5 yılda ekonomiyi feraha çıkaracağı öne sürülüyordu. Bunun bedeli de sosyal adaletin ve demokrasinin bir süre için askıya alınması, çalışanların yoksullaşması ve işsizliğin artması olacaktı. Fakat başlangıçta yalnızca bir geçiş dönemi için uygulanacağı öne sürülen model ANAP iktidarı dönemlerinde kalıcı bir düzene dönüştürüldü. Kendi iradesi dışında oluşan doğa güçlerini bile denetimi altına alabilen insanlığın kimi çevrelerce bir doğa gücü olmayan, insan emeğinden, insan girişimciliğinden doğan ekonomiyi kutsal ve dokunulmaz bir şeymiş gibi başıboş bırakmaya zorlaması içinden geçmekte olduğumuz dönemin bir çelişkisidir. Bu çelişkiden ekonominin başına buyruk işlemlerini daha doğrusu öyle işlemiş gibi görünmesini kendi çıkarlarına uygun bulanlar sorumludur. Gerçekten istedikleri güçlülerin buyruğunda bir ekonomidir.

Değerli meslektaşlarım sosyoekonomik yapılanmada ki bu gelişmeler üzümler ifade etmek gerekir ki sağlık hizmetlerindeki uygulamayı da çok olumsuz etkilemiştir. Bir yandan gelir dağılımı dengesi çalışanlar aleyhine olabildiğince bozulurken diğer yandan sağlık hizmetlerine ulusal bütçeden ayrılan payda çok düşürülmüştür.

Devletin başta gelen görevlerinden biri insan sağlığını korumaktır. Unutulmamalıdır ki; Sağlıklı ve güvenli yaşayabilmek doğuştan herkesin isteğidir ve hakkıdır. Bir ülkenin düzeni tüm insanların sağlıklı ve güvenli yaşama isteğini ve hakkını karşılayabildiği oranda geçerlidir. Sağlıklı ve güvenli yaşam özgürlükle ve eşitlikle birlikte gerçekleşirse insanlık onuruna yaraşır. Oysa Anavatan İktidarlarının en az kaynak ayırdığı alanlardan biri sağlıktır. Sağlık hizmetlerindeki pahalılaşıma halkın başlıca ızdırap kaynaklarından biri durumuna gelmiştir. Anavatan sağlık politikasının amacı bu hizmetlerin karşılığını hizmeti alana ödettirmektir.

Değerli kongre üyeleri, Demokratik Sol Parti Sağlık hizmetlerinde halk yararına gerçek bir reform yapabilmek için devlet bütçesinden bu alana ayrılan kaynağın artırılmasını ve de sağlık hizmeti veren kuruluşların daha verimli bir

çalışma düzenine kavuşturulmasını temel koşul olarak görmektedir. Bu doğrultuda Demokratik Sol Parti aynı zamanda Türkiye'de sağlık hizmetlerinin yeniden ve halktan yana yapılanmasında sağlık meslek örgütlerine büyük görevler düştüğü düşüncesindedir. Meslek Kuruluşları gelişen Toplumlarda yaşamsal önem taşır. Bu kuruluşlar siyasi konularda görüş açıklayamıyorlarsa kendi sorunları siyasal sorunlardan soyutlanamayacağına göre yasal işlevlerini gereğince yerine getiremiyorlar demektir. Örneğin; bir Eczacı Odası kendi meslek sorunları ile ilgilenirken kendi üyelerinin hakları için birtakım girişimlerde bulunurken ya da düşünceler üretirken ister istemez siyasete girecektir. Çünkü eczacılık sorunları ilaç sorunu ile ilgilidir, ilaç sorunu sağlık politikası ile ilgilidir. Sağlık politikası da kaynak dağılımı ile ilgilidir. Dolayısı ile kendi meslek konuları ile ilgilenirken bile Eczacı Odası için ya da herhangi bir meslek kuruluşu için aynı zamanda iktidarın ekonomik, mali politikaları ile de, sosyal güvenlik politikaları ile de yakından ilgilenmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle; zaten yaşamda geçerliliği olmayan meslek örgütlerinin politika yasağı yasalardan bir an önce çıkarılmalıdır.

Öte yandan Meslek Örgütleri kendi meslektaşlarına örgütlenme ve dayanışmanın yararlarını bir an önce anlatmalıdır. Özgün, çoğulcu ve toplumlu dayanışma güçsüzlerin gücüdür. Hakların, özgürlüklerin ve demokrasinin toplumsal güvencesidir, ulusal birliğin dayanağıdır ve refah artışının hakça bölüşülmesi hem dayanışma ile kolaylaşır hem de dayanışmayı kolaylaştırır. Özverinin de hakça dağıtımı toplumda dayanışma sağlayabilmenin gereğidir.

Demokratik sol partinin amaçladığı çağdaş sosyal demokrasinin ve onun bir ileri boyutu olan ekonomik demokrasinin temeli özgün ve çoğulcu dayanışmadan geçer. Bu bağlamda eğer eczacı arkadaşımız ilaçla bütünleşmek bilgi ve becerisini ilaçla birleştirmek istiyorsa, eğer eczacı arkadaşımız halktan yana bir sağlık politikası istiyorsa ekonomik örgütlenmenin gereğini hiç zaman yitirmeksizin yerine getirmek gerekmektedir. Bunun yolu da çok açıkca kooperatifleşmeden geçer.

Siyasi iktidar baskısından uzak, demokratik ve eşit katımlı eczacı kooperatifleri bir an önce kurulmalıdır. Hammadde dış alımı ve ilaç üretimi bu kooperatifler tarafından yapılmalıdır. Bu arada demokratik ve özerk bir yapıya kavuşturulması şart olan tüm sosyal güvenlik kuruluşlarının da örneğin; Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar gibi kurumların da eczacı ilaç üretim kooperatiflerine ortak olmaları mutlaka özendirilmelidir. Demokratik sol parti iktidarı her kesimdeki tüm kooperatifleşme sistemlerinde olduğu gibi eczacı kooperatiflerinin de yasal ve ekonomik destekçisidir. Rekabete dayalı pazar ekonomisi anlayışı gereği elbette özel sektörde bu alandaki çalışmasını ve ilaç

üretimini sürdürecektir. Böylece rekabete dayalı ekonomi de pazar kuralları geçerlilik kazanmış olacak ve ilaç gerçek değeri ile halka yansıtılacaktır. İlaçta tekel ya da kartelleşme eğilimleri kırılacak ilaç politikası halktan yana bir yapıya kavuşturulacaktır. Demokratik Sol Partinin yapacağı yasal düzenlemelerde eczacılık eğitimi yeni sistemin gereği olarak değiştirilecek temel bir tıp ve kimya nosyonu oluşturulduktan sonra uzmanlık dallarına ayrılacaktır. Sanayide çağdaş teknoloji ve bilimsel kurallara uygun ve buna uyum sağlayabilen eczacılar yetiştirilirken eczanesinde ilaç satan eczacı da temel tıp biliminin ve farmakolojinin tüm yeniliklerini izleyebilen bunu da halkımıza anında aktarabilen kişi olacaktır.

Değerli meslektaşlarımız önerdiğimiz yeni sistem pekçok yararları da birlikte getirecektir. Birçok eczacı arkadaşımız ortağı olacağı ilaç fabrikalarında çalışarak kendilerine iş olanağı bulabilecektir. Eczacı kooperatifleri ürettiği ilacın pazarlamasını kendi pazarlama zinciri ağında yapabilecek bu sektörde de birçok eczacı arkadaşımız istihdam edilebilecektir. Kooperatif pazarlama şirketleri ürettikleri ilacı dış pazara da açarak ülkeye önemli oranda döviz kazandırabilecektir.

Öte yandan eczacı kooperatiflerinden elde edilecek artı değerler yıl sonunda üyelerine eşit olarak dağıtabileceği gibi bunun yanında yardımlaşma, destekleme, araştırma, geliştirme, yatırım ve benzeri fonlar oluşturularak eczacının ve ilacın geliştirilmesi sağlanabilecektir. Üniversitelerle iş birliği yapılarak buralardan alınacak destek ile yeni ilaç ve teknoloji gelişimine katkıda bulunabileceklerdir. Destekleme fonlarından ekonomik gücü yeterli olmayan genç eczacı arkadaşlara ucuz kredi verilerek iş sahibi olmaları sağlanabilecektir. Ayrıca mahrumiyet bölgelerinde eczaneler açılması bu fonlar sayesinde gerçekleştirilebilecektir. Böylece çok önemli bir sorun olarak saydığımız muvazaa olayı da sona erecektir. Konut ve sosyal tesis gereksinimleri karşılanabilecektir. Eczaneler arasında bugün oluşan haksız kazanç istekleri ve yolsuzluklar engellenecektir. Çünkü toplum yararı gözetmeyen insanlar yeni sistemde ekonomik baskı altında kalacaklar ve gereğinde yasal düzenlemelerle meslekten men edilebileceklerdir.

Demokratik Sol Parti Türkiye'de hammadde üreten kimya sanayiinde bir an önce kurulmasını da amaçlamaktadır. Kimya sanayiinin gerçekleşmesinde eczacı kooperatifleri yatırım fonlarının, halk sektörünün ve devlet etkinliği söz konusu olabilecektir. Demokratik Sol Parti bugün Türkiye'de ruhsatlandırma, ilaç kalite kontrol ve ilaç fiyatlandırmanın büyük bir sorun haline geldiği inancındadır. Bu amaçla sağlıkla ilgili demokratik kitle örgütlerinin tüm sosyal güvenlik örgütleri, üniversitelerin ilgili bölümleri, Sağlık Bakanlığı temsilcilerinden oluşacak ancak siyasi iktidarların etki alanında kalmayacak

özerk bir anayasal kurulu önermektedir. Bu tip bir yapılanmanın siyasi baskıları ortadan kaldıracığı, ilaçta daha gerçekçi değerlendirmeleri gündeme getireceği inancındadır.

Değerli kongre üyeleri sağlık sorunumuzun çok önemli bir boyutunu oluşturan eczacılıkla, ilaçla ilgili sorunlara ışık tutmak ve çözüm yolları göstermek bakımından kongrenizin çok yararlı olacağına inanıyorum. Sağlık sorunlarımızın en alt düzeye indiği, insanca ve hakca bir düzenin hakim olduğu bir Türkiye dileği ile kongrenize ve tüm sağlık emekçilerine partim ve şahsım adına saygılar sunuyorum.