

Geçirdiğimiz en sancılı ve sıkıntılı günlerle yeni millenyumaya gireceğiz. Dahası çok yabancı olduğumuz M.A.İ, MİGA ve Tahkimle kol kola beraberce. Doğru yolda yolumuzu bulamazken bilmediğimiz karanlık yolda ilerleyeceğiz. Bu konuda oda yöneticilerimiz oldukça duyarlı davranarak bir panel düzenlediler, birbirinden değerli panelistler her konuyu en ince detaylarına kadar anlayacağımız ve öğreneceğimiz şekilde anlattılar ve yüreğimize su serptiler, son olarak da hep bir ağızdan BİR ŞEY OLMAZ dediler.

Dediler de "çok kuvvetli sermaye ve bilgiyle bu güç yolu geçebilirsiniz"i de ilave ettiler. Şu günlerde ayakta durabiliyorsak, akıllıyız demektir, yarın da ayakta durabiliyoruz. Bunun için de neler yapabileceğimizi şimdiden planlamalıyız. Çevremize baktığımızda en fazla kazananların bankalar olduğunu rahatça görebiliriz. Neden biz eczacılar kendi bankamızı kurmayalım? Bu fikir yalnız benden çıkmadı. Yıllar önce Allah nur içinde yatırsın rahmetli Adnan Ağabey'in T.E.B.'in banka kuracak kadar parası var dediğinde o gün orada olan kıymetli meslektaşlarımızın hemen hepsi bu işe başlayalım demişlerdir. Tütüncülerin Tütün Bankı, öğretmenlerin T.Ö.Bankı, ziraatçıların Ziraat Bankası yıllar önce kuruldu ve ayrıca her holding de kendi bankasını kuruyor, oldukça da kar ediyorlar. Geçenlerde Ayek için yapılan toplantıda sınıf arkadaşım İskenderunlu Ali Bey'in ilginç bir önerisi vardı; "birer milyar kişi başına verelim kendi bankamızı kuralım." Çok haklıydı kendi kurduğumuz bankayla çalışacağız krediler düşük olacak kar da bize kalacak.

Bu konuda en büyük görev T.E.B.'e düşüyor. Bioyararlılık kompleksini gerçekleştirdiler. Ankara'da büyük sosyal tesis yaptılar. Bu yapılanlar tartışmaya açıktır. Ve Sayın Başkanımız bunlar yapıldıktan sonra eldeki mevcut paranın üç trilyonun üzerinde olduğunu açıkladı. Bizim katkılarımız T.E.B.'in de katkısıyla bu banka işi gerçekleştirilebilir. Kaldı ki T.E.B.'in krediler konusunda hatırı sayılır bilgi sahibi olduğunu ve bu düzenin nasıl işlediği hakkında da yıllardır tecrübesi olduğunu biliyoruz. Son panelimizde Sayın Başkanım T.E.B.'in verdiği kredilerin düşürüleceğini belirtti.

Kooperatiflerimizin durumu ortada. Ayakta kalabilen bir kaç tane var, onlar da iyi koordinasyon ve üyelerin tam desteği ile mücadeleye devam edebiliyorlar. Ama amacın bu olması yeterli değil kooperatiflerimizin mutlaka üretken

olması gereklidir. Bizler on arkadaş Çukurova Ecza ko-op'u kurarken bu gayeyle yola çıkmıştık; mutlak üretim için. Yazılarını takip ettiğimiz değerli asker arkadaşım, meslektaşım kooperatifler başkanı Sait Bey koop.ların üretici olmasından bahsetti. Nihayet de T.E.B. başkanımız da kooperatiflerin üretken olması gerektiğini geçen panelimizde söyledi. Kooperatiflerin ayakta kalabilmesi için mutlaka üretken olmaları gerekir. Günümüzde Toprak İla-cın geldiği yeri hepimiz bilmekteyiz. Kendi ürettiğimiz ilacı satmak kadar zevkli bir şeyin olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ilaç piyasasının %76'sını Selçuk ve Hedef Grubu ele geçirmiş. Koop.'ların payı %30'lardan %10'lara düşmüş, oldukça kritik bir noktaya gelmişiz. Bu iki dağıtım kanalı-

nın eline kalmışız, ilerde dış kaynaklı dağıtım kanalları da devreye girdiğinde neler olacağını düşünün! Yıllardır bu işin ırgatlığını yapıyoruz. Bu düşündüklerimizi gerçekleştirdiğimiz takdirde işimizin hanımefendileri ve beyefendileri olacağımız kesin.

Sivas'la başlayan İçel'in de uyguladığı odamızın da uygulamaya başlayacağı üniversitede yatan hasta reçetelerinin adil dağılımı için gerekli protokol üniversite başhekimiyile oda başkanımız tarafından imzalandı. Bu olay ileriye dönük oldukça umut verici ve bir o kadar da sevindiricidir; bizler için hayırlı olsun. İlerde yapılacak yeni uygulamaların da başlangıcı olmasını temenni ederiz. Numune Hastanesi, Emniyet ve diğer kurumların da ilerde bu uygulama içinde yer alması halinde bazı satanistlerin burunları sürtülecek

ve haksız kazanç ortadan kalkacaktır. Eczanesinin adını bulunduğu bulvardan alan bir eczacı arkadaşımız ne yazık ki her türlü melanetliği yapmaktadır. Böylesi ne görül-müş ne duyulmuş, fazla secdeye eğilerek Tanrıyı kandırdığını sanmakta ama aslında kendini kandırmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Ben de hacı çocuğuyum. Hacı Hafız torunuyum ama böyle dini alet ederek hiç bir yere varılmaz ki! Bağlı olduğu grupta da pırl pırl arkadaşlar gerçek müslümanlar var onlar da bu durumdan son derece rahatsız; dilerim en kısa zamanda doğru yolu bulur.

Yeni millenyumda gençlerimize çok büyük görevler düşüyor. Bu görevleri eksiksiz yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. Biz kendimize en güçlü dopingi yapsak bile biz koşarken gençler yürüyerek bizi geçiyorlar. Onlar grup ayırmaksızın birer gonca, reklama hiç ihtiyaçları yok dimdik ayaktalar tüm güçlükleri yeneceklerine inanıyorum. Bu zor yılları hep beraber kol kola atlatacağız. Umut uzaklarda değil yarından da yakında...

