

# ATATÜRK BAYRAĞI

Sayın Ecz. Erdoğan ÇOLAK

4. Bölge Adana Eczacı Odası Başkanı

Cumhuriyetimizin 75. yıl etkinliği çerçevesinde istediğiniz yazıtı gönderiyorum.

Başarılarınızın devamını dilerim.

Saygı ile.



Yekta Güngör ÖZDEN  
Atatürkçü Düşünce Derneği  
Genel Başkanı

“Varlığımızın simgesi, geleceğimizin güvencesi Atatürk, sonsuza akan yaşamımızda giderek artan bir güçle ulusal aydınlığımızı somutlaştırmaktadır. Yokolmak durumuna düşmüş bir toplumu kişilikli bireylerden oluşan ulus düzeyine çıkarmakla kalmamış, öncülük ettiği Türk devriminin kazandırdığı atılımlarla çağdaş uygarlığın gönencine kavuşturmuştur. Yurt kurtarılmış, Türkiye Cumhuriyeti yepyeni bir devlet niteliğiyle saygın yerini almış, uluslararası belgelerle kanıtlanan bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik olguları, karanlıktan aydınlığa geçişin tüm mutluluğunu getirmiştir. Yokluklar ve yoksunluklar yenilmiş, yabancı etkinlikleri kırılmış, ülkenin bayındırlığıyla birlikte toplumsal, ekonomik sorunların çözümünde başarılar sağlanmış, anlayıştan kural ve kurumlara uzanan yenilik çabalarıyla ulusal yapımız anlamlı içeriğini edinmiştir.

İnsan haklarına dayanan çağdaş demokrasiyi özetleyen hukuk devleti, hepimizi göndiren onurlu yeriyle tarihe damgasını vurmuştur. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın yalnız dış düşmanları değil, geri kalmışlığın içteki nedenlerini kaynaklarıyla birlikte yenilgiye uğratan utkusu yüreklerimizin sönmez ateşidir. Sömürgecilik anlayışının yıkılması, tutsak ulusların özgürlük umutlarını kamçulamış, örnek savaş, birbirini izleyen bağımsızlık yürüyüşlerinin ocağı olmuştur. Ümmetten ulus, imparatorluk enkazından modern devlet doğmuş, devrimlerle yeniçağın inanılmaz gerçekleri yaratılmıştır.

1919'un olumsuz koşullarını hiçbir şeyden çekinmeden, yılmadan, yorulmadan, benzersiz bir yurtseverlik duygusuyla başarıya dönüştürenler, değerbilir ulusumuzun unutulmaz, ölümsüz kahramanlarıdır.

Ulus, cumhuriyeti kuran halktır. Etnik ve dinsel ayırım gözetmeksizin vatandaşlık kurumu kapsamında her yurttaşı tam eşitlikle kucaklayan **Atatürk milliyetçiliği**; her girişimi halkla birlikte, halk için gerçekleştirmeyi amaçlayan **halkçılık**; ulusal istenci, çoğulcu katılımcı, kuralları ve kurumlar düzeni demokrasiyi gerçek ve geçerli kılmak için egemen kılan **cumhuriyetçilik**; özel kesimin üstesinden gelemeyeceği konularda devlet öncülüğü ve katılımını amaçlayan **devletçilik**; başta din ve vicdan özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin, gelişimin ve geleceğin güvencesi, bağımsızlık ve demokrasinin kaynağı, siyasal, hukuksal ve ulusal birliğin dayanağı, barış, insanlık, uygarlık, aydınlanma, us ve bilim öncülüğü, eşitlik ve dostluk olan **laiklik**; eskilerin olumlu ve yararlılarını koruyup yenilikleri güncel bağlamda edinme ve sürekli gelişme, kendini aşma ve yenileme çabası olan **devrimcilik**, Atatürkçülüğü özetler. Atatürkçülük, Atatürk bayrağıdır...



Atatürk ölmüştür. Öleceğini de biliyordu. Bizler de onun öldüğünü bilecek, ölülerin peşinden gitmeyecek, tabularla ve tabutlarla uğraşmayacak düzeyde kişileriz. Atatürk'çüler de ölecektir. Öldürülmüşlerdir de. Ancak Atatürkçülüğü kimse öldüremez. Düşünceler hiçbir şeyle yokedilemez. Bunun ayırında olmayan sapkınlar, aymazlar ve hainler olmadık suçlamalarla, çirkin tanımlarla, yalanlarla, insanlık ve terbiye dışı söz ve yazılarla Atatürk'e, Atatürkçülüğe, Atatürkçülere saldırmakta, bağımlılıklarını sergileyen kötü davranışlarla kararmaktadırlar. Türkiyemizi Türkiye yapan ilkeler demeti olan Atatürkçülük, ışıklı yolumuzdur.

Atatürkçülük yukarıda belirtilen değerlerin kurumlaşmasıdır. Atatürkçü olmak onurdur. İnançları sömürerek, dini kin, kini din durumuna getirerek, dinsel görevleri alışveriş aracı kılarak, para-pul niteliğinde sayarak lekeleyenler, çıkarlarının esiri olmak yanında Arap milliyetçiliğine özenip ümmetçilikle vatan ve ulus düşmanlığı yapanlar cumhuriyetle, Atatürk'le, Atatürkçülükle, dünyada İslamiyeti en iyi yaşayan-yaşatan ülke olduğumuzu unutan zavallılardır. Laikliği, hukuku, devleti, demokrasiyi, dini, insanı, insan haklarını yeterince algılayamayan bağnazların, kötü amaçlıların, kendini bir şey sanan bölücü ve yıkıcıların işbirliği yurdumuzda toplumsal barışı ve ulusal dayanışmayı gölgelemektedir. Tehlikeye sokmaktadır.

Yok yere tartışma çıkararak, gerginlik yaratıp tırmandıran, kavgayı içsavaş boyutlarına çekmeye uğraşan, bilmedikleri konuların sözcüklerini üstlenenlerin akçalı güçleri, dayanışmaları, olanakları şaşırtıcıdır. Her taşın altından çıkmaktadırlar. Siyasal nedenli ödünlerle gerçekleşen kadrolaşmalar

yaygınlaşan yolsuzluk söylentileriyle gündemdedir. Ulusumuzu terörün pençesine atanlarla birliktelikleri açıktır. Bölücü, yıkıcı, din sömürücüsü üçlünün ortak yanı, Türkiye düşmanlığıdır. Bu ortaklık ve kalkışmalar, herkesi uyarmalıdır. Bozuklukları olan bozguncular, yozlaşmaları körüklemektedir.

Cumhuriyetle, laiklikle, us ve bilimle geldiğimiz çizgiyi bozarak Sevr özlemcilerinin kuklası olanlar, her gün yeni bir saçmalıkla ortalıktadır. Her yerde bunlardan birileri vardır. Kapılarda, eşiklerde, merdivenlerdedir. Kürsüde, sütunda, masada, kasada, pusudadır. Bunların oyununa gelmemeli, yurttan barış, dünyada barış, ilkesine bağlılıkla, özenle ve duyarlılıkla ilkeleri koruyup savunmalıyız. Siyasal ve demokratik çözümler aldatmacasıyla getirilen dış kaynaklı dayatmaları iyi değerlendirmeliyiz.

Aykırılık ve çelişkilerin, demokrasiyi yıkmaya girişimlerinin, demokratik hoşgörüle karşılanması, (basiretsizlik) sağgörüsüzlüktür. İnançla dalgalandıracığımız bayrak, Atatürk bayrağıdır. Bu onurlu bayrağın, şanlı şerefli ulusal simgenin üzerinde

bulut yok, güneş vardır. Altında da insanlığın aydınlığı vardır. İki yüzlü, ikilemli sözde dostların insan hakları ve demokrasi öncüsü kesilip kurmak istedikleri baskının haklı nedenleri yoktur. Yapay sorunlarla almak istedikleri sonuçlara Atatürkçülük engel olmaktadır. Kızgınlıkları bundandır. İşbirlikçilerinin yalana dolana bulanıp çırpınmaları da bu yüzdendir. Hiçbir ahlak duygusuyla ve kişilik niteliğiyle bağdaşmayan tutumlarıyla kendi bataklıklarına gömülmektedirler.

Kimi inanç satıcılarının, kimi demokrasi göstericilerinin, kimi çıkarıcıların, kimi bölücü ve yıkıcıların alabilecekleri sonuç yoktur. Atatürk bayrağı dalgalandıkça karanlık gelmeyecektir. Kötü amaçlarına ulaşmak için her yolu ve yöntemi deneyenlerin, her kötülüğü yapabileceklerini gösterenlerin karşısına yürekli biçimde, en az onlar kadar çalışarak çıkılmazsa ulaştığımızı sandığımız her şeyi yitiririz. Kazandığını korumasını bilmeyen, kazanacak gücü bulamaz.

Son zamanlarda iktidar ve muhalefet boşluğu bulunduğunu sananlardan kimileri ilgi çekmek için



olacak, Atatürk'e ve ilkelerine değişik yöntemlerle saldırmaktadırlar. Türkiye'yi Türkiye yapan ve bunca iç ve dış kötülöklere karşın ayakta tutan değerlere saldırıda birleşenlerin bilgisizliđi, kimilerinin terbiyesizliđi bir yana tümü boş çabalar dır. Ancak aydınlarn umursamazlıđı, sorumluluklarının gereklerini yerine getirmekten kaçınmaları üzücü durumlara neden olmaktadır. İhanet çetesinin ya da şebekesinin dayanışması ibretle izlenecek niteliktedir. Buna bir de kimi basın yayın organlarının yanlışlarını düzeltmekten bile kaçınan sakıncalı davranışları eklendiğinde görünüm oldukça ađırlaşmaktadır.

Öğrenim Birliđi Yasası başta olmak üzere devrim yasalarının çođu savsaklanmakta, siyasal geldiler pahasına gözardı edilmekte, anayasada öngörölen cumhuriyetin temel nitelikleri pazarlık konusu yapılabilmekte, hukuk devletinde Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına karşın uygulamaların yürütölmesine tüm yetkililer seyirci kalmakta, güçler ayrılıđı ve yargı bağımsızlıđı ilkelerine aldırış edilmemektedir. Nasıl karşıtlarına bile demokratik olanak sağlayan laiklik gereksiz yere tartışmaya açılıyorsa temel kavramlar, kurumlar ve koruyucularına saldırılar karşısında kimi savcı ve yargıçlar suskunluđu yeđleyebilmektedir. Yalanla yaşayan kimi yayın organlarının en küçük nezaket tanımayan sapkınlıkları, son yolsuzluk olaylarının kaynakları ve nedenleri gözetildiğinde yürekler burkulmaktadır.

Atatürk'ün devlete ve tüm ulusal yaşama temel olan fikirlerini, Ulusal Kurtuluş Savaşı öncesinde, sırasında ve sonrasında büyüklüklerini kanıtlayan fikirlerini anlamadan, sözlerinin içeriđini ve amacını bilmeden tartışan fikirsizler ve göstericiler ortaya çıkmıştır. Denenmiş kurumların, uygulanmış sistemlerin hastalarıyla birlikte karıştırmacılık yapan bu karışık kişileri kışkırtan, destekleyen doyumsuzlar da vardır. "Yurtta barış, dünyada barış - Ne mutlu Türküm diyene" özdeyişlerinin toplumsal, hukuksal açıklamalarına ilişkin hiçbir kanıt ortaya koymadan kendince eleştiren çocukların öğrenecekleri şeylerin başında kendilerinin kim oldukları gelmektedir.

Türkiyemiz kimsenin çiftliđi ve çöplüđu değildir. Boşluktan canları sıkılanlar ulusal değerlerimizin yerine kendilerine başka oyuncaklar bulmalıdır. Hiçbir hukuksal, toplumsal, siyasal, ekonomik görüş getiremeyip başkalarının Marksist, dinci, faşist, bölücü, Sevr'ci reçetelerini okuyanlar önce ulusa, toprak tümlüđüne ve bugünkü siyasal yapımızın temeli olan cumhuriyete saygı duymalıdırlar. Modern giyimli mollalar 1919 mandacılarını anımsatmaktadır.

TBMM'nin kuruluşundaki kimi sarıklı üyeler, kafaları ve yürekleri yurt sevgisiyle, temiz duygu ve düşüncelerle dolu olduğundan şimdiki kimi sarıksız bağnazların biçimsel aldaticılıkları daha iyi anlaşılmalıdır.

Atatürk'ü ve Atatürkcülüđu yeterince algılayamamanın ve anlatamamanın sıkıntılarını çekmekteyiz. Söylevi bir kez olsun okumayanlar, öğretim ve eğitim kurumlarında bu konuları geređince ele almayanlar ve aldırmayanlar yarınlarda büyük pişmanlık duyacaklardır. İş işten geçip 1919 öncesinin karanlıđı bastıđında kimsede ses çıkaracak güç de kalmayacaktır. Kimi belirtileri bugün de sezinlemeyenlere diyecek şey yoktur. Tüm azgınlıđı, saldırganlıđı ve pervasızlıđıyla gelmekte olan, memur, işçi, öğrenci gözetmeden ekmekle oynamayı bile az bulanların yarınlarda neler yapacağını kestirmek güç değildir. Yođun saldırıya karşın çıkararak yurttaşlarını aydınlatmak isteyen yansız kimseleri çok konuşmakla suçlamak, susmalarını isteyen bağnazlarla bir olmaktır. Saldırı arttıkça, toplumsal barışı koruyup güçlendirecek çabaların da artması gerekirken çekilmeyi ve suskunluđu seçenlerin kimlere destek verdiđi düşünölmelidir.

75 yıl önce dünyanın en güzel aydınlıđını yaşayan ve bugünlere o güçle gelen ölkemiz ne oldu da şimdilerde barıştan, esenlikten, geleceđe güvenle bakmaktan uzakta kimi endişeler içindedir? Devlet dışındaki yıkıcı güçler, devlete karşın, üstelik devlet içinde nasıl egemen ya da etkin olabilmişlerdir? Kimler uyumuştur ya da nasıl uyutulmuştur, uyumayan cumhuriyet düşmanları karşısında? Biz kendimize acıyıyormuz, tarihin acımasına da neden olmayalım. Atatürk bayrađı bu nedenle dalgalanmalıdır."

(Kemalist Ölkü - Kasım 1994)

### Değerli Meslektaşlarımız;

Olağan Mali Genel Kurul ertesinde çıkardığımız yeni sayıyla karşınızdayız.

Cumhuriyetimizin 75. yılını tüm canlılığıyla kutladığımız 1998 yılının sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Tarihin akışı içerisinde yaşanan tüm zorluklar ve inanılmaz özverilerle aşılın tüm engeller sonrasında kazanılan ve bize emanet edilen cumhuriyetimiz için büyük önder Atatürk'e ve bu uğurda topraklarımızı kanlarıyla sulamaktan çekinmeyen atalarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Cumhuriyetimizin 75. Yılı hepimize kutlu olsun.

Bildiğiniz gibi son olarak "Temmuz" bültenimiz elinize ulaşmıştı. Geride kalan yaz döneminin etkisiyle daha önce çıkarmayı planladığımız bu sayı için az da olsa bir gecikme yaşadık. Ancak çalışmalarımız her zamanki temposundan bir şey kaybetmedi. Önümüzdeki dönemde de eskiden olduğu gibi hepimizin tüm Türkiye ile beraber izlemek durumunda olduğu gündemdeki konuları ele almaya çalışacak; bunun yanısıra çok fazla irdelenmeyen ama en az gözönündekiler kadar önem taşıyan bazı başlıkların da üzerinde durmaya devam edeceğiz. Bültende yer verilen bilgilendirmelerin, okunduğu takdirde her gruptan meslektaşımızın ilgisini çekeceğine inanıyoruz. İlginin de ötesinde yayının takip edilmesinde hepimiz için fayda olduğunu düşünüyoruz.

Zaman zaman bizim paylaşımlarımıza sizlerden gelen görüş ve katkılar ise tahmin edeceğimiz gibi son derece dengeleyici bir etki oluşturuyor. Ancak bir noktayı tekrar belirtmek zorunluluğu var: Bültenimizi Türkiye genelinde birçok noktaya göndermemize rağmen doğal hedef kitlemiz durumundaki Adana ile, diğer bölgelerle sağlanandan daha aktif bir alışverişin gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz. Görüşlerinizi, daha da ötesi emeklerinizi ve çalışmalarınızı bize ileterek diğer meslektaşlarımızla paylaşılmasına katkıda bulunmanızı istiyoruz. Bunun için komisyonda çalışma şartı yok. Çalışmak ve üretmek için her zaman imkan vardır; yeter ki isteyelim. Bu sayede olumlu ve olumsuz eleştirilerimizin de içini doldurma fırsatını yakalayabilir; paylaşımlarımızı bültenimiz için faydalı hale getirebiliriz. Kısacası; atıl ve cansız bir yayını değil; işler ve aktif bir yayını sürdürmek adına hepimizin yapabileceği birşeyler mutlaka olacaktır. Tüm amacımız; içerik ve görsel olarak kalite düzeyi yüksek, mesleğimize ve mesleki kimliğimize yaraşır dolu bir bülten çıkarmak. Bu hedefe yönelik çıkan bir yayının genel anlamda beklenen verimin alınmasına imkan sağlayacağına inanıyor; çalışmalarınızı ve görüşlerinizi beklediğimizi tekrarlıyoruz.

Bu sayımızda; eski Anayasa Mahkemesi Başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı sayın Prof. Dr. Yekta Güngör Özden'in 75. yıl kapsamında bültenimizde yayınlanmak üzere gönderdiği geniş bir yazıya yer verdik. Sayın Özden'e tüm meslektaşlarımız adına teşekkür ediyoruz.

"Kişisel Sağlık Sigortası" ve SSK politikalarının son durumu üzerine değerlendirmelerin yer aldığı bölümde, mevcut kaynakları gözönüne aldık ve genel bir bilgi sunmaya çalıştık.

Mali Kongre süresince; mesleki konularda hazırlanmış pek çok çalışma gündeme geldi. Ancak hem sürenin uzaması, hem de ilk dakikalardaki ilginin sonlara taşınamaması nedeniyle konular yeterince paylaşılamadı. Bu nedenle bültende bir kaç başlık halinde bu çalışmalarını vermek gerektiğini düşündük.

Rutin yazılarımız bilgisayar, sanat sayfası ve yeni ilaçlar ise her zamanki gibi bu sayımızda da yer alıyor.

Gelecek bültene dek hepimiz sağlık ve mutlulukla kalın...



Ecz. Çiçek GÜLEK