

İLAÇ VE ECZACILIK NEREYE?



2000 li yıllarda dünyada oluşan siyasi, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler mesleğimizi çok yakından ilgilendirecek ve etkileyecektir.

Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna girme çabaları ve ülkemize dayatılan yaptırımların bir kısmı olumlu sonuç doğuracaktır. Ancak altyapısı hazır olmayan sektörlerde ani değişimlere yol açacaktır. Belki de halk sağlığını etkilediği gibi mesleğimizin ciddi anlamda zarar görmesine neden olacaktır.

Gümrük Birliği anlaşmaları, patent koruması ve zorunlu lisans gibi AB kriterleri; 2005 yılında yürürlüğe girerken, yerli ilaç sanayi nin yıllardır ihmal ettiği AR-GE çalışmaları ile birlikte eczacılık ve ilaç sanayi nin sonunu hızlandıracaktır.

Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 2500\$ ve yıllık ilaç harcaması kişi başına 40\$'dır. Bu, dünya için küçük görünse bile ilaç sektörü açısından ülkemizi cazip kılmaktadır. Yaklaşık 40 Milyar'lık ilaç pazar büyüklüğü , ülkemizin sağlık harcamalarındaki oranı %40'tır.

Ülkedeki nüfus artış hızı, kişi başına düşen gelirin artacak olması ve buna bağlı olarak ilaç tüketimi ve pazarın büyüme eğilimi ülkemizi AB içinde de önemli ilaç pazarlarından biri haline getirecektir.

Dünya ölçeğinden bakıldığında ise ilaç sektöründeki gelişmeler olayın ciddiyetini ve vehametini ortaya koymaktadır.

Satış büyüklüğü olarak ilk 10 içerisinde olan firmaların birleşmesi ile oluşan yeni firmalar, pazarın kontrolünün tekelleş mesine yol açacaktır ve açmaktadır. Bu yeni firmaların ilaç geliştirme ve satma öncelikleri ile az gelişmiş ülkelerin öncelikleri çatışacağı için konunun ticari boyutunun yanısıra sosyal boyutları tüm dünyayı ilgilendiren sorunlar halini alacaktır.

Dünyadaki ve ilaç piyasasındaki tekelleşme, sermayenin serbest dolaşımı talepleri; ülkelerin siyasi güçlerini baskı altına alacağından yasal değişiklikleri zorunlu hale getirecektir.

T.C. Anayasasında:

MADDE 2 : Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve SOSYAL bir HUKUK devletidir.

MADDE 56: Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yasama hakkına sahiptir.

Devlet herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi arttırarak işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.

Sosyal devlet olduğunu anayasasında kabul eden bir ülkede çelişkiler yaşanmaktadır. Dünya sermayesinin yeni düzeni ve dayatmaları devletin bu görevini yerine getirmesini engelleyecektir.

Sosyal devlet olduğunu söyleyen bir ülkede sağlığa ayrılan bütçe %3,5 dan öteye gidememektedir. Oysa AB ülkelerinde sağlığa ayrılan oran %10-15 arasındadır.

Sağlık giderlerinin devlete yük olduğu iddia edilirken dünya ilaç pazarının Türkiye payını arttırmak istemesi bazı paradokslar yaratmaktadır. Bunda da en büyük zararı tüketici yeni hasta yaşamakta. İkinci büyük zararı ilaç sunumu yapan ilacın tek satıcısı olan eczacı ve eczacılık görmektedir.

BU İKİLEM NE GİBİ DAYATMALAR GETİRMEKTEDİR?

PATENT KORUMASI: 2005 yılında yürürlüğe girecek ve yerli ilaç sanayi ciddi zarar görecektir. İthal ilaç oranı şu anda bile tüm ilaç pazarında TL. bazında %40-50 yer alırken daha da artacaktır.

İLAÇTA REKLAM: 23 Ekim 2003 tarihli Resmi gazete de yayınlanan benzeri ve tıbbi ürünlerin tanıtım faaliyetleri hakkında yönetmelik ile geri ödemesi yapılmayan ve reçetesiz satılan benzeri tıbbi ürünlerin topluma tanıtılmasına yani reklamına izin verilmiştir.

Bu uygulama ile reçeteli-reçetesiz ilaç ayrımı yapılacak, halkın sürekli kullandığı ilaçlar içinde büyük bir alan işgal eden bazı antibiyotikler (kloramfenikol, tetrasiklin, sulfamidler), analjezikler, antimikotikler, antihistaminikler (örn.terfenadin), cilt, saç ve vajinal preparatlar, vitaminler mineraller vs. bir çok ürün reçetesiz kapsamına alınacaktır. Avrupa Reçetesiz İlaç Üreticileri Derneğinin yayınladığı liste bir hayli uzundur. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliğinden gelen direktifler çerçevesinde aynı grup ilaçları bu listeye dahil edecektir.

Halk sağlığına vurulan bu darbe ile zaten tedavi olma şansı olmayan 300 milyon asgari ücrette çalışan ve nüfusun büyük kısmı işsiz olan ülkemizde sağlık sadece az sayıda zenginin tekelinde olacaktır.Çünkü bu ilaçların geri ödemesi yapılmayacaktır.

OTC; İlaçta reklamın yasalştırılmasının temel nedeni ilacın eczane dışında market ve parfümerilerde satılmasını sağlamaktır.

15 Aralık 2003 günü Radikal gazetesinde yayınlanan; Boehringer-Ingelheim'ın Türkiye Genel Müdürü Zinta Krumins söyleyişinde;

Sayın Krumins "Türkiye'de çoğu durumda doktora danışılmadan da kullanılacak ilaçlar reçeteyele satıldığı için tezgah üstü tabir edildiği halde süper market

raflarında satılmıyor. Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu üzere daha ucuz ve sofistike olmayan ilaçların raf satışına kaydırılarak hem doktorların yoğunluğu azaltılacak hem de sağlık sistemindeki maliyetler düşürülecektir. Türkiye, Batı Avrupa Ülkelerinin 15 yılda geçirdiği değişimi bir yıla sığdırmayı başardı"diye övgüler yağdırmaktadır.

Böylece devlet, halkın sağlığını korumaktan,"SOSYAL DEVLET" olmaktan adım adım uzaklaşmaktadır.

Sırada diğer yasal değişiklikler var.



ECZ. ERSOY ZERAYAK

ULUSAL İLAÇ KURUMU KANUNU YASA TASARISI:

Kanun tasarısını hazırlayıp tartışmaya açan hükümet eczacıyı devreden çıkarmaya hazırlanmaktadır. Her türlü beşeri ve tıbbi ilaçla ilgili düzenlemeyi yapacak uygulayacak, denetleyecek ve güvenliğini değerlendirecek bir kurul kuracak ve bu kurul da eczacının fonksiyonu sifıra yakın olacak!

Oysa ECZACININ dünyadaki tanımı nedir?

Hastalıkların tanı, tedavi ve korunmasında kullanılan doğal ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden hareketle değişik farmasotik tipte ilaçların hazırlanmasını, analiz yöntemlerini, farmakolojik etkisinin devamlılığını, hastaya sunulmasını, emniyet etkinlik ve maliyet bakımından en iyi biçimde kullanılması amacıyla gözetimini ilaçla ve hizmetle ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanmasına yönelik eğitimi veren; ilaç kullanımı sonucu gerek birey gerekse toplum ölçeğinde ortaya çıkan çok yönlü sorunlara çözüm getirilmesi esaslarını belirleyen ECZACILIK mesleğinin bireyleridir.

Bu yasa taslağı ile eczacı ortadan kaldırılmaktadır. İlaç, sıradan bir meta durumuna düşürülmüştür.

SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİ YASA TASARISI;

Meslekleri ve meslek mensuplarını mutlu ve huzurlu, görevlerini tam yapmasını sağlayan en önemli unsur örgütlenmedir. Dünyada ve ülkemizde karşımıza çıkacak engelleri yıkmanın tek yolu bireysel kurtuluş değil örgütlü toplumsal kurtuluştur.

Siyasi iradeler ve dünya sermayelerinin ortak girişimleri amaçlarına ulaşmak için öncelikle bu örgütlenmeleri yok etmelidir. Bu yasa tasarısı ile bu amaç gerçekleştirilmek istenmektedir.

Küreselleşme dünyada emeğin hareketini hızlandırdıkça, sermaye onu satın almak ve köleleştirmek için gerekli tüm atraksiyonları yapacaktır.

Bugün dünyada büyük sermaye eczaneleri satın almaktadır. ABD'de yedi şirket 92000 eczanenin sahibidir ve bu sermaye eczacıyı eczanede işçi olarak istihdam etmektedir.

Koşulları kendi belirleyerek!

Diğer ülkelerde(İngiltere, İrlanda, Kanada, İtalya) bu sistem hızla yayılmaktadır. En son İtalya'da 1000 Eczane dünya tröstleri tarafından satın alınmıştır.

Sağlık meslek örgütleri Türkiye'de en güçlü sivil toplum örgütleridir. Sık sık siyasi otoriteye maraza çıkarmaktadır! Haklarını isteme eylemlerinde bulunup bazılarını rahatsız etmektedir. Oysa dünya da planlanan oyunlar bozulmadan uygulanmaya konmalı, sermaye daha da güçlenmelidir! Halk Sağlığı yok olmuş, vatandaş, eczacı doktor yok olmuş, NE GAM!

Çıkarılan yasalar sessizce yürürlüğe konurken ülkenin temeline dinamit konmaktadır.

MESLEK ÖRGÜTÜ OLARAK BİZ NE YAPIYORUZ?

Toplum sağlığına ve eczacılığa yönelik araştırmalar yapıyoruz. Bilgi üretiyor ve meslektaşlarımızı ve toplumu bu bilgi etrafında örgütlüyoruz. Yerli ilaç sanayi nin korunması, halkın sağlık hakkının korunması için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar ancak çıkarılacak yasalar ile engellenebilir.

Sağlık Meslek Örgütleri yasa tasarısı bu amaçları içermektedir.

Genel değerlenmeye baktığımızda; toplumsal görevimizi yerine getirebilmek ve aldığımız bilimsel formasyonu uygulayabilmek için ayakta durmalıyız. Bunun tek yolu birlikte davranmak ve örgüte sahip çıkmaktır.

Ecz. Bilge ÜSTEKİDAĞ
TEB. 4. Bölge Adana Eczacı Odası
Haysiyet Divanı Başkanı