

ZAMAN GÖRECELİ MİDİR?

Sırrını çözemediğimiz ve kontrol altına alamadığımız bu kavram, filozof ya da sanatçı olmasak da bizi üzerinde düşünmeye ve sezgilerimizi kullanmaya yönlendiriyor çoğu zaman. Gerçekten de “geçmek bilmeyen saatler” ya da “su gibi akan dakikalar”; hep içinde bulunduğumuz duruma göre aynı zaman dilimlerine getirilen değişik bakış açılarını simgeliyor.

Aynı 1 saat; sınavdaki öğrenci, ameliyathane kapısında bekleyen hasta sahibi ya da maraton koşan atlet için acaba ne ifade eder? Bu konudaki genel yargı, akışın her insan için farklı seyrettiği, zamanın mevcut şartların etkisiyle esneyebildiği yönünde. Geride kalan yıl da hepimiz için farklı uzunlukta belki... Yaşadıklarımız ve algıladıklarımızla 2000, kimimize göre hızlı geçti; kimimize göre ise bir türlü bitmek bilmedi. Bakalım yeni yıl neler getirecek? Her sene aynı sorunun arkasındaki bilinmeyenlerle heyecanlanıyoruz; beklentilerimiz ve umutlarımız sıcak bir başlangıçla tazeleniyor. Dileyelim; güzel ve hoş sürprizlerle dolu geçsin 2001.



Yılın ilk sayısını hazırlarken gündemimiz oldukça kalabalık ve yoğun oldu. Konuların hiçbirini elemeyi göze alamadık, ayrı ayrı dallarda tartışma yaratan pekçok noktayı birer yazı haline getirip bu bültende vermek bize daha anlamlı göründü. Başımızı sürekli ağrıtan ve karşımıza çözümsüz bir engel gibi dikilen “mesleki etik” ihlalleri, ülkemizin sağlık politikası açısından son derece olumsuz bir etki yaratıyor. Tıp ve ilaç sanayii ile birlikte eczacılığı da içine alan geniş bir platformda her alanın görüşlerini karşılaştırmak istedik ve bu amaçla kuruluşlardan birer görüş yazısı talep ettik. Bir reçete üzerinde etkisi olan tüm meslek grupları etik ihlallerden birinci derecede sorumlu olmasına rağmen halen ortada çözülebilmemiş bir durum bulunmuyor. Bültenimize gelen cevabi yazıların doyuruculuğu ise sizin yorumlarınıza açık. Görünen o ki, herşeyin sözde kalmaya meyilli olduğu ülke gündeminde etik dışı uygulamalar da birdenbire son bulmayacak.

Geride bıraktığımız 2000 yılı mali kongresinden izlenimler, Bursa’da yapılan bölgelerarası toplantı ile ilgili notlar, yeniden gündeme gelen “Thalidomide” hakkında hazırlanan geniş bir araştırma ve bilim komisyonunun çalışması olan “gebelikte ilaç kullanımı”na ilişkin yazı, bültendeki başlıklardan bazıları. Bunun yanısıra nükleer santraller ve baz istasyonları, Türkiye ile beraber takip ettiğimiz hassas konular arasında yer alıyor. Son günlerin sansasyonel ilacı “Botox” ise, karşımıza estetik kaygıların sürpriz çözümü olarak çıktığı için, bu sayıda detaylı bir incelemeye tabi tutuldu. Sakıncalı madde PPA de unutmayıp ele aldıklarımızdan.

Yayın komisyonumuz, ADEOB’u tamamen kendi bünyesinde oluşturmak ve içeriğinden tasarımına dek ekip çalışmasıyla ortaya çıkarmak için yoğun çalışma temposunu sürdürüyor. Elinizdeki bülten bu anlamda Adana’nın, odamız eczacılarının, hepimizin ürünü olma özelliğini taşıyor. Bültenimize kapak olan fotoğraf da, komisyonumuzun yeni üyelerinden Ecz. Özgür KIRAN’ın çalışmalarından alındı. Dinamizmimiz ve verimliliğimizi, sizin ADEOB’a sağlayabileceğiniz destekle sürdürmek istiyoruz. Okuyun, ama sadece okuyucu olmayın. Yazılı organların var olma esprisi, sözcüklerin kalıcı bir ortamda paylaşılmasıdır. Bilginizi, düşüncelerinizi iletmek için ADEOB’un size güzel bir platform sunduğunu unutmayın.

Hepinize mutlu yıllar, gelecek sayıda buluşmak dileğiyle.