



ÇUKUROVA

DEVLET SENFONİ ORKESTRASI

Ecz. Raziye K.Kartal

1992 yılında, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 5 Ocak günü ilk konserini vererek Adanalı sanatseverlere büyük bir heyecan yaşatan ÇDSO son günlerde sanatla, müzikle, ilklerle dolu geçen 17 yılı geride bırakarak yeni yaşını kutlamanın heyecanı içerisinde. Yıllar önce şef M.Emin Yaşlıçam'ın liderliğinde çalmaya başlayan 17 kişilik küçük kadro zamanla artan sayısı, imkanları, dinleyici kitlesi ile günümüzde dev bir senfoni orkestrası olarak Türkiye'nin sayılı orkestraları arasındadır.

Orkestranın kurulmasına önyak olan ve büyük emeği geçen şef Yaşlıçam aynı zamanda ÇDSO'nun genel sanat yönetmenliğini de yapmaktadır.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın sürekli şefi olan Yaşlıçam, 1975 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı keman bölümünü bitirerek İtalyan devlet burusuyla İtalya'ya gitmiştir. 17 yıl kaldığı İtalya'da eğitimini tamamlamış, birçok orkestra yönetmiş ve çoğu

eserin ilk seslendirilişini yapmıştır. Yaşlıçam'ın şeflik kariyerinde tanınmamış ya da saklı kalmış yapıtların dünya prömiyerleri önemli yer tutar. Çalışmalarının çoğunda ilk olmayı hedefleyen Yaşlıçam geçtiğimiz günlerde de bir ilke imza atmıştır.

Ramazan ayı içerisinde Yaşlıçam'ın şefliğinde Türkiye'de ilk kez "SENFONİ İLE İLAHİLER" seslendirildi. Şarkıcı Burak Kut, Feryal Türkoğlu ve Hasan Alptekin ile birlikte sahne alan orkestra sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Adana halkından büyük ilgi gören konser Türk ve dünya medyasında da geniş yankı uyandırdı.

Katılıma ve gösterilen ilgiye bakılırsa ÇDSO müdürü Serdar Bakırcı'nın dediği gibi çoksesli evrensel müziği sevdirmeyi ve en iyi biçimde sunmayı hedefleyen orkestranın bu hedefi 12 den vurduğu apaçık ortada.

ÇSDO kurulduğu günden bugüne Adana halkına sunduğu tüm eserleri için Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine tahsis ettiği salonu kullanmaktadır. Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine sunmuş olduğu bu olanaktan dolayı minnettar olan senfoni üyeleri aynı zamanda kendilerine ait bir salona sahip olamamanın da burukluğunu yaşıyorlar. Yıllar önce yapımına başlanan fakat ilerleme kaydedilemeyen salon inşaatının bir an önce bitmesi, ÇSDO ve Adanamızın en kısa zamanda yeni salonuna kavuşmasını diliyoruz.

2009-2010 sezonunun açılışını Carmen, Bolero ve Aerialardan Seçmelerle 9 Ekim 2009'da yapan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın yeni sezondaki birbirinden güzel eserlerini dinlemek isteyen sanatsever eczacılarımıza müzik dolu günler diliyoruz. Unutmadan.. Bilet fiyatları sadece 8 TL.



KİTAP - SINEMA



Anka Kuşu: Erdal İnönü Anlatıyor

Can Dündar

İmge Yayınevi

Ekim 2009, 550 Sayfa

“Küçükken babam bir konuşmada bana ‘Sonuna kadar görevimi yapacağım’ dedirtmişti. Bu söz, içime işlemiş. Okulda başladım. Üniversitede görevler yaptım. Ondan sonra siyasete çağırıldılar, gittim. Bir yerde görev yaparsanız, başka bir görev veriyorlar. Ben de hep bana verilen görevleri yaptım.

Uğraştığım işlerin hiçbirinde büyük bir şey yapmadım; ama hepsinde azar azar bir şeyler yaptım. Öyle olunca insan birçok yerde iz bırakıyor, ama hiçbirinde çok büyük bir şey yapmamış oluyor.

Pişman olduğum bir şey yok, ama hayatım baştan yazılsa sadece bilimle ve yazmakla uğraşırdım.”

Erdal İnönü'nün “son söyleşi”si...

Tarihin kucağında büyümüş ve kucağında tarih büyütmüş bir filozof, yürüdüğü uzun yolu, yolun sonunda bütün içtenliği ve bilgeliğiyle anlatıyor.

CEZMİ ERSÖZ

Beni Asıl Hayat Aldattı



Beni Asıl Hayat Aldattı

Cezmi Ersöz

Tekin Yayınevi

Ekim 2009, 200 Sayfa

Gözyaşlarım hırsla getirdi beni. Dolabı açtım. Bir gömleğini seçtim. Önce hasretle kokladım, ardından düğmelerini kopardım tek tek... Sonra aldım elime iğne ipliği, koparttığım düğmelerini yeniden diktim. İğneyi gömleğine her geçişimde yanlış insan, her çıkarışında doğru insan, deyip ağlıyordum. Kimbilir belki birazdan, belki daha sonra kapımı çalardın. Evimize dönerdin...

Bir ayağı kırık atına... Hem gidecek neresi vardı ki? Yanlış sevgilinden, yanlış hayatlardan, yanlış arkadaşlıklardan gidecek neresi vardı ki? En sonunda birbirimizi bulmayacak mıydık? Hem öyle güzel kokuyordun ki, öyle amansız... Sen yokken seni çok düşledim... Yaşadığın bu düş kırıklığı yeter sana. O an gördüm seni. Bunu sana hiç sormayacağım, ama yeter ki, gel.

Çal artık kapımızı... Yanlış arkadaşların seni çok özledi...

Çal artık kapımızı... Yanlış sevgilin seni çok özledi...



Tür : Dram
Gösterim Tarihi : 13 Kasım 2009
Yönetmen : İnan Temelkuran
Senaryo : İnan Temelkuran
Görüntü Yönetmeni : E. Santiago Silguero
Yapım : 2009 Türkiye

Oyuncular

Öner Erkan, Kadir Çermik, Damla Sönmez, Erkan Bektaş, Öner Ateş, Murat Kılıç, Hasan Şahintürk, Mustafa Kırantepe, Selen Uçer, Ceren Demirel, Gonca Vuslateri, Lale Temelkuran, Nalan Örgüt, Metecan Dipier, Yağız Pala, Semih Can, Mehmet Fidan

BORNAVA BORNAVA

Hayallerimizin iyice küçüldüğü, ruhen sağlıklı kalmanın zorlaştığı bir dönemde geçen Bornova Bornova, sıradan hayatların çok büyük beklentilere dönüşmesini konu alıyor.

“Ah bize de bir şans verilse” diye diye mahalle bakkalının önünde günlerini geçiren Salih ve Hakan abi-kardeş gibidirler. Askerden yeni dönen ve sakatlık yüzünden futbolculuk kariyeri başlamadan bitmiş olan Hakan vasıfsız ve işsizdir. Taksici olmayı bekler. Mahallenin psikopatı Salih Abi’si onu dinleyen ona kendince öğütler veren tek kişidir.

İyi ve eğitilmiş bir aileden gelen Salih mahalledeki her türlü yasadışı işe bulaşır. Çevredeki herkes ondan korkar. Hakan’ın “hasta olduğu” ama konuşmaya cesaret edemediği İseli Özlem de buna dâhildir.

Erotik fanteziler yazarak geçimini sağlayan felsefe doktora öğrencisi Murat Salih’in çocukluk arkadaşıdır. Hakan’a, Salih ve Özlem arasında geçen ve erotik fantezi olarak kullandığı bir olayı anlatır.

Hakan, hayal kırıklığına uğramış ve kafası karışık olarak anlatılanların tamamını öğrenmek için Özlem’in evine doğru yola çıkar. Özlem ise Hakan’ı görünce ondan korkar. Ancak hiçbir şey anlatıldığı gibi değildir. Olaylar buradan sonra gelişir.

2007 yapımı Made in Europe filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve Büyük Jüri Yılmaz Güney ödülünü kazanan İnan Temelkuran’ın son uzun metraj filmi Bornova Bornova’da Öner Erkan, Kadir Çermik, Damla Sönmez ve Erkan Bektaş başrolleri paylaşıyor.

46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film yarışmasında yarışan film; En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve SİYAD Ulusal Jüri Ödülü’nün sahibi oldu.

NEFES

Nefes, Güneydoğu’da Irak sınırına yakın bir ilçedeki komando tugayında bulunan ve 2365 metre yükseklikteki Karabal Tepesi’ndeki röle istasyonunu korumakla görevlendirilen bir yüzbaşı komutasındaki 40 askerin hikâyesidir.

Buz gibi sulardan geçtiler, tepelere tırmanıp, yamaçlardan indiler... Güneşte kavrulduklar, iki gün iki gece... Ellerinde tüfekleri... Sırtlarında evleri... Yüreklerinde sevdikleriyle...

Sınır nedir, neresidir bilmezdi çoğu... Emir almadıkları, emir de vermedikleri bir hayattan, her şeyi emirle yaptıkları bir hayata geçtiklerinde sınırları da gördüler...

Mevzilerde beklediler... Korudukları telsizden analarıyla, babalarıyla, sevgilileriyle görüşebilmek için telefon sırası beklediler...

Kendilerini neyin beklediğini bilmeden günlerce, aylarca beklediler Karabal Tepe’de...

Hakan Evrensel’in Güneydoğu’dan Öyküler adlı kitabının uyarlaması olan film için Tahtalı Dağı’nda bir karakol kurulmuş ve oyuncularını Türkiye’nin farklı konservatuvarlarında okuyan öğrencilerden seçilmiştir.



Tür :Dram
Gösterim Tarihi :16 Ekim 2009
Yönetmen :Levent Semerci
Hakan Evrensel,
Senaryo :M. İlker Altınay, Levent Semerci,
Hakan Evrensel (Kitap)
Müzik :Fırat Yükselir
Yapım :2009 Türkiye, 128 dk

Oyuncular

Akan Atakan, Barış Aydın, Barış Bağcı, Cüneyt Deniz, Mete Horozoğlu

2012

2012, dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından, kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatan destansı bir macera.

Asırlar önce, Mayalılar bize takvimlerini bıraktılar. Üstelik bu takvimin bir son günü vardı ve bunun anlamı açıktı. O günden beri, astrologlar onu keşfettiler, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkardılar, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını söylediler ve hatta hükümet bilimcileri bile dünyayı 2012'de bekleyen devasa çaplı afeti yadsıyamıyorlar. 2012 geldiğinde bileceğiz ki uyarıldık.

Tarihte daha önce hiçbir kültürde, farklı dinde ve bilim insanları ile devletler arasında bir yıl bu kadar belirgin bir şekilde önem taşımamıştır.



Tür	: Aksiyon / Gerilim / Bilim Kurgu
Gösterim Tarihi	: 13 Kasım 2009
Yönetmen	: Roland Emmerich
Senaryo	: Roland Emmerich, Harald Kloser
Görüntü Yönetmeni	: Dean Semler
Müzik	: Harald Kloser
Yapım	: 2009, ABD / Kanada

Oyuncular

John Cusack (Jackson Curtis) , Thandie Newton (Laura Wilson) , Woody Harrelson , Amanda Peet (Kate) , Morgan Lily (Lilly) , Danny Glover (Başkan Wilson)



Tür	: Romantik / Gerilim / Fantastik
Gösterim Tarihi	: 20 Kasım 2009
Yönetmen	: Chris Weitz
Senaryo	: Melissa Rosenberg , Stephenie Meyer (Kitap)
Görüntü Yönetmeni	: Javier Aguirresarobe
Müzik	: Alexandre Desplat
Yapım	: 2009, Avustralya

Oyuncular

Kristen Stewart (Bella Swan), Robert Pattinson (Edward Cullen), Taylor Lautner (Jacob Black), Ashley Greene (Alice Cullen), Peter Facinelli (Dr. Carlisle Cullen), Elizabeth Reaser (Esme Cullen), Kellan Lutz (Emmett Cullen), Nikki Reed (Rosalie Hale), Jackson Rathbone (Jasper Hale)

YENİ AY

Stephenie Meyer'in fenomen haline gelen Alacakaranlık Efsanesi serisinin ikinci kitabından uyarlanan Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay'da, ölümlülerle vampirler arasındaki romans yeni bir kademeye taşıyor ve Bella Swan, vampir Edward Cullen'in aşkına karşılık verebilmek için kaderle yüzleşiyor. Bir parçası haline geldiği doğaüstü dünyanın derinliklerine indikçe, kendisini daha da tehlikeye sokacak tarihi bir takım sırları öğrenmeye başlıyor.

Bella'nın 18. doğumgününün ardından Edward onu korumak adına Bella'dan ayrılmaya karar verir. Bella reşit olduğu günlere yalnız ve kalbi kırılmış şekilde adım atarken fark eder ki başını her belaya sokuşunda Edward'ı kendisine çekebilmektedir. Edward'la beraber olabilme tutkusu kendini giderek büyüyen tehlikelere atmasına yol açar.

Çocukluk arkadaşı ve gizemli Quileute kabilesinin üyesi olan arkadaşı Jacob Black'in de yardımıyla eski bir motosikleti tamir eder. Bella'nın donmuş olan kalbi Jacob ile kurduğu arkadaşlıkla bir nebze tamir olur. Jacob'ın da kendine özgü bir sırrı vardır.

Bella kırılık alanında gezerken kendini aniden ölümcül bir durumun içinde bulur. Onu kurtaran ise büyük kurtlar olacaktır fakat bu Bella'yı daha da büyük tehlikelere atacaktır. Zamanla yarışırken Bella Quileute kabilesinin sırlarını öğrenir ve Edward'ın kendisini terk edişi altında yatan gerçeği de. Aynı zamanda aşkıyla buluşmasını engelleyen ölümcül gerçeklerle de yüz yüze gelecektir.