

"SUNU"

Meslek İçi Sürekli Eğitim Programı'nın ikincisi'nin konusunu; Analjezikler olarak saptadık.

Neden analjezikler?

Öncelikle bu tür ilaçlar, hekimlerce en fazla önerilen, dolayısıyla hastalar tarafından en çok kullanılan ilaçlar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla "ağrı ve ağrı kesiciler" eczacı bakımından son derece önem taşımaktadır.

Bugün ülkemizde 5 milyon kişi sadece baş ağrısından yakınmaktadır. Bu rakkam, dünya genelinde de yüksektir: Kronik ağrı nedeniyle 700 milyon iş günü kaybı ve 60 milyar \$ sosyal ekonomik zarar sözkonusudur. Yine dünyada yılda 4 milyon kişi kanserden hayatını yitirmekte; bu hastaların büyük bölümü şiddetli ağrılara yakalanmaktadır.

Ağrı ve ağrı kesici ilaçlar, yaygın kullanımı nedeniyle, üzerinde önemle durulması gereken bir konu olmaktadır. Öyle ki, ülkemizde en fazla tüketilen 140 ilacın ilk ikisi analjeziklerdir.

Durumun bir de öteki yüzü var: Analjeziklerin bu yüksek oranda tüketimi, reel, gerekli bir tüketim midir? Yoksa kimi yetersizlikler, yanlış uygulamalar mı sözkonusudur? Örneğin, analjezik verildiği halde, hastanın ağrı şikayetinin geçmemesi ağrı semptomu ile ağrı kesici ilaçlar ilişkisinde bizi araştırmaya yöneltmektedir. Ağrı kontrol yöntemlerinin yetersizliği, ağrı mekanizma ve tedavisinin gerekli araştırmalardan yoksun oluşu, hatta tüketim alışkanlığı gibi pek çok neden, bu konunun başlıklarını oluşturuyor.

Böylesi bir önem içeren bu konu, meslektaşlarımız bakımından da son derece dikkat çekicidir. İhtiyaç duyan insanların en fazla başvurduğu sağlık mekanlarının eczaneler olduğu düşünülür ise; eczacıların bu denli yüksek tüketimi olan analjezikler konusunda yararlı olma ilkesi öne çıkmaktadır.

Önceki bilgilerin yinelenerek, yeni gelişmelerin aktarılacağı bu seminere katılmak inceliğini gösteren değerli öğretim üyelerimize ve meslektaşlarımıza saygılar sunuyorum.(*)

*İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz.Mehmet DOMAÇ'ın MİSEP II açılış konuşması.