



Ecz. Şevket KAYA

analiz

www.aydineczaci.org.tr

Her gün başka hiç kimsenin okumadığı bir şeyi oku.

Her gün başka başka hiç kimsenin düşünmediği bir şeyi düşün.

Her zaman ortak bir kanının parçası olmak akıl için kötüdür.

C. Morley

Bir yogi, Himalaya'ların eteklerindeki bir tepelikte öğrencileri ile birlikte oturmaktaymış. Sınav olarak çamura bir çizgi çizmiş ve öğrencilerinden bu çizgiyi hiçbir yerini silmeden kısaltmalarını istemiş. Öğrencilerin akli karışmış ve çizgiye dokunmadan kısaltmanın bir yolunu bulamamışlar- bir öğrenci hariç. Bu, en sıkı çalışan ve uzun zamandır alıştırtma yapan öğrenciymiş. Ustanın çizdiği çizgiye yanaşmış ve hemen yanına daha uzun bir çizgi çizmiş. İlk çizgiye hiç dokunmamış. Yogi gülümsemiş. Aferin, demiş." Şimdi ilk çizgi daha kısa oldu."

İşte "Herkesin gördüğünü gör, Kimsenin düşünmediğini düşün." Diyen yaratıcılık ve yenilikçilik ritüeli, bizleri olayları değerlendirmenin geleneksel yollarının zincirlerini kırmaya başlamaya davet eder ki böylece değişmekte olan mesleğimizin belirsizliklerine hakim olabilelim. Bu bir şeyleri olduğu gibi değil de olabileceği gibi görebilmektir.

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında başarının hammaddesi artık cisimler değil fikirlerdir. Ne kadar çok fikir üretebilirsek o kadar başarılı oluruz. Ne kadar çok inanırsak o kadar başarılı oluruz.

Başarmak düştüğünüzde tekrar ayağa kalkabilmektir. Sorunlarla akıllı bir şekilde uğraşabilmek, çözümler üretebilmektir. Başarmak için bilgi birikiminin olması gerekir. Bu da yetmez bu bilgi birikiminizi doğru zamanda ve akıllıca kullanmanız gerekir.

O kadar çok sorunumuz var ki. Her gün yeni bir şeyler ekleniyor üzerine. Ama şunu unutmamak

lazım." Sorunu olmayan insanların zaten yaşamda bir amaçları da yoktur. Önemli olan sorunlarla nasıl baş edeceğimizi bilebilmektir. Nasıl mücadele edeceğimizi bilmemizdir.

Bu önemsiz bundan bir şey olmaz, şu basit bir şey bundan bir şey çıkmaz mantığı ile sorun çözmek yanlış bir davranış biçimidir. Çünkü küçük meselelerde vasatlığa razı gelirse, büyük meselelerde de vasatlığa razı gelmeye başlarız. Bu da mesleğimizdeki sorunların giderek artmasına ve altından kalkılamaz bir hale gelmesine neden olur.

İnanmadan din adamı olarak kalamazsınız; sevmeden aşk rolü oynayamaz, cesaretsiz savaşamazsınız; beyninizde bir urla beyinlere deva, kalbinizde kanayan bir yarayla kalplere şifa taşıyamazsınız.

Uzun bir savaş geçirdik mesleğimizde.

Acaba ne kadar yara aldık bu savaştan? Ne kadarı açık yaralarımızın, ne kadarı iç kanamalarımız? Süresini ve yörüngesini bilemediğimiz bu yolculuğun neresindeyiz? Zaferler çıkarabilecek miyiz bu mağlubiyetlerimizden?

Körler, düş"görür" mü? "görürler..."

Asıl düşlerini yitirenler, körleşir...

Asla inancımızı ve düşlerimizi yitirmememiz ümidiyle...

Ecz. Şevket Kaya