

İÇİNDEKİLER

Simdi geçmişe bakıldığında, hep hızla geçmiştir zaman. Tıpkı tatlı bir girdabın içindeymiş gibi şeker oranı yüksek kareler kalır insanın aklında.

Karelerin en irisinin içi yeşilliklerle doludur. Kuşlar cıvıldaşır, rüzgar yeşil eser, güneş yapraklardan aşağıya sızmaya çalışır.

İri karenin içinde bizler haşmetli geyiklerizdir. Güneş toprağa esmer gölgelerimizi bırakır. Saldırganızdır ayrıca: En yeşil tepe için yapraklı otları daha önce kapmak için hatta omzumuzu yeşil gagalı kuşun konması için bile boynuzlarımızın en sivrisi ile diğerimize saldırırız. Hiçbir zaman fark edemeyiz gözleri çalınan içindeki leoparı, yanımıza yaklaştığında bile öfkeden şaşırır gözlerimiz, tehlikenin vücudundaki noktaları birleştirip palyaço resmi çizeriz.

Bir kare daha ekleyebilmek için zamana çimenerin üstünde piknik yapan yaramaz çocuklar gibi tırmandık yine elma ağacına ve fırlattık elmaları aşağıya. Kim bilir belki de biri sizin başınıza...

Ecz. Can KIRANBAĞLI

**Aydın
Eczacı**

Sahibi 21. Bölge Aydın Eczacı Odası adına; Ecz.Şevket Kaya

Editörler Esin Dalay, Can Kıranbağlı

Basın Yayın Kurulu Berna Kıranbağlı
Efgan Oturgan
Figen Şener
Hasan Aksu
Leman Erlaçın
Mustafa Dalay
Nüket Temizer
Pelin Erdoğan
Reha Deniz Arda
Yalçın Erdoğan

Yazım-İmla Kontrol

ADÜ Fen-Edb. Fak. Öğrencisi; İlknur Cengiz

Kapak Tasarımı Ecz.Can Kıranbağlı

Yönetim Merkezi

Efeler Mahallesi Fidan Sokak No:16 AYDIN
Tel : 0 256 227 11 00 Fax : 0 256 227 11 01

Grafik - Tasarım Çağ Ajans Tanıtım & Yayıncılık Hizmetleri

Tel : 0 256 213 18 48 Fax : 0 256 213 27 70

Baskı Çağdaş Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. / İZMİR

İçindekiler	3
Analiz	5
Bayramımız	6
Dünden Bugüne	10
Güncel Yorum	12
Eczane Teknik Elemanları	13
Gelecekte Eczacının Rolü	14
SSK Eczacılarımız	16
Selçuk Eczacı Deposu	18
Dosya (Doping)	20
Kortizomm	26
Vitrin Güzeli	27
Röportaj	28
Fitoterapi	30
Euro-pharma	32
Fuar İzlenimleri	34
Arkeoloji	36
Psikosanat-Herşeye Rağmen Beethoven	39
İnternette e-mail Almak	40
Serbest Kürsü	42
Farmasya Ateşi	44
Fotosentez	45
Farmakripto	46
Yeni Çıkan İlaçlar	47
Genç Bakış	48
Eczane ve Eczacılarından Haberler	49

Sayı 1



Sayı 2





Ecz. Şevket Kaya

analiz

www.aydineczaci.org.tr

Üzerinde yaşadığımız dünya, teknoloji ve sanayi ilerledikçe insan hakları açısından da o kadar geriye gitmektedir. Bu teknolojik gelişmede elde edilen kazançların büyük bir kısmı maalesef silahı yapımlarında, doğal olarak da insanların yok edilmesinde kullanılmaktadır. Dünya üzerinde bir yıllık silahı harcamaları insan sağlığına kanalizasyon edilirse kansere ve AIDS'e çare bulunabilir.

Irak'taki, Filistin'deki, Afganistan'daki gelişmeler insanın içinini ürpertiyor. ABD'nin demokrasi adına Irak'ı işgali ve arkasından son günlerde ardi arkası kesilmeyen işkence görüntüleri insan haklarına saygısızlığın en üst seviyesiydi. Bütün dünyaya insan haklarını aşılama çabasına ABD sırufta kalmıştır. Irak'ı Saddam'dan kurtarmak isteyenler, Saddam'ın yöntemlerine başvurmaya başlamışlardır.

Irak'ta özellikle Şii'lere ve Sünni'lere uygulanan bu işkenceler insanlık ayıbı olarak tüm dünyayı ayağa kaldırdırken, Türkiye için bir başka tehlike de bu sırada yalnız kalıp güçlenen Kürt grupların bölgede bağımsız bir devlet için kurmak için yaptığı girişimlerdir.

Emperyalizm, Orta Doğu'da çok iyi bir "böl ve yönet" taktiği uygulamaktadır. Maalesef bölgedeki tüm ülkeler de bu oyuna çanak tutmaktadırlar. Bush'un Irak'ta uyguladığı trajediyi Sharon da Filistin'de katmerli bir şekilde uygulamaktadır. Çoluk çocuk, yaşlı, kadın demeden tüm Filistinlileri öldürmeye ant içmiştir. Filistin'deki mülteci kamplarında maalesef her ölüm başka bir ölümü doğurmaktadır.

AB'nin geçtiğimiz yılın sonunda yaptığı bir kamuoyu araştırması, İsrail'in dünya barışı ve istikrarı için bir tehlike olduğunu düşündüklerini ortaya çıkardı. Türkiye, İsrail ile daha önce anlaşığı 20 milyar dolar tutarındaki tank, helikopter yapımı ve modernizasyonu ihalesini iptal ederek ilk adımı atmıştır. Türkiye'nin bu adımı, İsrail ile ilişkilerini çok daha önceden dondurması gereken Araplara örnek olmalıdır.

Orta Doğu'da ve dünyada gelişen bu olaylara sivil toplum örgütleri olarak duyursuz kalmamalıyız. Otoriteye hoyun eğen genel tabiatımızı, körü körüne taraftarlığımızı, yok edici aleyhtarlığımızı, yıkıcı olmadan sorgulayıcı bir tavra çevirmek zorundayız. Övdüğümüz ve küffrettiğimiz kadar sorgulayalım.

Dünyanın huzuru, ülkenin huzuru o kadar önemli ki; dünyanın en iyi eczacı örgütüne sahip olsak dahi ülkede işsizlik varsa, insan hakları ihlalı varsa, yoksulluk varsa biz bu şartlar altında iyi eczacılık yapabilir miyiz ya da yaptırılır mı? Her sivil toplum örgütü, ülkede yaşayan her bireyle birebir ilgili olmak

durumunda ve sorumluluğunda olmalıdır. Bireysellik insana huzursuzluk getirmektedir.

Dünya bu olayları yaşarken, eczacılık da Türkiye'de bir dizi değişikliklere uğradı ve bu geçiş döneminin sancılarını hep beraber çekti. İlaçta KDV düşümü, ithal ilaçlarda kur'a bağlı fiyat düşümü, şimdi de yerli ilaçlarda fiyat düşümü.

"İlaç güvenilir, bulunabilir ve ucuz olmalıdır." Bu bizim yıllardır dile getirdiğimiz fakat kimsenin duymadığı ya da işine gelmediği için duymak istemediği sloganımızdı. Anlamadığımız %80 ucuzladığı hâlde hâlâ bu ilacı satan firmalar kâr etmektedirler. Yıllardır soyulan devlet, asgari ücretli vatandaş; tarlasını, inegini satıp o pahalı ilacı alan köylü hakkını nasıl arayacak? Yapının yarına mı kalacak? Sağlık Bakanlığının bu fiyat indirimini daha doğrusu en ucuz ilacın Türkiye'de satılması kararını mesleğin geleceği açısından doğru buluyorum. Ancak aynı hassasiyetin ödemeler konusunda da gösterilmesini, SSK'lı hastaların da Bağ-Kur'lu ve Emekli Sandığı hastaları gibi çağdaş bir şekilde serbest eczanelerden ilaç alabilmesinin sağlanmasında da gösterilmesini bekliyorum.

Olumsuzlukları önleme yolunda bizden farklı olarak olaylara, kalıp içinde bakmayan; dünyaya, yaşama, bilime, ekonomik ilişkilere farklı mantıkla bakan ve bu doğrultuda önerileri olanları da "sen şusun; sen busun" diyerek reddetmek yüzyıllardır şikayet edilen olumsuzluklara kucak açmak değil midir? Her nedense sadece aynalara bakma alışkanlığımız var. Bir de görebilsek...

İktidarın yeni hazırladığı "Sağlık Meslek Odaları ve Birlikleri Kanun Tasarı Taslağı" ile Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği tek bir genel çatı altında birleştirilmek istenmektedir. Oysa bu üç meslek kuruluşu da birbirinden bağımsız özel yasalarla kurulmuş meslek birlikleridir.

Hekimlik, diş hekimliği ve eczacılık mesleklerinin hizmet alanları her ne kadar insan ve halk sağlığı konusunda ortak ise de meslek işlevleri, hizmet sunum biçimi ve nitelikleri çok farklıdır. Sivil toplum örgütlerine sıcak bakan iktidarın bu tasarıdan vazgeçeceğini ümit ediyorum.

Mesleki haklarımızın kazanımı, sorunlarımızın akılcı çözümü, geleceğimizin meslek ve toplum çıkarlarıyla bağdaşarak belirlenmesi yürüdüğüümüz yol haritamızdır...

Ecz. Şevket Kaya

bayramımız



Ecz. H. İbrahim Özşarlak

www.aydineczaciodasi.org.tr

14 Mayıs Eczacılık Bayramı

Sağlık hizmet zincirinin çok önemli bir bölümünü teşkil eden eczacılık mesleğinin bugün onurlu yıl dönümünü kutlayacağız. Yıllardır hep tartışılmıştır; eczacılık sıradan bir esnaf mıdır? Yoksa ilmi özelliği olan akademik bir kuruluş mudur?...Yıllardır içinde yaşayan eczacılar olarak bu iki ögeyi mesleğin içinde görmekteyiz. Eski yıllarda majistral ilaç yapan eczanelerin inanıyoruz ki ilmi kimliği daha çok öne çıkmaktaydı. Bu yüzden de eczacı daha güvenilir, daha saygındı. Bugün eczacı çarşıdaki diğer esnaf gibi "AL-SAT" ticareti yapıyorsa bunda eczacının hiç suçu yoktur. Sistem birçok değerleri altüst ederken eczaneler de bundan nasibini almışlardır. Bugün eczacı mesleği hâlâ güvenilirliğini ve saygınlığını muhafaza etmişse, bunda eczacının meslek etiğine sahip olmasında önemli rolü vardır.

Zor bir tahsilin sonunda yemin ettirilerek topluma sağlık hizmeti yapması için gönderilen eczacının durumunu ne mesleğin üst yönetimi ne bağlı olduğu siyasal kurum ne de hizmet verdiği birimlerin hiç birisi bilememektedirler. Eczacılar özellikle de son yıllarda sorunlarıyla baş başa kalmışlardır. Her gün artan pahalı pahalı ürünler, eczacının kısıtlı bütçesini olumsuz yönde etkilerken, maliyenin inatla talep ettiği ortalama kâr haddi artırma isteği, ödenek yokluğu elini kolunu kısıkaç gibi bağlamaktadır. Bu kısıkaça kendisini dinleyecek bir merci bulamadığı için katlanmaktadır. Esasında eczacı kendisiyle mücadele etmektedir. Günü kurtarmak, ekranı karartmamak için gösterdiği çabadan dolayı rahatsız olmuyorsa mesleğine olan sevgi ve bağlılığındandır. Başka iş bulamama korkusu, zincir eczaneye karşı koyuşu da bundandır.

Bugünkü eczacının durumu budur. Mekanik bir tezgahtan çıkar eczacı üreten ve her geçen gün sayıları artan eczacılık fakülteleri kürsüleri ne vardı bu sorunları biraz değerlendirebilselerdi.

Mesleğin bu onurlu ve önemli gününde şikayete başladığımız eczacılık bu değil tabii ki. İnsanlara ve topluma hizmet vermenin doyumsuz hazzını yaşayan eczacının yeri, küçümsenecek bir yer değildir. En küçük yerleşim biriminde

dahi insanların gecenin bir saatinde derdini anlatacağı, acil ilacını alacağı mutlaka bir eczane vardır. Eczane bu yüzden gerekli, eczacı bu yüzden önemlidir.

Mensubu olmaktan sonsuz gurur ve onur duyduğum eczacılık mesleğinin bugün 165. yıl dönümüdür. 1839 yılı modern eczacılığın başlangıç tarihidir. O tarihten önce de eczacılık vardı. İnsanlık tarihi kadar eskilere dayanan eczacılık, insan ve toplum sağlığında hekimin hep yanında olmuştur. Tarih öncesi çağlarda bile ilkel şartlarda ürettiği ilaçlarla insan ve halk sağlığına yararlı olmaya çalışmıştır.

Tibbin tarihi gelişimi içinde eczacılık da baş döndürücü bir hızla gelişerek, başlı başına sektör haline gelmiştir. Hipokrat'tan günümüze eczacılığı tarif ve ifade etmek çok kolay değildir. Havanlarla ve diğer ilkel usullerle bugünkü elektronik ilaç üretimini de mukayese etmek mümkün değildir. Kazanlarda kaynatılarak üretilen Pekten şurubu ve diğerlerinin yerini bugün modern cihazlarda, mikrometrik kantitatif ölçüler içinde üretilen ilaçlar almıştır. İlimi ve sağlık değerleri saptanarak üretilen analjezikten, antibiyotiğe, vitamine kadar her grup ilaç Avrupa'da üretilenden hiç de geri değildir. Milli ilaç sanayimiz ulusça övünülecek yerlere ulaşmıştır. Yerli ilaç üretimine öncülük eden değerli meslek büyüklerimiz Eczacı Süleyman Ferit Eczacıbaşı'na, Eczacı İbrahim Ethem Ulagay'a, Eczacı Mustafa Pısak'a, Eczacı Abdi İbrahim'e, Eczacı Hulki Kökner'a, Atabay'a, Bilim'e, Santafarma'ya, Nobel'e, İlsan İltaş'a, Fako'ya ve isimlerini saymadığım diğer eczacı ve firmalara Türk insanının ve sağlık camiasının sonsuz şükranları vardır.

Bilimsel eczacılığın 165. yılı nedeniyle yaşadıkları bütün zorlukları yenme başarısı göstermiş, mesleğin etik değerlerine, eczacılık terbiyesine ve disiplinine riayet eden meslektaşlarımız yaptıkları onurlu hizmetlerinden dolayı yürekten kutluyor, çalışmalarının insanlara yararlı olmasını temenni ediyorum.

14 mayis eczacılık bayramı

Ecz. H. İbrahim Özşarlak

www.aydineczaciodasi.org.tr

