

içindekiler

- 3 İçindekiler
- 5 Analiz
2005'i geride bırakırken
- 6 Güncel Yorum
Yaşamımızın
anlam ve amacı
- 10 Bir Konu Bir İnsan
Eczacılık ve
Metin Taş 
- 12 Dünden Bugüne
Geçmişten bugüne Ortaklar'da
Eczacılık mesleğinin tarihi
- 13 Eczacılık Dosyası
Aile Hekimliği
Uygulaması ve Eczacılık 
- 17 Dosya
Kuş Gribi 
- 21 Kapak Konusu
Suçlu Kim 
- 22 Kapak Konusu
Uçan Balonlar 
- 26 Serbest Kürsü
Yoksulluğun bulunmadığı
bir dünyaya doğru
- 28 Eğitim
Sırdas Eczacınız
- 30 Aydın'da Farmax
- 32 Aktüel Sağlık
İnhaler insülin devrimi

- 33 Eczane
Eczane Teknisyenleri
Dernekleri Aydın'da
Toplandı 

- 34 Fitoterapi
Antioksidan Nar 

- 38 Puzzle
Tek Tip Protokol
Yapbozu 

- 40 Arkeoloji
Aydın Müzesi'ndeki
Skylia Başlığı'nın öyküsü 

- 44 Serbest Kürsü
Okumak 

- 45 Farma Tiyatro
Yarım Doktor 

- 48 Okuyucu Köşesi
Mustafa Kemal Yılmaz'dan
Odamıza mektup

- 49 Eczane Gündem



**Aydın
Eczacı**

Aydın Eczacı Odası Bülteni
Sayı : 7
Ücretsizdir (Para ile Satılmaz)



Sahibi 21. Bölge Aydın Eczacı Odası adına
Ecz. Şevket Kaya

Editörler Esin Dalay, Can Kıranbağlı

Basın Yayın Kurulu Ali Rıza İyigün, Bahri Erkurt
Reha Deniz Arda, Esin Dalay
Leman Koçak, Mustafa Dalay

Yazım-İmla Kontrol ADÜ Fen-Edb. Fak. Öğrencisi; İlknur Cengiz

Kapak Tasarımı Ecz. Esin Dalay

Grafik Tasarım
Çağ Ajans Tanıtım
Yayıncılık Hizmetleri
Mustafa Tok
Tel.: 0256 213 18 48
Fax: 0256 213 27 70
ajanscagtanitim@yahoo.com.tr

Baskı
ÖZDEN OFSET Fatih Cad. 301 Sk. No: 26
Çamdibi İZMİR Tel: 0.232 435 50 83
Baskı Tarihi: 13.04.2006



Ecz. Şevket Kaya

analiz

www.aydineczaci.org.tr

2005'i geride bırakırken

Mesleğimiz açısından çok yoğun bir yılı geride bırakırken birçok kazançlarımız olduğu gibi birçok sıkıntıya da birlikte göğüs gerdik. Özellikle sık sık kimsenin haberi olmadan ilaç fiyatlarının düşmesi bizleri zor durumda bırakmış ve ciddi anlamda zarar etmemize neden olmuştur. Bizler her zaman ilaç fiyatlarının düşmesine karşı olmadığımız gibi, ilaç fiyatlarının düşmesi gerektiğini de her platformda savunmuşuzdur. Bizim karşı olduğumuz ilaç fiyat düşüşlerinin sadece bizim sırtımıza yüklenmesidir. Bu düşüşler eczanelere ciddi anlamda zarar vermekte ve vermeye de devam etmektedir. Son zamanlarda gizli gizli eczacının dahi haberi olmadan yapılan ilaç fiyat düşüşleri bizleri sıkıntıya sokmaktadır. Öyle ki 40 ytl'ye aldığımız bir ilacı, ertesi gün kamuya 20 ytl'ye vermek zorunda kalabiliyoruz. Oysa bunun böyle olmaması; düşüşlerden önce piyasaya verilen ilaçların zararının üretici firmalar tarafından karşılanması ve daha sonra uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.

Yeni ilaç fiyat kararnamesinin, aradan geçen bir yılı aşkın süreden sonra ne kadar doğru olduğu, gayet iyi anlaşılmaktadır. 2002 yılında 42 ytl'ye sattığımız orijinal ilacı bu gün 17 ytl'ye satmaktayız. Sosyal güvenlik sistemlerinin sağlıklı yürümesi, hayatta kalması bizim de yaşamamız demektir. Öyleyse bunların yaşaması, hayatta kalabilmeleri için hep birlikte hareket edeceğiz. Ancak mesleği haklarımızı korumak ve kollamak da, en az devletin geleceği kadar, önemli olmalı bizim için.

Eczacılık mesleği, özellikle SSKlıların serbest eczanelerden ilaç alımlarıyla birlikte tüm ülkenin dikkatini üzerine çekmeye devam etmektedir. Son olarak, rakip kurumun Maliye Bakanlığına: "Eczacıların yaptığı % 3.5 iskontonun rekabete aykırıdır ve bunun "Eczacı en az % 3.5 iskonto yapar." şeklinde değiştirilmesi gerekir." diye belirtmesi bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu tür bir uygulama Türkiye'de bir kaos ortamı yaratır. İlaçların fiyatının devlet tarafından belirlendiği bir ortamda rekabet olması kadar saçma

bir şey olamaz. Bu uygulama ne eczacılara ne de kamu kurumlarına bir yarar getirir. Bu uygulama ayrıca haksız kazancı da körükler.

Bizim tüm bu olumsuzluklara karşı devletten beklemediğimiz, reçete kontrollerinin zamanında yapılması ve buna bağlı olarak geri ödemelerin zamanında olması; ülke çapında uygulamanın tek tip olması; eksik reçetelerin hızla iade edilip tamamlanmasının sağlanmasıdır.

Geriye dönüp bakıldığında, gerek eczacıların özverili davranışlarıyla gerekse Sağlık Bakanlığının ilaçta doğru yaklaşımlarıyla kamu kurum ve kuruluşları 2005 yılında ilaç alımlarında ciddi tasarruf sağlamışlardır: Bağ-Kur 2004 yılında ilaca 2.525 ytl harcarken; 2005 yılında 2.055 ytl harcamıştır. Yine Emekli Sandığı 2004 yılında ilaca 1.810 ytl harcama yaparken; 2005 yılında 1.607 YTL harcama yapmıştır. Keza Konsolide Bütçe 1.100 ytl'den 0.950 ytl'ye düşmüştür. Oysa SSK'da reçete sayısı 2004 yılında 60 milyon iken, 2005 yılında 90 milyona çıkmasına rağmen; ödemede 2004 yılında 2.7 milyar harcama yapmışken, 2005 yılında 3.5 milyar ödeme yapmıştır ve kamuoyunda beklenen artışlar gerçekleşmemiştir.

Tüm bu olumlu gelişmelerde hükümetin olumlu ve doğru yaklaşımı kadar eczacıların da özverili ve sağlıklı yaklaşımının önemli olduğunu kabul etmek gerekir. Yakında Genel Sağlık Sigortası ve Aile Hekimliği gibi mesleğimizi son derece yakından ilgilendiren uygulamalar başlayacak. Ümit ediyorum ki bu yeni uygulamalar mesleğimizi olumlu yönde etkiler ve eczacılık mesleği rahat bir nefes alarak kendini yenileme fırsatı bulur. C

Ecz. Şevket Kaya

güncel yorum



www.aydineczaci.org.tr

Ecz. Esin DALAY

yaşamımızın anlam ve amacı

Sevgili meslektaşlarım, değerli okurlarımız,

Yeni bir yönetim ile karşınızdayız. Her yeni dönem gibi bu dönemde de yönetim kurulundaki meslektaşlarımız, büyük bir dikkat ve titizlikle çalışmalarına başladılar. Bir bayrak yarışına benzeyen bu yarışta, bayrak elden ele geçerek her zaman en önde yarış bitirmek için çabalayan, sinerjiyi yakalamaya çalışan yapıcı, uyumlu sporcu eczacılar, sorunları çözmek için yarışıyor.

Yine indirimli bir yaz döneminin ardından birlikte olmanın sevinci içindeyiz. Artık eczacılık ilaç piyasası da mevsimlik indirimler gibi rutin bir paradoksa girdi. KDV, kur farkı, kurum iskontosu derken hiçbir hesabın altından kalkamaz durumda, ancak otomasyon şartlarında ödenebilirlik koşulları peşinde hâlâ koşuyor, koşuyor ve koşmaya devam ediyoruz.

İlaç piyasasında yaşanan bunca kaosa rağmen mesleğine sahip çıkıp canla başla çalışan meslektaşlarımız, yılmadan balkımıza hizmet vermeye devam ediyor. İlaç firmaları ürünlerini resmî kurumlara ödetebilmek için bin bir numara yaparak piyasasının böyle allak bullak olmasını rabat rabat seyrediyorlar. Hele bele her köşede okumaktan ezberlediğimiz "fiyatları en ucuz referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaştırılabilir olması, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer grubuna dahil olan ilaçlar arasında en az %1 pazar payına sahip olması" söylemine rağmen geri ödeme sistemine bilmem kaç sene önce çoktan tarih olmuş bir dizi ilacın listeleri alt üst etmesinden sorumlu yetkilileri kuit ediyoruz. Bizler kafa yorup tüm bu şartlara rağmen tık demeden işimize devam ediyor ve büyük bir humanizmle vatandaşları ilaçsız bırakmıyoruz ama siz hâlâ gaflet ve delalet içinde üçüncü batta beşinci uykunuzdan uyanamadınız. Uyanın artık, bakım millet uzay yolculuklarına tur düzenlemeye hazırlanıyor.

20 Aralık 2005 tarihi de yine bir milât oldu. Tek tip protokol nibayet ortaya çıktı ve anı bir şekilde uygulamaya dâhil oldu. Biz eczacılar artık bu konuda hiç yabancılaşmamız ve derhal yeni uygulamaya adapte oluveriyoruz. İnsan zihninin gerçek mucizesine bir kez daha şahit olduk. Her yeni uygulamayla gelen yenilikleri hemen soğurarak eskiyi siliyor ve belleğimize kopyalayıyoruz. Yıllardır özlemine çektiğimiz tek tip protokolün tüm sağlık camiasını rabatlatacağı inancıyla yine kollarımızı sıvadık ve tüm talimatı birkaç günde ezberledik neredeyse. Tonsilit-farenjit tartışmasının netlik kazanmasıyla birlikte, tüm kurumların tek tip protokole sadık kalarak kontrol birimlerinin reçetelerimizi değerlendirmesi de düzenlenince yıllardır özlemle beklediğimiz günlere kavuşacağız. Böylece aslı görevimiz olan hastalarımızla daha yakından ilgilenerek onlara daha verimli olabilecek, kişisel gelişimimize, ailemize ve topluma olan sorumluluklarımıza daha çok zaman ayırabileceğiz. Çünkü son senelerde bu konuda anlamsızca verdiğimiz uğraş ve lüzumsuz savaşın artık rayına oturacağı beklentimiz gerçekleşme

yoluna giriyor. Senelerdir bir paradoksa dönüşen kurgudan sıyrılıp, zihnimizdeki yaratıcı fikirleri ve düşünceleri geliştirerek, kendimiz ve çevremiz için çabalayan birer savaşçı olduğumuzu psikolog yazarlarımızdan Doğan Cüceloğlu bakım nasıl dile getirmiş:

**Seni diğerlerinden farksız yapmaya
Bütün gücüyle gece gündüz çalışan bu dünyada,
Kendin olarak kalabilmek,
Dünyanın en zor savaşını vermektir.
Bu savaş bir başladı mı,
Artık hiç bitmez ! . . .**

Topluma ve gelecek kuşaklara ileteceğimiz dünyanın bizlere yakışır normlarda olması için özen göstermeliyiz. Sorunları görmezden gelerek baş edilmez boyutlara ulaşmasına seyirci kalmadan, üstesinden gelmek için akıllıca çabalamalıyız. Günlük bir insan diye adlandırılan duyarsız ve geleceği düşünmeden sadece kendi rahatını, gezmeyi, tozmayı, markalı giyinmeyi ilke edinmekle bu günlere gelen insanlarımız, yaşamışlığının hiçbir karutını bırakmadan unutulup gitmeye mahkûmdur. Biz Aydın eczacıları olarak bu yolda üzerimize düşen görev olarak gördüğümüz "Sokak Çocuklarını Topluma Kazandırma Projesi"nin devamı yolunda bu yıl ikinci adımı attık. Yeni bir yılın gelişile herkesin de bu projeye destek vererek dolaylı yoldan bu amaca katkıda bulunması için bir vesile yaratmış olduk. Bu proje sayesinde bir iki çocuğu bile bu çilekeş hayattan kurtarabilmek, kampanyaya destek olan her bireyin gururu olacaktır. Çünkü dünyada hiçbir olgu bir insan hayatından daha değerli olamaz. Bu çocukların böyle bir yaşam tarzını hak edecek herhangi bir suçu yoktur, sadece hayata şanssız bir başlangıç yapmışlardır. Onlara elimizi uzatalım ve bu çileden çekip kurtaralım. İlimizde bu konuda fazla can yanmadığı için bazı kesimlerin bu projeye duyarsız ve ilgisiz kaldığı gerçeğini biraz hissederek olduk. Fakat İzmir gibi daha büyük kentlerimizde balkımız bu projenin Aydın iline ait bir proje olmasına aldırmandan gönülden yardım etmektedirler. Neticede bir insan, bir insandır. Sokakta yanından korkarak geçtiğimiz bu çocuklar sizin, bizim, hepimizin çocuklarıdır. Bu çocuklardan birinin hepimize bir sorusu var :

Sevgili ağabeylerim ve ablalarım. Sakın bize sormayın: "Niye sokakta çalışıyorsunuz?" diye. Çünkü biz bilmiyoruz. Siz bizim büyüklerimizsiniz, bizden daha iyi bilirsiniz....

Yaşam savaşımızda taşıdığımız meşalemizi, önümüzdeki kuşaklara en parlak hâliyle taşımanın her birimizin görevi olduğunu unutmuyarak, en güzel yarınlarla birlikte kavuşmak dileğiyle boşça kalın, sevgiyle kalın . . .