

serbest kürsü



www.aydineczaci.org.tr

Ecz. Süleyman ARSLANTÜRK

yoksulluğun bulunmadığı bir dünyaya doğru!

1968 İlkbaharında, İstanbul Üniversitesinde, ateşli toplantılar işgalli boykotlarla hop oturup hop kalktık; düzen ba değişti, ba değişecek zannettik. Önde yürüyüp yakalananlar hapisanelere tıklandı; her türlü işkenceden geçirilmelerine göz yumuldu. Karanlıkta kafalarına kurşun sıkılarak; üniversite önlerinde üzerlerine bomba atılarak; gece yarılarında zincirlerle boğularak öldürülenler oldu. Üç tanesi de "Üç tabanca ile, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni silah zoru ile devireceklerdi." diye idam edildi. Ellişer- yüzer girdiğimiz fakültelerden beşer-onar mezun olduk. Okulda diploma alırken meslek yemini, meydanlarda toplandığımızda düzen değiştirme yemini edip piyasaya dağıldık. Gördük ki; herkes kendi çapında bozuk düzenin nimetlerinden yararlanıyor; anlık, en fazla günlük işlerle uğraşiyor, "Yeni gelenlerin daha fazla bozmayacağı nereden belli?" diye haline şükrediyor, düzeni savunuyordu. Günümüze kadar düzeni değiştiremediğimiz gibi altının oyulmasına; içinin boşaltılmasına da engel olamadık; 68 rubunu piyasaya, politikaya yansıtamadık. Gençliğinde kapitalist olmam diye yüzbin defa yemin eden arkadaşlardan, kırk yaşına gelmeden olanlar oldu; yüzlerine vurulduğunda "Ama ben vahşi değil halkçı kapitalistim." diye pişkinliğe vuranlar oldu. Uğrunda savaşa söz verdiğimiz YOKSULLUK ARTTIKA ARTTI.

Ülkesi ülkemizden daha yoksul, insanları insanlarımızdan daha çaresiz Bangladeş'li Muhammed YUNUS, 1965-1970 yıllarında, Amerika'da ekonomi eğitimi almış. Bir yakınım tanıstırdı. Yanına götürüp takdim ederek değil, kitabımı vererek. Hani; feleğin çemberine biraz sıkışıp bir-iki badire atlatınca "Hayatım roman" deriz ya, kitabı bitirince acı acı gülümseyip "Hayatım roman"ın nasıl olduğunu, bizim hayatların ise ne kadar

"duman" olduğunu anlayıverdim. Çok üşümüş, çok acıkışken sıcak bir çorba içmiş gibi dünyam ısınverdi. Herkes okusa diye heyecanlandım; kendi kendime "Tanıştığımaya sonsuz memnun oldum" dedim; on-onbeş yakınımaya da kitabı ilettilim.

Muhammed YUNUS: Okulunu bitirince ülkesine dönüp, tenis kortlarından TV kameralarına poz atarak "Bu iş böyle yapılır, dünyanın her yerinde bu böyledir, Amerika'yı yeniden keşfe gerek yok." diye abkam kesmemiş. Dervişlik yaparak ermişlik taslamamış. Kurulu düzenin, tuzukurularının sözcülüğünü yapmamış. Bir temsilcilik kapıp bayilerine sülük gibi halkını emdirerek diplomasının gölgesinde yatmamış; Prof. ünvanını üç-beş danışmanlığa satıp birilerinin adamı olarak ense yapmamış, piposunu tütürüp garibanlara tepeden bakmamış, politikacıların koluna takılıp devlet arazilerine konmamış; devletin en önemli yerlerine tırmanıp kendi çıkarına yasa yapmamış; ucuz arazileri kapatıp imarlayıp satmamış; karanlık kabramanlarla, ışılı, parıltılı yaşama dalmamış; kansızın kan bankasına ortak olmamış; "peygamber misin ümmetini düşünecek?!" diye kıs kıs gülip tıksırncaya pıksırncaya kadar yiyip içip, yoksullara sırtını dönmemiş; TV de görünmek için bir kamyon kurtlanmış makarna dağıtanlara; üç kap yemek verip bütiin günablarından arınacaklarını zannederek ramazan çadırı kuranlara; IMF, Dünya Bankası gibi el verip kol kapatan, uluslararası canavar kurumlara minnet etmemiş, yüz vermemiş; dünyanın göğsüne hançer gibi saplanmış kalın, karanlık camlarla her tarafı kapatılmış binalardan yönetilen küreselleşme tuzağına takılmamış; özelleştirme yağmasına avuç açmamış...

yoksulluğun bulunmadığı serbestkürsü bir dünyaya doğru!

Ecz. Süleyman ARSLANTÜRK

www.aydineczaci.org.tr

"Okunacak en büyük kitap insandır"ın peşine düşmüş; ıssız, ışsız, tozlu yollardan geçmiş; teneke ev sahibi olabilmek için hayal kuran, yavrusunu doyurabileceği kadar bir işe can atan, dünyanın en yoksul kadınlarıyla işe başlamış. İnsanların kendilerine güvenmelerine, kendilerine yetebilmelerine, üretmek için geçinmelerine öncülük etmiş; on milyon kişiye el vermiş umutlarını yeşertmiş; yüz milyon kişiye ulaşmaya niyetlenmiş Ve bütün dünyada ünlenmiş. Dünyaya yeni ve büyük bir pencere açarak temiz hava sağlamış. "Yoksulluğun Bulunmadığı Bir Dünyaya Doğru" yollara düşmüş ve yolculuğunu aynı ad ile kitaplaştırmış.

İnsanlığa adanmış bu yaşamı, romandan daha heyecanlı bu kitabı kimler okumalı? Kimler, kimlere okutmalı?!...

İnsanları yönetmeye, yönlendirmeye soyunmuş kimseler hemen okumalı. Onbaşı on kişiye, binbaşı bin kişiye, hekimbaşı bekimlere, eczacıbaşı eczacılara, oda başkanı üyelerine, diyanet başkanı imamlarına, parti başkanı militanlarına, meclis başkanı milletvekillerine, başbakan bakanlarına okutmalı. Ünlü, şanlı firmalar iş ortaklarına her sene verdikleri, dansöze bakarken rastgele kaşık sallanan, yarından fazlası atılan tavuklu pilav yerine o kitabı dağıtmalı. Hayatında hiç kitap alıp okumamış olanlar da, bir büyük raki niyetine o kitabı alıp okumalı; bir kitapla da, tatlı bir sarboşluk yaşanabildiğini anlamalı. Vatan millet nutukları atacak olanlar, yoksulluk edebiyatı yapacak olanlar, şeyblerine, şıblarına el pençe durup tarikat yolundan başka yol tanımayanlar, camiden başka birşey yapamayanlar, okuyup üfleyerek cenneti a-la-ya varmaya çalışanlar da bu kitabı mutlaka okumalı; Muhammed YUNUS'U çok iyi tanımalı.

Muhammed YUNUS destansı bir kabraman, efsanevi bir yiğit değil, ama; kendine, ülkesine özgü çalışmaları ile yoksulların ve dünyanın sevgilisi, saygılısı olmuş. Parasız, pulsuz, gayrimenkulsüz dünyalığını ve yalvarıp yakarmadan, abretliğini garantilemiş. (Ülkemizde pek tanınmamış, kitabı umulan kadar satılmamış!.. Canı sağolsun!..) Çalışmak, kendine güvenmek, üretmek, el ele kenetlenmek temel direkleri üzerine, "YOKSULLUĞUN BULUNMADIĞI BİR DÜNYAYA DOĞRU" bir yol yapmış.

Sanırım bundan böyle bileği kuvvetli gladyatörler, kılıcı keskin krallar, tebaasını titreten padişahlar, koca kafalı, özel şapkalı liderler, akşama kadar nargile fokurdutıp sabaha kadar cariye bekleyen Arap şeybleri, emirleri, ömrü boyunca askerlik yapıp son döneminde çenesi düşen bol yıldızlı generaller, kovboy kökenli altın kazıcıları, hırsızları, cebennem ateşi pazarlayan silah tüccarları, Tanrı adına diye parti başkanına çalışıp, cennete bilet satan din simsarları yoksulları kurtaramayacaklar. Sanırım bundan böyle çok ünlü futbolcular, yakışıklı aktörler, cazibeli sanatçılar, incecik mankenler, çılgın şarkıcılar, dünyaya bükmettiğini zanneden türküçüler yoksullara derman olamayacaklar. Sanırım bundan böyle loto ile, toto ile, 'biri sizi gözetliyor', 'hızır size de uğrayacak' ile yoksulları daha fazla oyalayamayacaklar; kandıramayacaklar. Sanırım; Yeni Dünya Düzeni'ni, geleceğin Yıldızlar Takımı'nı gösterişsiz, gürültüsüz, tükenmez enerjili, bilimsel bilgili, ciddi, esprili, insani Muhammed YUNUS'LAR kuracaktır.

Heyyy Tanrım!... Bir tane Muhammed YUNUS yetmez; her meslekten üçer-beşer, her yoksul tülkeye yirmişer-ellişer olmak üzere BİN TANE, BİN TANE VER. VERR... VERRR... VER ALLAHIM VER!... C

30/06/2003. KUŞADASI



sirdaş eczacınız

Samimi ve içten bir davet teklifi, sanki anılarımızdaki ordinaryüs gazetecimiz sayın Burhan FELEK hocamızın ulusal basınımızda yer alan hafta sonu sohbet yazılarındaki gibi, bizim mahallenin eczacı beyinin hastalarını karşılaması gibi; öncelikle TEB Yürütme Kurulundaki meslektaşlarımızı, uzun yıllar mesleğimizi ipotek altına alan bürokratik yığınlar arasından, meslek içi eğitim projeleriyle bizleri bütünleştirerek ortak paydada buluşturduğu zevkli yeniden yapılanma programlarından dolayı tebriklerimi iletiyorum.

Ege Eczacılar Odasındaki meslektaşlarımızı da, uzun soluklu eğitim çalışmalarımızda yaptığımız keyifli, hoş, eğlenceli, örnek tiyatral rollerimizdeki oyunculuklarımızı unutmak mümkün değil. Yüksek tempolu eğitim programlarını sabırla bize enjekte eden Prof.Dr.Hakan Şatıroğlu, Yrd.Doç.Dr. Kutay Demirkan; projemizin TEB cephesindeki yönetmenimiz Dr. Dolunay Polat; Dr. Koray Başer, Prof.Dr. Ufuk Abbasoğlu, Prof.Dr. Serhat Ünal, Doç.Dr. Pınar Zarakolu, Ar.Gör. Hülya Ercan, Dr. Ülkü Ayberk, Dr. Nesrin Çobanoğlu, Ecz. Nurgül Güngör, Dyt.Bsln.Uzm.Nilgün İskender, Prof.Dr. İ.Tayfun Uzbay, Dr. Zerrin Başer, Proje.İşlm. Dilek Esmir ve Ecz.Vildan Özcan'ın işbirliği ile gerçekleşen "Sirdaş Eczane" projemiz; TEB'in projelendirdiği, AB'nin de katkıda bulunduğu, ana paydası TC.Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Üreme Sağlığı programının oluşturduğu, Hacettepe AIDS Araştırma Merkezinin bilimsel katkılarına ilave olarak projenin diğer ortakları, EGAŞ Sosyal Pazarlama ve Televizyon Yayıncılar Derneğinin farkındalık yaratacak görsel kampanyalarıyla yürütülecektir. Amacımız, Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık konularında bilgi almak isteyenlere yöneliktir. Memleketimiz, %20

istenmeyen doğum vakasıyla karşı karşıyadır. Bu projeye, ülke çapındaki yüksek doğum oranının düşürülmesi hedeflenmektedir.

Doğru olan kaç çocuğum oluyor değil, kaç çocuk isterim diyerek plân yapabilmektir. Ana-çocuk sağlığının iyileştirilmesi bunun için amacımız, CYBH(Cinsel yolla bulaştırılan hastalıklar)nin azaltılması; cinsel sağlık ve üreme sağlığına yönelik doğru bilgilendirmeyle utangaçlığı ve çekingenliği yenecek bir hizmet ağının oluşturulması. Diğer uygulama alanlarımız: Ulusal ve uluslar arası sağlık programlarıyla entegre olmak; kontraseptif malzemeler (Spiraller, Tabletler, Kondom, DTP) hakkında bilgi isteyenlere yardımcı olmak; HIV/AIDS ciddi tehdidini önlemek; beslenme, bağışıklık, meme kanseri, madde bağımlılığı (Uyuşturucu-Alkol-Sigara), kalp hastalıkları, organ bağı hakkında halkı bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak. Önemli olan, projenin, hedef kitlelerin gereksinmelerinin üzerine odaklanmasıdır.

Üreme sağlığında: ergenlik, çocukluk dönemi, Adölesan dönemi, erişkin insanlığa geçiş dönemlerinde gençlere eğitici bilgiler verilmektedir. Sirdaş Eczane Projesi 4 gün yüz yüze ve 30 saat uzaktan alınan eğitim ile tamamlanmaktadır. Siz sevgili meslektaşlarımızı da aramızda görmek isteriz.

Saygılarımla ile. C