

"Efendiler, Avrupa'nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık, Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlanadurmuştur. Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi bir takım zihniyetler belirdi. Halbuki hangi istiklal var ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planları ile yükselebilirsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir!"

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Durum

Bursa Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Cihat Türksever

Değerli Meslektaşlarım, Sıcaklık artışı bunalırken, toplumun ve ekonominin fay hatlarındaki enerji birikimi herkesi patlamaya, depreme hızla yaklaşıyor. Jeolojik deprem gibi sosyo-ekonomik deprem de haber vere vere geliyor. Yalnız ve güzel ülkemizin insanları 50 günlük kazancını kredi kartlarına borçlanmışken, Cumhuriyet tarihimiz boyunca oluşan dış borcumuz son dönemde bir buçuk kat artmıştır. Üstelik insanımıza "yılıda 7500 Dolar kazancın var" denirken oluyor bunlar. Avrupa Birliği'ne girme hevesimiz sürerken, öte yandan keneler insanları öldürüyor, içme sularından ishal oluyoruz veya yüksek dozda arsenik yudumluyoruz. Göçmen kuşlar sadece bizim ülkemize kuş gribi getiriyor; sanki bize torpil yapıyorlar. Bize var, komşu ülkelere zırnık kuş gribi yok! Yurttaşımızın sofrasında, tenceresinde bir parça et yok ya, olsa bile onda da deli dana var, diyorlar. Çok uluslu şirketler altın madeni işletiyor, çevre halkı siyanür soluyor. Yakın zamana kadar kendini besleyebilen cennet Anadolu toprakları çölleşiyor; erozyon her yıl Kıbrıs Adası kadar toprağı alıp götürüyor. Ormanlarımızı koruyamıyor ve geliştiremiyoruz. Sulak alanlarımız yok oluyor. Doğal hayat hızla tüketiliyor. Kuyularımız beton duvara dönüyor. Kent hayatı plansız bir şekilde ucubeye çevriliyor. Küreselleşmenin küresel ısınma sonuçları toplum geleceğimizi çok ciddi bir şekilde sona doğru sürüklüyor. İnsan aklının ve teknolojinin en gelişmiş çağında bunlar katlanılacak gelişmeler değildir. Sağlık bu gelişmelerden en fazla payını alan sektörlerin başında gelmektedir. Artık Anadolu insanı gönüllü kobaylık yapmaktadır. Kadınlarımız zayıflamak için aktarlardan, internetten aldıkları ilaçlarla hayatlarını, sağlıklarını kaybediyorlar. Yetkililer olan biteni seyrediyorlar; ölümler gelince yasaklamalar başlıyor. Oysa FDA 23 ilaç şirketinin 123 ilacını halkı yanlış bilgilendirdiği için yasaklıyor ve internetten ilaç satışı için uyarı yazıları yazıyor. Bizim ülkemizde ortalama eğitim düzeyi hala ilkokul 3,7 nci sınıf

düzeyindeyken ilacın reklamı yapılarak satışların körüklenerek pazarın genişletilmesi çılgınlıkları atılıyor. Genetiği değiştirilmiş gıdalarla bilmeden beslenmeye çalışmaktayız. Biz bu hayata mecbur değiliz. Dünyada gerekli ve yeterli deneyleri tamamlanmamış ilaçlar hızlı bir şekilde ruhsatlandırılıp ülkemizde insanlara kullanılıyor, sonra da yine hızla pazardan geri çekiliyor. Doğuştan kazanılmış ve sosyal hukuk devletlerinin anayasal güvencesindeki sağlıklı bir çevrede ve bünyede yaşama haklarımız küresel şirketlerin kar arzularının önünde savunmasız bırakılıyor. Bizim ülkemiz bu çelişkiler içinde Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyor; onlar kırk dereden kırk su getiriyor; bize bir bardak su vermiyorlar! Elli yılı aşkın zamandır sürdürülen "sağlık(sızlık) politikaları" Devlet'e astarı yüzünden pahalı bir maliyet yaratmıştır. Sosyal güvenlik bütçesi eksiye dönmüştür. Çevreden başlayarak, planlı kentleşme, zirai mücadele, hayvancılık politikaları ve koruyucu hekimlik uygulamalarını sürekli hale getirmeliyiz. Bunlar hayata geçirilmeden sadece maliyet odaklı satın alma programlarıyla sağlık sorunlarını çözümlenemiz olası değildir. Unutmamalıyız ki, hastalıkların önüne sadece tedavi yöntemleriyle değil, neden olan faktörlerin ortadan kaldırılmasıyla geçebiliriz. Aksine uygulamalar bugün olduğu gibi kaynak tüketmeden ve paranın el değiştirmesinden başka bir işe yaramayacağı açıktır. Paranın olduğu yerde de çok uluslu şirketler ve onların taşeronları hemen yerlerini alırlar. İlaçta da on milyar Dolar'lar telafuz ediliyorsa, üretiminden son noktaya kadar olan boyutta oluşan karlılığın hepsine göz dikilmesi kaçınılmazdır. Günümüzde sağlıkta rekabet ve kalitenin birbirini tetikleyen, tamamlayan ve prosesler doğuran kavramlar olduğu yönünde yanıltıcı propagandalar yapılmaktadır. Oysa kamu gibi sağlık hizmeti üreten özel sektörün faaliyet amacının karlılığını yükseltmek olması ve bunun da temel dayanaklarından birisinin maliyet faktörü olması nedeniyle bu noktada rekabet ve kalitenin ters orantılı sonuçlar

doğuracağı açıktır. Ayrıca kamunun sağlık hizmeti için ayırmış olduğu kaynakların giderek azalması ve yeni tedavi yöntemlerinin pahalı oluşu ileri tedavi yöntemlerinin hayata geçirilmesini önlemektedir. Rekabeti artırarak kalitenin yükseleceğini düşünmenin gerçeklerle yakından uzaktan ilgisini olmadığı açıktır. Sağlık hizmetlerinin yeterli olan asgari sınırlarını belirleyip bunları koruyucu önlemleri almak ve geliştirici kaynakları yaratarak hizmet üreticilerine yönlendirmek yapılması gereken temel işlevdir. Tüm bunlara rağmen sağlıklı bir çevrede, sağlıklı bir yaşam sürdürmenin insanların doğuştan kazanılmış anayasal hakları olduğu düşüncesinden hareketle temel hedefin her türlü sağlık hizmetinin Devlet eliyle ve ücretsiz verilmesi olmalıdır. Önemli olan buna karşı sektör bileşenlerinin hangi yöntemlerle ülke kaynaklarını savunacakları ve güvencelere alacaklarıdır. Yerli ilaç sanayimiz kısa sürede eridi ve çok uluslu okyanusta boğuldu ve gitti. Artık bu ülkenin ulusal ilaç sanayii kalmayacak. Bunu söylemek bile insanın yüreğini acıtıyor. Şimdi bu ülkede "Halk Eczaneleri" olacak veya olmayacak, bunu kanıtlama zamanımızdır. Bunu birbirimizi imha ederek veya örgütlerimiz canlı ve güçlü tutarak sahneye çekeceğiz. Aslında hiç de sanıldığı gibi zor değil bu. Yapılması gereken çok basit. Birbirimiz için tuzaklar oluşturarak, düşman tavırlar üreterek, olayı hızlandırabiliriz ya da örgütlü gücümüzü arttırarak, sürecin yönetiminde taraf olarak yapımıza uygun çözümlerde karar ve inisiyatif odağı olabiliriz. Sonsuza kadar yerimizde oturursak sermayedarların atacağı kazığın acısının kendini artarak hatırlatacağını unutmamalıyız. Ülkemiz insanın bir bütün olarak sağlıklı yaşamayı hak ettiğine inançla, eczacıların diğer sağlık emekçileriyle birlikte hizmetlerini ve mesleklerini sürdüreceklerine olan güvenle hepimizi selamlar, en içten sevgilerimi ve en derin saygılarımı sunarım.