

# Yok edilişin dayanılmaz hafifliği...



## Kışlalı'ya Saygılarımla...

### İnsansı mı, hayvansı mı?

**İ**nsanoğlunun hayvanoğlundan zeka dışında başka ayrımları da vardır. Bir bebeğin yürümesini bile yaklaşık bir yıl beklemek gerekir. Oysa hayvan yavrusu öyle mi ya?...

Zeka, tanıdığımız yaratıklar içinde yalnızca insana özgü. Nasıl kullanıldığına bakılırsa, biraz şaşırıcı...

Doğa da tüm canlılar yaşamak ve neslini sürdürmek ister. Hayvanlar doğadan gereksinimleri kadar yararlanır. İnsan ise zekası sayesinde doğayı denetim altına alma adına çoğunlukla çocuklarının geleceğini tehlikeye attığının ayırında değildir. Ayırında olsa bile "hep banacı" ilkel güdüsünü yenmek istemez! Aydınlanmaya direnir. Dogmatik bilinç zekayı tutsak alır. Dogmanitizmi yenmek isteyen aydın bilinçler ise çıkarıcılar tarafından yokedilmek istenir.

Tarih boyunca çıkarlar çatışması süre gelmiştir. Geçmiş doğru değerlendirebilmek için "çıkarcı" ve "güç" ilişkisini iyi algılamak gerekir. Çıkarcı korumak ya da daha çok çıkar için güç gereklidir. Güçlü olmak için ise tüm toplumsal evrelerde üç olgu kullanıla gelmiştir: Siddet, din ve para... Bu gün durum farklı mı? Bu olgular, devletlerarası (geçmişte beylikler, derebeylikler arası) kullanıldığı gibi, aynı devlet içindeki bazı gruplar içinde geçerlidir. Para, mal da satın alır, insan da. Tanzimatla başlayan batı yükünceliğinin tehlikeli bir giriş olduğunu düşünen saray, zamanın bazı aydınlarını (!) Satın almadı mı? Demir perdeyi yıkmak için din ve para kullanılmadı mı? Türkiye' mizde aydınlanmadan yana olanlar susturulmak istenmiyor mu?

Nazım Hikmet'i ülkesinden kovanlar bugün O'nun şiirlerini okuyorlar: Birisi çıkıyor; "dört nala gelip, Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısırak başı gibi uzanan, bu memleket bizim" diyor, bir diğeri çıkıyor "yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşesine" demiyor mu? Yahu ne oluyoruz? İnsanın "kime sordumsa seni o bir.....dediler" diyesi geliyor. Biz yine de demeyelim. Neyzen Tevfik denecekleri demiş, merak edenler alır okur.

Gelin satın alınamayan gerçek aydınlara, aydınlanmacılara dönelim. (Satın alınabilen numaracılar zaten köşebaşlarına yerleştirilmişler) Bazıları yaşayan çınarlarımızdır, bazıları da içimizden söküp alınanlardır. Hani "yeri doldurulacaktır" gibisinden "hamasi nutuklar" attıklarımızdır. Hayır efendim hayır, hiç birinin yeri doldurulamaz.

Protez diş yapmıyoruz efendiler...

Kiminin derisini yüzdüler, kiminin kalbine ok sapladılar, kiminin başını uçurdular, ipe çektiler kimini. Derken tüfek icat oldu mertlik bozuldu. Orda da durmadı çıkarları için şiddet kullananlar, bomba ile saldırdı oldular.

Uyanış, aydınlanma cumhuriyet devrimiyle başladı, ama sancısı durmadı. Dini kullandı kimileri, kullanmaktalar.

Kısacası, halkından terörle koparıldı Aksoylar, Üçoklar, Mumcular ve daha niceleri. Derken bir kabus gibi çöküverdi Ahmet Taner Kışlalı'nın aramızdan alınışı...

Dünya ekonomisinin hakimi olan çok uluslu şirketlerin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde çevreyi, doğal kaynakları ve sosyal hakları tahrip eden tutumuna yönelik tepki gösteren, ülkelerarası ticari eşitsizlikleri usanmadan anlatan Kışlalı değil miydi?

ABD'nin Seattle kentinde 30 Kasım 1999'da başlaması gereken DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) 3. Bakanlar Zirvesi protestolar yüzünden başlatılmadı. Acaba, Ahmet Taner Kışlalı oralarda mıydı? Ne bileyim aklıma geldi birden. Baksanız Bill Clinton ne diyor; "göstericilerin protestolarına sempati ile yaklaşıyorum. Ticari anlaşmalarda çevre ve çalışma koşullarının dikkate alınması gerekiyor." ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright bir adım daha ileri gidiyor; "Küreselleşme hepimizin cevaplaması gereken yasal sorunlara neden olmuştur. Barışçı gösteri hakkına saygı duyulmalıdır ve protesto gösterilerinde bulunanların mesajları gözönünde bulundurulmalıdır." Şimdi de "küreselleşme merkezli deprem" başladı. Şiddetini ve büyüklüğünü Işıkkara ölçüyor mu acaba?

Gün gelecek dünya insanları feleğin çemberini kıracaklar. Umutsuz değilim Ne ki fazla kırıp dökmeden başarabilelim.

Toplum adına yapılanlar mı referans olmalı, vaatler mi? Herkes bu sorunun yanıtını aramalı. Genelde Dünya ve Türkiye ölçeğinde, özelde de mesleki örgütlerinde, önce "mesleki ormanını" yok edip, sonra "sel"i görünce apar topar kaçanlar neredeler acaba? Pembe dünyaları renk mi değiştirdi? Olanlara bakıp bakıp, iyi ki "dinozor" muşum demekten kendimi alamıyorum.

Yaşanası bir Türkiye, yaşanası bir dünya için Kışlalılar ışığınız olsun, sevgiyle ısınm...





# “Türkiye laiktir, laik

**Binlerce  
insan hep bir  
ağızdan böyle  
seslendi...**

“Türkiye laiktir, laik kalacak” binlerce insan Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı'nın ardından, bütün Türkiye'yi böyle inetti...

Bu sloganı böylesine yüksek bir tepki ile son olarak bundan altı yıl önce Uğur Mumcu suikastinden sonra duymuştuk. Altı yıl sonra sanki aynı sahneler tekrarlanıyor gibi. Türkiye'nin gündemini bir anda değiştiren bu suikastin üzerinden aylar geçmesine rağmen henüz somut bilgilere ulaşamadığı, kim? Neden? Nasıl? Sorularına yanıt verilmesinin, tüm toplumun hakkı olduğu düşüncesindeyiz.

Kışlalı'ya düzenlenen suikastin yapılaş biçimi ve sonrasında ortaya çıkan tepkiler son derece önemli, bütün bunlar Türkiye'nin bundan sonraki gidişini etkileyecek, uluslararası alanda kazanılan itibarı ve güveni sarsmaya yönelmek, Türkiye'yi karıştırmak isteyen bir hareket olduğu ortaya çıkmaktadır.

Özellikle bundan önceki Uğur Mumcu cinayeti gibi, Çetin Emeç cinayeti gibi, Muammer Aksoy yada Bahriye Üçok cinayetleri gibi pek çok suikast faili meçhul kalınca bu sorular

ister istemez iyice akılları karıştırıyor. Bu suikastlerle Cumhuriyetin hedeflerine ulaşmamız engellenemeyecek, yakılan meşalenin sönmeyeceği gerçeği ortadan kaldırlamayacaktır.

Eğer kaynak dışardan destekleniyorsa hangi güçlerin yada ülkelerin işine gelmektedir? Tabi ki anlamak çok kolay, burada yok edilmek istenen Kışlalı yada diğerleri değil. Gerçek hedef genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilke ve devrimleri. Ama hiç kimse unutmamalıdır ki bu topraklarda yüzlerce, binlerce, milyonlarca Kışlalılar, Mumcular, Üçoklar, Emeçler yaşamaktadır.

Türkiye'nin önündeki yol bellidir. Bu yolu değiştirmeye çalışanlar Laik Demokratik Cumhuriyeti bir milim dahi kıpırdatamayacağını geriye dönmek için çok zor olduğunu herkesin bilmesi gerekliliğini açıkça belli etmeliyiz ve bu temellerin üzerinde demokrasimizi geliştirmeye, dünya standartlarına ulaşmaya, insan haklarımızı geliştirmeye, ekonomimizi geliştirmeye çalışmalıyız...

Hatta... Hem çalışmalı hem de eğitmeliyiz...







# "k kalacak"

## BASIN BİLDİRİSİ

*Hain saldırı sonucu Türkiye bir aydınına daha kaybetti...*

*Daha henüz 1993'deki Mumcu'nun acılarını unutmamışken, bugün yaşadığımız müessir olayın şokuyla uyandık.*

*Karanlığı su üzerine çıkartmaya çalıştığımız şu günlerde, Ahmet Taner Kışlalı'ya yapılan suikasti Laik Türkiye'ye karşı işlenen organize bir darbe olarak değerlendireyoruz. Cumhuriyeti içine sindiremeyen karanlık güçlerin, 76 yıldır yaptıkları hiçbir şekilde yanan ışığımızı karartamamış ve karartamayacaktır. Dün olduğu gibi bugün de aydınlık Türkiye için mücadelemiz devam edecektir. Acımızı yüreğimizin en yükseklerinde hissedeceğiz, onları hiç unutmayacağız.*

*Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor faillerin en kısa sürede balunarak acımızın biraz olsun hafiflemesini temenni ediyoruz.*

Bursa Eczacı Odası

Suikastin ardından yükselen tepkiler Bursa'da da yoğun bir şekilde yaşandı. Meslek Odaları, sivil toplum örgütleri ve büyük halk topluluğunun katılımı ile gerçekleşen yürüyüş Setbaşı'nda başlayarak Atatürk anıtı önünde devam etti. Anıta çelenk konulmasının ardından, basın bildirisi okundu. Çeşitli akademik grupların konuşmalarından çıkan sonuca göre aydınlık Türkiye'nin karartılmak istenmesine hiç kimsenin gücü yetmeyeceği fakat nadir yetiştirdiğimiz Kışlalı'ların artık faili meçhul cinayetlere kurban edilmemesiydi.

Yakılan mumların hiç sönmemesini, resminin etrafına konan çiçeklerin hiç solmamasını diliyoruz.

*Seni hala yaşıyoruz...*

