



Birkaç yıl öncesine kadar yerbilimciler, Almanya'nın en derin çukurunu kazıyorlardı. Sonuç: Yeraltında her şey, beklenenden çok farklıydı. Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde Windischeschenbach'da bilim adamları, bir düşü gerçekleştirmenin peşindeler. "Federal Almanya Anakara Sondaj Programı" adı altında 1990 yılında başlatılan çalışmalar sonunda yaklaşık 9000 metre derinliğe ulaşan bilim adamları, akıllarını kurcalayan pek çok soruya yanıt aramaktalar. Örneğin Dünya'nın Avrupa'daki kabuğunu oluşturan maddeler nelerdir, gerilimler nasıl dağılır, depremlerin oluşmasının etkenleri nelerdir? Yerkürenin içinden gelen sıcaklık akışı ne kadardır ve bu jeotermal enerjiden nasıl yararlanılır? Kayaçların içindeki "akışkan" ve gazların üstlendiği roller nelerdir? ve çok derinde bulunan hammadde niteliğindeki mineraller nasıldır?

Yeraltından Haberler





Bilim adamlarınca Windischeschenbach sondaj bölgesi ilginç konumu nedeniyle özel olarak seçilmiştir. Sondaj alanının yer aldığı Oberpfalzer Wald denilen tepeler, 300 milyon yıl önce Orta Avrupa'da yükselen Varisch Sıradagları'nın kalıntısıdır. Aradan geçen milyonlarca yıl boyunca aşınan bu sıradaglardan günümüze Almanya ve sınır komşusu Çek Cumhuriyeti'ndeki Harz ve Thüringer Wald, Erzgebirge Sıradagları ve Oberpfalzer Wald'ın hemen yakınındaki Böhmische Masif'i gelebilmiştir.

Variskische Sıradagları, bir zamanlar var olan Kuzey Anakara ile Afrika Sahası'nın birbirleri ile çarpışması sonucunda ortaya çıkar. Yaklaşık 350 milyon yıl önce bu ikisi çarpıştıklarında, yerküre kabuğu çeşitli yerlerde üst üste katlanır ya da birbiri üzerine kayarken daha derindeki kısımlar yukarı doğru sürüklenir. Ancak Afrika Sahaneliği'nin bir kısmı, Kuzeykıt'a'nın altından üstte çıkarken yüzeye takılı kalır. Böylece tüm kayalar kırılır, katlanır; yüksek basınç ve aşırı sıcaklık ile birbirlerine kaynarlar. İşte bu tür bir kaynaşmaya Windischeschenbach'da rastlanmaktadır. Bilim adamları her şeyden önce bu proje yoluyla yerkabuğundaki kayaların başkalaşımı (metamorfizma) ile ilgili temel bilgi edinme çabasındadırlar. Anakaraların birbiri ile çarpıştıkları yerlerde, yüzeye yakın bölgedeki kayaç kütleleri daha derinlere çekilir. Yerkabuğunun hemen altında kararlı olan mineraller, artan sıcaklık ve basınç ile karşılaşır ve değişime uğrar. Yeni maddeler kazanır ya da bazı maddeleri yitirirler. Kırılmak yerine bükülür ve "Metamorfik" (başkalaşım) olarak tanımlanan kayaçları oluştururlar.

Giderek artan aşınma (erosion) Variskische Sıradagları'nda sadece kitle kaybına yol açmakta kalmaz; aynı zamanda derinlere ulaşan dağ köklerindeki hafif kayaçlar ile çevresindeki ağır kayaçlar arasında var olan ağırlık dengesini de bozar. Zamanla merkez sıradag kütleleri yer kabuğunun yüzeyine doğru yükselir ve kendisi ile birlikte metamorfik kayacı da bugünkü "sonday yapılabilir" derinliğe ulaştırır. Başkalaşım kayaçlarındaki belli başlı mineraller, belirli sıcaklık ve basınç altında oluşur. Bu nedenle yerbilimciler, mineral türlerine bakarak kayacın

geldiği derinliği saptayabilirler. Böylece, Windischeschenbach'da yeraltından çıkarılan açık renkli Paragnays ve koyu renkli Metabazit'in 380 milyon yıl önce 30 kilometre derinlikte bulunduğu belirlenmiştir. Bilim adamlarının hesaplamaları, bu derinlikte 700 derece sıcaklık ve 8000 bar basınç olduğunu ortaya koymaktadır. Paragnays'ların içindeki kuvars çirkeçlerinde rastlanan bitki kalıntıları, 400 milyon yıl önce bu kayaçların yerkabuğu yüzeyinde bulduklarını kanıtlamaktadır.

Sondaj çalışmaları sırasında bilim adamları bazı sürprizlerle karşılaştılar. 3200 metre derinliğe inildiğinde, beklenmedik bir biçimde açık, bir santimetre genişliğe varan ve içleri "Akışkan" ile dolu kayaç çatlaklarına rastlanır. "Akışkan" bir maddenin kritiküstü durumunu tanımlamak için kullanılır (örneğin 374 derece sıcaklık ve santimetrekareye 225 kilogram basınç altındaki su). Aslında yerbilimciler, yüksek yoğunlukta tuz eriyici içeren bu sıcak maddeye küçük miktarlarda rastlanabileceği hesaplıyor; ancak bu kadar çok bulunabileceğini tahmin etmiyorlardı: 4000 metreye kadar 75000 litre; daha sonra bir kez de 46000 litre "akışkan"ın sondaj deliğinden dışarı pompalanması gerekti. Şimdiye kadar hiç kimse, bu kadar çok akışkan bulunmasının nedenini açıklayamadı. Açıklanamayan bir başka durum ise, tuzlu suyun çözündüğü gazların nereden geldikleri.

Karot genleşmesini araştıran petrol bilimciler, araştırma sırasında oldukça şaşırılmış olmalı. Kayaç derinde aşırı basınç altındayken, yüzeye çıkarıldığında öz (Kerne) serbest kalır ve özellikle basıncın en güçlü olduğu yönde genleşir. Böylece ilk kez çok derinde bulunan bir kayaçta görülen gevşemenin doğrudan ölçülmesi gerçekleştirilir. Bu arada, en güçlü basıncın her zaman yukarıdan gelmediği saptanır. Derinde basıncın yönü 30 dereceye kadar farklılık gösterir, araştırmacılar bu olguya Alpler'in basıncının neden olduğunu varsayar. Deprem uzmanları da sürprizlerle karşılarlar: Sondajın derin yerinde bile metabazitlere rastlanır. Buna karşılık, yapay yolla yerin altında oluşan ses dalgalarının kayaçlar tarafından yeniden yüzeye yansıtılıp yakalanması so-

nucunda, daha 3000 metrede farklı bir kayaç oluşumunun varlığı saptanır. Bilim adamları şimdi kendilerine, aslında neyin "yansıdığını" ve daha da önemlisi özellikle yer altı basınç dalgalarının depremlerle bağlantılı olarak değerlendirilmesi için önemli bir ön koşul olan ölçümlerin gelecekte nasıl doğru yorumlanacağını soruyorlar.

Aslında 300 derece sıklığa kadar sondaj yapılması planlanmıştı. Şimdiye kadar kullanılan teknik olanaklar ile daha derinlere inilmesi olası değildi. Her şeyden önemlisi de, kayaçlar, bu derecenin üstündeki sıcaklıkta zamanla yumuşamaktaydı. Kayaçlar burada yüksek basınç altında olduğundan bilim adamları, mümkün olan en derin noktaya inmeyi umuyorlardı. 300 derece sınırına 14000 metre derinlikte ulaşabileceklerini sanıyorlardı. Ne var ki hesaplamaları, pratikte uygulanabilir nitelikte değildi: 8700 metreye ulaştığında, sıcaklık 260 dereceye çıkmıştı bile; kilometre başına da 29 derece artış gösteriyordu. Derinlik ile birlikte sıcaklık bu denli artmaya devam edecek olursa, 30 kilometreye ulaştığında mağmaya gelinebilirdi. Bu durum bugüne kadar yapılan bütün teorileri çürütebilir; ayrıca yeni sorulara yol açılabilir: Sıcaklık artışına sebep olan nedir? Uranyum, Toryum ve Potasyum gibi radyoaktif elementlerin çözülmesi şeklindeki açıklama yeterli olmamaktadır. Bu durumda başka ısı kaynağı ya da eski bir volkan söz konusu olabilir mi? İleride bu yer altı "ısıtıcısı" nasıl değerlendirilebilir?

Bu sıcak sürpriz, projenin geleceğini ciddi olarak etkiledi. 1994 yılı, Eylül ayı sonunda, sondaj çalışmaları sona erdirildi. Bunun nedenini yalnızca beklenmeyen yüksek sıcaklıkta değil; aynı zamanda tüm sondaj tekniklerinin çalışmaz duruma geldiği 3000 bar gücündeki basınçta da aramak gerekir.

528 milyon marklık bu pahalı proje, aslında yerkabuğu ile ilgili bilim dallarındaki bazı teorilerin yeniden gözden geçirmeleri gerekliliğini ortaya koyar. Dünya'nın ince derisine batırılan bu iğne, bazı gerçekleri ortaya koyma açısından fazlaca etkili olmamıştır. Araştırmacılar, 1994 yılının sonuna kadar 3,6 milyon mark daha harcama yaparak, sondaj derinliğindeki son deneylerini, örneğin yerküre içindeki basınç hakkında yeni bilgiler elde etmek için yapılacak patlamaları gerçekleştirmeyi planlıyorlardı. "Yeraltından gelen haberlerin" tümünün değerlendirilebilmesi için, şimdilik bir yıllık bir süre gerektiğini düşünüyorlar. Sonuçları sabırsızlıkla bekliyoruz. ■



1999'da Yaşananlar...

7 Ocak

1-Yılın Yıldızı Pfizer

Dünyanın önde gelen iş dergilerinden Forbes bu yılda dünyanın en iyi şirketlerini belirledi. 400 Şirket içinden yapılan araştırma sonucunda Viagra'nın üreticisi Pfizer en iyi firma seçildi. Forbes in listesine DaimlerChrysler, General Motors gibi adı çok bilinen şirketler yanında, pek tanınmamış firmalar da girmeyi başardı.



11 Ocak

2-İki Yeni Gezegen

Uzay teleskopu Hubble, özel kamerasıyla 300 ışık yılı uzaklığında iki gezegeni keşfetti. Güneş sistemimizin dışında, Yunus ile Balık takım yıldızlarının yakınında bulunan iki gezegene "HR 4796A" ve "HD 141569" adları verildi.



11 Ocak

3-Öztürk Serengil vefat etti...

Sinema sanatçısı Öztürk Serengil 68 yaşında, evinde vefat etti. Tedavi gördüğü Central Hastahane'den taburcu edilerek evine gönderilen Öztürk Serengil, daha önceden ödemi nedeniyle iki kez ameliyat olmuştu. Ödem tedavisine yanıt alındığı halde bir türlü sağlığına kavuşamadı.

13 Ocak

4-900 bin Gönüllü Kobay

Sadece Fransa'da her yıl 900 bin insanın gönüllü olarak kobaylık yaptığı ve sağlığını tehlikeye attığı açıklandı. Fransa'da her yıl vücudunu tıbbi deneylere satan 900 bin insandan biri olan 26 yaşındaki Thibault X., kendini şöyle tanımlıyor: Genellikle maddi açıdan çaresiz olanlar. "Sağlığımı, vücudunu satıyorsun. Yani bir çeşit fahişesin sen."

25 Ocak

5-İlk El Nakli

ABD'deki ilk el nakli, Kentucky'deki Musevi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Elini 1985'te bir havai fişek kazasında kaybeden Mathew Scott'a 51 operatör doktor, hemşire ve uzmanın katıldığı 15 saat süren bir ameliyat sonunda yeni bir el takıldı.



27 Ocak

6-Kolombiya'da Deprem

Kolombiyalılar, 1999 yılına kötü bir şekilde başladılar. Armenia kentinde meydana gelen

deprem, yüzlerce kişinin ölmesine, binlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu. 6 büyüklüğündeki deprem, bir çok kişiyi sokakta bıraktı.

31 Ocak

7-Barış Manço'yu Kaybettik..

Barış Manço 56 yaşında kalbine yenik düştü. Moda'daki evinde bir arkadaşıyla telefonla görüştüğü sırada ani tansiyon düşmesi sonucu fenalaşan sanatçı, Hızır Acil'den çağrılan bir ambulansla Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Barış Manço 2 saat sonra hayata gözlerini yumdu.

9 Şubat

8-Fransız Alplerinde Çığ

Fransız Alpleri'ne düşen çığ, 12 kişinin ölümüne neden oldu. Hızlı bir şekilde çalışan kurtarma ekibi, kayıp olan kişilerin hepsini bulduktan sonra aramasına son verdi.

12 Şubat

9-ABD'yi Sarsan Skandal

ABD Başkanı Bill Clinton, görevden azil isteğiyle yargılandığı Senato'da aklandı. Clinton, Monica Lewinsky seks skandalıyla ilgili olarak Federal Büyük Jüri önünde yalan beyanlarda bulunmak ve tanıkları etkileyerek adaletin akışını engellemeye çalışmakla suçlanıyordu. Clinton'un görevden alınması için gereken oy çoğunluğu sağlanamadığından suçsuz bulundu.



14 Şubat

10-İngiltere'de Genetik Skandal

The Mail On Sunday ve The Independent gazetelerindeki habere göre; Prof. Puztai, genetik yapısıyla oynanmış yiyecekler tüketen canlıların bağışıklık sistemlerinin bozulduğunu tespit etti. Ancak enstitü, raporu örtbas ederek profesörün işine hemen son verdi. Bilimadamları enstitünün davranışını tam bir cinayet olarak nitelendi.



15 Şubat

11-Abdullah Öcalan Yakalandı

Abdullah Öcalan Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Yunan Büyükelçiliği'ne sığındı. Yunan yetkililer Kenya Gizli servisine Öcalan'ı teslim etmek istediklerini bildirdiler. Kenya gizli servisi elemanları Yunan büyükelçisinin ikametgahına girdi ve Öcalan'ı aldı. Türk istihbaratı ve Genel kurmay'dan giden özel tim harekete geçerek Abdullah Öcalan'ı kaçırdı. Apo daha sonra Türkiye'den giden Cavit Çağlar'ın Falcon uçağına bindirildi ve Bandırma Askeri Havaalanına getirildi.

21 Şubat

12-İsviçre Dağlarına Çığ Düştü

İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Evolen'e düşen çığ altında kalan 8 kişi arasında bulunan bir bebek kötü şekilde can verdi.

14 Mart

13-Eczacıbaşı Avrupa Şampiyonu

Eczacıbaşı voleybol takımı, Bursa'daki final maçını kazanıp, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı ilk kez Türkiye'ye kazandırdı. Final maçında İtalya'nın Reggio Emilia takımını 3-1'lik bir skorla yendi.

21 Mart

14-Yüzyılın Dehaları

ABD'nin en ünlü haber Time Dergisi "Bilim ve Felsefe" dalındaki üstün zekâlılar listesini

açıkladı. Bu liste şöyle oluştu; Wright Kardeşler (Uçağın mucitleri), Philo Farnsworth (TV'nin mucidi), Jonas Salk (çocuk felç aşısını geliştirdi), Leo Baeckeland (bakalitin mucidi), Tim Berners-Lee (İnternetin öncüsü), Rachel Carson (gevreci), Enrico Fermi (atom fizikçisi), Alexander Fleming (penisilin mucidi), Sigmund Freud (psikanalizin babası).



27 Mart

15-Dondurulmuş Spermli İlk Bebek

ABD'de ilk kez bir kadın, ölen kocasının dondurulmuş spermle çocuk sahibi oldu. Los Angeles'lı Gaby Vernoff kocasının 15 ay önce dondurulan ve suni döllenmeyle aktarılan sperm sonucunda dünyaya bir kız çocuğu getirdi.

Mart

16-Brezilya'da Sel



mal kaybına neden oldu.

Brezilya'nın San Paola kentinde meydana gelen sel, kenti tamamen bir göl haline getirdi. İnsanlar çaresizlikten ne yapacaklarını bilemediler. Sel bir çok can ve

2 Nisan

17-Güney Kore'de İnek Kopyalandı

Güney Koreli bilim adamları, bir ineği genetik olarak kopyalamayı başardılar. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 980 kg ağırlığındaki bir inekten alınan genlerle kopyalanan "Jeanle"nin, dünyanın genetik yolla kopyalanan ilk koyunu Dolly'deki nükleer transfer yöntemiyle oluşturulduğu belirtildi.

6 Nisan

18-THY Uçağı Düştü

Cidde'ye hacıları almaya giden THY'ye ait 737-400 tipi "Trakya" uçağı gece 01.00 sıralarında Adana'dan havalandıktan bir süre sonra havada infilak ederek Ceyhan İlçesine bağlı Hamdili köyü yakınlarına düştü. 6 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı.

24 Nisan

19-Çernobil Bilgisayarları Felç Etti

Çernobil faciasının yıldönümü olan 26 Nisan'da faaliyete geçmek üzere programlanan Çernobil virüsü çok sayıda bilgisayar sistemini felç etti. İnternet ve oyun CD'lerinden bulaştığı söylenen virüs nedeniyle işyerleri, bankalar ve kamu kuruluşlarında bilgisayarların önemli bir bölümü çalışmaz duruma geldi.

1 Mayıs

20-ÖSS Skandalı

Bu yıl 1 milyon 477 bin 408 kişinin gireceği ÖSS sınavı kitapçıkların ikisinin, Marmara üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sınav Merkezi'nden alınması üzerine ÖSS sınavı iptal edildi. Öğrenciler ve veliler sınavın iptal edilmesine büyük tepki gösterdiler. ÖSS için ÖYSM tarafından harcanan 3.5 trilyon lira, sınavın ertelenmesiyle boşa gitmiş oldu.

10 Mayıs

21-Viagra Türkiye'de

İktidarsızlık sorununa çözüm olarak üretilen Viagra, Eczanelerde satışa başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yeşil reçete ile satışına izin verildi.

23-30 Mayıs

22-Cimbom Şampiyon

Ligin ikinci yarısından itibaren arka arkaya aldığı galibiyetlerle rakiplerini geride bırakan Galatasaraylılar, sezon bitiminden haftalar önce şampiyonluklarını ilan ettiler. Fatih Terim "Üst üste üç kez şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör" ünvanını kazandı. Sarı kırmızılılar formalite icabı şampiyonluk turlarını Gaziantep maçından sonra attılar ve 1998-1999 sezonunu şampiyonluk kupasını alarak kapattılar.

4 Temmuz

23-Sevim Tuna'nın Ölümü

Türk sanat müziğinin ünlü sesi Sevim Tuna, Göğüs kanserine yenik düştü. Tedavi gördüğü Florence Nightingale Avrupa Hastanesi'nde 70 yaşında yaşama veda etti.



11 Ağustos

24-Güneş Tutulması

Türkiye yüzyılın son güneş tutulmasını, dünyada en iyi izleyen ülke oldu. Kastamonu'nun Cide İlçesinden ve Şırnak'ın Cizre İlçesinden güneş tutulması tam olarak izlendi. Saat 14.21'de güneş tamamen kayboldu, tutulma 2 dakika sürdü.



13 Ağustos

25-Can Yücel'in Ölümü

Türk şiiiri Can Baba'sını kaybetti. Can Yücel, 74'üncü doğum günü olan 26 Ağustos'a 13 gün kala yaşama veda etti.



30 Eylül

32-Nükleer Dehşet

Ülkenin kuzeyindeki bir nükleer yakıt üreten fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi ağır 21 kişi yaralandı. Patlama atom bombasının hammaddesi uranyum madeninin reaksiyona girmesi sonucu oldu.

30 EYLÜL

33-Meksika'da Deprem

Meksika'da 7.5 şiddetinde yaşanan deprem bir dakika sürdü. Meksikalılar 1985 yılında yaşanan deprem sonrasında binaları depreme dayanıklı yaptıkları için, çok az sayıda can kaybı oldu.

EKİM

34-Dünya nüfusu 6 Milyar

Ekim ayından bu yana dünya vatandaşları 6 milyar kişiyi geçti. 3. Dünya ülkelerinin ortak sorunu olan bu durum karşısında uluslararası çözüm gerekiyor.

7 EKİM

35-Kızılay'ın 20 Yıllık Başkanı İstifa Etti

Depremde Kızılay'ın yetersizliği nedeniyle tüm şimşekleri üzerine çeken Kızılay'ın 20 yıllık Başkanı Kemal Demir istifa etti. Hemen ardından yapılan seçimlerde Kızılay Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Bozer seçildi. Kemal Demir, haksız muamelelere layık olmadığı için istifa ettiğini söyledi.

11 EKİM

36-Nobel Tıp Ödülü

Guenter Blobel, Genetik hastalıkların keşfinde çığır açacak proteinlerle ilgili araştırmasından dolayı 1999 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü. Blobel'in araştırması aileden gelen, yani genetik hastalıkların molekül mekanizmasına ışık tutacak.

12 EKİM

37-Pakistan'a Darbe

Pakistan'da Başbakan Navaz Şerif'in, Genel Kurmay Başkanı Örgenarel Pervez Müşerref'i görevden alması üzerine ayaklanan ordu, yönetime el koydu. Askerler bütün kontrolü ele aldıktan sonra, Genel Kurmay Başkanı Örgenarel Pervez Müşerref, kendisini görevden alan Navaz Şerif hükümetini azlederek yönetime el koyduğunu açıkladı. Askerlerin televizyon binasını ele geçirip yönetime el koyduğunu açıklamasından sonra halk caddelerde sevinç gösterisi yaptı.

14 EKİM

38-Depremzedeye Büyük İkramiye

17 Ağustos'ta yaşanan depremde İstanbul Avcılardaki evi haşar gören ve ailesiyle çadırda yaşayan Rahim Üzüme, Sayısal Loto'dan 166 milyar lira ikramiye kazandı.

17 Ağustos

26-Türkiye'de Deprem

Marmara Bölgesi yüzyılın en şiddetli depremini, 17 Ağustos saat 03.02'de acı bir şekilde yaşadı. Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 17 bin kişiyi aştı. Depremde İzmit'in büyük bölümü, Yalova, Gölçük, Adapazarı, İstanbul'un Avcılar İlçesi, neredeyse yerlebir oldu.

4 Eylül

27-Milli Takım Kuzey İrlanda'yı Yendi:3-0

A Milli Futbol Takımı, bir ilki daha başardı ve bugüne kadar yenemediğimiz Kuzey İrlanda'yı, Arif'in birbirinden güzel 3 golüyle yendik.

7 Eylül

28-Yunanistan'da Deprem

Atina'da yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem hayati felç etti. Kentin büyük bir bölümünde elektrik kesildi, telefonlar kilitlendi. Halk panik içinde sokaklara akın etti. İlk tespitlere göre; en az 50 kişinin öldüğü ve yüzlerce yaralının olduğu sanılıyor.



10 Eylül

29-Mucize Bebek

Dünyada ilk kez dış gebelik sonucu bir bebek dünyaya geldi. İngiliz Anne adayı Jane Ingram, üçüz bebeği olacağını hamileliğinin 8.



ayında öğrendi. Fakat embriyolardan ikisi anne rahminde normal gelişirken diğer embriyo rahim dışında gelişmeye başladı. Mucize bebeğin sağlık durumunun çok iyi olduğu belirtildi.

20 Eylül

30-Gorbi Son Yoldaşını Kaybetti

Dağılan Sovyetler Birliği'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un kan kanseriyle mücadele eden eşi Raisa Gorbaçov, 67 yaşında öldü. Bayan Gorbaçov, Nazım Hikmet'in yattığı Moskova'daki Novodevichy Mezarlığına defnedildi.

20 Eylül

31-Tayvan'da Deprem

Tayvan 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Merkez üssü başkent Taipei'nin 145 km güneybatısındaki Nantou kenti olan depremde ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi de ağır yaralı.



21 EKİM

39-Ahmet Taner Kışlalı Öldürüldü...

Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Ahmet Taner Kışlalı, otomobilin üzerine konulan bombalı paketin patlaması sonucu, eşinin gözleri önünde hayatını kaybetti. Kışlalı'nın ölümüyle sonuçlanan bombalı suikastla ilgili soruşturmayı Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Cevdet Volkan üstlendi.



27 Ekim

40-Ermenistan'da Suikast

Ermenistan'da bir parlamento oturumu sırasında Başbakan Vazgen Sarkisyan'a ateş açan saldırganlar, başkanla birlikte 6 kişiyi daha öldürdüler. Milletvekillerini rehin alan saldırganlar, Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'dan adil yargı sözünü alınca teslim oldular.

4 Kasım

41-Bedelli Askerlik

1975 tarihinden önce doğanlardan, bugün itibarıyla her ne nedenle olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar, (bedelli askerlikten yararlanabilecekler) 15 bin Alman Markı ödedikleri ve Genelkurmay Başkanlığı'na belirlenecek birlik ve kurumlarda temel askerlik eğitimini yaptıklarında askerlik yapmış sayılacaklar.

5 Kasım

42-10 Milyonluk Banknot

Yüksek enflasyon karşısında paranın hızla değer kaybetmesi sonucunda Merkez Bankası, 10 milyonluk banknotları piyasaya sürdü.



16 Kasım

43-Clinton Çadırkentte

ABD Başkanı Bill Clinton, eşi Hillary ve kızı Chelsea ile İzmit Doğukışla çadırkentini ziyaret ettiler. Clinton burada yaptığı konuşmada "O güzel günlere kavuşmanız için arkanızdayız" dedi.



17-18 Kasım

44-Agıt Zirvesi

AGİT İstanbul Zirvesi, 62 ülkenin devlet başkanlarının katılımıyla İstanbul'da yapıldı. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yaptı. AGİT zirvesinde ABD Başkanı Bill Clinton'ın Moskova yönetimini Çeçenistan sorunu nedeniyle sert dille eleştirmesi Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'i çileden çıkarttı. Toplantıyı terk etmek isteyen Yeltsin ni danışmanları terk etmemesi yönünde ikna ettiler.

22 Kasım

45-Halil Dünya Rekorunu Kırdı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda 56 kilo haltercimiz Halil Mutlu, tam 4 dünya rekoru birden kurarak, 3 altın madalya kazandı ve dünya rekorunu 137 kiloya çıkarttı.

1 Aralık

46-Ebru Gündeş Beyin Kanaması Geçirdi

Kaset tanıtımını yaptığı basın toplantısı sırasında fenalaşıp bayılan Ebru Gündeş, Florence Metropolitan Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiğinden şüphelenen doktorların çektiikleri beyin tomografisinde beyne giden kılcal damarlarında baloncuklar oluştuğu tespit edildi.



11 Aralık

47-Avrupa Birliği'ne İlk Müslüman Aday

Avrupa Birliği 37 yıldır kapısında bekleyen Türkiye'ye adaylık teklif etti. Böylece AB ilk kez Müslüman olan bir ülkeye adaylık teklif etti. AB'nin bazı şartlar getirmesi kriz yarattı. Türkiye'nin ret cevabı karşısında AB'nin Dış İlişkiler Sorumlusu Xavier Solana Ankara'ya geldi. Görüşmeler sonucunda Ecevit olumlu yanıt verdi.



11 Aralık

48-Filipinler'de Deprem

Luzon adasında meydana gelen deprem kimilerine göre 6.8 kimilerine göre 7 şiddetinde olduğu söyleniyor. Halk paniğe kapıldı. Deprem can kaybına neden olmadı.

49-Yüzyılın Şarkısı 'Yesterday'

BBC radyosu İngiltere'de büyük bir anket yaparak yüzyılın şarkısını ve yüzyılın şarkıcılarını belirledi. İngilizlere göre, 20'inci yüzyılın şarkısı 'Yesterday' bestecileri ise John Lennon ve Paul McCartney. İşte yüzyılın en iyi şarkıları şöyle: 1. Yesterday (Beatles), 2. Star-dust (Hoagy Carmichael-Parish), 3. Bridge Over Troubled Waters (Paul Simon), 4. White Christmas (Irving Berlin), 5. Unchained Melody (North), 6. Imagine (John Lennon), 8. Summertime (George Gershwin), 9. Over The Rainbow (Arlen), 10. As Time Goes By (Hupfeld).

50-Spilberg'e 2.5 Trilyonluk Dava

Amerikalı yönetmen Steven Spielberg'in Nazi kamplarındaki zulmü anlattığı ünlü filmi "Schindler'in Listesi"nin baş kahramanı olan Oskar Schindler'in eşi, filmin gerçekleri çarpıttığını öne sürerek Spielberg'den 6 milyon dolar (2.45 trilyon) tazminat isteyeceğini açıkladı. Oskar Schindler'in 91 yaşındaki dul eşi Emily, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Spielberg'in filmi kendi yayımladığı anılara dayandırarak çektiğini belirterek, hem filmde gerçeklerin farklı gösterilmesinden hem de kendisine şimdiye kadar 50 bin dolar dışında para verilmesinden şikayetçi olduğunu belirtti.

51-Tarkan'a Monte Carlo Müzik Ödülü

Pop müziğinin genç yıldızı Tarkan, yurtdışı konserlerinin ilk meyvelerini toplamaya başladı. Monaco Prensi Albert'in himayelerinde gerçekleştirilen dünyaca ünlü "Monte Carlo Müzik Ödülleri"nde Tarkan "Şımarık" adlı şarkısı ile "En çok satan Ortadoğu şarkıcısı" ödülüne layık bulundu. Dünyanın bir numaralı haber kanalı CNN, "World Beat" programında ekrana getirdiği Tarkan röportajını İnternet'teki web sitesinde de yayınladı. CNN İnternet'te birinci sayfanın manşetine giren Tarkan röportajı "Tarkan isimli seksi Türk, dünya'ya şarkı söylüyor" başlığını taşıyordu. Üçüncü albümü "Ölürüm Şana" ile Avrupa listelerini sarsan Tarkan'ın İngilizce bir albüm çıkarma hazırlığında olduğunu kaydeden CNN, Tarkan röportajını olduğu gibi yayımladı.



52-Bruce Willis'ten Tarihi Rekor

Bruce Willis'in alışılmadık bir rolde oynadığı son filmi "Altıncı Duyu", Amerikan sinema tarihinde arka arkaya 4 hafta 20'şer milyon doların (yaklaşık 9 trilyon) üzerinde hasılat toplayarak tarihe geçti.



Şehir Nüfusları (MİLYON KİŞİ)

2000 yılında tahmini şehir nüfusları

2020 yılında tahmini nüfus



Los Angeles.....	13
Meksiko City.....	17,8
New York.....	16,5
Lagos.....	12,8
İstanbul.....	12
Bombay.....	17,4
Calcutta.....	12,7
Shanghai.....	14
Tokyo.....	28,8

Meksiko City.....	19
Lagos.....	25
Karachi.....	21
Bombay.....	28
Dacca.....	19
Jakarta.....	22
Pekin.....	20
Tokyo.....	29
Shanghai.....	24



■ Dünya Nüfusu;

6 milyar...

Global Köy artık bir hayli kalabalık. Ekim ayından bu yana dünya vatandaşları 6 milyar kişiyi geçti. Daha çok üçüncü dünya ülkelerinde tıklım tıklım boyutlara varan bu gelişme, metropollerini zorluyor...

Tavuk çığıllıkları,yataklar,pirinç çuvalları,camlardan taşan insan kalabalığı ve arkasındaki toz bulutuyla gelip geçen bir otobüs:ya da az gelişmişlik,ne dersenez deyin görüntü aynı,fark etmiyor.Asırlar önce ünlü iktisatçı Malthus'un öngördüğü o karabasanın acı sonucu:Geometrik hızla artan nüfus ve aritmetiğin aksak ritmiyle gelişen kaynaklar,hızlı nüfus artışına aynı hızla yanıt veremeyen devletler.Fakirlikten kurtulmaya çalışan bu ülkelerin en büyük meselesi hızlı nüfus artışı.Giderek kabusa dönüşen bu olgu son otuz yılda kırsal bölgelerden büyük şehirlere yönelen büyük bir kalabalığı da beraberinde getirdi.

Örneğin Meksika'da 30 yıl önce halkın %92'si kırsal kesimde yaşarken,bugün bu oran %72'ye düşmüş durumdadır.Meksika'da büyük şehirlerde nüfus oldukça fakir,işsizlik sayısı ise oldukça fazla,sokaklar ise evsiz insanlar,özellikle de çocuklarla dolu.Üstelik 1999'lu yılların başında Meksiko City'de sokak çocuğu diye bir kavram yoktu.Fakat bugün yaklaşık 200 bin çocuk,bu şehirde sokaklarda yaşıyor.Brezilya'da Sao Paulo'da Bu durumun daha vahim olduğu biliniyor,yaklaşık bir milyon çocuk sokaklarda yatıp kalkıyor.Böyle olunca da bu tür şehirlerde güvenlik sorunları ön plana çıkıyor.Hırsızlık,tecavüz olayları,cinayet hızla artıyor.Kabusun adayları da var;mesela Jakarta'ya geleceğin Sao Paulo'su sözleriyle bakılıyor.Peru'nun başkenti Lima,Filipinler'in başkenti Manila,hepsi birbiriyle eşdeğerde sorunlar yaşıyor.

Öte yandan Kuzey Afrika'nın dev şehirlerinden Kahire,Nil nehri boyunca genişlemeye devam ediyor.Mısır'a hayat veren nehrin çevresindeki yüzlerce köyle dolu.Kahire'ye göç eden insanlar,şehre yakın bu köylerin gittikçe büyümelerine neden oluyor.Buralardaki hayat şartlarının son derece kötü olduğu biliniyor.Konfordan ve alt yapıdan tamamen uzak bu yerleşim birimlerinde insanlar;kötü şartlarda gerçekleştirdikleri tarım ile geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar.Kahire civarında Sovyet Birliği döneminde gerçekleştirilmesi düşünülen yeni şehirleşmeler var.Hatta Fransızlar da bu gerçekleşmeyen projelere katkıda bulundu.Ama bu yeni yerleşim birimlerine kimse rağbet etmedi.Çünkü,konutlar göle yapılmıştı.Böyle olunca da geçimini tarımdan sağlayan halk,bu evlere ilgi göstermedi.Kahire'deki otomobil endüstrisinde çalışan insanlar,günde 60 kilometrelik bir mesafeyi göze alma durumundalar.İşte problemin bir parçası: sanayinin şehrin merkezine yapılması,Kahire'nin tam anlamıyla nüfus akımına uğramasına neden oluyor.

Filipinler'in 7 milyon nüfuslu şehri Manila ise dünyada halkın gezeceği bir parkı bile olmayan sayılı şehirlerinden.Buna karşılık zenginlerin golf oynayabileceği sayısız yeşil alan var.Fakat bunlar özel olduğu için,ancak gökyüzünden helikopterle bu yeşillik görülebiliyor.Çin'in dev şehri Şangay ise uzun bir sosyalist ekonomiden sonra, popüler kapitalist ekonomiye geçiş yaptı.Bu şehirde merkez bir borsa ve ona bağlı 400 borsa şubesi var.Bu özelliğiyle de dünyada tek.Şangay'ı diğer metropollerden ayıran bir özelliği daha var.Dünyadaki büyük şehirler,talebe göre büyürken,Şangay büyümüyor.Yeni yapılan ve birbirine benzeyen büyük binaların %90'ı boş.Bu şehir,Hong Kong gibi çok düzenli bir şekilde gelişiyor.Bir semt tekstile ayrılırken,diğer bir semt tamamen elektroniğe,başka bir semt de ayrı bir iş koluna...Şu anda inşaa edilen havaalanı ise yılda 24 milyon yolcuya hizmet vermek için tasarlandı.Çin,olası bir ekonomik bir kriz alanında,bu şehri kapitalist dünyaya açılan bir kapı olarak kullanmayı ve kötü günleri bu şekilde atlattımayı planlıyor.Şu anda 200 bin işsiz bulunan şehirde,işsizliğe çözüm bulmak için yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Fransa da orta gelir grubunu oluşturan insanlar,20 yıl önceye göre bugün iki misli daha zengin.Fakat 20 yıl önce işsizlik sorunu yaşanmıyordu.Fransa'da 3 yıl önce 2.8 milyon kişi işsizdi.Bugün ise 3.5 milyon kişi iş arıyor.Fransa gibi zengin ülkelerin işlettikleri mekanizma,bugün gelişmekte olan ülkeler için de geçerli.Burjuvalar hızlı yaşamak, fazla kazanmak peşinde.Paralarını nedense başka ülkelerde saklamayı adet edinmişler.Fakat bu insanlar,dünya nüfusunda çok küçük orandalar.Dünya nüfusunun 6 milyarı geçtiği günümüzde,en büyük sorun,büyük halk yığınlarının zenginlikten pay alamaması.Zengin ülkelerin nüfusu azalıyor,fakat gelirleri artıyor.Üçüncü dünya ülkeleri ise bunun tersi bir durumu yaşıyorlar.Yüzyılın başında dünya nüfusunun %17-18'lik bölümü Avrupa'da yaşarken,bugün dünya nüfusunun sadece %5,5'lik bir kesimi bu yaşlı kıtada yaşıyor.272 milyonun yaşadığı Birleşik Amerika'ya,nüfus açısından Nijerya ve Zaire 10 yıl içinde yetişecek.Tabii bütün bu insanların sağlık, eğitim,istihdam gibi sorunları başlayacak.Eğer bu sorunlara çözüm bulunmazsa,çok yakın bir gelecekte,dünya nüfusunun %5,5'lik bir bölümünün sefaletin zirvesine ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.Günümüzde insanların arzusu,sorunlara ortak,uluslararası politik bir çözüm bulunması.Acil olan ise bunun için araştırmaya başlanması.Yoksa Malthus'un kehaneti bir kabusun işaretlerini çoktan veriyor. ■

ODA LOKALİMİZDE...

müzik

Ecz.Mej at Vardar
ve dostları da gecenin tadını
çıkartanlardan dı...

fasıl

Ecz.İhsan Güray
müzik tecrübesiyle,gecenin
duygusallığını eşi
Dr.Mesrin hanımla
paylaşmanın
mutluluğunu
yaşıyordu...

Geçtiğimiz günlerde oda
lokalimiz kamu eczacılarını konuk
etti.Geceye katılan Emekli Sandığı
personeli ile eczacılarımız Ecz.İhsan
Güray'ın koordine ettiği gecede
gönüllerince eğlendiler. Geceyi
renklendiren fasıl heyeti ve konuk
sanatçımız Türk Sanat Müziğinin
doyumsuz eserleri eşliğinde zaman
zaman geçmiş, çoğu zaman da oyun
havaları ile geceyi hareketlendirdiler.

eğlence



Ecz.Saadet Doğala



Ecz.Müj dat bey ve
eşi de gecenin
romantizmini
yaşayanlardandı...



Geceye katılan
eczacılarımız,Emekli Sandığı
yetkilileri ile sohbet etme ve
mesleki sorunları görüşme
olanağı buldular...
(soldaki resim)



Baruřsuz bir yıl



Baruřsuz



2.Dünya savaşının

sonlarında doğan

Barış Manço,ailesinin

savaşın bitmesine

duyduğu özlem

nedeniyle

"Barış "

ismini aldı...

Konya ovasında yaşayan Mançozade adlı büyük bir aile, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alması ile birlikte Rumeliye göç etmiş ve Selanik'e yerleşmiştir. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Selanik'te yaşayan Mançozade ailesi, savaşın hayat koşullarını güçleştirmesi nedeniyle tekrar İstanbul'a göç etmiştir. Mançozade'lerden Mehmet Abdi bey İstanbul'da bir konağa yerleşmiş ve arkadaşının kızkardeşi olan Nimet hanımla evlenmiştir. Yıllar sonra Nimet hanım Barış Manço'nun "Gülpembe" şarkısının ilham kaynağı olacaktır.

Cumhuriyet devrimlerini yaşayan aile soyadı kanunu ile birlikte Mançozade olan aile adlarını değiştirerek Manço soyadını alırlar. Abdi bey ile Nimet hanımın oğlu Hakkı bey, Rikkat Uyanık ile evlenir. Hakkı bey ile Rikkat hanımın ikinci çocuğu 2 Ocak 1943 yılında doğan "Mehmet Barış Manço"dur.Barış Manço, Oktay Manço, Savaş Manço ve İnci Manço ile birlikte 4 kardeşiler.2.Dünya savaşının sonlarında doğan Barış Manço, ailesinin sa-

vaşın bitmesine duyduğu özlem nedeniyle "Barış" ismini seçtiklerini söylemektedir.

Döneminin Türk Sanat Müziği sanatçısı olan Rikkat hanımla, Hakkı bey Barış 3 yaşındayken ayrılırlar.Babasının yanında büyüyen Barış Manço'nun çocukluğu Kadıköy'de geçmiştir.İlkokulu Gazi Mustafa Kemal ilkokulunda tamamlamış, daha sonra Galatasaray Lisesi'ne devam etmiştir.10. sınıftayken babasını kaybeden Barış Manço, Galatasaray Lisesinden ayrılarak Şişli Terakki Lisesine gitmiş ve oradan mezun olmuştur.

Aileden gelen yetenekle 2 yaşından itibaren şarkı söylemeye ve Ortaokul 2. sınıf öğrencisiyken de amatör olarak müzikle uğraşmaya başlamıştır.Liseyi bitirince 20 Eylül 1963 yılında önce Paris'e oradan da Belçikaya ağabeyi Savaş Manço'nun yanına gider.Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisinde resim, grafik ve iç mimari okur. Lisede çok başarılı olmayan hatta müzik ve coğrafyadan ikmale kalan Barış Manço, bu okuldan çok iyi derece ile, okul birincisi olarak mezun olmuştur. Galatasaray Lisesinde başlayan müzik hayatı, Belçikada da devam etti.1970 yıllarında yurda döndüğünde Dağlar, Dağlar şarkısını yaptı. Bu şarkı onun hayatında bir dönüm noktası oldu.Aynı yıllarda görüntüsü değişmekte, müziği ve kıyafetleri ile bir ekol oluşturmaktadır. Barış Manço insan ilişkileri konusunda çok iyidir. Bağlantı kuramayacağı hiçbir canlı yok denebilir. Zaten daha sonraki yıllarda da yaptığı bir röportajında " Kendimi, toplumla diyalog kuran bir iletişim aracı olarak görüyorum" diyecektir.1971 yılında askerlik günleri başlayacaktır.

Askerdeki ilk ayları, hem ani olarak askere alınması, hem de diplomasına rağmen üniversite mezunu olmasının tartışılması ve de saçlarının kesilmesi gerektiği nedeniyle çok keyifli başlamadı. Askerliğini Polatlı da Topçu asteğmen olarak yaptı. Askerliğin son ayları ise güzel dostluklar ve askeriye de bir dizi konserlerle üretken bir hale dönüştü.

Askerlikten sonra yine bir dönem Belçika günleri araya girmektedir. Barış Manço, sıra dışı kıyafetleri, takıları, enterasan el hareketleri ve şarkılarına çektiği klipler ile bizleri şaşırtmayı sürdürmeye devam eder.

Sanatçı görevinin biraz da şaşırtıcı şeyler yapmak olduğuna inanmıştı. Yıllar geçtikçe bu davranış ve biçimlerin onun özgün kişiliği olduğunu daha iyi anlayacaktık.

18 Temmuz 1978 yılında Kadıköy evlendirme dairesinde Lale Manço ile evlendi.

Bu konuda da topluma örnek olmayı başaran Barış Manço, evliliğinde de İstanbul geleneğini sürdürdü. Bu evliliği, Lale Manço da 1998 yılında yaptığı bir röportajda " Barış içinde 23 yıl" diye tanımlıyor. Evdeki birliktelikleri, iş hayatında da devam eder. Lale Manço, televizyon programlarına yönetmen ve yapımcı olarak imzasını atar. Bu beraberliğe oğulları 19

Mayıs 1981 yılında Doğukan Hazar, 24 Temmuz 1984 yılında Batıkan Zorbey katılır.

Dünya çocuklarının Barış abisi, kendi çocuklarıyla da iyi arkadaş olduğunu söylemektedir. Yoğun iş programı çocuklarını ihmal etmesine asla neden olmamıştır.Çocukları için en büyük öğüdü, yaptıkları işin en iyisini severek yapmaları gerektiğidir. Çocukları için tek kaygısını adam gibi adam olsunlar diye dile getiriyor ve hangi meslek olursa, tornacı bile olabilirler ama kendi deyimiyle onlar için "Doğukan usta, öyle bir vida sıkır ki başka türlü sıkır" denmesini arzu ettiğini söylemektedir.Doğu ile batının sentezini yapmıştı.Ona göre,Doğunun herşeyi kötü, batının herşeyi iyi doğru bir kavram değildir. Oğullarına da Doğukan ve Batıkan isimlerini koyması doğu ve batının barış içinde olması dileğinden kaynaklanmaktadır.Barış Manço'ya göre Türkiye'nin de bulunduğu konunun kesin bir sınırlaması yoktur. Türkiye, doğudan bakıldığı zaman batıda, batıdan bakıldığı zaman da doğudadır.Bu konudaki duygularını ise,Japonya Konseri'nde 20.000 Japon'un Türk bayrağı çıkartıp sallamasından televizyon başındaki 60 milyon insanın gözyaşları içinde izlemesi gibi heyecanlandığını ve gurur duyması ile ifade ediyor. Barış Manço yabancı ülkelerdeki çalışmalarını için yaptığı değerlendirmede "Japonlar beni sahiplendiler, milyonlarca Japon konserlerime geliyor, CD'lerimi alıyor, Japonlar bende doğru birşeyler buluyor. Şarkılarımı didik didik inceliyorlar, onlardan konferanslar hazırlayıp televizyon programları yapıyorlar. Türkiye'de bunun onda biri yapılmadı.Belçika da ise,onların ülkelerini tanıttığım için Liege Prenslığı onur ödüllü verdiler. Törene limuzin ve dört eskort ile gittik. Belçikanın en büyük gazetesi birinci sayfada yarım sayfa ayırdı. Türkiyede 40 yıllık sanat hayatımda baş sayfaya çıkamadım" gibi serzenişte bulundu. Ne yazık ki yıllar sonra baş sayfada bulunma nedenini "ölüm" olması çok hüznü idi. Önemli olmaktan çok değerli olmayı tercih ettiğini söyleyen Barış Manço, duygusallığını seçtiği bir yaşam biçimi olduğunu vurgularken, kendi deyimiyle kuzey kutbunu da asla kaybetmediğini de sözlerine ekliyor. Rus romantiklerinden, Korsakof, Musolski ve Tchaikovsky den etkilenerek, evinin dekorasyonunda da romantik çağı, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyılın başını yansıtan tarzı tercih etmişti. Türkiyedeki en uzun ve başarılı televizyon programlarını yaptı.200' ün üstünde şarkısı ona 12 altın,platin albüm/kaset ödülü kazandırdı.▶





Şarkılarının bir bölümü Yunanca, Bulgarca, Arapça, Farsça, Japonca, İbranice, Fransızca, İngilizce ve Flemenkçeye çevrildi. Her ülkede şarkıları çok sevildi. Kongo'daki 12-13 bin kişinin katıldığı konserde "Domates Biber Patlıcan"ı söylerken, Kongoluların koro halinde şarkıya eşlik etmeleri şarkının evrenselliği hakkında bilgi vermektedir. Bu konuya başka bir örnekte Mısır da yaşanmıştı. Barış Manço, Mısır Televizyonunda canlı yayında Dağlar Dağlar'ı Arapça söylemişti, bu programın sonunda Mısırlılar sokağa döküldüğü gibi, programda defalarca tekrarlanmıştı. En büyük arzusunun ansiklopediler de yer almak olduğunu söyleyen ve Barış Manço müzesi kurmak isteyen Manço, "20. yüzyılda yaşamış, o yüzyıla damgasını vurmaya çalışan bir Türküm, 20. yüzyılın Türk Müziğini yapıyorum" demekteydi. Müzik ve televizyon hayatında sayısız ödüller alan Barış Manço 1991 yılında devlet sanatçısı ünvanı, yine aynı yıl Hacettepe Üniversitesi onursal doktora ünvanı, Uluslararası Teknoloji Ödülü, Japonya; Uluslararası Kültür ve Barış ödülü, Belçika Krallığı; Leopold II şövalyesi nişanı, Fransız Kültür Bakanlığı Edebiyat ve Sanat Şövalyesi nişanı, Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı; Türkmen Vatanışlığı ödülleri kazanmıştır.

Barış Manço aileden gelen yetenekle çocukluğundan beri şarkı söylemeye meraklıydı. İlk grubunu 14 yaşında Galatasaray Lisesinde kurdu. İsmi Kafadarlar olan grupta Asaf Savaş Akad da müzik yapıyordu.

Kafadarlardan sonra, Galatasaray Lisesindeki ikinci grubu Haramilerdir. 20 Eylül 1963 yılında liseden mezun olduktan sonra önce Paris'e sonra Belçika'ya üniversite eğitimi için gitti.

1963-1971 yılları arasında Belçika'da Lemistgrees adlı bir grup kurar. Amerikalı, Belçikalı, İtalyan, Kuzey

Afrikalı, İngiliz müzisyenlerden oluşan bu grup ile çalışmalarını iki yıl sürer. 1965 yılında, Paris Olympia'da konser verdi. 1966 yılında Paris'de 2 adet 45'lik çıkarttı. 1970'li yılların başında Türkiye'ye dönen Manço, Fuat Güner, Mazhar Alanson ile birlikte Kaygısızlar adlı grubu kurdu. O yıllarda Türkiye'de gelişen aranjman modasına karşı tepki oluşturanlar Anadolu'ya yönelik pop folk türünde şarkılar üretiyorlardı. Bu yıllarda Barış Manço, Dağlar Dağlar ile büyük çıkış yaptı. 4-5 ayda 700.000 sattı. Barış Manço, Dağlar Dağları Kebandan İstanbul'a giderken otobüste dağlara bakarak bestelediğini söylemektedir. Dağlar, Dağlar Barış Manço'nun 10. plağıdır. Daha önce Kars, Antalya, Kara-

deniz türkülerinden oluşan plakları vardır. 1971 yılında Dağlar Dağlar ile Altın plak ödülünü Öztürk Serengil'in elinden almıştır. Bu yıllar aynı zamanda Barış Manço'nun görüntüsünün oturduğu yıllardır. Barış Manço'nun saçları uzundur, uzun otantik kıyafetler giyer, yüzükleri, bilezikleri ve kemerleri vazgeçilmez aksesuarlarıdır. O hepimizden farklıdır, ayrıca en büyük ayrıcalığı, şarkılarını söylerken sürekli ellerini kullanmasıdır. 1970 yıllarında Manço-Moğol ortaklığı kurulu ancak bir yıl süreyle birlikte çalışırlar. 1971 yılı başlarında, Kurtalan Ekspresi kuran Manço, aynı yılın Mayıs ayında askere gider Polatlı Topçu Okulunda topçu asteğmen olarak askerliğini yaparken müzik dünyasından da kopmamaya çalışır. Adını İstanbul'dan Güneydoğu'ya giden trenden alan Kurtalan Ekspresinin o yıllardaki kadrosunu Murat Ses, Nur Moray, Celal Güven, Özkan Uğur, Engin Yörük-oglu oluşturmaktadır. Daha sonra Engin Yörük-oglu ayrılır yerine Caner Bora, Özkan Uğur'un yerine ise Ahmet Güvenc katılır. 1974 yılında tekrar 3 yıl süre ile Belçika'da yaşayan Barış Manço İngiltere'de long play çıkarmıştır. 1977 yılında Kurtalan Ekspresinin kadrosuna; Bahadır Akkuzu, Kılıç Danışman, Oktay Aldoğan katılmıştır, 1981 yılında Oktay Aldoğan ayrılır, Serdar Ertürk ve Serdar Akatlar da grubun yeni üyeleridir. 1979 yılında "Yeni Bir Gün" adlı şarkısı ile yılın erkek sanatçısı ünvanını kazanmıştır. Bu şarkı, ayrıca yılın bestecisi, yılın albümü, yılın düzenlemesi ödülleri de almıştır. 1979 yılında Kurtalan Ekspres ile Anadolu turneleri sürerken, yurt dışındaki da televizyon programları yapar. 1980 yılında Altın Orfe de Nick The Copper adlı şarkı ve "Ben Bir Şarkıyım" adlı Bulgar şarkısı ile altın madalya alır. 1981'de "Sözüm Meclisten Dışarı" der 28-29 Ekim 1982



Manço, Dağlar Dağlar ile

4-5 ayda 700.000 sattı.

Barış Manço, Dağlar Dağları

Kebandan İstanbul'a

giderken otobüste dağlara

bakarak bestelediğini

söylemektedir. Dağlar, Dağlar

Barış Manço'nun

10. plağıdır.

1982 yılında Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Hollanda televizyon programlarına çıkar. 1982 yılında önce Anadolu turnesi daha sonra Amerika konserleri ile büyük başarı elde eder. 1983 yılında Türk pop müziği dalında yılın sanatçısı seçildi. 1983 yılında İsveç Stockholm'da bir konser, 3 radyo programı, 1 televizyon programı gerçekleştirdi. 1983 yılında Eurovision'a Kazma adlı parça ile katıldı, ancak elendi. Aynı yıl, "Esağfurullah, Ne Haddimize" diyerek mütevazî davranmasına karşı olarak, 1984 yılında, "24 Ayar Manço" diyerek değerini ortaya koymuştur. 1984 yılında ise 3 parça ile katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında finale kaldıktan sonra çekilir. 15 Kasım 1984'de Almanya turnesi yaptı. 1985



BARİŞ MANÇO

yılında TRT için 30 Ağustos'da yayınlanacak solo programı, Ankara Seymenler Parkında çekildi. Bu programda ilk kez hafızalı bilgisayar kullanıldı ve yine ilk kez bu konserde smokin giydi. 1985 yılı 17 Kasım'da İstanbul Şan tiyatrosunda konser verdi. Bu arada Sinan Çetin'in yönettiği "14 numara" adlı film için film müziği yaptı. Aynı yıl Ankara'da Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü kutlamaları nedeniyle gençlik konseri verdi. Belçika'da bir gazete, Barış Manço'yu Türkiye'de Belçika'nın reklamını yaptığı için "müzik elçisi" ilan etti. 1989 yılında TV'nin yedinci kuruluşu nedeniyle Sezen Aksu ile birlikte en başarılı pop müzik sanatçısı seçildi. 16 Haziran 1990 yılında, Yugoslavya'da Kosova halk şarkıları festivaline katıldı. 20 Haziran'da ise Leningrad'da ki Kurtalan Ekspresi, Özlem, Yeşim ve Ufuk Yıldırım'dan oluşan vokal grubu ile birlikte ünlü rock gruplarının katıldığı White Night adlı rock festivaline katıldı. Bu festivalde Kara Sevda ve Gül Pemb'e'nin içerisinde olduğu 5 şarkı seslendirmiştir. Barış Manço bu festival

ile ilgili yaptığı açıklamada müzik türünü, kökeninde hard rock ve heavy metal olmasına rağmen "Ağır Türk Müziği" diye adlandırmaktadır. Bu arada Sovyetler Birliğinde Kara Sevda ve Domates, Biber, Patlıcan klipleri ilgi görmektedir. Aynı yıl, Kurtalan Ekspresi ile birlikte Japon - Türk ilişkilerinin 100. yılı kutlamaları için konser vermiştir. Barış Manço'nun Türk Pop Müziği tarihinde şarkıları dramatize edenlerin en önünde gelmesiyle de belli bir yeri vardır. 1973 yılında ilk klibini "Hey Koca Topçu" parçası için çekmiştir. Bu klipte, Kurtalan Ekspresi Asaki-i Mansure-i Muhammediyeye Tayfası olarak Yeniçeriler kimliği ile, Mehter kıyafetleri giymiştir. Barış Manço ise, Mühedishane-i devri Hümayundan Mülazım-ı Evvel Barış Efendi olarak asker kıyafetleriyle yer almıştır. Barış Manço'nun 1970'lerde 2000 yıllarını düşleyerek müzik yapmıştır. 2023 buna örnek bir şarkıdır. 1973 yılında yazılan şarkıya 2023 adının verilmesinin asıl nedeni, Cumhuriyetin 100. yıldönümünün 2023 yılına denk gelmesidir. Barış Manço-

nun düşü bu şarkıyı 2023 yılında bir senfoni orkestrası eşliğinde seslendirmektir. Kendi ifadesiyle, "80 yaşındayken elinde bastonum, belki kolumda oğlum Doğukan, onun yardımıyla çıkarım sahneye ve senfoni orkestrasına 2023 çaldırılmak en büyük ideallerimden biri olsa gerek"

Barış Manço, Türkiye'nin gündemine müzik dünyasından gelmişti. Şarkıları, kıyafetleri, klipleri, el hareketleri ile enteresan bir kişilikti. Ama özgünlüğü sadece "müzik" ile sınırlı kalmadı. Bir gün televizyona program yapmaya başladı. Onun yaptığı programlarla, çocuklarımızı farkettilik, yakınımızdaki yaşlıların ellerini öptük. Mahallemizden başka mahallelerin olduğunu, ülkemizden başka ülkelerin olduğunu keşfettik. Programlarını seyrettikçe dünyamızı genişlettik. Barış Manço, 10 yıl boyunca yaptığı televizyon programları ile bizi eğlendirirken eğiten, eğitirken öğreten başarılı bir televizyon programcısıydı. 1988 Ekim ayında çocuk ve aileye yönelik eğitim, kültür ve eğlence programı sunarak yayın hayatına başladı. Bu program

inde, Adam Olacak Çocuk Dere Tepe Türkiye, Dönence, İkinci Kahvaltı bölümleri yer almaktaydı.

Adam Olacak Çocuk



3-6 yaşları arasındaki çocukların katıldığı bu programda Barış Manço çocuklar ile sohbet ediyor ve onlara şarkı söylüyor. Herkesin 10 puan aldığı yarışma türü bölümünde Barış Manço çocuklara günlük hayatlarında kullanabilecekleri temel bilgileri ilginç yöntemlerle anlatmayı başarıyor. Yaklaşık 350 kez ekrana gelen bu programa 3000 çocuk katıldı. Bu programın içinde özel günlerde çok fazla sayıda çocuğun katıldığı kutlama programları yapılmıştır. 1995 yılından itibaren Adam Olacak Çocuk bölümüne bir ekleme yapıldı. Adam Olmuş Çocuk adı altında yaklaşık 200 pop sanatçısı konuk edildi, onların çocuklarla sohbet etmeleri ve sevilen şarkılarını seslendirmeleri sağlandı.

Dönence



Bu program Dünya gezileri diye adlandırılabilir. Bu program için 5 kıta, 140 değişik yöreye gidilmiştir. Yaklaşık 600.000 km. yol katedilen bölümünde yöreler, ilginç insan dokuları ile birlikte anlatılmıştır.

Bu programda kutuplardan, Patagonya'ya gidilmiş, Afrika'daki Azabi kabilesi ile tanıtılmıştır.



Dere Tepe Türkiye

7'den 77'ye programının en ilginç bölümü ise Dere Tepe Türkiye adlı bölümdür. Bu bölümde Türkiye'nin tüm illeri, özellikleri ile tanıtılırken, yaşayan hayatlardan da kesitler verilmektedir. Yörelerin geleneksel el sanatları, ünlü ve ünsüz insanları, mimarisi, eski eserleri, kültürleri tanıtılmaktadır.

İkinci Kahvaltı

1991 yılından itibaren 7'den 77'ye programı içinde Adam olacak çocuk bölümü ile dönüşümlü olarak ayda bir kez ekrana gelen İkinci Kahvaltı programına 70 yaşın üstündekiler konuk edilmekteydi. Bu programın ana teması bir önceki nesil ile iyi ilişkiler kurulmasını ve onlara saygı gösterilmesini anlatmaktadır. Büyüklerin anılarla dolu sohbetlerini fasıl heyeti "kahvaltı-şahane" eşliğinde güzel şarkılar ile süslemektedir. Her konuşma kahve ve fincan takımının hediye edildiği program çok ilgi uyandırmaktaydı.



4x21 Doludizgin

1 haftada, bir saat 21 de ekrana gelen ve adını bu formülden alan program farklı konuların işlendiği, ünlü ve ünsüz konuklarının katıldığı bir talk show programıdır. Bu programa Emel Sayın'dan, Cem Karaca'ya bir çok ünlü pop sanatçısı katıldığı gibi Semra-Turgut Özal'da konuk edilmiştir. Ayrıca genç rock gruplarının tanıtıldığı programda her hafta özel bir konu işlenmiş, "köy sandığı" adlı bölümünde yardımlaşmayı vurgulamak amacıyla katılan her sanatçıdan her hafta bir köye yardım etmesi istenmiştir.



DÜNDEN BUGÜNE SİNEMAMIZ

Vesikalı Yarım (1968)

Yönetmen: Lütfi Akad

Oyuncular: Türkan Şoray, İzzet Günay

Yapım: Şeref Film

Sinemamızın en geçerli temalarından "fahişe romantizmi"ne gerçekçi bir yaklaşım. Bir manavla bir pavyon kadınının olanaksız aşk öyküsü.

30 Nisan Pazar Saat:21.15

Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

Yönetmen: Atif Yılmaz

Oyuncular: Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ahmet Mekin, Nurhan Nur

Yapım: Yeşilçam Film

Asya ile İlyas'ın birliktelikleri İlyas'ın zaaflarına yenilmesi sonucu bozulur. Çaresiz Asya ve oğlu, Cemşit'in evine sığınır ve yıllar sonra geri dönen İlyas ve Cemşit'in arasında kalır.

6 Mayıs Cumartesi Saat:15.45

Yol (1981)

Yönetmen: Şerif Gören

Oyuncular: Tarık Akan, Şerif Sezer, Halil Ergün, Necmettin Çobanoğlu, Tuncel Kurtiz

Yapım: Güney Film-Kaktüs Film

Hapisten izinli ayrılan ve Türkiye'nin farklı yönlerine doğru yola çıkan beş mahkumun öyküsü. Sinemamıza en büyük ödülü (Altın Palmiye) kazandıran bir insanlık destanı.

6 Mayıs Cumartesi Saat:21.15

At (1981)

Yönetmen: Ali Özgentürk

Oyuncular: Genco Erkal, Harun Yeşilyurt, Güler Ökten, Macit Koper

Yapım: Asya Film

Oğlunu parasız yatılı okulda okutmak isteyen bir baba İstanbul'a gelir. Ancak bunun için çocuğun yetim olması gerekmektedir. Hüseyin de bu uğurda yok oluşu tercih edecektir.

1 Mayıs Pazartesi Saat:21.15

Hakkari'de Bir Mevsim (1982)

Yönetmen: Erden Kıral

Oyuncular: Genco Erkal, Şerif Sezer, Erkan Yücel, Macit Koper, Rana Cabbar

Yapım: Kentel Film

Karlı dağların eteklerinde kaderlerine terk edilmiş insanlar ve dilinden anlamadığı bu yoksul insanların acılarını yüreğinde duyan bir sürgün öğretmenin ortak bir dil bulma çabası...

3 Mayıs Çarşamba Saat:21.15

Pehlivan (1984)

Yönetmen: Zeki Ökten

Oyuncular: Tarık Akan, Meral Orhonsay, Erol Günaydın, Yaman Okay, Yavuzer Çetinkaya

Yapım: Şeref Film

Libya'da çalışmak için başvuran Bilal, son kez şansını denemek ister. Ama umutsuzdur. Çünkü yitip giden bir çok değer gibi, pehlivanlığın da yozlaştırıldığını farkındadır.

2 Mayıs Salı Saat:21.15

On Kadın (1987)

Yönetmen: Şerif Gören

Oyuncular: Türkan Şoray, Erdal Özyağcılar, Bülal İnci, Oktay Sözbir, Gülsen Tuncer

Yapım: Uzman Film

80'li yıllar Türkiye'sinden kadın manzaraları. Öyküleri birbirine bağlayan tema, kadının her zaman "suçlu" olması ve adliyeye düşerek "vesikalık resmi"nin çekilmesi...

5 Mayıs Cuma Saat:21.15

Camdan Kalp (1990)

Yönetmen: Fehmi Yaşar

Oyuncular: Genco Erkal, Şerif Sezer, Deniz Gökçer, Füsun Demirel

Yapım: Moda Film

Küçük burjuva kökenli bir film yönetmeni, evlerine temizlik işleri için gelen genç kadının ezilmesine karşı çıkması ile kendini tanımadığı bir dünyanın ortasında bulur.

3 Mayıs Çarşamba Saat:18.30

Bursa

sine

30 Nisan - 7 Mayıs 2000

C Blok (1994)

Yönetmen: Zeki Demirkubuz

Oyuncular: Serap Aksoy, Fikret Kuşkan, Zuhal Gencer

Yalnız ve bunalımlı genç bir kadının cinsel karşılaşmasını, diğer taraftan blok sitelerde iç içe yaşayan iki değişik zümrenin içeriği.

7 Mayıs Pazar Saat:18.30

Tavukgöğsü Kazandibi (1995)

Yönetmen: Atif Yılmaz

Oyuncular: Türkan Şoray, Ali Poyrazoğlu, Zeynep Casalini

Yapım: Sinema Vakfı

Kocasını yeni ölmüş orta yaşlı bir kadının toplumun baskılarını hiçe sayıp, özgür kişilikli bir yaşam sürme savaşı.

30 Nisan Pazar Saat:21.15

Hollywood Kaçakları (1997)

Yönetmen: Muammer Özer

Oyuncular: Halil Ergün, Bülent Kayabaş, Füsun Demirel, Serra Yılmaz, Rahim Çakmak

Yapım: Kibebe Film

Kentin kenar mahallesinde yaşayan iki kafadar, düşlerini gerçekleştirmek için Hollywood'a kaçmaya karar verir...

7 Mayıs Pazar Saat:13.00

Tabutta Rövaşata (1997)

Yönetmen: Derviş Zaim

Oyuncular: Ahmet Uğurlu, Tuncer Kurtiz, Ayşen Aydemir

Yapım: İFR

Gecelerini çaldığı otomobillerde geçiren, sabahları onları aldığı yere bırakan bir garibanın sevgiye duyduğu açlık ve bir tavus kuşuyla kurduğu dostluğun öyküsü

6 Mayıs Cumartesi Saat:13.00

Gemide (1998)

Yönetmen: Serdar Akar

Oyuncular: Erkan Can, Haldun Boysan, Yıldırım Şahinler, Naci Taşdoğan, Elia Manea

Yapım: Genç Sinemacılar

Bir kum kosterinin mürettebatı şehride bir kavgaya karışır. İçlerinden biri orada bulunan Roman fahişeyi gemiye getirerek, ambara saklar...

4 Mayıs Perşembe Saat:18.30



Tayyare Kültür Merkezi

Hoşçakal Yarın (1998)

Yönetmen: Reis Çelik
Oyuncular: Berhan Şimşek, Mazlum Çimen, Bülent Çolak, Tuncer Necmioğlu, Tuncel Kurtiz
Yapım: RH Politic Production Inc.
İdama mahkum edilen üç genç için geri sayım başlamıştır. Dışarıda idamları durdurmak için kampanya sürerken, gençler son mektuplarını yazmaktadırlar.

2 Mayıs Salı Saat:18.30

Kaçıklık Diploması (1998)

Yönetmen: Tunç Başaran
Oyuncular: Ayda Aksel, Selçuk Yöntem, Meriç Başaran, Güler Ökten, Gökhan Mete
Yapım: Mine Film
Nur'un Mutsuz bir evlilikten doğan çocuğu bir kazada ölür. Kendini yazmaya adayan genç kadın geçirdiği ruhsal bunalım sonucu Atatürk'ü bir saplantı haline getirir.

7 Mayıs Pazar Saat:15.45

Güneşe Yolculuk (1998)

Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu
Oyuncular: Mizgin Kapazan, Nevruz Baz, Nazmi Kırık, Ara Güler, Nigar Aktar
Yapım: İFR
İstanbul'da arkadaş olan iki gençten biri polis tarafından tutuklanır ve cesedi morgda bulunur. Mehmet, cenazeyi köyüne götürmek üzere uzun bir yolculuğa çıkar.

4 Mayıs Perşembe Saat:21.15

Kaç Para Kaç (1998)

Yönetmen: Reha Erdem
Oyuncular: Taner Barlas, Benu Yıldırım, Zuhale Gencer, Ali Düşenkalkar
Yapım: Atlantik Film
Esnaflık yaparak geçinen Selim, bir veznedarın bankadan çaldığı içi para dolu çantayı takside bulur. Paranın evlerine girmesi ile, ailenin yaşamı alt üst olur.

5 Mayıs Cuma Saat:18.30

Eylül Fırtınası (1999)

Yönetmen: Atif Yılmaz
Oyuncular: Tarık Akan, Zara, Kutay Özcan, Deniz Türkalı, Hazım Körmükçü
Yapım: Delta Film, Ulus Müzik
12 Eylül'ün paramparça ettiği dünyalar. Küçük bir çocuğun gözünden tarihimizin en karanlık dönemlerinden birine bakış.

30 Nisan Pazar Saat:18.30

Kara Kentin Çocukları (1999)

Yönetmen: Orhan Oğuz
Oyuncular: Nilüfer Açıkalın, Mehmet Eşen, Toprak Sergen, Uğur Çavuşoğlu, Peker Açıkalın, İsmet Ay
Yapım: Orhan Oğuz Film Production
Genç bir çift karşı binada yaşayan tehlikeli bir kaçaktan habersiz yaşamlarını sürdürür. Çıkişsız olan hayatlarının her anında kaçık tarafından izlendiğinden habersizdirler.

1 Mayıs Pazartesi Saat:18.30

Duruşma (1999)

Yönetmen: Yalçın Yelence
Oyuncular: Rutkay Aziz, Meltem Cumbul, Güven Kıraç, Zafer Algöz
Yapım: Bugay Yapım

Her evliliği boşanma ile sonuçlanan ve her defasında bekaretini koruyan genç bir kadın, yaptığı savunma sonucunu medyatik bir kahramana dönüşür.

6 Mayıs Cumartesi Saat:18.30

Fasulye (2000)

Yönetmen: Bora Tekay
Oyuncular: Bülent Kayabaş, Kutay Köktürk, Taner Barlas, Haluk Bilginer, Burak Sergen
Yapım: Konsey... Köydeki emeklilerin vergi iade zarflarını kente götürün bir genç, parasını bekleyen kiralık katil, Dağ evine tatile giden TV muhabiri bir kız ve kız kardeşinin öyküsü.

7 Mayıs Pazar Saat:21.15

MAYIS 2000

TAYYARE KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ

- | | | |
|----|-----------------|--|
| 1 | Mayıs Pazartesi | Film Şenliği |
| 2 | Mayıs Salı | Film Şenliği |
| 3 | Mayıs Çarşamba | Film Şenliği |
| | | BKSTV "Oyunun Adı Külkedisi" saat:11.00-14.00 |
| 4 | Mayıs Perşembe | Film Şenliği |
| | | BKSTV "Oyunun Adı Külkedisi" saat:11.00-14.00 |
| 5 | Mayıs Cuma | Film Şenliği |
| 6 | Mayıs Cumartesi | Film Şenliği |
| 7 | Mayıs Pazar | Film Şenliği |
| 8 | Mayıs Pazartesi | Konser, BUSİAD saat:20.30 |
| 9 | Mayıs Salı | Tiyatro "Medya Medya Nereye" saat:19.00-21.30 |
| 10 | Mayıs Çarşamba | Tiyatro "Oyunun Adı Külkedisi" saat:11.00-14.00 |
| | | Tiyatro "Ayrılık Müziği" saat:21.00 |
| 11 | Mayıs Perşembe | Tiyatro "Oyunun Adı Külkedisi" saat:11.00 |
| | | Panel, Hepatit-B saat:14.00-17.00 |
| | | Tiyatro "Ayrılık Müziği" saat:21.15 |
| 12 | Mayıs Cuma | Panel, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar saat:14.00-17.00 |
| | | Konser, Senfoni saat:20.30 |
| 13 | Mayıs Cumartesi | Panel, "Menapoz" saat:13.00-16.00 |
| | | Konser, U.Ü. Müzik Eğt. Böl. Saat:20.30 |
| 14 | Mayıs Pazar | Konser, B.Ş.B. Konservatuvarı T.S.M. saat:20.30 |
| 15 | Mayıs Pazartesi | Sinema Günleri |
| 16 | Mayıs Salı | Tiyatro, "Yeni Hayat Eski Zaman" saat:20.30 |
| 17 | Mayıs Çarşamba | Sinema Günleri |
| 18 | Mayıs Perşembe | Sinema Günleri |
| 19 | Mayıs Cuma | Konser, Senfoni saat:20.30 |
| 20 | Mayıs Cumartesi | Konser, B.Ş. Belediye Konservatuvarı T.H.M. saat:20.30 |
| 21 | Mayıs Pazar | Konser, Erkek Lisesi saat:20.30 |
| 22 | Mayıs Pazartesi | Panel, Deprem saat:13.00-18.00 |
| | | Konser, Tolga Sağ saat:20.30 |
| 23 | Mayıs Salı | Sinema Günleri |
| 24 | Mayıs Çarşamba | Sinema Günleri |
| | | BKSTV "Oyunun Adı Külkedisi" saat:11.00-14.00 |
| 25 | Mayıs Perşembe | BKSTV "Oyunun Adı Külkedisi" saat:11.00-14.00 |
| | | Konser, Devlet Klasik Türk Müziği saat:20.30 |
| 26 | Mayıs Cuma | Panel, Y.G.21 saat:14.00-16.00 |
| | | Konser, Senfoni saat:20.30 |
| 27 | Mayıs Cumartesi | Panel, Talasemi saat:13.00-17.00 |
| 28 | Mayıs Pazar | Edebiyat Gecesi saat:20.30 |
| 29 | Mayıs Pazartesi | Konser, U.Ü. Müzik Eğitim Böl. saat:20.30 |
| 30 | Mayıs Salı | Konser, Piyano Resitali |
| 31 | Mayıs Çarşamba | BKSTV "Oyunun Adı Külkedisi" saat:11.00-14.00 |
| | | Özel Bursa Meltem Lisesi saat:20.30 |



T O M H A N K S

Film,yaşlı Paul Edgecomb'un (Tom Hanks) arkadaşı Elanie Connelly'e (Eve Brent),Cold Mountain Hapishanesinde gardiyan olduğu uzun yıllar boyunca yaşadıklarını anlatmasından oluşuyor.Edgecomb,hikayesini anlatırken bir huzur-evinde yaşamaktadır ve hapishanedeki görevinin üzerinden 60 yıl geçmiştir. Filme ismini veren "Yeşil Yol-The Green Mile" sözü ile hapishanedeki hücrelerinden alınan idam mahkumlarının elek-trikli sandalyenin bulunduğu ölüm odasına giderken yürüdükleri bir millik yeşil yolu kastediyor. Edgecomb yıllar boyunca bu yoldan sayısız idam mahkumu nakleder.Ama hiç birisi onu John Coffey (Michael Clarke Duncan) kadar etkilemez.Oldukça in yan biri olan Coffey,iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkum olmuştur.Ürkütücü görünümünün aksine oldukça ince ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffey,bazı doğa üstü güçlere sahiptir.Edgecomb'un ona gerçekten suçlu olup olmadığını sorması ile aralarında bir diyalog başlar. Paul Edgecomb,artık hiç beklenmedik yerlerde mucizelerin olabileceğine inanmaktadır.

YAPIM HAKKINDA...

Filme adını veren "The Green Mile" romanı Stephen King'in çok satan ve dizi halinde yayınlanan bir romanıdır.

Filmde başrolü oynayan Tom Hanks canlandırdığı karakter hakkında; "Paul'un işi son derece basittir.Yapması gereken sadece ölüm hücrelerinden aldığı idam mahkumlarını "Yeşil Yol" boyunca yürüterek infaz odasına götürmektir.Bu işi defalarca yapan Paul,sıra John Coffey'e gelince onun diğer mahkumlardan çok farklı olduğunu görür.Ondan etkilenir ve artık işini eskisi gibi yapabileceğinden emin değildir" diyor.Filmde Paul'un mesai arkadaşı Brutal Howell rolünü oynayan David Morse de Stephen King romanlarını çok heyecanlı bulduğunu ve bu yüzden de kendisine önerilen rolü memnuyetle kabul ettiğini ifade ediyor.Filmde John Coffey rolünü oynayan aktör Michael Clarke Duncan,canlandırdığı karakterin şimdiye kadar bildiği ve tanıyabildiği en büyük kişi olduğunu söylüyor ve ekliyor;"John oldukça in cüssesi ve ürkütücü görünümü ile soğuk kanlı bir katili andırıyor.Fakat bu kaba görünümüne rağmen,Gardiyan Paul ile bu derece yakın iletişim kurabilen ilk ve tek mahkum olması bir çelişki teşkil ediyor."Duncan ayrıca,hikayeyi okuduğunda John karakterinde kendini bulduğunu ve bu rolü mükemmel bir şekilde oynayabileceğini anladığını da sözlerine ekliyor.Yönetmen Darabont, John rolü için neden sinema seyircisi tarafından hiç bilinmeyen birini seçtiği konusunda da;"Ben karakterleri belirlerken her zaman yeni yüzleri filmlerime almaya çalışırım.Bu her zaman filme tat katar.Filmin önemli karakterlerinden biri olan hapishane müdürü Moores için yönetmen Darabont,Oscara aday gösterilmiş oyuncu James Cromwell'i uygun bulmuş.Cromwell bu konuda;"Hikayeyi defalarca okudum. Son derece etkilendim, Frank'ın bana bu büyüün bir parçası olmam yolundaki teklifini heyecanla kabul ettim." diyor.

YEŞİL YOL

GREEN MILE

"The Shawshank Redemption" un Yönetmeni

Yönetmen
Frank Darabont
Oyuncular
Tom Hanks
David Morse
Bonnie Hunt
Michael Clarke Duncan
James C Romwell
Michael Jeter
Gösterim Tarihi
17 Nisan 2000

YEŞİL YOL

