

DEMOKRASİ TEBESSÜM ŞANSIDIR

Prof. Dr. İsmail Üstel
Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Öğretim üyesi

Demokrasi, insana insanca yaklaşılmalı, insanın insan yerine konduğu, insancıl gelişimin insancıl biçimde gerçekleşebildiği kültürel, sosyo-psikolojik ve siyasal düzenin adıdır. Demokrasinin temeli, bu kavramın boyutlarını içine sindirebilmiş olan kurumlardır. Özellikle ve öncelikle, Sivil Toplum Örgütleri (STÖ'ler) demokrasinin kılcal damarlarıdır. Demokrasi, ancak bu yapılardaki elverişli kültür ikliminde gelişebilir. Bu nedenle, bir STÖ'nün ilgi alanı ne olursa olsun; temel yükümlülüğü, tabanına yönelik "demokrasi atölyesi" işlevi görevbilmektir. bir başka anlatımla, kucakladığı insanlara uygulamalı demokrasi eğitimi sunmalıdır. İnsan ilişkilerini insancıl kılabilmenin, kurumsal ilişkilere insanca yaklaşabilmenin yaşayan örneklerini kesintisiz vermelidir. Anılan kapsamda, sevgi ve hoşgörü, uyum ve güven, iletişim ve uzlaşma tohumlarının filizlendiği bir tarla olabilmelidir. Bu çerçevede, Eczacı Odaları bilimsel-yönetimsel-etik/deontolojik konulara odaklanan dar parantezin çok ötelere uzanarak, demokratik ilke ve araçları imbikten geçirebilmelidir. İyi, güzel ve doğrunun benimse-nip sahiplenilerek, bireysel-kurumsal davranışlara yansımalarını sağlamalıdır. Öte yandan, STÖ'ler, demokratik özgürlükler arasında "demokrasiyi baltalama özgürlüğü"nin olmadığı unutmamalıdır. Demokratik özgürlükleri kötüye kullanarak, bu rejimi ortadan kaldırmaya kalkışan kesim ve kesitlere karşı uyanık ve dikkatli olunmalıdır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, gerekli dozdaki tepki, doğru zamanlamayla ve dinamik bir biçimde sergilenebilmelidir. Sürekli bir kararlılıkla ve kararlı bir süreklilikle...

Demokrasinin önkoşulu, insan aklının ve vicdanının özgür kılınmasıdır. Düşünce ve duygunun gelişiminin ve ifade edilebilmesinin önündeki her türlü engel kaldırılmadıkça, demokrasinin olgunlaşabileceği kültürel iklim oluşamaz. Akılcılık ve erdemın egemen ol(a)madığı toplumlarda, demokrasi cılız ve yüzeysel boyutun ötesine geçememekte, somut yapıtaşlarına ve süreçlere yansıyamamaktadır. Demokrasinin vazgeçilmez altyapısı, insan haklarıdır. Bu kavram, kişinin gerek birey, gerekse toplumsal dokunun unsuru olarak kendini "firesiz" geliştirebilmesine yönelik şans ve şartlar demektir. İnsancıl potansiyelin tam anlamıyla ve tüm boyutlarıyla gerçekleşebilmesi, ancak insan haklarının tümleşik biçimde yaşama geçirilebilmesi ile olasıdır.

Demokratik kurumsal kültür ikliminin temeli, demokrasiyi özümseyebilmiş olan ve günlük yaşantısına yansıtabilen bireydir. Demokrasinin "çoğunluğun borusunu öttürmesi" demek olmadığını kavrayabilmiş, herkesin koşulsuz-kesintisiz yüceltilmesi gerektiğinin bilincine varabilmiş birey... Kendisi gibi düşünmeyenler tarafından da yönetilmeyi -onlar da demokratik kurallara uydıkları sürece- kabullenebilen, demokratik kalındığı sürece, farklılıkların da yönetime tırmanmasını içine sindirebilen birey... Demokrasi, işte böylesi bir nitelik dokusu üzerine inşa edilebilir!..

Bireylerin, kurumların ve genelde toplumun "kültürü" elverişli değilse, demokrasiden söz edilemez. Elverişsiz ortamlardaki "demokrasimsi" oyunun adı -olsa olsa- "kördöğüşü"dür. Aslında son derece saygın bir kavram olan politika, bu gibi durumlarda, günöbirlik çıkarlar bataklığına dönüşebilir. Politikacılar, halk dalkavukluğuna soyunacak kadar popölist kesilebilirler. Devlet adamı vizyonu oluşturmak yerine, soluksuz ayak oyunlarına sıkışıp kalan piyonluğa soyunabilirler.

Kültür -en yalın anlatımıyla- "inanç-değer-güdü-tutum-davranış ortak paydası"dır. Üzerinde uzlaşılmalı olan hedefler ve amaçlar ile bunlara ulaşmak için katlanılacak özveri (ortak ödenecek bedel) konusunda "yazılı olmayan sözleşme"dir. Kültür, demokrasinin ön koşulları ve altyapısı doğrutusunda mayalanmış, ilkeleri ile yoğrulmuş ve araçları ile kıvamlanmışsa, sorun yok!.. Aksine, uygarlık tarihi boyunca zaman zaman hortlamaya cüret etmiş olan çağdışı eğilimlere yatkınsa, pusula, geçmiş yüzyılları gösteriyor demektir...

İnsan ilişkilerinin yeşerdiği her ortam (aile, okul, mahalle, işyeri, meslek kuruluşları, gönüllü örgütler...) demokrasi okulu olabilmelidir. İyiye-doğruya- güzele yönelerek "çoğul mutluluğa" yelken açabilmelidir. Demokrasi, bir bakıma, "beyin ve yürek imecesi"dir. Bu imece, kendinden başlayarak başkalarını da sevebilen, hoşgörebilen türden "vatandaş" yaratabilecektir. Böylece, ayrışmanın yerini katılımcılık, etkileşme ve paylaşmanın, ayrışmanın yerini bütünleşmenin, teksesliliğin yerini farklılıkların armonisinin aldığı bir atmosfer yoğunlaşacaktır.

Demokrasi, tebessüm şansıdır. Başkalarının da -her anlamda- tebessüm edebilmesini önemsiyorsanız, sizin de -her anlamda- tebessüm edebilme şansınız var demektir.

SERBEST PİYASA - ECZACILIK BİNDİĞİ DALI KESENLER

Ecz.Fevzi YAPICI

G

üzel bir güz günü. Eczanenizde oturup gazetenizi okuyor, bir yandan da çayınızı yudumluyorsunuz. Biri geliyor içeri ve bir reçete uzatıyor.

–Şunu hesaplar mısınız?

–Tabii... Şu kadar lira.

–Fiş almazsam?

–Fark etmez efendim. Fiş kesmek zorundayım.

–Teşekkür ederim, ben bir de başka eczaneye sorayım, diyor hasta.

–Ama... diyorsunuz. Gerisi gelmiyor. Çünkü adam çoktan gitmiş bile. Olsun kendi kendinize de olsa devam ediyorsunuz sözlerinize:

–İlaç fiyatları standarttır efendim. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenir ve Türkiye'nin her yerinde aynıdır. Hangi eczaneye giderse-niz gidin, değişmez bu fiyatlar. Herkes faturalı aldığı bir malın KDV'sini peşinen öder. Nasıl fiş indirimini yapabilir ki? Üstelik bu bir suç. Beni suç işlemeye nasıl teşvik edersiniz?

Boşuna nefes tüketmeyin. Adam sizi duymuyor, çoktan gitti bile. Aslında adam haklı. Doğrusu sizin davranışınız ama gerçekte var olan bu tip KDV iskontoları ve daha neler neler... Şimdi aynı şahıs elinde aynı reçete ile birkaç eczaneye daha uğruyor. Değişen bir şey yok. Ancak o da ne? Son gittiği eczanede oturan meslektaşımız reçetedeği üzeri fiyatı 3.000.000.- olan bir ilacı ta iki eski fiyatı olan 2.250.000.- liradan hesaplıyor. Çünkü o ilaç için Bursa'daki deposunu arıyor. Kendisine 3.000.000.- lira deniyor. Ama şehir dışındaki bir başka depo hâlâ eski fiyatlı mal veriyor. O halde, diye düşünüyor eczacı, ben bu ilacı eski fiyattan hesaplısam bu müşteri başka yerden almaz. Bir de KDV indirimini yaparak müşterinin kaçmamasını garanti ediyor. Sizin varsayalım 10.000.000.- lira hesap çıkarttığımız reçete düşüyor 7.000.000.- liraya. Şimdi siz de hak verdiniz mi adama?

Adam hiç üşenmiyor, kalkıyor size geri geliyor. Elindeki ilaç poşetini sallayarak, içerde var olan diğer müşterilerinize de alırdırmadan, ağzına geleni sayıp döküyor.

–Siz kazıkcasınız! Göz göre göre bizi kazıkıyorsunuz! Ortalığı boş buldunuz, dilediğiniz gibi at oynatıyorsunuz! Sizi şikayet edeceğim! Bu güne kadar aldığınız haksız paraları fitil fitil burnunuzdan getireceğim! vs. vs. belki de küfürler.

Siz donup kalıyorsunuz. Bu sözleri gerçekten hak etmediniz. Siz sadece hakkınızı istediniz. Görevinizi yaptınız. Ancak bunu elinde poşeti sallayan adama anlatmanız mümkün değildir. Gırtlığınızı da yırsanız sizi anlamaz. Çünkü o cebinden çıkan paraya bakıyor. Siz “tu kaka”sınız. Diğer eczacı ise cici mi cici. Adam mutlu. Öbür eczacı da mutlu. Mutsuz olan sizsiniz! Hem müşterinizi hem de itibarınızı kaybettiniz. Hiç mi hiç hak etmediğiniz halde. Sırf, üç kuruş daha fazla para kazanmayı düşünen, kendinden başka kimseye ticaret hakkı tanımayan, meslektaşlarının çocuk çocuğunun rızıkına göz diken... meslektaşınız yüzünden.

Şimdi şu indirim yapan, ucuzcu, halkını düşünen (!), insancıl (!) meslektaşımızı biraz irdeleyelim. Gerçekten mutlu mu olmalı, yoksa zarı zarı ağlamalı mı? Hepimiz depolardan üç aşağı beş yukarı aynı şartlarda ilaç alıyoruz. Ortalama % 20+10 iskonto. Faturasız ilaç alma şansımız yok, istemiyoruz da. 100.000.- liralık ilacı baz alırsak KDV'si yuvarlak hesap 13.000.- lira. Yani ilaç

asıl fiyatı 87.000.- lira. %20 iskontoyu düş: 69.600.- lira % 10 ek iskontoyu da düş: 63.000.- lira. % 15 KDV'sini ekle: 72.000.- lira. Yani bu ilacın size maliyeti 72.000.- lira. siz 100.000.- liraya satarak 28.000.- lira kazandığınızı zannetmeyin! Bunun bir kısmı da devletin KDV'si, o da 3.500 lira. Yani sizin kârınızın KDV'si bu. Eğer yasal olmayan yollara baş vurup KDV indirimini yapmak isterseniz -yasal yaptırımları da göze alıp- 3.500.- lira indirim yapmalısınız. Değer mi? Aksi takdirde % 15 KDV deyiş 15.000.- lira indirirseniz zarar edersiniz. Hem siz zarar ederseniz, hem de meslektaşlarınıza zarar ettirirseniz. Hele bir de eski fiyatla, bile bile kasıtlı olarak, serbest piyasa diye satıyorsanız; o zaman sizin eskilerin deyimi ile “yatacak yeriniz yok”. Yüce değerlerin hepsini çiğnediniz demektir. Mesleğini şerefi ile icra edenleri şerefsiz durumuna düşürme hakkını kim verdi? Bu hakkı size hiç kimse vermedi, veremez de. Siz başkalarının şerefi ve itibarı ile oynarsanız, sizin şeref ve itibarınızla da oynayan biri mutlaka çıkar. Tekrar soruyorum; değer mi?

Evet sevgili meslektaşlarım. Son zamanlarda işlerimizin kötü-lüğünden şikayet etmeyimiz yok gibi. Az önce açıkladım. Hesap ortada. Siz % 20 kâr çok bulup % 5 veya % 7 kâr etmeye razı olursanız, sonuçta bindiğiniz dalı kesersiniz. %5 kârla ilaç satmaya kalkışanın kazancı “kirşanına” bile yetmez. Artık şapkamızı önümüze koyup düşünelim. Şu anda içinde bulunduğumuz durumun gerçek sorumlusu kim? Biz sonumuzu kendimiz hazırlıyoruz. Serbest piyasa diye bindiğimiz dalı kesiyoruz.

Deontolojimizi, mesleki ve şahsi onurumuzu ayaklar altına alarak hem de. Biz taviz verdikçe karşımızdakiler “daha” diyor. Bu “daha”lar git gide artıyor. Sonuçta ödeme dengemiz bozuluyor, iskonto iptalleri, kredi faizleri biniyor, işler kesat diye sızlanmalar başlıyor. İşler kesat değil aslında biz kesat olsun diye elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Ey Eczacılar! Bir zamanların moda deyimi ile “titreyelim ve kendimize dönelim”. Daha acınak hallere düşmeden şu katılım payı pazarlıklarından, KDV iskontolarından, serbest piyasa teranelerinden kurtulalım. Bu bizim elimizde. “Efendim ben başkaları için yaptığı için yapıyorum” demeyin. Sakın ha! Bu mazeret geçerli değil! Herkes kendini Setbaşı Köprüsü'nden atıyorsa siz de atlayacak mısınız? Hiç sanmıyorum. Kötü misal emsal olmaz derler. Her birimiz önce kendimizi dürüst kılırsak hepimiz dürüst insanlar oluruz. Hem Allah aşkına bir düşünün lütfen! Sizin cins cins tavizlerle edindiğiniz müşteriler sizden bir puan daha fazla taviz verene derhal kayarlar. Siz de ilaçlarınızla başbaşa kalırsınız eczanenizde. O zaman kıyak geçtiğiniz şahıslar mı yapacak ödemelerinizi? Pöh! Bir de “sırtımızdan o kadar para kazandı, oh olsun” der geçerler.

Evet, şapkamız önümüzde düşünüyoruz. Şerefli bir mesleğimiz var. Şerefli kalmak istiyorsak deontolojimize sahip çıkmalıyız. Yeter artık deyiş taviz üstüne taviz vermekten vaz geçelim. Zararın neresinden dönersek kârdır. Elimizde kandil, gözümüzde mendil, bu günümüzü arayacağımız günlere doğru gidiyoruz, zira. Ben bildiğimi okuyacağım diyen arkadaşlara bir ata sözümüzü hatırlatmak istiyorum. “Hesapsız kasabın masat elinde kalır”.

Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Sevgi ve saygılarımla.

Köpekler Akşam Piyasasında, Taşlarda Gemici Düğümü, Abukluk Çok, Umut Yok, Üstüne Üstlük Bir de Bizim Y.O.K.!

Ecz.Nejat VARDAR



nıtkabir'e içi kan ağlayarak gittiyse, Atatürk'ü çok sevdiği içindir!

–Yahu üç kişi bir arabada seyahat ediyor diye böyle garip senaryolar uydurmanın alemi var mı?

–Polis ve milletvekili arkadaşın, kanun kaçağını emniyete teslim etmek için getirdikleri duyumunu aldım!

–Sayın bakanımızın istifası ile son olayların hiçbir ilişkisi yoktur!

–Kadınların hamama gitmesi, çocukların uçurtma uçurması yasaklanmıştır!

–Gördüğünüz gibi üçüncü kaynak paketimizde de zam yoktur!

Ne demeli?

–..... vallahi pes doğrusu!

Yok yok, "pes doğrusu" çağdaş ülkelerde bu tür özdeyişlere verilebilecek bir mütevazı yanıt. Türkiye'de mi? Bizde "Hes doğrusu" deyip, en yakın markete deterjan almaya gidiyor ve de "dığıl dığıl" deniyor!

Efendim, rahmetli Aziz Nesin, % 60'lık bir orandan söz etmişti de kategorize etmemişti. Oysa öğrendik ki salaklığın da çeşitleri varmış. Safsalaklar, sarsalaklar, tamsalaklar. Büyükelimize göre %60'lık oran tamsalıklara ait olabilir mi, diye düşünüyorum. Ne şanslı insanlarız ki artık salaklığımızla da övünebileceğiz. Ben safsalağım ve ülkenin en zeki insanlarından biriyim diyerekten!

Ulusal sağlık politikamız, ulusal eğitim politikamız varsın olmasın, önemli olan ulusal salaklık politikamızın olması. Nüfus planlaması günahdır dediniz, milli gelirinizi büyükelimizin geliri olarak katlayıp iki bin beş yüz kadro için doksan bin kişiye günlerce gece bekçiliği yaptırınız, ekme fiyatlarını düşürüp bir de karbondihidrataletti ettiniz mi vatandaşı, size sevdanın yolları, birilerine Allah selamet versin!

Görünen o ki, büyüklerimiz bu kafayla gittiği, bizlerin de "dığıl dığıl" diyerek kategorimize sahip çıktığımız sürece gelecekte hiç mi hiç umut yok!

Yok olan sadece ülkemizle, insanımızla ilgili umutlarımız değil. Bir de mesleğimizle ilgili umutlarımız var yok olmaya yüz tutan. Mesleki umut yokluğumuzun nedeni de bir başka Y.O.K. Nedeni Y.O.K. deyince yanlış anlaşılmasın, Y.O.K. yüksek onur kurumumuzun kısaltılmış adı. Ama elhak isimleriyle müsemmalar. Yokları sağlayabilen bir Y.O.K. olabilmek ayrı bir yetenek olsa gerek!

Ana konumuz Y.O.K.nun otuziki kısım tekmili birden maceralarına geçmeden önce, izninizle havadan sudan bahsedeyim azıcık. Suat'la Cevat'a küçük bir not. Odaya "tekzip" adı altında bir yazı yollamışsınız. O yazınız tekzip değil, görüşlerinizi ve de göremeyişlerinizi açıklayan bir yazı. Yine sözlüğe bakmayı veya bir bilene sormayı unutmusunuz. Ancak son genel kuruldaki davranışlarınız için de kutlarız.

İtiraf edeyim ki Bağ-Kur'la ilgili son toplantıdaki davranışlarınızı genel kurulda da sürdüreceğinizi düşünüyordum. Beni yanılttınız ve sevindirdiniz. Aynı düşünceleri paylaşmasak da, yol aldığımız gemi aynı. Gözünüz gibi bakmak zorundasınız o gemiye. Sağduyunuzun devamını diliyorum.

Bu arada kadim dostumuz Bağ-Kur'la ilgili tespit raporu, bilirkişilerce hazırlanıp mahkemeye sunuldu. Sonuç bölümünden iki madde:

1-Normal olarak reçete bedellerinin, faturaların ibrazından itibaren iki üç ay içerisinde yapılmakta olduğu,

2-Tesbiti istenen dört eczaneye ödemeler ise, ibraz tarihinde, çok nadir olarak da ibraz tarihinden birgün sonrayapılmakta olduğu....

Yahu bu Necati Köse, televizyonlarda gazetelerde "Kimseye erken ödeme yapmıyoruz" diye bağırıp durdu, şimdi insanların yüzüne nasıl bakacak diye sakın ha düşünmeyin. En fazla ismini "Zühtü" olarak değiştirir. Bu rapora karşın, bu eczanelere hala erken ödeme nasıl yapılabilir diye de kendinizi üzme. "Dördübiryerde" ifadelerinde, "Bize erken ödeme yapılmıyor", Sayın Köse de "Bizde yamuk yok" diyorlarsa haklıdırlar. Baş kısmını koklayın balığın, ödediğimiz primler birilerine armağan olsun deyin ve de Laz Bakkal'a "Hes" almaya gidin!

Tarih 10 Kasım 1996, Ankara'da Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği yürüyüşte akıllı hür vicdanı hür insanlarla birlikteyiz. İnanılmaz bir kalabalığın içinde Türk Eczacıları Birliği'nin 9 Kasım akşamı geç saatlerde monte ettiği pankartın arkasındayız. Çevredeki evlerin pencerelerindeki insanlar, ellerindeki bayraklarıyla katılıyorlar coşku seline. Mutluyum, onurluyum ve iki ilginç görüntüden ektileniyorum!

İlkinde, bembeyaz saçlı bir hanımefendi ve bir beyefendiyle gözgöze geliyorum. Geceliği, pijaması, ışıl ışıl gözleri ve gözyaşlarıyla iki coşkulu insan. Atatürk'ten söz edildiğinde annem ve babamın gözlerindeki ışıltıyı görebiliyorum bu gözlerde!

Biraz daha yürüyorum. Bir erkek öğrenci yurdunun pencerelerinde, kimisi kindar, kimisi alaycı, kimisi umursamaz bakışlı gencecik bir dolu insan. Belli ki birilerinin rahle-i tedrisinden geçip sevgi yerine nefreti öğrenmişler. "İçinizdeki kini, nefreti unutmayın" diyenlerin öğrenci tiplerini. Siyasetin dinin emrinde olduğu bir ülkenin "vakay-ı adiyesi" de olsa, boğazımda bir şeylerin düğümlendiğini hissediyorum.

Değerli büyüklerimiz, yıllardan beri ekip biçip suladıkları toprağın ürünlerinden doğal ki mutludurlar. Biz de kategorimiz çerçevesindeki salaklığın gerektirdiği reaksiyonları göstereceğiz. Kimimiz "Allah Allah neler oluyor, ay inanmıyorum" diyeceğiz, kimimiz, "Ay bu meczupluk da hoş bir şey galiba, ben de mi meczup olsam acaba?" diyerek mutlu olacağız, genellikle de tatlı tatlı hoş hoş ve de melul melul bakacağız!

Eskiden "bela geliyor demez" derlerdi. Şimdilerin belaları bir tuhaf. Geliyorum, gelmekteyim, geldim, geldim ve canınıza okumaya başlıyorum, canınıza okumaya başladım, canınıza okudum şimdi yedi sülalenizle ilgilenmeye başlıyorum diyorlar. Bereket ki büyüklerimiz itidalli insanlar, ayrıca iyi de çiğ köfte yapıyorlar!

Bazen ve de öylesine durup dururken kelalaka dizeler geliyor insanın aklına.

Kime sordumsa seni

O bir ayyaş dediler.

Kimi hırsız kimi deyyus dediler

Künyeni almak için

Partiye ettim telefon

Bizdeki kayıtlara göre

Şimdi o mebus dediler.,

Bir hoş adamdı Neyzen Tefvik. Tanrı toprağını bol etsin, ileri geri konuşurdu!

Aslında Ömer Hayyam'ın da bu konularda mütevazı serzenişleri var ama bugünkü konumuz varlar değil Y.O.K.'lar!

Efendim, Türk eczacıları, toplumsal ve mesleki onurlarını, birlikteliklerini, deontolojilerini Y.O.K.'un yüce değerlendirmelerine emanet etmişler. "Emanete hıyanet olmaz" atasözünün sahibi yok, adı üstünde "atasözü". Dünya henüz küreselleşmeden ve de globalleşmeden önce Hamurabi'nin Babil'in asma bahçelerini gezerken kırmızı şarap eşliğinde söylediği rivayet ediliyor. Aslında yazının başlığını da böyle koymak istiyordum da, büyüklerimiz, bilumum antropolojik araştırmaları yapar, atasözünü vecizeye çevirirler, bir de telif hakkı derdine düşerim korkusuyla vazgeçtim. Sonra başlığı "Y.O.K.'dan inciler" diye mi koysam dedim, inci trilyoneri bir Y.O.K.'u hırsızların hedefi yapmaya da gönlüm razı olmadı!

Efendim 6643 sayılı T.E.B. yasamıza bağlı yönetmeliğin 19. maddesi bölge onur kurullarına sevk edilenlerin yazılı ve sözlü savunmalarının alınmasını öngörüyor.

Bizim Y.O.K. ama bugünkü değil önceki dönemin Y.O.K.'u "savunmayı hem yazılı hem sözlü olarak alacaksın, yoksa dosyanı geri göndereceğim" diyor. Gerekçe, hukuk müşavirlerimizin yol göstericiliğinde, oğünkü yasama organımız Y.O.K.'un kararı, "Koskoca YOK, bir bildiği olmasa istemez" diyen oda yönetimleri savunmaları ikiye katlıyorlar.

Gel zaman git zaman yönetimler değişiyor, bürokrasiyi azaltmak vaadiyle gelen yönetim, 30.05.1996 tarihinde yazılı ve sözlü savunmanın yönetim ve onur kurullarınca ayrı ayrı alınması gerektiğine dair bir yazıyı odalara gönderiyor.

Yasanın bir dediğini bizimkiler dörde çıkarıyor, olsun, bunlar bizim çocuklar, bir bildikleri olmasa istemezlerdi, ayrıca da "fazla savunma göz çıkarmaz" demiş atalarımız. Her yemektan sonra tok karnına bir savunmanın en azından profiltik bir yararı sözkonusu olabilir!

Olabilir tabii, ayrıca biz yöneticiler (ve de emekli olanlar) itaatkar ve kanaatkar insanlarızdır, kategorimizi ve haddimizi biliriz.

Ama bu beşinci madde yorumunu da hak etmedik be yahu!

Diyor ki bu beşinci madde:

–Oda haysiyet divanlarının cezaları uygular iken asgari cezaları uygulamaları gerekmektedir. Bunun istisnası 6643 sayılı yasanın 30. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilmiştir.

30.madde suçları ve verilebilecek cezaları sıralıyor ve

şöyle diyor.

–Haysiyet divanları bu cezaların verilmesinde sıra gözetmeksizin takdir hakkını kullanırlar. Ancak (c) fıkrasına göre muvakkaten sanat icrasından men edilen azanın eski fiil ve hareketlerinin tekerrürü dolayısıyla yeniden sanat icrasından men edilmeleri icap ettiği takdirde bu fıkrada yazılı cezanın azami haddi verilir.

–Sıra gözetmeksizin takdir hakkını kullanırlar.

–Asgari cezaları uygulamaları gerekmektedir.

–Sıra gözetmeksizin takdir hakkını kullanırlar.

–Asgari cezaları uygulamaları gerekmektedir.

–Sıra gözetmeksizin takdir hakkını kullanırlar.

–Asgari cezaları uygulamaları gerekmektedir.

Rahmetli Zeki Müren ne güzel de söyledi:

"Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime

Titrim mücrim gibi, baktıkça istikbalime."

Öyle de net yazılmış ki, yanlış anlayabilmek olası değil. Diyor ki meslek büyüklerimiz "Hangi suçu işlerseniz işleyin, meslekdaşlarınıza sövün, dövün, katılım payı almayın, hizmette sınır yoktur deyip günde 24 saat hizmet verin, vatan-daşınızı, meslekdaşınızı, kamu kuruluşlarını dolandırın, ilkinde sadece ihtar alacaksınız."

Yasa "sıra gözetmeksizin" diyebilir, önemli olan YOK'un takdiridir. Yahu 12 Eylül'de bile işin bu denli suyu kaçmamıştı netekim!

Oda yöneticileri iyi bilirler, bu tür suçları belgesi, şahiti ispatıyla ortaya koyabilmenin ne zorlu bir uğraş olduğunu. Diken diken olan tüylerimi Vernel'e emanet edip sağlığıma kavuşmayı düşlerken 29.8.96 da bir yazı daha geliyor. Okuyun da adam olun diye!

Madde 1: Kanıtlar (mümkünse noter onaylı olması, değilse tutanaklarda birden fazla sayıda eczacının imzasının bulunması, nöbet ihlalleri ve açma kapama saatlerine uymamanın en az iki tutanak veya saatli kasa fişi ile kanıtlanması, mümkünse komşu eczacının imzasının tutanakta yer alması.)

–Vaaaavvvv!

–Aneyyy!

Tüylerimizi Vernellidiğimiz ilk yazı da, birinci suça en hafif ceza öngörülüyordu, yenisiyle o da affedildi. Artık birinci suça ceza yok, ikinciye ihtar, eğer tamsalak olup, körgözüm üstüne saate karşı suç işliyorsanız ceza mevzubahis olabilir.

Sevgili meslekdaşlarım, YOK hepinize, bir meslekdaşım nöbetçiymiş diye düşünmeden satış yapmayı öneriyor, ama bir kerecik. Bekleyin yüklü bir reçete gelince verin, ikinci satış için de ihtar cezasına degecek bir reçeteyi bekleyin. Oda yöneticilerimizin de işi, gücü, ailesi, çoluğu çocuğu yoktur, eczanenin yanında çadırda yatıp kalkıyorlardır nasılsa!

Vallahi bu yazı oda yöneticilerine bir prosedür öngörmüş ki akıllara zarar! Her odanın özel bir istihbarat örgütü kurması gerekiyor. Hadi uğraşıp, didinip bir dosya hazırladınız yetmiyor, iki de yetmiyor, üç Allah kerim! En büyük gladio!

Bu YOK'a girenlerin bazı duyguları yok mu oluyor ne? Yıllar önce Bursa Eczacı Odası Onur Kurulu, iki eczaneye kapatma cezası vermişti. Biri pazar günü nöbetçi olmadığı halde açmaktan suçlu ve günün değişik saatlerinde alınmış bir dolu satış fişi dosyada. O günkü YOK, kapatma cezasını ağır bulup, yine o günün koşullarındaki komik para cezasına çevirmişti.

Diğeriye resmi reçetelerde körgözüm üstüne suistimali nedeniyle kapatmayla cezalandırılmıştı. Ve yine o günkü YOK, "Bu ceza kapatma değil, meslekten mendir" diyerek meslektaşımızı uyarılmıştı. Zırrr telefon,

-Sayın başkan, benim cezam meslekten menmiş, ne zaman tebliğ edilecekse haberim olsun eczaneme mesul müdür tutayım!

Bu konularla ilgili eleştirimizi TEB Genel Kurulu'nda kürsüden takdim etmiştim. Demiştik ki, "Siz YOK üyelerinin yanı başında bir eczanem olsaydı da, sizin nöbetimizde gün boyu satış yapsaydım, hanı hasbelkader beni uyarmak istediğinizde, 'Sizin bu cezaya uygun gördüğünüz cezayı nakden takdim ediyorum, ukalalık etmeyin' yanıtını verseydim, neler hissederdiniz?"

Yahu bu "gelen gideni aratır" atasözü da bayağı yarayışlı bir söz.

Yeni YOK'a göre suç ilk kez işlendiğinden para cezası değil ihtar verilecekti.

Biz yine de YOK'un güncel kararlarına yatay tüylerimizi yöneltelim ve de jöle masrafından tasarruf edelim.

Bir meslektaşımız, bir sosyal güvenlik kuruluşuna beyaz etiketli ilaçları fatura etmiş, bu kuruluş da odaya butür etiketli ilaçların yasal olarak ödenip ödenmeyeceğini soruyor. Meslektaşımız beyaz etiketin de gözünü çıkarmış. Oda yönetimi olayı onur kuruluna sevk ediyor. Onur kurulu da ihtar cezası veriyor.

"Keremeti ihtar" demeyin, Yüksek Onur Kurulu bu cezayı iptal ediyor, gerekçesi de aynen şöyle:

-Dosyada bulunan bilgi, belge ve tutulan tutanaklardan, eczacının yazılı savunmasından, eylemin bir defa olduğu ve hata sonucu oluştuğu, bir daha olmayacağına dair kanaat oluşması neticesi 6643 sayılı yasanın 30/a maddesi uyarınca verilen yazılı ihtar cezasının uygun görülmemekle yine aynı kanununun 45. maddesi uyarınca dosyanın odasına iadesine oy birliğiyle karar verildi.

-Eylemin bir defa olduğu ve hata sonucu oluştuğu, bir daha oluşmayacağına dair kanaat oluşması,

Eylemin suç olduğunu kabul etmiş sevgili YOK. Şimdi suçun nevini değiştirelim, cinayet olsun mesela.

-Cinayetin bir defa işlendiği ve hata sonucu işlendiği, bir daha işlenmeyeceğine dair kanaat oluşması neticesi beraatine karar verildi.

Üstüne üstlük bu dosya Bursa Eczacı Odası onur kurulunca YOK'a bir kez daha gönderiliyor ve yeniden beraat kararı ve yeniden oy birliğiyle!

Yahu muhalefet şerhi verebilecek bir delikanlı da mı çıkmadı?

Çıkmamış!

Bir başka dosyada bir meslektaşımız katılım payı almıyor ve 4 ayrı zamanda, ayrı kişilerce tutanak tutularak onur kurulunca eczacıya para cezası veriliyor. YOK'un kararı doğal ki beraat, gerekçesiyle şöyle:

-Dosyada adı geçen eczacının hasta katılım paylarını tam ve eksiksiz olarak almadığına dair şikayet dilekçelerinden başka herhangi bir tutanak, belge, fiş ya da diğer bir delil bulunmadığından delil yetersizliği ve 6643 sayılı yasanın 45/2 maddesi uyarınca dosyanın Bursa Eczacı Odası'na iadesine oybirliğiyle karar verildi.

YOK, kendisine sunulan 4 ayrı tutanaktaki oda yönetimleri ve sade vatandaşlar da dahil tüm şahit ifadelerini şikayet dilekçesi olarak değerlendiriyor! "Vallahi YOK, katılım payı almayanları satış fişi ile belgelendirmenin de hiç mümkünatı yok" anafikrini de ilave ettiğimizde, suç işleyenin "ben suçluyum" diye tepinmesi dışında bu YOK'tan ceza almanın hiç mümkünatı yok. Bana sorarsanız suçluyum diye tepinen olursa onu da cezai ehliyeti yok diye affederler, en büyük huzurlar da onların olur!

Aslında kulağı böylesine keskin virajları aşarak göstermenin de alemi yok. Efendi gibi "devir liberal ekonomi devri, bir kez suç işlemekten hiçbir şey olmaz. Oda yöneticileri de hak hukuk diyerek kendilerini paralamasınlar, suç meslektaşlarımızdan, aklamak bizden" desinler de suç kavramı gitsin, davalar bitsin!

Diyeceksiniz ki ne iş bu iş?

Vallahi tek tek bakıyorum da YOK üyelerine, hepsi okumuş çocuklar, deneyimli, odalar da yöneticilik yapmış, kişi olarak sevdiğim saydığım insanlar. Bizim zamanımızdaki cebirde iki eksi bir artı yapardı, yenisinde dokuz artıdan böylesine büyük eksilerin çıkabilmesi pek hayra alamet değil!

Bunca garabet nasıl bir arada yapılabilir diye böbrek kistlerime sordum ve değişik olasılıklar ürettim.

1-YOK üyeleri yasa ve yönetmelikleri bilmiyorlar.

2-Katılım payı almamak, beyaz etiket kullanmak gibi suçları kendi eczanelerinde de işlediklerinden ceza vermeye gönülleri razı olmuyor.

3-Yufka yüreklilik "Oscar"ına adaylar.

4-Yazıları yazan, kararları veren TEB hukuk müşavirimiz. YOK üyeleri turistik Ankara gezilerinde, "hukukçudur, ne yapsa yeridir" diyerek değerli müşavirin önerilerini onaylamak gibi önemli bir misyonu üstleniyorlar. Odalara yazılan yazılardan bir çoğunun haberi de yok.

Bana sorarsanız favorim dördüncü şık!

Son bölümde bir de tüy takdim edelim sevgili okurlara. Bir değerli YOK üyemiz "özel kuruluşlara %5'in üzerinde iskonto yapmak yasaldır" diyor, genel kurul kararlarından da hiiiç haberi yok.

Aslında suç işlemenin, taammüden insan öldürmenin pirim yaptığı bir ülkede bizim YOK'a da kızmamak gerek, birleşik kapların en mütevazisi bizimkiler.

Vatan millet aşkına, resmi gizli örgüt üyesi olacıklara, uyuz olduğu insanları, planlı programlı ve de en acımasız yöntemlerle öldürme özgürlüğü veren bir ülkede, dış kapının YOK'u da böyle olur!

Bu ülkede yeteri kadar serbest dolaşan köpek var, büyüklerimiz de yıllardır taşları bağıyorlar, iki düğüm de siz atın ki taşlara, demokratik ve özgür bir eczacı toplumu oluşabilsin.

Ve sevgili YOK üyeleri, yazılarınız ve kararlarınızla eczacılık tarihine geçtiniz, kutluyorum hepimizi. Ayrıca başarılarınızın devamını ve keremeti onbeş dakikanızı alacak TEB yasa ve yönetmeliklerinizi okumanızı istirham ediyorum. Hükük müşavirimizin ve onu bu göreve getirenlerin de yanaklarından bus ediyorum.

Bu kafayla giderse Y.O.K.

Dürüstlüğün alemi YOKJ

Hasılı durumlarok!

Bu sloganı da ben buldum iyi mi?

■ TOPLUM

FİRMALARIN, ECZANELERE VERDİĞİ BEDELSİZ İLAÇ MİKTARI DÜŞÜRÜLECEK

Bakanlık ilaç fiyatlarına deva arıyor!

Eczacıların ilaç reklamına karşı çıkmalarını içine sindiremeyen Sağlık Bakanlığı, 10 yıl önce çıkarılan "Sürsaj tebliği" ile eczane vitrinlerindeki ilaç reklamlarının yasaklanmasına ilişkin yeni kararlar alıyor. Eczacılara göre bu ilaç firmalarıyla Bakanlığın bir komplosu. Bakanlık, "Reklam aslında bize ters iş" derken, milyonlarca insanı ilgilendiren ilaç politikasında kimlerin kâr payı peşinde koştuğu da ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığı, eczaneler ve ilaç firmaları arasındaki çekişmenin sonucu ise yine vatandaşı vuracak gibi.

Vitrinler sil baştan. Sağlık Bakanlığı'nın dikkat çekici açıklamalarının ardında bir başka soru daha yatıyor: "Madem eczacılar reklama karşı çıkıyorlar öyleyse neden kendileri reklam aracı oluyorlar?" Eczane vitrinlerini süsleyen dev ilaç şişeleri, karton kutular, resimli firma adları, ambalaj kağıtları, ilaç torbaları üstündeki ilaç ve firma etiketleri, ilaç firmalarının reklam araçları değilse ne? O halde; bunu da önlemek gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı, önemli bir reklam aracı olarak gördükleri eczane vitrinlerindeki, ilaç torbalarındaki etiket ve amblemlerin kaldırılmasını savunuyor ve bununla ilgili yasal düzenlemelere de başladı.

Eczacıları denetlemeye kararlı görünen Bakanlığın şimdiye kadar neden sessiz kaldığı sorusunu Genel Müdür Akalın şu şekilde yanıtlıyor: "Sessiz kalmadık. Uzun zamandır bunların üzerinde duruyoruz." Genel Müdür Kemalettin Akalın'ın bir iki cümleyle ifade ettiği, reklama karşı çıkan eczacının aslında dolaylı olarak reklamı kullandığı yönündeki açıklamalar ise eczacıların sert tepkilerine neden oldu.

Sağlık Bakanlığı
İlaç-Eczacılık Genel Müdürü Kemalettin Akalın, "Eczacıların kârı yüzde 25. Yüzde 10 bedelsiz ilaçla birlikte kârları yüzde 35'leri buluyor. Sürsaj tebliğine göre, ilaç firmaları eczacılara yüzde on oranında bedelsiz ilaç veriyorlar. Ama bu eczacıların cebine giriyor, halka yansımıyor" diyor. Bakanlıktaki rahatsızlık bununla kalmıyor, reçetesiz ilacın reklamının serbest bırakılmasına tepki gösteren eczacıların, ilaç firmalarıyla olan ticari ilişkilerine de dikkat çekiliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın eczacıları yakın markaja aldığı yönündeki kuvvetli görüşün önemli bir kanıtı da yeni bir karar. Bakanlık, sürsaj tebliğindeki yüzde 10 oranındaki bedelsiz ilaç alımının sınırlarını düşürmeyi hedefliyor. Hatta tamamen kaldırılması ihtimali üzerinde bile duruluyor. Bunun için yakın bir zamanda komisyon toplanacağı, konunun bakanlık bünyesinde tartışmaya açılacağı biliniyor.

'Eczacının kârı yüzde otuzbeş'

Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürü Kemalettin Akalın:

"Bize reçetesiz ilacın reklamı yüzünden karşı çıkıyorlar. Oysa ilgili yasa RTÜK yasasının 22'inci maddesinde var. Biz buna kısıtlama getirdik. 'Reçetesiz ilaçların reklamları, yayınlanmadan önce komisyon onayından geçsin' dedik, karşı çıktılar. Toplumun koruyalım diyoruz. Sanayiciyi kısıtlıyoruz; kârları sadece yüzde 15. Maliye Bakanlığı'nca kontrol ediliyorlar. Eczanelerde böyle bir kısıtlama yok. İlaçta reklama karşı çıkıyorlar ama eski fiyatların üstüne etiket yapıştırıp halka pahalı satıyorlar. Firmalar yüzde 10 bedelsiz veriyor bunu da satıyorlar ama halka yansımıyor. Eczacının kârı yüzde 25 gibi gözüküyor ama aslında yüzde 35."

SAPLA SAMANI KARIŞTIRMAK

Ecz.Zerrin SOYSAL



ziz Nesin'in ruhu şadolsun! Yüreği biraz daha dayansa da bu günleri görebilseydi. Hangi konuyu yazacağını şaşırır, bunalıma girerdi. Bırakın büyük memleket meselelerini, sadece ilaç üzerinde oynanan oyunlar bile yüzlerce hikayeye malzeme olurdu. Mizah öykülerine konu olacak gündem sıkıntımız yok ama onları kağıda dökecek Aziz Nesinimiz aramızda değil artık ne yazık.

Komşu sayfadaki yazılar Nokta dergisinin 27 Ekim-2 Kasım 1996 tarihli sayısından alındı. Konuyu kronolojik olarak takip etmemiş olanlar için bir özet yapalım ki anlamları netleşsin. geçtiğimiz nisan ayında Sağlık Bakanlığımız bir yönetmelik değişikliğiyle reçetesiz ilaçlarda reklamı serbest bıraktı. Gereğe; halkımızın bilgilenebilmesi ve kendi kendini tedavi etmesi. Yani, nasıl halkımız otomobil reklamlarıyla otomobiller hakkında, çikolata reklamlarıyla çikolatalar hakkında, uçan insanları seyrederek sıvı yağlar hakkında engin bilgi sahibi oluyorsa aynı şekilde maymundan vicks drops alan Tarzan'ı seyrederek de ilaçlar hakkında bilgi kazanacak ve ülkemizin sağlık sorunları şıp diye çözülecek. Hastane kapılarında hastalar birikmeyecek, aylak kalan doktorlar, hastane bahçelerinde çiftkale maç yapacak. Yönetmeliğin yayınlanmasından hemen sonra Türk Eczacıları Birliği, Danıştay'a başvurdu. Danıştay yönetmeliğin yürütmesini durdurma kararı aldı. Sağlık Bakanlığı halkımızın bilgi edinme özgürlüğünü engelleyen bu karara itiraz etti, ancak kabul edilmedi. İşte Nokta dergisindeki yazılara, açıklamalara neden olan olay bu. Sen misin halkımızın bilgilenebilmesi için çırpınan yöneticileri engelleyen, sen misin fincancı katırlarını ürkten? Saldırı başlıyor:

Sn. Sağlık Bakanı diyor ki; Madem eczacılar ilaçta reklama karşı, o halde niye vitrinlerine ilaç şişesi koyuyorlar, ilaçları niye üstünde ilaç ismi yazan poşetlere koyuyorlar? Yaaa foyamız ortaya çıktı değerli meslektaşlarım. Bakın şu ikiyüzlülüğe. Sen vatani milleti düşünüyormuş gibi yapıp ilaç reklamını engelle, meşhur artistler TV'ye çıkıp cici drajeleri göstererek yutamaları (bu arada birileri de reklam pas-tasından yükünü tutmasınlar), sonra diz vitrine ilaç şişelerini vatandaşı zehirle. Kimi kandırıyorsunuz siz. Toplayın ba-kiim şu ilaç kutularını vitrinlerden. Saksı koyun, resim koyun, saat v.s. ne bileyim canım vatandaşı zehirlenmeyecek bir şeyler koyun işte.

Bakanlık önemli bir reklam aracı olarak gördükleri eczane vitrinlerindeki ilaçların kaldırılması için çalışmalara ve yasal düzenlemelere başlamış. Boynumuz kıldan ince. Biz yasalara saygılıyız da benim anlayamadığım şey eczanelerin ilk ortaya çıkışından bu yana vitrinlerde bulunan ilaç şişelerinin vatandaşa zararlı olduğunun tam da bu reklam yönetmeliğinin engellenmesinden sonra anlaşılması ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğümüz de başka bir foyamızı ortaya çıkarmış. Diyor ki; ilaçta reklama karşı çıkıyorlar ama eski fiyatların üstüne etiket yapıştırıp halka pahalı satıyorlar. Fir-

malar % 10 bedelsiz veriyor bunu da satıyorlar ama halka yansımıyor.

Vallahi ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Biz en iyisi toptan itihâr edelim de kurtulsun bu millet eczacı zulmünden. Depolardan tonla iskonto, kamyonla mal fazlası alıyoruz genel de gözümüz doymuyor. İlaç reklamı falan gibi üstümüze vazife olmayan işlerle uğraşıyoruz. Vallahi bu millet bize iyi tahammül ediyor. Zavallı ilaç sanayicisi % 15 kar oranıyla çalışır, gıki çıkmaz, eczacılar % 25 eczacı karı alır (%20 ne zaman 25'e çıktı, yoksa depom beni kandırıyor mu?) % 10 da bedelsiz ilaç alır. Üstelik parasını da hemen o gün ödemez bir ay sonra falan öder, vatandaşa "Ben bunu bedelsiz aldım, al senin olsun" da demez, bedelsiz aldığı da parayla satar. Nedir bu milletin eczacılardan çektiği yahu!

Evet eczacılarla ilgili tüm gerçekler ortaya döküldü. Vitrinlere ilaçları dizip şakır şakır ilaç reklamı yaptığımız, depolardan tonla bedelsiz ilaç alıp vatandaşa ucundan bile koklatmadığımız herkesçe biliniyor artık. İnadı bırakıp, yıllardır biriktirdiğimiz servetlerimizi ortaya dökelim. Dökelim de elin IMF'sine avuç açmaktan kurtulsun şu memleket.

Haaa bu arada belki merak edenler çıkar "Yahu madem bu eczacılar bu kadar para kazanıyor da neden her Allah'ın günü birkaç eczane kapanıyor, ya da taşınıyor?" diye. Neden olacak canım sırf eğlence, değişiklik olsun muhabbeti.

Eczacıların kirli çamaşırlarını ortaya dökmek için çalışan bakanlığımızın bir icraatı daha var. Biz bu ara sesimizi biraz yükselttik ya "Firmalar doktorlara çalışma adı altında hediye verip ilaçlarını yazdırıyorlar" diye. Bakanımız hemen basına açıklama yaptı. "Benim meslektaşım böyle şeylere tenezzül etmez" dedi. Ardından da bütün valiliklere bir genelge gönderiliyor. Hediye satış yapan firmalar, depolar, alan eczaneler hakkında hemen işlem yapılacaktır.

Eski bültenlerimizin birinde yazmıştık, okuyanlar anımsar. Bakkal toptancılarının ilaç sattığını belgelemek için bir arkadaşımız toptancıdan ilaç almış, faturasını da Sağlık Müdürlüğü'ne belge olarak iletmiş. Bir süre sonra arkadaşımıza uyarı geldi, "Öyle abuk sabuk yerlerden ilaç almayın" mealinde. Şimdi bu da aynı hesap. Biz firmalar doktorlara hediye verip, eğitim toplantısı adı altında yurtdışı seyahatlere götürüp ilaçlarının reçeteye yazılmasını sağlıyorlar diyoruz, bakanlık "Hediyeli satışlardan mal alan eczacılar yasal takibe alınacaktır" diye genelge çıkarıyor.

Genel Müdürlüğümüz Sn. Kealetin Akalın bir konuşmasında genel müdürlüğü olan tek mesleğin bizimki olduğunu söylemişti de pek kıvanmıştık. Şimdi şu açıklamaları okuduktan sonra insanın ister istemez "Allahım biz sana ne yaptık da bizim bir genel müdürlüğümüz oldu" diyesi geliyor. İlahi Sağlık Bakanlığı, ilahi İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü. Siz çok yaşayın emi! Çok yaşayın da adınızı İlaç ve İlaç Sanayicisi Genel Müdürlüğü olarak değiştirseniz daha bir münasip düşer gibi geliyor bize. Madem başka mesleklerin genel müdürlükleri yok, biz de başımızın çaresine bakarız herhalde. Belki de hakkımızda daha hayırlı olur ne dersiniz?

KONTROLLU İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER-1

Prof.Dr.Tamer BAYKARA
A.Ü.Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

K

lasik ilaç şekilleri bugün için yerini kontrollü salım yapan ilaç şekillerine terk etmeye başlamıştır. Burada ilke, ilaç şeklinin hazırlanış yönteminde, kullanılan yardımcı maddelerin ve etken maddenin moleküllerinde değişiklik yapılarak, veya uygulama yeri değiştirilerek veya etken madde kontrollü salım yapan bir cihazın içine yerleştirilerek bu olay gerçekleştirilmektedir.

Kontrollü salım yapan sistemlerin tasarımında amaç, yukarıda bahsedilen biçimde etken maddenin vücutta konsantrasyonunu ayarlamaktadır. Bu amaç için etken maddenin vücuttan çıkışına eşdeğer bir hızda etken maddenin vücuda girmesi veya ilaç şeklinde salınması gerekmektedir.

Vücuda giren ilacın önce kanda belirli bir konsantrasyon oluşturması gerekmektedir. İlk doz genellikle etken maddenin konsantrasyonuna bağlı olarak 1. dereceden bir hızla verililmektedir. İdame dozu (südüürme dozu) ise, genellikle etken maddenin ilaç şeklinde konsantrasyonu veya miktarına bağlı olmayan 0 derece kinetikle vücuda girmektedir.

Kontrollü salım yapan sistemlerde genel olarak iki ilke mevcuttur. Bunlardan biri salım hızının kontrol edilmesi, diğeri de bölgesel salım yapan sistemlerdir. (Örneğin biyolojik hedefleme, Prodrug aktivasyonu ve Topik ilaç uygulamaları gibi.)

Konvansiyonel ilaç şekillerinde etken madde salımı ile ilgili her türlü geliştirme kontrollü salım diye adlandırılmamalıdır. Kontrollü salım yapan ilaç şekilleri, salım özellikleri iyileştirilmiş ilaç şekillerinin (modern ilaç şekilleri) sadece bir bölümüdür.

Bunlar;
 Sürekli salım
 Uzatılmış etkili
 Genişletilmiş etkili
 Yavaş salım yapan
 Programlı salım yapan
 Kademeli salım yapan
 Uzun süreli salım yapan
 Depo etkili
 Kontrollü salım yapan

Sürekli salım yapan
 Gerçekleştirilmiş etkili
 Hedeflenmiş ilaç salımı
 Aktif hedefleme

Pasif hedefleme
 Bölgesel hedefleme

gibi isimlerle isimlendirilmektedir. Kontrollü ilaç salımı yapan sistemlerde açığa çıkacak etken madde miktarı ya birpolimerin veya karışımın özelliğinden dolayı kontrollü bir biçimde salınmaktadır. Veya salınmayı aktive eden bir mekanizma uygulamadan kısa bir süre sonra meydana gelmektedir.

Örneğin:

- *Matriks difüzyon kontrollü sistemler
- *Yağ damlası bazlı formülasyonlar
- *Mikrokapsülasyonla çıkışı sınırlandırılmış sistemler
- *Mikrorezervuarlı çözünme hızı kontrollü sistemler
- *Aktivasyon kontrollü sistemler
- *Lipozom ve mikropartiküller
- *Çözünen makromoleküller
- *Önilaçlar (Prodrugs)
- *İyontoforetik sistemler
- *İnfüzyon pompalar



Bunların içinde aktivasyon kontrollü sistemler de alt grup olarak;

- *Osmotik kontrollü sistemler
- *Buhar basıncı kontrollü sistemler
- *Degredasyon kontrollü sistemler
- *Kimyasal hidroliz kontrollü sistemler
- *Enzimatik hidroliz kontrollü sistemler
- *Manyetik kontrollü sistemler

- *Ultrasonik kontrollü sistemler
- *Radyasyon kontrollü sistemler
- *Foto aktivasyon kontrollü sistemler
- *İyon değiştirici kontrollü sistemler
- *Sıcaklıkla stimüle olan kontrollü sistemler

Bunların hepsinin mekanizmasının burada anlatılması imkansızdır. Ama bu yazımızda özellikle aktivasyon kontrollü sistemlere birkaç örnek vermekle yetinme durumundayız.

Örneğin; Medroxy progesteron acetate içeren kontraseptif vajinal ring, silikon elastomerin içinde etken maddeyi dispers halde içermektedir. Steroidin silikon matrisden yavaş çıkışı ile plazma progesteron seviyesi daima efektif konsantrasyonda tutulabilmektedir. Böylece Matris difüzyon kontrollü bir sistem elde edilmektedir. "Synchro-Mate B Subcutan implant" bu amaçla piyasadadır.

Etken maddenin bulunduğu kısma incorpore edilmiş durumda bulunan membranlardan biyoaktif materyaller basit difüzyon ile geçmektedir. Etken maddenin çıkışı, ilacın membrandan difüzyon hızına bağlıdır. Membranların ba-

zen kendisi de degrade olabilir (çözünme) eğer çıkış me-
kanizması buna bağlı ise; membranın uygulama orta-
mındaki degradasyon hızı etken maddenin çıkış hızı-
nı kontrol eden bir basamak olmaktadır.

Bu tür membranlar; naylon, çapraz bağlı nişas-
ta, albumin, dipolilaktik asit v.s. olabilir. Örneğin;
Progestasert ve Ocusert (ALZA) bu tür membran
kontrollü sistemlerdendir. Subdesmal kontrasep-
tiv amaçla kullanılan NORPLANT 36 mg. Levo-
norgestrol içeren bir kontraseptiv implanttır. Et-
ken madde silikon dış zardan difüzyon ile geç-
mektedir. 1989 yılından beri 44 ülkede kullanılı-
maktadır. 12 ülkede ruhsatlıdır. 5 yıl süre ile
kontraseptif etki sağlamaktadır.

*DEPONIT içerdiği 5 ve 10 mg nitrogl-
iserini 24 saat süre ile salabilen ve çok kat-
lı matris sistemlerden oluşan bu ilaç taba-
kaları arasında laktöz kristallerine etken madde
emdirilmiş olarak bulunmaktadır. Tabakalar arasındaki et-



ken madde konsantrasyon farklı deriden belli bir sabit hız-
la etken madde verilmesini aktive etmektedir. Böyle-
ce derinin geçirgenlik değişmelerinden en az etki-
nelerek etken maddenin kontrollü hızda deriden
geçişini sağlamaktadır. Bu mekanizmaya yakın
olan diğer transdermal örnekler; Catapress TTS
(Clomidine), Estaderm (17 Bestradiol), Trans-
derm-Nitro dur.

Poröz polimerik mikroküresel (5 µ m-500 µm
çaplı) boşlukları içeren mikrosüngerlerin sıvı şe-
kildeki etken madde çözeltileri ile doldurulması
(yüklenmesi) ile kontrollü salım sağlanması yine,
yöntemle de değişiklik yaparak, etkisinin uzatıl-
ması, kontrollü etken madde salımı, iyileştiril-
miş kimyasal ve fiziksel stabilite, irritasyonu
azaltma, sıvı-katı geçişi şeklinde preparasyon-
dur. Halen Türk ilaç piyasasında bulunan ve ak-
ne tedavisinde kullanılmakta olup, %5 Benzoil
peroksit içeren, Aksil-5 krem, bu tür yapımlara örnektir.

İLAHİ YEŞİLÇAM



Ecz. Nalan AŞÇIOĞLU

Geçenlerde üşenmedim bir gazetenin
haftalık TV dergisini inceledim. Özellikle de bir hafta
boyunca gündüz kuşağında verilen Türk filmlerine
dikkat ettim. Neredeyse günde 7-8 tane Türk filmi iz-
leyebiliyorsunuz. Üstelik bu filmlerde işlenen konu-
lar öyle can alıcı ki, dünya film piyasasında hâlâ bir
yer edinememiş olmamızı tamamıyla politik oyunla-
ra bağlıyorum.

Örnek mi?

–Anneleri ölen 3 kardeşin öyküsü,

–Babaları ölen 4 kardeşin yaşam mücadelele-
ri,

–Annesi kötü yola düşüp babası tarafından öldü-
rildikten sonra, bir delikanlının kardeşleriyle yaşa-
dığı zorluklar,

–Zengin bir kızın fakir bir delikanlıyla aşkı ya da
rollerin tersine döndüğü durumlar.

Bir de ses sanatçıları da film yapma zevkini
tatsınlar diye yapılanlar var.

Toros Dağları'nın eteklerinde şirin bir köyde
aşayan köyün 35-40 yaşlarındaki güzeli Belkis
Akkale ile evlenebilmek için köyün tüm delikanlıları
büyük bir yarışa girer.

Bu kadar da olmaz
diyese geliyor insanın. Hadi daha

önceki örneklerdeki olaylara inandık diyelim. Buna nasıl
inanacağız?

Yahu bu köyde evlenme yaşı 40 mı? Ve bütün kırıklık,
ellilik delikanlıların evlenmek için can attığı köyün en gü-
zeli Belkis Akkale ise geri kalanı Drakula'nın müritleri mi?

Bu filmi çeken yönetmen bu senaryoya uygun başrol
oyuncusu olarak Belkis Akkale'yi seçiyor ya da ona uy-
gun diye bu senaryoyu yazıyor. Belkis Akkale durumu
kabul ediyor, aşık delikanlılar rolündeki insanlar da kabul
ediyor. Hiçbiri de çıkıp "Kardeşim biraz mantıklı olalım,
bu halk da tümünden aptal değil ya" demiyor. Hep birlikte
toplanıp, dünya kadar para harcayıp, bu filmi yapıyorlar.
Körler sağırlar, birbirini ağırlar hesabı, "iyi bir çalışma ol-
du", "yönetmenimiz işinin ustasıdır", "Belkis Akkale müt-
hiş bir performans gösterdi" gibi boş laflarla kendilerini ve
güya bizi avutuyorlar.

Sonra da yönetmenler bir araya gelip Türk sineması-
nı kurtarmak için film yaparlar. Biz ne yaptık da Türkiye
genelindeki yüzlerce sinema salonu kapandı, yazlık sine-
malar nostalji konusu oldu özeleştirisine hiç yanaşmazlar.

İşte Türk sineması hakkında haftalık bir TV dergisinin
bana düşündürdükleri. Sanırım zaman zaman sizler de
benzer düşüncelere kapılmışsınızdır. Peki ya onlar, onlar
hiç mi düşünmezler bunları? Hiç mi soru sormazlar ken-
dilerine?

Atatürk İlke ve Devrimlerinin Değerini Bilenler, Çocuklarına Daha Güzel Bir Dünya Bırakmak İsteyenler, Çağına Sahip Çıkma Sorumluluğunu Duyanlar, Tüm Duyarlı, Aydın İnsanlar; Siz Hâlâ Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ne Üye Değil misiniz?

Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ni biliyorsunuz. Aydın insanların Bursa'da yaktığı meşale, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bozyük'te de yakıldı, birçok bölgede de yakılmak üzere. Bursa Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin yurt inşaatı hızla sürüyor. Orta Doğu Lisesi'yle ilgili çalışmalar da Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte üçüncü bilgisayarlı lisan laboratuvarımızı açtık. Bozkurt Güvenç Hoca "Eğitim Buluşmalarımız"ın konuğu oldu ve 1996 yılı hedefimiz olan 1000 üye sayısı artık yanibaşımızda.

Hangi dünya görüşü, hangi siyasal düşünce yanlısı olursanız olun, eğer "Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, laik ve demokratik bir Türkiye'ye inanıyorsanız, Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ne bu günden tezi yok, üye olmanızı istiyoruz. Artık arkadaş sohbetlerinde, kahve köşelerinde, rakı masalarında memleketi kurtarmak, "nolacak bu memleketin hali" diye dertlenmek yetmiyor. Müdahaleci olmak, son yıllarda giderek yıpratılan Atatürk ilke ve devrimlerine, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne kararlılıkla sahip çıkmak gerekiyor.

İşte Çağdaş eğitim Kooperatifi bu sorumluluğu duyan insanlarca kuruldu ve hızla büyüyor.

İnanıyoruz ki, İran'da, Afganistan'da birçok çocuk annesini babasını sorguluyor, bize bu karanlık dünya hazırlanırken neredeydiniz diye. Bir gün kendilerine de bu sorunun sorumlusunu istemeyen duyarlı insanlar da, artık "Çağdaş Eğitim Kooperatifi"nde güçlerini birleştirip, aynılığa sahip çıkıyorlar.

Evet, iki milyon beş yüz bin lira peşin, kalanı ortalama altı ay vadeyle, toplam yirmi beş milyon lira ödeyerek, "Çağdaş Eğitim Kooperatifi"ne üye olabiliyorsunuz.

Önce her şeyimizi borçlu olduğumuz Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak, sonra da çocuklarınıza aydınlık bir dünya bırakmak istiyorsanız, Eczacı Odasını veya Eczacılar Kooperatifi'ni arayın.

İstemiyorsanız da, her toplum layık olduğu biçimde yönetilir delip, sakın ha şikayet etmeyin karanlıktan.

Ve mesleğimiz adına ne denli mutluyum ki, özel bir çalışmamız olmamasına karşın "Çağdaş Eğitim Kooperatifi"nde en yoğun temsil edilen meslek, eczacılık.

Diliyorum, yarın da öyle olsun, bizler de bu misyonu gelecek kuşaklara onurla taşıyalım.

Öyleyse haydi!



Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin Görükle'de yaptırmakta olduğu öğrenci yurdunun maket görüntüleri

ÇAĞDAŞ ECZACILAR LABORATUVARINI TANIYALIM

Ecz. Yalçın ULUKAYA
Çağdaş Eczacılar Lab. Yön.
Kurulu Başkanı

1

9 Kasım 1985 tarihinde kurulan ve 1986 yılından beri ilaç ve kodeks preparatı üreten ÇAĞDAŞ ECZACILAR LABORATUVARI, 212 ortağı bulunan bir anonim şirkettir. Bu ortakların 12 adedi eczacı kooperatifi (Edak-İzmir; Bursa Ecza Koop.; Ayek Ecza Koop.-İstanbul; İstanbul Ecza Koop.; Eskişehir Ecza Koop.; İçel Ecza Koop.; Ankara Ecza Koop.; Tes-Koop-İstanbul; Trabzon Ecza Koop.; Antalya Ecza Koop.; Samsun Ecza Koop.; Manisa Ecza Koop.- Medak), 198 adedi bireysel eczacı ortaktır. Ayrıca Türkiye Eczacı Kooperatifleri Birliği ve Egeş Eczane Gereçleri A.Ş.'de laboratuvarımızın ortağıdır.

Laboratuvarın sahip olduğu ayrıca bir de pazarlama şirketi vardır.

Eczacılarla, eczacı kooperatiflerinin ortak olduğu ÇAĞDAŞ ECZACILAR LABORATUVARI, bir diğer deyişle 7000 eczacının doğal olarak ortak sayılabileceği güvenilir bir ilaç üretim birimidir.

Kuruluşundan bugüne sürdüğü çalışmalarla; uygun fiyat, güvenilir üretim, mesleki onur laboratuvarımızın temel prensipleri olmuş ve gerek bireysel, gerekse kurumsal meslektaş katkısıyla her geçen gün daha da güç kazanmış ve kazanmaktadır.

Önce küçük sermayeli ve işin başlatılıp öğrenileceği bir okul olarak düşünülen laboratuvarımız, bugün 5 milyar TL sermayeli, 20 personeli bulunan, ilaç ve galenik kodeks preparatı olarak 19 ticari formda üretim yapmaktadır. Sahibi bulunduğu pazarlama şirketi sayesinde de laboratuvar 11 ticari formda sağlık-ıtriyat malzemesi dağıtımını yapmaktadır:

Üretimi Yapılan Preparatlar

- 1.Fizyogut (Serum Fizyolojik)
- 2.İhtiyol Pomat
- 3.Oksijenli Su
- 4.Poviseptin (Antiseptik Solüsyon)
- 5.Prelon (Oksolamin Fosfat)
- 6.Sel Rehidrat (Rehidratasyon Tozu)
- 7.Tamifen (Parasetamol)-Pediatrik Şurup/Tb.
- 8.Tentürdiyot
- 9.Amonyak
- 10.Asetik Asit
- 11.Aseton
- 12.Deiyonize Su
- 13.Gliserin

Satışı Yapılan İtriyat malzemeleri

- 1.Vazelin Renkli
- 2.Aseti Salisilik
- 3.Merkromol
- 4.Elastik Sargı Bezi
- 5.Elastik Bandaj
- 6.Gazlı Bez
- 7.Steril Gaz Kompres
- 8.Limon Kolonyası
- 9.Salonpas İthal Yakı



- 14.Hint Yağı
- 15.Perhidrol
- 16.Sodyum Bikarbonat
- 17.Tatlı Badem Yağı
- 18.Vaseline Pure
- 19.Setakop (Parasetamol) Tb. (Eskişehir Ecza Koop. ruhsatı)

Laboratuvarımızda yönetim kurulunda 5 eczacı ve yönetim kontrol birimlerinde de 4 eczacı görev yapmaktadır.

Zor ekonomik koşullarla Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği kapsamında ilişkiye giren Türkiye'de ilaç sektörü; OTC, ilaçta reklam, PIC koşullarında üretim gereği, ithal ilaç ve ithal ürün artışı, hızlı büyüme veya küçülme ve fiyat/maliyet/perspektif konularıyla karşı karşıyadır.

ÇAĞDAŞ ECZACILAR LABORATUVARI da, bu hızlı değişen koşullara uyum amacıyla; fason üretim yaptıрма, doğal kaynaklı müstahzar dışalımını, ülke koşullarında gereksinim duyulan ilaç ve formülleri araştırmaları, yabancı üreticilerle ilişkiler, üretimi hızlandırma ve kaynak yaratma gibi konularda çalışmalar yapmış ve yapmaktadır. Ayrıca, ülkemiz sanayi kuşakları oluşturma programına dahil TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'nde 10.000 m²'lik bir alan tahsisli alınmış olup; burada teşvikli kredi olanakları olan bir fabrika, gereksinimlere uygun bir şekilde yapılacak ve oluşturulan projeler uygulamaya sokulacaktır.

Tekrarlamak isteriz ki, eczacı meslektaşlarımızın laboratuvarımıza verdikleri anlamlı desteğe şükranlarımızı sunarız.

Eczacının kendi üretimi, eczacılarımızın hizmetleriyle halkımızın kullanımına, her zaman güvenilir ve meslek geleneklerine uygun sunulacaktır.

Dostlukla...

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM

1922 yılında İznik'te doğan Hamdi Bey, Orhangazi Eczanesi sahibi ve mesul müdürüdür. Biri kız, biri erkek iki çocuk ve 4 torun sahibidir. Bursa Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1939 yılında Tıp Fakültesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi'ne girmiş ve buradan birincilikle mezun olmuştur. 4 yıllık fakültenin ikinci mezunlarından. Hep bir bilim adamı olma özlemini taşımış fakat şanssızlık sonucu bu amacına ulaşamamış.

İzmit, Kandıra, Hadımköy, Erzurum gibi çeşitli şehirlerdeki hastahanelerde askeri eczacı olarak 11 yıl çalışmış. Bursa Devlet Hastanesi'ne tayini çıkmadığı için istifa etmek zorunda kalmış ve Orhangazi'deki eczaneyi 1954 yılında devir alarak mesleğine serbest eczacı olarak devam etmiştir.

42 yıldır eczanesinin başından ayrılmayan Hamdi Bey, eczacı olacak torununa işini devredip emekliye ayrılmayı düşünüyor. Eczacılığın eskiden meslek, şimdi ise ticarete dönüştüğünü görüp üzüldüğünü söylüyor. Eczacı meslekdaşlarının hem eczacı kârını az bulup hem de KDV ve katılım paylarını almamaları arasındaki çelişkiyi bir türlü anlamadığını üzülerek belirtiyor. Eskiden hiçbir ilacı reçetesiz vermediklerini ama eczane sayısı çoğaldıkça bunun bozulduğunu ifade ediyor.

Güzel sohbetimiz için teşekkür edip ayrılırken böyle gurur duyduğumuz meslekdaşlarımız olduğu için hâlâ şanslı olduğumuzu ve biz genç nesil eczacıların onlardan öğrenebilecekleri çok şeyleri olduğunu düşünüp sevindik. Hamdi Bey'e sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.



Ecz.Hamdi ATAÇ

KAYBETTİKLERİMİZ

**“Ölüm değildir
Erken yitimler yıkar bizi
Ve her zaman erkendir...”**



**Yüksel Avdıcı (1960-1996)
Sedef Eczanesi**

1960 yılında Marmaris'de doğdu. İstanbul Eczacılık Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu. 1981 yılında Tamer Avdıcı ile evlendi ve iki kız çocuk sahibi oldu. 1985'de Devlet Hastanesi arkasına Sedef Eczanesi'ni açtı. Mesleğini seven, insanları seven, iyi bir anne ve eş olan Yüksel Hanım, 1993'te tutulduğu amansız hastalıktan kurtulamamaya 8 Temmuz 1996'da aramızdan ayrılmıştır.

**Ecz.İhsan
Dekak**

21.11.1956 tarihinde 1 sicil numarasıyla odamıza kaydedilmiş olan Ecz. İhsan Dekak, 3.5.1926 tarihinde Rodos'ta doğmuş. 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitiren meslekdaşımız Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Dört Yol isimli eczanesini vefatından kısa bir süre öncesine kadar bizzat yönetmekteydi. 30 Ekim 1996'da kaydettiğimiz meslektaşımıza tanrıdan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

VATANDAŞ DA REÇETE YAZIYOR



YENİ AÇILAN ECZANELER

ECZ. DERYA SOLAK

Kurşunlu Beldesi Mudanya Cad.

üzeri Kurşunlu/BURSA

MİNE ECZANESİ

ECZ. MİNE BÜYÜKÜSTÜNKOLLU

Cumhuriyet Cad. No: 119 BURSA

UŞUN ECZANESİ

ECZ. ÖZLEM UŞUN

Tophane Osmangazi Türbesi Karşısı

Akarsu Apt. No:9 BURSA

EVİRİM ECZANESİ

ECZ. NALAN AŞÇIOĞLU

Yeşilyayla Cad. No:42 BURSA

ÇİFTÇİLER ECZANESİ

ECZ.İBAT ÇİFTÇİ

Yenice Kasabası Orta Mah. Belediye

Meydanı No:Bila İnegöl/BURSA

AYDOĞAN ECZANESİ

ECZ. MUSA AYDOĞAN

Eğitim Mah. Prof.Tezok Cad. No:150 BURSA

CANER ECZANESİ

ECZ.AYSU CANER

İstiklal Mah. Kale Cad. No:13 BURSA

HAYAT ECZANESİ

ECZ. SAİDEH

SOLEİMANZADEH ARDABİLİ

Namazgah Cad. No:84/8 BURSA

YENİ ATICILAR ECZ.

ECZ. H.COŞGUN ÖZVARLIK

Atıcılar Mah. Güvercin Sok. No:17 BURSA

GÜN ECZANESİ

ECZ. İLKNUR ŞENTÜRK

Minareliçavuş Mah. No:68 Nilüfer/BURSA

MERVE ECZANESİ

ECZ.HÜSEYİN DURSUN

Yavuzselim Mah. Su Deposu Cad.

No:52/A BURSA

DEMİRAN ECZANESİ

ECZ.DEMİRAN TAN

İhsaniye Mah. İmaret Cad.

Atalay 2 St.A Blk. No:11 BURSA

YEŞİLOVA ECZANESİ

ECZ. FİKRİ OKUMUŞ

Yeşilova Beldesi Cumhuriyet Meydanı No:1/B

M.K.Paşa/BURSA

İLKNUR ECZANESİ

ECZ. İLKNUR DİLEK YAYLALI

Çirışhane Mah. Okul Sok. No:15 BURSA

NAKİL YAPAN ECZANELER

ÇAKIR ECZANESİ

ECZ.GÜLDEN ÖZBAY ÇAKIR

Cumhuriyet Alanı Muradiye Mah.

No:5/A Orhangazi/BURSA

BAHÇELİEVLER ECZANESİ

ECZ.HASAN ÖZMAN

Bursa Cad. No:21 M.K.Paşa/BURSA

DURU ECZANESİ

ECZ.HARUN BALÇAK

Millet Mah. Vatan Cad. No:179/A BURSA

SAYGILI ECZANESİ

ECZ. FERNUR SAYGILI

Duaçınar Mah. Ada Sok. No:5 BURSA

ZERRİN ECZANESİ

ECZ. ZERRİN ÇELİKMAN

Bursa Cad. No:29/F M.K.Paşa/BURSA

ÇALI DERMAN ECZANESİ

ECZ. MEHMET BİLGİÇ

Çalı Beldesi Bursa cad. No:3 BURSA

SERDAR ECZANESİ

ECZ. S.NEVİN İÇTEMEL

(Mesul Müdür)

Haliçpaşa Cad. Ömerbey Mah. Belediye Psj.

B Blok No:27 Mudanya/BURSA

ŞULE ECZANESİ

ECZ. ŞULE ASLANTÜRK DAĞDELEN

Yavuzselim Mah. Su Deposu Cad. No:14/B
BURSA

BURSA ECZANESİ

ECZ.ŞENGÜL GENÇATA

Ünlü Cad. Halıcıoğlu Doktorlar İşhanı

No:10/E BURSA

DEVA ECZANESİ

İDRİS TAŞKIN

Görükle Kampüsü karşısı, Ürünli Sazlık

Mevkii, Poroylar Tesisi içi No:11 BURSA

SAGLIK ECZANESİ

ECZ. NERİMAN AY

İstiklal Cad. No:9 Gemlik/BURSA

ÖNAL ECZANESİ

ECZ.AYHAN ÖNAL

Atatürk Cad. No:130 Gürsu/BURSA

ALP ECZANESİ

ECZ. DİLEK ÖNEL

Haliçpaşa Cad. No:100 Mudanya/GEMLİK

KAPANAN ECZANELER

DÖRTYOL ECZANESİ

ECZ. İHSAN DEKAK (Kaydı Silindi)

Fevzi Çakmak Cad. No:3 BURSA

TEPECİK ECZANESİ

ECZ. HASAN ÖZMAN

Balıkesir Cad. No:29 M.K.Paşa/BURSA

YÜKSEL ECZANESİ

ECZ.HÜSEYİN YÜKSEL

(Serbest Eczacı)

Çalı Nahiyesi BURSA

AKDENİZ ECZANESİ

ECZ.CENGİZ AKDENİZ

(Kaydı Silindi)

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No:2/9

Gemlik/BURSA

GÜLSEN ECZANESİ

ECZ. F.GÜLSEN ÇAKIR

(Kaydı Silindi)

Selimzade Mah. Yeni Beyazıt Cad. No:18
BURSA

PINAR ECZANESİ

ECZ. ERGİN GÖKYAY

(Serbest Eczacı)

İnebey Cad. No:87 BURSA

DARMSTADT ECZANESİ

ECZ.ŞULE ASLANTÜRK DAĞLELEN

İlkbahar Cad. Yılmaz Psj.

No:20/29 BURSA

ARTVİN ECZANESİ

ECZ.ŞENGÜL GENÇATA

Kurtuluş Cad. No:176/C BURSA

DEVRALANLAR

BAYKAL ECZANESİ

ECZ.ELİF BAYKAL

İnebey cad. No:87 BURSA

ÜYE OLANLAR

Ecz. Ali Ömer

(Serbest Eczacı)

Ecz. Ümmügülsüm Arda

(Fulser Eczacı Deposu Srm.Mdr.)

Ecz. Selma Aksel

(Uraş Eczanesi Sorumlu Müdürü)

Ecz. Esen Bilek

(Vatan Hastanesi Mesul Müdürü)

Ecz. Gülay Teoman

(Sedef Eczanesi Sorumlu Müdürü)

Ecz. Aykut Erpamukçu

(Çiğdem Eczanesi Sorumlu Müdürü)