

Prof. Dr. Enver İzgü

Bu sayımızda eğitimimiz sırasında, mesleğimize kazandırdığı kitaplarından tanıdığımız, mesleğimize bilimsel çalışmaları ile de emeği geçen, meslektaşımız-hocamız Sayın Enver İzgü'yü tanıtacağız.



Enver bey, 1916 yılında Sivas ili Koçhisar ilçesinde dünyaya gelmiş. Babası Miralayzadeler'den İsmail Bey, Sivas Temyiz mahkemesinde memur olarak görev yapıyormuş. Kendisi ile görüşmemizde dedesinin bölgede tanınmış bir insan olduğunu o devirde eşkiya ile mücadelede önemli çalışmaları bulunduğunu anlattı. Annesi Ahipaşazadeler'den Fatma hanım. Sivas'ın Paşabey semtinde altı yaşına kadar yaşadıktan sonra, 1922 yılında, babasının temyiz mahkemesine tayini dolayısıyla Eskişehir'e taşınmışlar. Bu taşınmayı Enver Hocamız Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları şiirinde tasvir ettiği gibi hatırlıyor. Çünkü bu yolculuğu yaylı at arabası ile hanlarda yatarak yapmışlar. Önce Ulukışla'ya, sonra ise trenle... Yolculuk 4 günde tamamlanmış. Bu gün aynı yol 7-8



saatte alınıyor. Nereden nereye... Eskişehir'in Odunpazarı semtinde yaşamışlar. 1935 yılında babasının Ankara'daki temyiz mahkemesine tayini sebebi ile ailesi Ankara'ya yerleşmiş. Öğrenimine 1922 yılında Eskişehir'de Turan ilkokulunda başlamış, daha sonra, o dönemde eğitim için tercih edilen Kuleli ve Maltepe Askeri Liselerinde ortaokul ve lise öğrenimini 1934 yılında tamamlamış. O dönemde Kuleli Askeri Lisesinden mezun olan sınıf birinci, ikinci ve üçüncüleri yurt dışına mühendislik öğrenimi için gönderilmiş. Kendisi de Almanya'da mühendislik öğrenimi için seçilen öğrenciler içinde yer almış. Fakat sağlık muayenesi sırasında bir kulak rahatsızlığının

ortaya çıkması ve boyu ile kilosu arasında 20 kg fark olması nedeni ile Almanya'ya gidememiş. Komutanları tarafından yardımcı sınıfa geçirilerek eczacılık eğitimi görmesi uygun bulunmuş. İşte hocamızın eczacılık eğitimine başlamasının hikâyesi.

1934'de öğrenime başladığı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Eczacılık Yüksek Okulundan (Şaşırmayınız, Eczacılık Yüksek Okulu o devirde Fen Fakültesine bağlı imiş) 1937 yılında 1937-1 sicil numarası ile mezun olmuş. Atatürk'ün isteği üzerine yapılan, Dil ve Tarih Kongresine tıp ve eczacılık sınıf birincileri izlemek üzere gönderilmiş. Kendisi de bu kongreye, aldığı dereceden dolayı, katılarak Atatürk'ün konuşmasını dinlemek fırsatını bulmuş. Atatürk tarafından Almanya'dan Hitler'in ırkçı politikalarından bunalan bilim adamlarının ülkemize davet edilmesi dolayısıyla Almanca üniversitelerimizde yoğun bir şekilde kullanır hale gelmiş. Dolayısı ile Almanca eğitim almış. O günleri Enver Bey şöyle anlatıyor:

“Üniversitede Almanca okudum. Hocamız Bodendorf'un derslerinde tercümeledi Doç. Dr. Malik Bey yapardı. Onun olmadığı günlerde tercümeledi ben yapardım. Alman

1934'de öğrenime başladığı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Eczacılık Yüksek Okulundan (Şaşırmayınız, Eczacılık Yüksek Okulu o devirde Fen Fakültesine bağlı imiş) 1937 yılında 1937-1 sicil numarası ile mezun olmuş. Atatürk'ün isteği üzerine yapılan, Dil ve Tarih Kongresine tıp ve eczacılık sınıf birincileri izlemek üzere gönderilmiş. Kendisi de bu kongreye, aldığı dereceden dolayı, katılarak Atatürk'ün konuşmasını dinlemek fırsatını bulmuş. Atatürk tarafından Almanya'dan Hitler'in ırkçı politikalarından bunalan bilim adamlarının ülkemize davet edilmesi dolayısıyla Almanca üniversitelerimizde yoğun bir şekilde kullanır hale gelmiş. Dolayısı ile Almanca eğitim almış. O günleri Enver Bey şöyle anlatıyor:

“Üniversitede Almanca okudum. Hocamız Bodendorf'un derslerinde tercümeledi Doç. Dr. Malik Bey yapardı. Onun olmadığı günlerde tercümeledi ben yapardım. Alman



hocaların ülkemize çok büyük faydaları olmuştur, Atatürk'ün büyüklüğü burada da ortaya çıkıyor. Kendisi yaşasaydı Rusya'daki kriz sonrası Rus bilim adamlarını mutlaka Türkiye'ye davet ederdi."

Okul dönemin de Ankara Samanpazarı semtinde ki Merkez Eczanesi'nde staj yapmış. Bu arada Atatürk'ün ilâçlarının Ulus'ta İstanbul Eczanesi tarafından hazırlandığını İstanbul Merkez Laboratuvarı sahibi Ecz. Emin Eman Beyden duymuş. Emin bey de o eczanede çalışmış.

1937-38 yılları arasında Gülhane Askeri Tababet Tatbikat Okulu Hastanesi'nde Farmasötik Kimya bölümü ve Eczanesinde staj yapmış.

Enver Bey'in staj sonrası, 1938 yılında, tayini Bayburt'a çıkmış. 1941 yılına kadar burada görev yapmış. Bu yıllar için kendisi şunları söylüyor:

"Bayburt'a gittiğimde hem askeri eczacılık hem de ortaokulda fizik, kimya hocalığı yaptım. Halkevleri kütüphanesinde bulunan bütün klâsik eserleri okudum. Güncel eczacılığı Almanya'da yayınlanan Pharmaceutische Berichte dergisine abone olarak takip ettim. O devirde yayınlanan Haber dergisinden kendi çabamla İngilizce lisanını öğrendim."

1941 yılında Gülhane Askeri Hastanesi'ne dönerek Farmasötik Kimya ve Biokimya asistanlığı görevine başlamış. 1944 yılında ise Başasistan olmuş, 1947 yılında ise Profesör muavinliğine getirilmiş.

Bu arada bilimsel çalışmalarına devam etmiş, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde Kimya Doktorasını yaparak 1950 yılında Dr. unvanını kazanmış. Aynı Üniversitenin Tıp fakültesi Biyokimya bölümünde öğretim görevlisi olarak da çalışmış.

Enver Bey, 1951 yılında Amerika'da bulunan West Lafayette de Purdue Üniversitesi'nde ve bazı fabrikalarda bilimsel araştırmalar yapmış. Kendi ifadesi ile, yurtdışına bilimsel çalışmalar için giden ilk eczacı bilim

adamı olmuş. Kendisine yapılan kalma tekliflerini kabul etmemiş. 1953 yılında Türkiye'ye dönmüş.

1954 1954 yılında ise, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Doçent ünvanını almış. Aynı dönemde Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Farmakotekni direktörlüğü yapmaya başlamış.

1956-58 yıllarında Kıdemli Binbaşı rütbesinde, Bakanlar kurulu kararı ile Ordudan izinli olarak İstanbul Üniversitesi Eczacılık Yüksekokulu'nda Galenik Farmasi Doçenti olarak çalışmaya başlamış.

Buradaki görevini tamamlayınca 1958 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde Farmakotekni Şube Direktörlüğü'ne başlamış ve 1959 yılında Albaylık rütbesine ulaşmış.

1960 yılında 6996 no'lu kanuna göre Profesör ünvanını almış.

Ankara Üniversitesinde mesleki ders ve konferanslar vermeye başlamış. Bu arada bilimsel çalışmalarının yanında eczacılık mesleğinin önemli öğretim yuvalarından biri olan A.Ü. Eczacılık Fakültesi'nin Prof Dr. M. Sümer önderliğindeki kuruluş çalışmalarına katılmış. 1960 yılında A.Ü. Eczacılık Fakültesi kurulması ile ilgili kanun teklifini hazırlayıp Milli Eğitim Bakanı Bedrettin Tuncel'e imzalatılmasında büyük emekleri geçmiştir.

1963 yıllarında Ankara Üniversitesi



" Benî delimi sınırladın kardeşlerim olmanızdır. "

Doç. Dr. ENVER İZGÜ

1) 1916'da doğdum. İse tahsilimi İstanbul Mektep-i Askerî lisesinde yaptım.

2) 1937 yılında Eczacı Okulundan Askerî Eczacı olarak mezun oldum. Gülhane Hastanesinde bir sene staj gördükten sonra Bayburt Askerî Hastanesine eczacı olarak tayin edildim. Bu sırada Bayburt Onk Okulunda Tabii İlimler öğreniminde bulunduğum.

3) 1941 yılında Gülhane Askerî Tıp Akademisine müderris tayin oldum. 2 sene Farmasötik ve Farmasötik Kimya Asistanlığı yaptım. 1947'de Hayatî ve Tıbbî Kimya Mühavassızı oldum. 1950'ye kadar Akademiye profesör muavinliği yaptım ve bu sırada Ankara Fen Fakültesi Kimya bölümünde (Doktor) ünvanımı aldım.

4) 1953 senesine kadar iki buçuk sene Amerikada kalırsak Purdue Üniversitesinde ilmi araştırmalara giriştim, ayrıca da ilâç fabrikaları ve devlet kontrol laboratuvarlarında çalıştım.

5) 1953'de tekrar Gülhane Tıp Akademisine dönerek Farmakotekni ve Farmakimya şubesi profesör vekilliğine tayin oldum. 1954'te İstanbul Üniversitesinde Doçentlik imtihamını verdim.

6) 30 Ağustos 1956'da Yarıbaylıda terfi ettim. Ve 16 Haziran 1956 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile askerî vazifelerden iznil olarak okulumuz Galenik Enstitüsüne tayin oldum.

7) Hâken bu vazifemle beraber Kodexa Komisyonu üyesi olarak çalışmaktayım.

8) Dürüst ve çalışkan kalmamız.

9) Meclisimizden yaptığım yazmaları ve çok takdir ettiğim ilim adamlarım hem çok hem de her gün biraz daha çoğalmaktadır. İhtimalleri yazmamın imkân yok, ancak her günkü ilmi teşayüleriyle bunları dünya literatüründen bulmak kabildir.

10) Hayır — Fakat memleketimizin muhtelif şartları esasen İbâdâlden çok hâdisaların çıkmasına imansız vüymeye sevk etmektedir.

11) Şunu da ilâve etmek isterim ki bu «Hayır» kelimesi on keliz yazmamın o gün verdiği heyecana aittir. Bugün olsa ki bu kelime «Evet» dedim.

12) Sanattan ziyade çağışınla Allahın yardımına inanırım.

13) Zekâ ve muvaffakiyette fark yok, ancak kalite biraz farklıdır fark var gibî. Bugün daha az çalışıp kolay muvaffak olma meyli vardır fakat beki hayat şartları buna sebep olmaktadır dilerim.

14) Okumaya çalışır ve arzu ederim.

15) Evim ve çocuklarım.

16) İhtimalleri katar benî delimi sınırladın herhangi bir hareketim olamazdır.

17) Daha az teçhizat, daha çok müstahzar satan fakat şartları müstahzarın kalitesine ve miktarına istiare eden eczacılarımızı insallah illi sene sonra görürüm.

32 1358 İst. Üniversitesi Eczacılık Fak. Öğrencisi İlgili

Eczacılık Fakültesi Galenik Farmasi Kürsüsü'nü kurmuş ve bu kürsüde, ordudan verilen izinle, eğitici ve araştırmacı olarak çalışmış, 1968 yılında ise Tuğgenerallik rütbesine terfi ettirilmiş.

1976 yılında ordudan emekliye ayrılıp, fakültedeki görevine tam gün çalışma ile devam etmiş. 1982 yılında ise Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevine getirilmiş. 1984 yılında bu görev süresi dolduktan sonra 1988 yılına kadar sözleşmeli olarak ders vermiş. A.Ü. Eczacılık Fakültesi'nde görevli olduğu süre içinde araştırmacı gençler yetiştirmesinin yanında, idareci olduğu dönemde Fakültede yeni laboratuvar tekniğini ve düzenini kurma yönünde çalışmalar yapmış.

Enver bey, bu yoğun mesleki yaşantısının yanında Sağlık Bakanlığında çeşitli çalışmalarda da yer almış. Türk Farmakope komisyonunun yanında ilâç ruhsat komisyonunda başkanlık ve üyelik

görevlerinde bulunmuştur.

Ülkemizi askeri ve bilimsel konularda yurt dışında temsil etmiş. Askeri FİP'de komite başkanlığı yapmış. Ülkemizin ilk mesleki bilimsel topluluğu olan FABAD'ın (Farmasötik Bilimler Ankara Derneği) kuruluşunda kurucu üye olarak yer almıştır.

Afyon tozunun Avrupa Farmakopesinde yer almasında ve Türk pamuğunun niteliklerinin AB standartının belirlenmesi çalışmalarına da katkıları olmuştur. Enver Hocamızın 50'den fazla uluslararası bilimsel çalışması, yüze yakın bilimsel makalesi ve 6 ders kitabı mevcuttur.

Enver Bey, 1945 yılında, babası ile beraber çalışan Türkiye'nin ilk temyiz mahkemesi reislerinden Ali Hikmet Berki'nin kızı Bedia Hundi Hanımla hayatını birleştirmiş. İsmi anlamını merak ettiğimde Enver Beyden Hundi hanımın isminin, Selçuklu

Hükümdarı Sultan Mesud'un Kızı Hundi Hanım'dan geldiğini öğrendim. Amasya ilimizde ki Hundi Hatun köprüsünün adı da buradan gelmekteymiş. İzgü çiftinin iki çocukları olmuş. Doç. Dr. Fatih İZGÜ halen ODTÜ Biyoteknoloji bölümü Öğretim Üyesi ve Nermin İZGÜ ise Ankara Üniversitesi Fen ve Eczacılık Fakülteleri'nde İngilizce dersi veriyor. Biri kız, diğeri erkek iki torun sahibi olmuşlar.

Enver Hocamız söyleşimizde Eczacılık öğrencilerinin dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmelerinin ve bilgi sahibi olmalarının, sosyal açıdan da kendilerini geliştirip kuvvetlendirmeleri gerektiğini önemle belirtti. Dekanlığı döneminde YÖK öncesi bu görüşünü, Genel Ekonomi, Genel Hukuk gibi derslerin okutulmasını sağlayarak göstermiş. Ama bu dersler sonradan kaldırılmış. Nüfus planlamasının önemini kavrayan bir insan olarak Fakültede

nüfus planlama dersini de uygulamaya koymuş.

Enver Bey'den dinlediğim bir anısı da şöyle: Bir gün mektup ve evrakını getiren postacı "Hocam siz kadın hastalıkları mütehassısısınız, benim hanım hasta, ilgilenilebilir misiniz? der." Enver bey "niçin bu karara vardın?" diyerek sorar. Postacı da evraklara bakarak üzerindeki Prof. Dr. Gen. Enver İzgü isminin önündeki gen. kısaltmasından ginekoloji zannettiğini söyler. Enver Bey o günden sonra generalin kısaltması olan Gen'i Akademik ünvanının başına koymaya karar verir.

Enver Hocamıza ve eşi Hundi Hanım'a bana gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Kendilerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum.

Ecz. Erhan BAYDAR

