

# KÜRESELLEŞME YAŞANIYOR

Dünya küreselleşme sürecini bütün aşamalarıyla yaşıyor. Ekonomide yaşadığı gibi sosyal alanda, toplumsal alanda, kültürel alanda yaşamaktadır. Belki, tarihin akışı durdurulamaz ama yaşadığımız süreçte karşı koyma hakkının varolduğunu unutmamak gerekir.

Küreselleşmenin eczacılık mesleğine yansımalarını bugün daha fazla duyumsadığımız açıktır. 1999 yılına "patent" ile birlikte girdik. Patent ile çok uluslu firmalara büyük ayrıcalıklar sağlanacak, fiyatlardaki artışların boyutları şimdiden inanılmaz ölçülerde. Bir başka boyutu; OTC (Reçetesiz ilaçlar) ilaçları bu politikaların diğer ayağı. Amaç daha çok satmak, daha çok kar etmek, gerekli gereksiz insanların ilaç kullanmalarını teşvik etmek. İnsan sağlığından önce para gelmektedir. Bu politikalarda tek kaygı uluslararası sermayenin güçlenmesi, güçlü sermayeleri ile başka diğer yoksul ülkelerde de yatırımlar yapabilmelerinin önünün açılmasıdır.

Bunun için MAI (çok taraflı yatırım anlaşmaları)'yı ülkelere dayatmaya çalışmaktadırlar. Sermayenin serbest dolaşımını sağlayarak ve onun önündeki engelleri kaldırarak mal ve hizmetin tüm aşamalarında söz sahibi olmak istiyorlar.

Devletin yurttaşına sunduğu sosyal hizmetlerinden geri çekilmesini istemelerinde yatan gerçeklerde bu bağlamda düşünülebilir. Politika çok açık, herkes parası kadar sağlık hizmetini satın alsın. İnsanların sağlıklı yaşam hakları düşünülmeden.

İlaç sektöründe de sağlıklı bir düzen kurulmadığından sürekli değişen ilaç politikaları ne yazık ki küreselleşme rüzgarında savrulurken bu sektörün emekçileri eczacılarda olumsuzluktan nasibini almaktadır. Olumsuzluktan daha az etkilenmek için eczacılar kendi örgütleri olan ecza kooperatiflerini güçlendirmek zorundadırlar. Bu mesleki ekonomik örgüt sermayeye değil, kişi yararına değil toplumun tümünün yararına yönelik kuruluşlardır. Sel gibi gelen küreselleşme dalgasının dalga kıranıdır kooperatifler.

Sayın TEB Genel Başkanı Ecz. Mehmet Domaç'ın dediği gibi " Kooperatiflerimiz suyun üstüne başımızı çıkarmamızı sağlamıştır. Ciddi bir örgütlenme sağlayarak ilaç alanlarında örgütlenmişlerdir. Onlara sahip çıkmalıyız ve geliştirmeliyiz. Bunu kendimizin ve ülkemizin geleceği için yapmalıyız. Kendimizi düşünmeliyiz, kooperatife sahip çıkarken kendimize sahip çıktığımızı bilmeliyiz"

İnsanları, meslekleri, istedikleri gibi şekillendiren bir olguyla karşı karşıyız, amaçları doğrultusunda en gelişmiş teknikleri kullanabilen, kültürel, siyasal, düşünsel, toplumsal her şeyi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktadırlar. Peki bunlardan nasıl kurtulacağız? Bütün bu olumsuzluklardan kurtulmanın yolları kapalı mı?

Eczacılar açısından bakıldığında, karamsar olmanın gereği yok. Demokrasiyi içine sindirmiş, aralarında sürekli tartışan, bilimselliğe inanmış, her konuyu sorgulayan meslek örgütleri var. Gerçek bir kalkınmanın ülkemizde olması için çalışan, ülkemizdeki işsizlik, düşük gelir ve yoksulluğun ortadan kalkmasını kendi sorunu sayan, tüm sağlık sorunlarının dışında, sağlıkla ilgili yetersiz beslenme, kötü yaşam konuları, eğitim eksikliği gibi olumsuzluklarda kendisini görevli sayan meslek örgütümüz var.

İpler tamamen başkalarının eline geçmeden düşünmeliyiz. Sonuçları ve nedenleri aynı yerden, sistemin kendisinden kaynaklanan olumsuzlukları meslek çıkarları, ülke çıkarları bazında değerlendirip bu kısaçtan çıkmanın yollarını bulmalıyız.

**Ecz. Mustafa KOZANLIOĞLU**