

## ODA BAŞKANIMIZ MEYSE KADEMOĞLU: “REKABETİ, İLGIYLE VE BİLGİYLE YAPALIM”



Kapsülün bu sayısındaki konuğumuz odamız üyelerinin özverili çalışmaları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tanıdığı sevgili Başkanımız Sayın Meyse Kademoğlu.

Sevgili büyüğümüzün eczanesinde gerçekleşen röportajımıza başkanımızın biz genç eczacılara örnek olacak bir sabırla hastalarının

sorularına verdiği cevaplar ve mesleki sorunlar nedeniyle ilimizin her köşesinden arayan eczacı arkadaşlarımızın telefonları eşlik etti. Özveri ile hem hastalarına hem de bir türlü susmayan telefonlara cevap veren başkanımız bu yoğunlukta sorularımıza da yanıt vermeyi ihmal etmedi. İşte kendi ağzından başkanımızın hayat serüveni... Eczacılık mesleğini nasıl seçtiğini, mesleki çalışmalarını, özel hayatını, hobilerini, en büyük enerji kaynağım diye adlandırdığı ikiz torunlarını ilerleyen satırlarda bulacaksınız.

### Eczacılık serüveniniz nasıl başladı?

Şubat 1974'te İstanbul Nişantaşı Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldum. Aslında mesleğimi kendim seçmedim. Ben Mimarlık Fakültesine başvurduğum ve 15 gün eğitim gördüm. Babam, Ecz. Ülkü Karaibrahimoğlu'ndan etkilenip eczacılık

mesleğinin bir bayan için çok uygun olduğunu düşünmüş. Telefon açıp beni ikna etti. Kaydımı eczacılık fakültesine aldım. Yani önce istemeden başladım ama sonra mesleğimi çok severek yaptım.

**Mezun olduktan sonra mesleğe nasıl adım attınız? Eczane eczacılığına nasıl bir geçiş yaptınız?**

Mezun olduktan sonra

evlendim, Tirebolu'ya yerleştim. Eczane açma çalışmalarını sırasında sağlık problemlerim oldu. Bu nedenle kendi Eczaneme kavuşma düşüncelerimi bir müddet ertelemek zorunda kaldım. Dinlenme sürecinden sonra eşim Giresun'a oradan Ankara'ya tayin oldu. Eşimin tayin işleri yoluna girmeden eczane açmak istemedim. Beklemek yerine Giresun SSK Dispanseri'nde göreve başladım. 5 yıl başeczacı olarak Dispanserde ve daha sonra Dispanserin SSK Hastanesine dönüşmesiyle 5 yıl da Hastane bünyesinde görev yaptım. 1987 yılında hastanedeki görevimden ayrılıp



eşimin de desteğiyle SSK Hastanesi'nin karşısına Kademoğlu Eczanesi'ni açtım. Kamu eczacısı olarak çalışmamın bana Eczane eczacılığı sürecinde mevzuat açısından ve oradaki klinik çalışmalarımın dolayısıyla büyük faydası oldu. Bu nedenle hastalarımın ve eczacı meslektaşlarımın tüm sorunlarında yanlarında olabildim.

### O dönemde Giresun Eczacı Kooperatifi'ne katılımınız nasıl oldu?

Eczanemi yeni açmış olmama rağmen arkadaşlarım beni yönetime soktular. Hastane Başeczacılığı görevimdeki tecrübelerimden dolayı alım-satım işleriyle ilgilenmemi istediler. Ancak çok sıkıntılı bir dönem olduğumu gördüm. Bazı yanlışları tespit ettim. Günümün yarısını kooperatifte geçirir olmuştum. İstanbul Kooperatifler Birliği'nden danışmanlar çağırdık, toparlanmak için sermaye gerektiğini söylediler. Ama kooperatifimize fazla güven kalmadığı için kimse sermaye vermedi. Trabzon'da yeni açılan Eczacı Kooperatifi ile birleştik. Böylece görevim sona ermiş oldu.

### Giresun Eczacı Odası kurulmadan önce başka ne gibi görevler aldınız? Odamızın kurulma sürecinden bahsedermisiniz?

24. Bölge Ordu Eczacı Odası'nda Giresun delegesi olarak ve haysiyet divanı üyesi olarak uzun yıllar görev yaptım. Giresun ilinde eczane sayısının artmasıyla meslektaşlarımıza daha verimli bilgi aktarımı için ilimizde bir eczacı odası ihtiyacı doğdu. Ve Ocak 2004'te Ordu ve Trabzon Eczacı Odalarının Başkan ve yönetimlerinin desteğini de alarak 42. Bölge Giresun Eczacı Odası'nı açtık. Merkez Heyeti tarafından Kurucu

üyelerden birisi olarak görevlendirildim. Seçimli kongreye gidildi. Yönetim oluştu. Odamızın yönetim kurulu başkanı olarak göreve başladım.

#### **Görevinizi icra ederken zorlanıyor musunuz?**

Sorumluluğu yönetim ve denetimdeki arkadaşlarımla paylaşıyorum. Fedakârlık isteyen bir görev olmasına rağmen zorla değil, severek yapıyorum. Mesleğimizin son yıllardaki sıkıntıları hepimizi çok yoruyor, biz yöneticiler bu sıkıntıları biraz daha fazla hissediyoruz. Üye arkadaşlarımızın desteği bize tüm yorgunluklarımızı unutturuyor. Her zaman bu desteğe ihtiyacımız olacak.

**Meslek odalarının gıpta edeceği bir odamız oldu. Başlangıçta belirttiğiniz 15 günlük mimarlık eğitiminin oda binamızın yapımına katkısı oldu sanırsanız herkesin beğenisini kazanan bir tarihi yapı düzenlemesi çıktı ortaya. Bu güzel yapının ortaya çıkış hikayesinden biraz bahis eder misiniz?**



Odamız ilk kurulduğunda küçük bir yer kiraladık ve oradan hizmet vermeye başladık sonra kendimize ait bir yerimiz olsun istedik. Giresun 'un Sokakbaşı semtinde bulunan bu binanın önünden geçerken üzüntüyle bakardım. Yıkılması yerine Giresun Turizmi'ne katkıda bulunabileceğini düşünürdüm. Bu düşüncemi önce yönetimdeki arkadaşlarımla paylaştım, fikir birliğine varınca diğer meslektaşlarımıza danıştık ,onların da onayını aldık. Dönemin TEB Başkanı Sayın Mehmet Domaç' ın, Merkez Heyetinin, Giresun' daki eczacı meslektaşlarımızın, ilaç depolarının ve bazı ilaç firmalarının maddi ve manevi destekleriyle bugünkü hizmet binamıza kavuştuk. Bahçe düzenlemesi ve mimarlık bir nevi benim hobim olduğu için işin bu aşaması da benim için çok keyifli bir aşamayıydı. Yönetimdeki arkadaşlarımla ufuk açıcı fikri katkılarıyla bu aşamaya kadar geldik.

**Odadaki görevinizden eczane eczacılığına gelirsek eczane açtığınız dönem ile bugünü kıyaslar mısınız?**

O dönemde bir bilgisayar ve bir elemanla işlerimizi yürütebiliyorduk, şimdi imkansız. Karşılanan her reçete için Provizyon alınması gerekliliği ve sistemin yeterli kapasitede çalışmaması her gün artan mevzuat değişiklikleri eczacıyı artık mesleğinin gereklerini yapamaz hale getirmiştir. Artık SGK eczacıyı sağlık elemanı ve sağlık danışmanı olarak görmek yerine bir tedarikçi konumuna sokmuştur. Bütün bu sorunlar eczacıyı eczanesine hapis etti...Tek iyi tarafı eczacının eczanesinde bulunuyor olması diyebiliriz. Biz Eczanelerimizde bu sebeplerden değil, sağlık danışmanı olduğumuz asli görevimizi yapmak için bulunmak istiyoruz.

#### **Meslektaşlarınız arasındaki ilişkiyi nasıl buluyorsunuz?**

Odamızın kurulmasıyla beraber, meslektaşlarımızla gerek sosyal faaliyetlerde gerekse meslek içi eğitimlerde daha sık mesleğimin kutsal olduğunu her meslekte zorluklar olduğunu anlattım. Sanırım ikna oldu ki üniversite sınavlarında tek tercihi eczacılık oldu. 2004 yılından bu yana kendi eczanesini işletiyor. İkiz çocukları var, anneanne olmak bambaşka bir şey. İkizler benim en büyük enerji kaynağım. Diğer kızım Sinem ise bir aileye iki eczacı yeter diye düşünerek, birazda son dönemde ağırlaşan mesleki sorunlar nedeniyle turizm eğitimi aldı. Ankara 'da bir otelde satış müdürü olarak çalışıyor.

#### **Eczane ve odamızın üzerinize yüklediği sorumluluklar arasında kendinize zaman ayırabiliyor musunuz?**

Sabahları erken kalkmaya ve devamında düzenli olarak yürüyüş yapmaya özen gösteriyorum. Günüm eczane, eczacı odası ve banka arasında mekik dokumakla geçiyor. Günlük reçetelerimi akşam eve getiriyor ve kontrol ediyorum. Doğayı çok seviyorum yazları Piraziz' deki yazlığımızda bahçe bakımı ve çiçeklerimle geçiriyorum. Hafta sonları yaylaya gitmeyi seviyorum. Biraz olsun günlük hayatımızdaki stresli gündemin dışına çıkmak bir nevi boşalan enerji akümüzü tekrar şarj ediyor. Doğa ile buluşmak bunu fazlasıyla sağlıyor.

#### **Genç meslektaşlarınıza tavsiyeleriniz nelerdir?**

Son beş yıldır kar oranımız azalırken masraflarımız artıyor. Eczacı eczanesinin başında olmalı, çeki eczacı verdiğine göre siparişi de kalfalarından fikir alarak o vermeli. İşini bilerek ve güler yüzlü yapmalı. Rekabeti ilgide ve bilgide yapmalı, etik çalışmalı. İnsana hizmet çok kutsal bir görevdir, her zaman bunun bilincinde olmalı.

Sayın Oda Başkanımız Ecz. Meyse Kademoğlu ' na bize zaman ayırdığı ve değerli fikirlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyorum.