

Bir Görüş

İLAÇTA PATENTE GEÇİŞ ERTELENMELİDİR...!

İlaç; konum olarak farklı, olmazsa olmaz özelliği olan bir üründür.

Bu öneme sahip olan bir ürünün kolay bulunabilir, satın(=ucuz) alınabilir özelliğide olması gerekir. Bunları sağlamak devletin görevidir. İlaçta patent, ilaç sanayinde tekelleşmeyi gündeme

getirecektir. Bu da ilaç fiyatlarının artması anlamına gelir. İlaçta patent, aynı zamanda yerli ilaç sanayisinin gelişmesini engelleyecek, ithal edilen ilaç oranları artacak ve ülkemiz ilaçta dışa bağımlı hale gelecektir. Yerli ilaç sanayinin gelişmesi ve ilacın alım gücünün çok üstünde olmaması için ülkemizde ilaçta patent uygulanması ertelenmelidir.



Çıkarılan kararname ile ilaçta patent uygulamasının 1. Ocak 2000 yılında başlatılmasına yetkisi verilmiştir. Daha sonra çıkartılan kanun hükmünde kararname ile bu süre



istenilenin aksine 1 Ocak 1999 tarihine geri çekilmiştir.

Gelişmiş ülkelerde (Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz ve İspanya) Avrupa Birliği'ne girerken ilaçta patent uygulaması için özel süreler talep edilmiş ve bu süreler uzatılmıştır. Henüz Avrupa Birliği'ne üyelik adaylığı bile kabul edilmeyen ülkemizde bu süre mutlaka uzatılmalıdır.



Bu sorumluluk çerçevesinde, ülkemiz açısından çok önemli olan böyle bir konuda T.E.B. merkez heyeti ile birlikte tüm eczacı odaları bir mücadele başlatmış bulunmaktadır.

Son olarak özetle, ilaçta patent uygulamasının ertelenmesi gerektiğine inanıyor ve bunu talep ediyoruz.

Ecz. Mehmet GÖNENÇ

Yaşam...



GELECEĞE DAİR

*Ormana gittim, çünkü bilinçli yaşamak istiyordum.
Hayatı tatmak ve yaşamın ilğini özümsemek istiyordum.
Yaşam dolu olmayan herşeyi bozguna uğratmak için
Ve ecel geldiğinde ancak farketmek için hiç yaşamamış olduğumu!*

Doğada herşey bir bütünlük içindedir. Mükemmel bir uyum ve denge vardır. En küçük canlının bile bu mükemmellikte bir payı vardır. Bir tür yok olmaya yüz tuttuğunda denge bozulur.

Bütün bunları niye söylüyorum? Hele bizim gibi dış dünya bağlantısının, vitrin olduğu bir meslek sahibiyken. Ve hayatı öğrentek için gidilecek ormanların , tükenmekte olduğu bir ülkede yaşıyorken!

Şunun için: Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, çağdaş yaşamın, laikliğin tehdit altında olduğu bir zamandayız. Yozlaşma alabildiğine. 18 yaş altındaki çocuklarla suç işleme oranı giderek artıyor. Eşitsizlik, adaletsizlik, caresizlik içinde yaşıyoruz. Görsel ve yazılı basında sadece şiddet olayları var. Böyle karamsar bir tabloda, umudu korumak çok zor. Tüm değerlerin altüst olduğu, "para"nın; "güc"ün hakim olduğu bir ortamda mesleğimiz de nasibini alıyor. İnsan sağlığına hizmet etmek neredeyse imkansız. Yıllar boyu okuduktan sonra diplomalarını karanlık işlere bulaşmış insanların eline teslim eden genç arkadaşlarımız, kimlere alet olduklarının farkında değiller.



Meslek kuruluşları, sivil toplum örgütü

olarak önemli bir potansiyele sahip. Toplumun bütünlüğünü korumak, dengeyi sağlamak için bu potansiyelin etkin olması gerekli süreçte medahil, sorunlara çözüm üreten ve bunları hayata taşıyan, sorumlulukta olmalıdır. Doğadaki mükemmelliği yakalamak ve daha aydınlık bir gelecek için...



Ecz. Sibel KAHLAĞULLARI