

Domuz gribi kapitalizmin ürünüdür!

Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan deli dana hastalığı, kuş gribi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve şimdi de domuz gribi! Bu çıkan salgın hastalıklar kapitalist sistemin ürettiği virüslerdir. Salgının ilk olarak Meksika'da ortaya çıkışı tesadüfi değildir. ABD şirketlerinin Meksika'da devasa hayvan çiftlikleri kurduklarını basından izlemiştik. Bu dev tarım tekelleri, maliyetleri asgariye düşürüp, kârlılığı azamiye çıkarmak için binlerce hayvanı daracak alanlarda bir arada tutarak tasarruf yoluna gitmişlerdir. Bu durum salgın hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Ecz. Muhammet ÇAĞLAR

Domuz gribi, influenza A virüsünün alt türü olan H1N1 virüsünün neden olduğu bir grip türüdür. Bulaşıcıdır, insandan-insana damlacık yoluyla bulaşır. Hapşırma, öksürme ve el teması ile bulaşarak yayılır. Hastalığın belirtileri normal grip belirtileridir. Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, vücut ağrıları, baş ağrısı vs.'dir. Bazen kusma ve ishal de görülebilir.

Korunmak için hijyenik önlemler şarttır. Bu yolla bulaşma ve bulaştırma azaltılabilir. Eller sabunlu su ile yıkanmalı, temasta bulunan yerler sık sık temizlenmelidir. Öksürürken, hapşırırken mendil kullanılmalı, hastalardan uzak durulmalıdır. Aynı zamanda genel sağlık önlemlerine de dikkat edilmelidir. Bol sıvı ve dengeli beslenmek gereklidir. İlaç olarak viral enfeksiyonlara karşı kullanılan zanamivir ve oseltamivir kullanılır. Bunun yanı sıra semptomatik tedaviye de yer verilebilir. Belirtiler görülünce acilen bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir.

Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan deli dana hastalığı, kuş gribi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve şimdi de domuz gribi! Bu çıkan salgın hastalıklar kapitalist sistemin ürettiği virüslerdir. Salgının ilk olarak Meksika'da ortaya çıkışı tesadüfi değildir. ABD şirketlerinin Meksika'da devasa hayvan çift-

Influenza A (H1N1)

Domuz Gribi Swine Influenza



likleri kurduklarını basından izlemiştik. Bu dev tarım tekelleri, maliyetleri asgariye düşürüp, kârlılığı azamiye çıkarmak için binlerce hayvanı daracak alanlarda bir arada

tutarak tasarruf yoluna gitmişlerdir. Bu durum salgın hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

“..... Olay aynen kuş gribinde olduğu gibi endüstriyel tarımın bir sonucudur. Hayvancılıkta bu sisteme fabrika tarımı da deniyor. Kapalı ortamlarda tavuk, domuz veya inekler sıkışık ortamlarda tamamen hazır kesif yemlerle, bazen birbirlerinin gübrelerini de yedirterek yetiştiriliyor. Bu sistemde üretilen hayvanların ürünlerinin besleme açısından insan için hastalık üretici özelliği bir yana bu sıkışık ortamın kuş gribi benzeri seri katiller üretmesi kaçınılmaz oluyor. Ülkemizde kuş gribi hep köy tavukçuluğu ile ilgili gibi görünmüştür. Halbuki bütün dünya örneklerinde çıkış noktasının endüstriyel çiftlikler olduğu kesin bir gerçektir.Uzmanlar uzun yıllardır büyük boyutlu hayvancılık işletmelerini yeni yüksek derecede zararlı grip suşlarının ortaya çıkışı ve yayılması için mükemmel bir çoğalma ortamı yarattığı konusunda uyarılar yapıyorlardı.

Tavuk çiftliklerinde gübre, tüy, altlıktan oluşan malzeme domuz çiftliklerinde yem olarak da kullanılmaktadır. Bütün bu faktörler domuz, kuş ve insan gribi arasındaki bu yeni oluşumları açıklamaktadır.”(Prof. Dr. Tayfun Özkaya, Ege Üni. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü)

“Endüstriyel şirketler olayların üstünü örtmektedir. Şu anda ayrıca ilaç sanayi krizden bir yarar sağlama konumundadır. Roche, GlaxoSmithKline, antiviral ilaçlar üzerinde tekel sahibidirler.” (a.g.y.)

Geçenlerde bir flaş haber de Novartis ilaç firmasından geldi. Domuz gribi aşısını bulduğunu ve eylül sonu veya ekim başında aşığı piyasaya süreceğini açıkladı. Bu haberdan sonra Sağlık Bakanlığı da bir açıklama yaparak Novartis ile bağlantı kurduklarını, 10 milyon aşının ücretsiz olarak başta sağlık çalışanları, 65 yaş üzeri ve risk grubu hastalara yapılacağını duyurdu.

Bu hastalıklar kapitalist sistemin ürettiği hastalıklardır, demiştik. Sorunun çözümü sağlık hizmetlerinde özelleştirmenin durdurulmasında, koruyucu hekimliğe önem verilmesinde yatmaktadır. Sosyalist sistemin üstün yanı tam da bu noktadadır.

Örneğin Küba senelerdir uygulanan ambargoya karşın sağlık alanında, bebek ölümleri, ortalama ömür, hastalık oranları açılarından ileri kapitalist ülkelerden daha iyi durumdadır. Yani sistem insanın sağlıklı yaşaması üzerine kuruludur. Sağlık hizmetleri ücretsizdir. Bebek anne karnından itibaren kontrol altına alınmıştır. Sağlık hizmetleri devletin güvencesi altındadır. Sağlıklı yaşamak her insanın en temel haklarından biridir. ■

