

# İçimizden biri

1970'li yılların sonlarında Türkiye hızla karanlığa giderken, Ankara'da **"Bana sağcılar adam öldürüyor dedirtmezsiniz"** diyen bir mantık iktidarını sürdürüyor ve kan gölüne dönen sokaklarda sağcılardan, ama çoğu solculardan hergün onlarca kişi öldürülüyordu.

Katillerin elini kolunu sallayarak yeni tezgahladığı semtlerde, Bahçelievler boğulup öldürülürken, Balgat'ta akşam tüsüz, kahvehaneye ateş açıp, kahveha

cinayetlerini 'de yedi TİP'li genç telle canı sıkılıp sokağa çıkan neyi rastgele tarayabiliyordu.

**O günlerin birinde; İzmir Eczacı Odası Genel Sekreteri ve MEDAK Kurucusu Ecz. Neşe Gülersoy Manisa'da eczanesinde oturmuş, bir gün önce öldürülen Manisa MHP İl Başkanı'nın öldürülmesini protesto eden ve bu anlamsız ölümlerin son bulmasını isteyen bir bildiriye kaleme alıyordu. Öldürüldü.**

O günleri; **Yeni Asır Gazetesi'nin 28 Haziran 1979** tarihli sayısından **Neşe Gülersoy'un anısı önünde saygıyla eğilerek, bilmeyenlere anlatmak, unutanlara hatırlatmak için aynen yayınlıyoruz.**



çimizden  
biri

# CHP'li kadın eczacı öldürüldü

*Manisa'da şiddet vahşete dönüştü*

*MHP İl Başkanının öldürülmesi ile başlayan olaylardan sonra gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.*

MANİSA'da MHP İl Başkanı Eczacı Cemil Çöllü'nün öldürülmesiyle başlayan "Cinayetler Dizisi" dün dördüncü kurbanı da aldı. Cemil Çöllü'nün toprağa verilmesinin hemen ardından, bu kez CHP'li Eczacı Neşe Gülersoy şehirdeki görülmemiş güvenlik önlemlerine rağmen, eczanesine giren 2 kişi tarafından yayılım ateşine tutularak öldürüldü. Gözü dönmüş saldırganlar, kendilerini yakalamak isteyen Şahin Güler adlı müşteriyi de ağır yaraladılar. 1977 genel seçimlerinde Manisa'da CHP'den milletvekili aday adayı olan, daha sonra da Manisa Belediye Başkanlığı ön seçimlerinde

adaylığını koyan eczacı Neşe Gülersoy, katledilmesinden önce MHP İl Başkanı eczacı Cemil Çöllü'nün öldürüşünü protesto eden ve eczacıların can güvenliklerinin sağlanmasını isteyen bir bildiriye kaleme alıyordu.

## Önlenemiyor

Dehşetin vahşete dönüştüğü Manisa'da "Kan Davası"halini alan cinayetler dizisinin, tüm önlemlere karşın sürüp gitmesi, vatandaşları şaşkına çevirdi. "Manisa'da ikinci Kahramanmaraş oluyor" diye adeta feryat eden yurttaşlar, devlet gücünün kalma-

masından yakınıyor. Manisa Valisi, Cumhuriyet Savcısı, Jandarma İl Alay Komutanı, Emniyet Müdür Vekili ve Manisa'daki güvenlik kuvvetlerinin yetkilileri ile bir toplantı düzenlediği sırada önceki gün öldürülen Hüsnü Çorlu ve dün öldürülen CHP'li eczacı Neşe Gülersoy'un bugün törenle toprağa verilecekleri açıklandı.

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin bulunduğu Manisa'da, Vali Mustafa Yörükoğlu, MHP İl Başkanı eczacı Cemil Çöllü'nün cenaze töreni nedeniyle piyade birliklerinden de destek kıtaları sağlamıştı. Önceki geceden itibaren şehrin hassas nok-





talari ile giriş ve çıkış yollarındaki önlemler daha da arttırılmıştı. Saatler 22'yi gösterdiği sıralarda tüm cadde ve sokaklar, in-cin top atıyordu. Görevliler dışında tüm Manisalı'lar, kendilerini günlerdir adeta evlerine hapsedmişlerdi. Gece, şaşılacak sakinlikte geçti. Dün sabah 09'dan itibaren de Manisa'ya Ege'nin hemen her kesiminden MHP'liler akın akın gelmeye başlamışlardı. Öğleyin 12'de MHP İl Merkezi önünde toplanan yüzlerce partili, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne giderek, MHP İl Başkanı Cemil Çöllü'nün cenazesini aldı. Cenaze önce Cemil Çöllü'nün Dilşeker Mahallesi, Öğütoğlu sokaktaki evine götürüldü, oradan da eller üzerinde Vilayet Konağı karşısındaki Hatuniye Camiine taşındı. Yüzlerce polis ve askerın görev yaptığı Manisa'da cenaze namazının kılınacağı Hatuniye Camiinin etrafı güvenlik kuvvetlerince kordon altına alınmıştı. Namazı takiben kortej "Tekbir" getirerek cenazeyi kabristana kadar ellerde taşıdı. Törende, MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak ile Ahmet Er, Kütahya Senatörü Osman Albayrak, Genel İdare Kurulu üyeleri Ahmet Hamdi Ayan, Tahsin Ünal ile Mehmet Develioğlu da hazır bulundular.

MHP Manisa il Başkanı eczacı Cemil Çöllü toprağa verildikten sonra MHP'liler gruplar halinde şehre dönerlerken, Vilayet Konağı veya MHP İl Merkezi önünde bir miting yapılacağına dair söylentiler yaygınlaşınca, güvenlik kuvvetleri

grupları dağıtmaya çalıştı. Bu arada Vilayet Konağı önündeki yol kesildi Saatler 16'yı gösterirken, içlerinde parlamenterlerin de bulunduğu ilk gruplar, Vilayet'in önüne gelmiş ve barikatla karşılaşmışlardı. Ancak, miting yapılamayacağı yolunda güvenlik kuvvetlerine teminat verilince, Vilayet Konağı önündeki barikat kaldırıldı.

*MHP MANİSA İl Başkanı  
Cemil Çöllü dün törenle  
toprağa verildi. MHP'lilerin  
büyük bir gövde gösterisi  
yaptıkları cenaze  
töreninde herhangi bir olay  
çıkmadı. Ancak gruplar  
dağılırken CHP'li Eczacı  
Neşe Gülersoy  
eczanesinde öldürüldü.  
Gülersoy'un eczanesi,  
Çöllü'nün eczanesine 50  
metre uzaklıkta idi...*

Bu sırada Vilayet'e 200 metre, öldürülen MHP Manisa İl Başkanı Cemil Çöllü'nün eczanesine de 50 metre uzaklıktaki CHP'li Neşe Gülersoy'a ait Yeni Afiyet Eczanesi'nin önüne gelen 10-15 kişilik bir gruptan 2 kişi içeriye girdi. Tezgah arkasında müşterisi, sol görüşlü tekstil işçisi Şahin Güler'e istediği ilaçları vermekte olan eczacı Neşe Gülersoy'a silâhlarını çeviren saldırganlar, peş peşe ateşlediler. Büyük bir ihti-

malle susturucu takılı silâhlardan çıkan mermilerden 8-10 kadarı eczacı Neşe Gülersoy'a saplandı. Saldırganları yakalamak için hamle yapan tekstil işçisi Şahin Güler ise aynı şekilde kurşunlara hedef olarak ağır yaralandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderilen Şahin Güler, tedavi altına alındı. Eczanenin kapısında bekleyen arkadaşları ile birlikte kalabalık arasına karışan saldırganlar izlerini kaybettirdiler.. Olay yerinde yapılan incelemede, bir avuç dolusu boş mermi kovani bulundu. Tezgahta ise "Üçüncü Bölge Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi" olan eczacı Neşe Gülersoy'un, MHP Manisa il Başkanı Cemil Çöllü'nün öldürülüşünü protesto eden ve eczacıların can güvenliklerinin sağlanmasını isteyen bir bildiriye kaleme almakta olduğu görüldü.

Cinayet, çok sayıdaki güvenlik yetkilisi ve yüzlerce kişinin bulunduğu Manisa'nın en işlek caddesi'nde işlenmesine rağmen, tek görgü tanığı bile bulunmaması nedeniyle, katillerin eşkalleri belirlenemedi. Olayı görenlerin bulunduğu fakat, güvenlikleri açısından susmayı tercih ettikleri belirtiliyor. MHP'lilerin dağılışı sırasında işlendiği için polis cinayeti bir süre basından gizledi. Tam bir "Dehşet Havası"nın estiği Manisa'da bu olay üzerine tüm sol fraksiyonlar işbirliği yaparak, önceki gün öldürülen Cumhuriyet ve Aydınlik Gazeteleri Manisa muhabirlerinin babası Hüsnü Çorlu ile CHP'li eczacı Neşe Gülersoy için çok daha görkemli bir cenaze töreni hazırlığına başladılar.



Gece Manisalı'lardan sokağa çıkılmasını kesinlikle isteyen Vali **Mustafa Yörükoğlu** da, Cumhuriyet Savcısı, İl Jandarma Alay Komutanı, Emniyet Müdür Vekili ve Manisa'daki görev alan askeri birliklerin komutanları ile toplum polisi amirleriyle bir toplantı düzenledi.

## Endişe

Manisa'daki olayların daha da büyük boyutlara ulaşmasından endişe duyan vatandaşlar, hiç vakit geçirmeden **"Sıkı Yönetim"** ilân edilmesini istiyor.

Bu arada **MHP** Genel Başkan Yardımcısı **Gün Sazak** Manisa'daki cinayetlerin komünist emperyalizm uşakları tarafından işlendiğini ve bugüne kadar 4'ü il Başkanı **200** kadar **MHP**'li yöneticinin öldürüldüğü belirtti ve şunları söyledi:

"Türk milletini topyekün köle yapmak isteyen dış güçlerin uşaklarını maalesef bu günkü hükümet korumakta hatta sağlamaktadır. Bütün bu cinayetlerden **Ecevit**'i ve hükümetini sorumlu tutuyoruz. Bu sorumlular, ergeç Türk adaletinin önünde hesap vereceklerdir. Hiçbir cinayet ve baskı **MHP**'yi ve mensuplarını Anayasa ilkelerinden ve onun takipçiliğinden alıkomayacaktır."

## Bildiri

**MHP** Manisa il Örgütü imzasıyla yayınlanan bildiriye ise "Maraş faciasının en büyük müsebbiblerden olan işkence konusunda uzman bir polis müdürünün Manisa'ya tayin

### Meclis'te yine çoğunluk sağlanam

MHP İl Başkanının cenaze töreninden sonra

## Manisa'da CHP'li bir bayan eczacı öldürüldü

● CHP MANİSA ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ECZACI NEŞE GÜLERSOYUN ECZANESİNE GELİREK YAYLIM ATEŞİ AÇAN 2 SALDIRGAN KACTI.

● GÜVENLİK YETKİLLERİ, "KENTTE SON ÜÇ GÜNDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ ÜZERİNE HALKIN TANIKLIK YAPMaktan KORKTUGUNU" BELİRTİYORLAR.

● MANİSA VALİSİ MUSTAFA YÖRÜKOĞLU BAŞKANLIĞINDA EMNİYET MÜDÜR VEKİLİ İL JANDARMA KOMUTANI VE DİĞER GÜVENLİK YETKİLLERİ İLE YAPILAN TOPLANTIDA "GÜVENLİK ÖLÇÜMLERİNİN ETKİN BOYUTLARA ULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ."

● OLAYI OLAYLARA KARŞIT GÖRER VE CHP İL BİNALARININ ÖLDÜĞÜ SOKAKTA GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAKLANDI VE SOKAK "MAVİ BEDELİME" DENETİM ALTINA ALINDI.

Haber 9, Sayfada

Manisa'da kimliği belirsiz iki idel tarafından kurulanarak öldürülen CHP Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Eczacılar Odası Genel Sekreteri Neşe Gülersoy görüldü...

● Adana'da Hüseyin Adak adlı öğretmeni ● Mecidiyeköy'deki DISK



edilmesi, gelecekte hasıl olacak daha korkunç acı olayların yeni yeni tezgahtandığı intibasını vermektedir" denildi.

Buna karşılık **Maden-İş Sendikası 3. Bölge** Temsilcisi **Vural Atis** yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Birkaç ay önce **MHP il Başkanlığı'ndan istifa edeceği söylentileri** üzerine ayaklarından vurulan **MHP Manisa İl Başkanı Cemil Çöllü'ye (Davadan döneni vurun) emrini uygulayanlar, ilericileri de katlederek, kendilerine göre olaya başka bir görüntü vermeye çalışmışlardır. MHP, ÜGD ve ETKO kapatılmalıdır.."**

## Sokağa çıkma yasağı

Manisa Valisi **Mustafa Yörükoğlu**, kanlı olayların önünün alınamaması üzerine şehirde akşam **21.30**'dan sabah **05.00**'e kadar **"Sokağa Çıkma Yasağı"** koydu. Belediye hoparlörlerinden yapılan devamlı anonslarla bu durum Manisalı'lara duyuruldu ve halkın gündüz dahil üstünde kimlik kartı taşıması istendi.

Manisa'da kamu kuruluşlarında görevliler hariç kimsenin sokağa çıkmadığı görüldü. Bu arada Manisa'daki tüm sağlık kuruluşlarında izinler kaldırıldı ve izindeki personel geri çağırıldı.



İçimizden  
biri

İbrahim Yüncü\*

## Aynı Okulduydık

Biliyor musunuz biz o'nunla aynı okulduyduk. Belki de benim o'ndan yaşça büyük olmam **Neşe**'yi Nişantaşı Eczacılık Yüksek Okulu'nda tanımamı engelledi.

O yıllarda genel eczacı yaklaşımında az rastlanan ve çok genel, alışa gelmiş söylemlerle "**toplumcu görüşün**" her alanına sahip çıkan birisiydi o.

İlacın üretiminden, dağıtımına, hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada; ilacın tek sahibinin, tek yetkin kişinin eczacı olduğunun yorulmaz savunucusuydu.

**Neşe** savundukları adına kısa yaşamında çok yol aldı. Sevgili **İşık** ile düşünceleri düşüncelerine yaslandı, birbirlerinin gölgesinde buluşurken, buluştukları inandıkları doğruları eczacılara taşıyıp, eczacı kamuoyu ile paylaştılar. Kısa yaşamlarının kritik dönemeçlerinde birbirlerinin hep tamamlayıcısı oldular.

Öylesine güzel yıllardı ki onlar, anılarımda ki gizli fotoğrafta bugün onları hala kardeşlerini seyreden bir ağabey kıvancıyla seyrediyorum.

Doğa kanunlarının insanları ancak "**karındaş**" yaptığını o yıllarda; insanların ortak ve farklı yönlerinin buluştuğu bileşimlerinin ise **kardeşçe**



TEB 3.BÖLGE  
İzmir Eczacı Odası  
Denetleme Kurulu  
Başkanı

**yaşamının** temel gereği olduğunu bugünlerde öğrenip, daha açık seyredip, o günleri daha da açık tanımlayabiliyorum.

Seyrettiğim, tanımladığım bugünlerde ise; o günleri, geçmişi, "**bilgi sahibi olamadan fikir sahibi olduğunuzu zannedenlerin**" kaşayan, alınındaki sineği kovalamak için balta kullanmaya çabalayan, yaşamı boyunca bir fidan dikmemiş yeşil yaratmayı suç olarak gören köşe yazıcılarını da üzümlere seyrediyorum.

**Neşe** bizim için, benim için, o günlerde birlikte olduğumuz herkes için özeldi, güzeldi. Hatta abarttığımı düşünebilir-siniz ama kutsaldı.

Çok yeni bir dostluğun başlarındayken, yıllar süresince tadını hissedebileceğimiz ortak güzelliklerin başlarındayken ayırdılar aramızdan.

Neşe'yle son günümüzde **Neşe, Gürdal** (Güven) ve ben **Hatay**'daki

eczacı odasından birlikte çıkmıştık. Onları **Basmane**'den **Manisa**'ya uğurlayıp, **Çeşme**'ye gittiğim bir **Haziran** sıcağıydı.

İki gün sonrasının sabahında **Çeşme**'den **İzmir**'e dönüşümde otobüste önümde oturan ve **Yeni Asır**'ı okuyan yolcunun gazetesine kilitlendi gözlerim.

**Neşe**'nin kanlar içindeki fotoğrafını bugün bir "**Şok olmanın getirdiği seyretmek**" diye yorumlayabileceğiniz biçimde **gerçeği kabullenmeden, fotoğraf seyrederek gibi, bilinçsizce, çaresizce, anlamsızca**; ne dersiniz deyin **öylece seyrettim**.

Yirmi aşkın yılın ardından ancak; "**Hani tekrar tekrar seyretmek istediğiniz filmler vardır ya, Neşe**'li filmi artık ne seyredebiliriz, ne de yorumlayabiliriz. Yeryüzündeki en iyi, en güzel şeyler gözle görülmez ve dokunulamaz, ancak onları yüreğinizde hissedebilirsiniz" diyebilirim.

*İçimizden  
biri*

Öznur Olgunsoy\*

Neşe Gülersoy'a

**16. yıl**

Işık tutuyorsun yolumuza  
Güç katıyorsun soluğumuza  
Gittin, bıraktıkların büyüyor  
Gülümsüyorsun insanlığımıza

Pembe düşlerimiz var  
Torbalar dolusu gelincik açar  
Balonlar özgürce semaya uçar  
Özgürlük adına yüreğimiz yanar

Yürüdüğün adımları izleyebildiysek  
Gittiğimiz yerde büyüyebildiysek  
Ağaçları tek tek dikerek  
Adına orman diyebildiysek

Seni tanıyanlar gönlünde yaşıyorsa  
Tanımayanlar bundan böyle tanırsa  
İşte ne bekliyorsun Neşe'e  
Hoşgeldin aramıza yıllardan sonra

(1995)



Serbest  
Eczacı



# içimizden biri

Levent Kamacık\*

## O An Dank Etti Vefasızlığımız

Düşünün; yirmidokuz yaşınızı, o ilk gençliğinizin sona ermemiş ama sonuna yaklaştığınızı hissettiğinizi geçtiğini düşünerek gelecekte kaygı duymaya başladığınız zamanları. **Neşe Gülersoy** yirmidokuz yaşında ve yirmidokuz yılın, eczacılık eğitimini tamamlamasından sonraki, sekiz yılına öyle çok şey sığdırmış ki; **İzmir**'de bir eczanede sorumlu müdür olmuş, gitmiş **Manisa**'da babasının eczanesini devir almış, "**Yeni Afiyet**" Eczanesi'nde mesleki faaliyetine başlamış.

**Manisa**'da **CHP İl Yönetimi**'nde görev almış. **CHP**'den milletvekili aday adayı olmuş, **Manisa CHP Belediye Başkan Adayı** olmaya soyunmuş.



TEB 3. Bölge  
İzmir Eczacı Odası  
Başkanı

Gelmiş, 1978 yılında "**Çağdaş Eczacı**" hareketinde yer almış, **İzmir Eczacı Odası Genel Sekreterliği** görevini üstlenmiş.

Yetmemiş, 1978 yılında yaşanan ilaç firmaları dayatmasına karşı başlatılan örgütlenmelerin başını çekmiş ve **Manisa**'da ecza kooperatifliğinin öncüsü olarak **MEDAK** kuruluşunda yer almış.

O zaman **İzmir- Manisa** yolu daracık, otobüsler tıngır-tingir. **Neşe**'e yılmadan üstlendiği genel sekreterlik göreviyle **İzmir**'e, **Hatay**'daki **İzmir Eczacı Odası**'nın o küçücük apartman dairesi bürosuna gitmiş, gelmiş. İnançla, inandıkları adına...

12 Eylül 1980 sonrası deportation yöntemiyle **İzmir**'e gelen ben, 1985 yılından itibaren de **İzmir Eczacı Odası Yöneticisi** olarak **Neşe Gülersoy**'u hep sohbetlerde, söz aralarında dinledim. Hep seyrek de olsa **Neşe**'yi üç beş cümlelik söylemlerin arasında öğrendim.



Taa ki 1995 yılında gelen bir telefona kadar; ayırdayına varmadan, **Neşe**'yi Ankara mezunu bir örgüt yöneticisi olarak satır aralarında, sözlü cümlelerde seyrettim.

1995 yılında **Manisa**'dan, **Sedat Sanat ve Kültür Merkezi**'nden **İzmir Eczacı Odası**'na gelen telefonda **Dr. Hürriyet**; **Hüsnü Çorlu**, **Neşe Gülersoy** ve **Mehmet Kuşkucu** için **27 Haziran**'da **Anma günü** düzenlemek istediklerini ve **Neşe Gülersoy** ile ilgili herhangi bir arşiv olup olmadığını, ve biraz da çekinerek katılıp katılamayacağımızı soruyordu.

## O AN DANK ETTİ GEÇMİŞE VEFASIZLIĞIMIZ

" Kabul seve seve, dedim telefonda, 1979 yılından beri akıl edemediğimiz vefasızlığın ve duyarsızlığın suçluluğunu sesimizde hissettirmemeye çalışarak.

1979 yılından beri arasıra sohbetlerde ismini dillendirdiğimiz **Ecz. Neşe Gülersoy'u, tam onaltı yıl** sonra ilk kez mezarında, o bakımsız mezarında ziyaret ettik. Sonra Manisa Birlik Toplu konut ala-nında o'nun adına oluşturulmak istenen "**Ecz. Neşe Gülersoy**" parkına gittik.

İzmir Eczacı Odası genel sekreteri ve **MEDAK** kurucusu **Ecz. Neşe Gülersoy'un** mezarını, bir sonra ki yıl İzmir Eczacı Odası olarak yaptırılması gerektiğine inandığımız noktada O'na yaşamıyla ödediği meslek politikasında, ödeyemeyeceğimizi bildiğimiz onaltı yıllık vefasızlığımızda bizi hoşgörmesi adına uyuduğu yeri güzelleştirmeye çalıştık.

O dönemin İzmir Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı **Ecz. Enver Olgunsoy** ile Karşıyaka Orman Müdürlüğü fidanlığından, hızlı büyüdüğü söylenen demir ağacı fidelerini **Manisa'da** adına yapılan

parka taşıyarak o'nu unuttuğumuz yerde o yılları telafi etmeye çalıştık.

Yirmibirinci yüzyılın ilk yılında İzmir Eczacı Odası Başkanı olarak, yirminci yüzyılın son yıllarında tanımamış olsam bile İzmir Eczacı Odası Genel Sekreteri **Ecz. Neşe Gülersoy'un** huzuruna varmanın ve bu yüzyılda bunu sürdürmenin, yaşamını bu mesleğe adayan insanların anılarını bugünlere taşıma görevini yerine getirmekteki gecikmenin burukluğunu taşıyorum.

Bu satırların okurlarından da bu tür buruklukları yaşamamasını istiyorum.

## *Gülersoy anıldı.*

İzmir Eczacı Odası Genel Sekreterliği görevini sürdürürken **Manisa'da** katledilen Eczacı Neşe Gülersoy ölümünün 21. yıldönümünde **Manisa'da** mezarı başında anıldı. İzmir Eczacı Odası, EDAK Yönetim Kurulu üyeleri ile **Manisa Eczacı Odası Yönetim Kurulu** üyelerinin ve **Ecz. Gülersoy'un** meslektaş arkadaşlarının katıldığı anma töreninden sonra o yılları yaşayan **Manisalı** eczacıların anlattıkları ve hala acısını hissettikleri anılar dinleyenleri birkez daha o günlere götürdü.

