

Bir İnanç ve Başarı Tablosu

ABDİ İBRAHİM

Geçen yüzyılın başlarında Türkiye'de eczacılık daha çok azınlığın egemenliğinde kalmış bir meslek olarak biliniyordu. İşte bu nedenle 1910 yılında **İstanbul Tıp Fakültesi Eczacılık Okulu**'ndan mezun olan **Abdi İbrahim Bey**, mesleğe atıldığında büyük güçlüklerle karşılaştı. Yaklaşık iki yıl **Selanik**'te, İngilizlere ait bir ilaç fabrikasında çalıştıktan sonra **İstanbul**'a döndü. **Küçük Mustafa Paşa** semtinde bir eczane açarak bu eczanenin laboratuvarında ufak çapta ilaç üretmeye yönelik çalışmalara başladı. O yıllarda başlayan **I. Dünya Savaşı** ve **Osmanlı İmparatorluğu**'nun bu savaşa katılmasıyla çalışmalarına ara vererek ordu hizmetine katıldı. Orduda ait üretim yerinde ilk kez gerçekleştirilen "**basınçlı hidrofil pamuk**" üretimi ile büyük bir başarı kazandı.



Savaş sonunda eczanesine dönen **Abdi İbrahim Bey**, yeniden ilaç üretim çalışmalarına başladı. 1919 yılında "**Müşil Nadir**" şekerinin ruhsatını aldı. Bunu "**Brom Valerin Nadir**" ve diğer prepatlar izleyince eczanesinin tüm alanını üretim yerine dönüştürdü. 1926 yılında böbrek rahatsızlığının ilerlemesi sonucu vefat edinceye kadar bu yoğun çalışmalara devam etti.

Eşinin vefatından sonra onun ideallerini tümüyle benimsemiş olan **Mehveş Hanım** imalathanesinin yönetimini üstlendi ve **Dorvault - Formulaire Cerbelaud** kitaplarında yer alan tentür, ekstre, fluid, enfüzyon gibi formülasyonların üretimine geçilmesini sağladı. 1943 yılına kadar bu yöneticilik görevini başarı ile yürüten **Mehveş Hanım**, bu tarihte oğlu **İbrahim Hayri Barut'un** Eczacılık Okulu'ndan mezun



olmasıyla, bu görevi ona devretti.

İbrahim Hayri Barut laboratuvarın sorumluluğunu alır almaz büyük atılımlar gerçekleştirdi. Önce kodeks ampullerin ve diğer kodeks ilaçların, daha sonraları ise sülfamid, vitamin ve antipazmodik müstahzarların üretimi başladı.

Her geçen gün daha ileriye doğru büyük atılımlar yapan **Abdi İbrahim İlaç Fabrikası** 1960 yılında artık ilaç piyasasında söz sahibi olmaya başladı. Bu yıllarda ülkede gittikçe sayıları artan yabancı sermayeli ilaç üreticilerine karşı **Milli İlaç Sanayii**'ni büyük bir heyecan ve onurla savunan **İbrahim Hayri Barut**, 1961 yılında genç yaşta hayatının en verimli çağında hayata gözlerini kapadı.

Bu tarihten sonra fabrikanın yönetimini **İbrahim Hayri Barut**'un eniştesi **Dr. Mekin Alpay** devraldı. 20 yıl süre ile **Dr. Mekin Alpay**'ın yönetiminde kalan **Abdi İbrahim İlaç Sanayii**, tıp alanındaki yeni gelişmelere ayak uyduran birçok yeni ilacın üretimini gerçekleştirirken, "güvenilir" bir müessese olmanın haklı onurunu da yaşadı. Öte yandan çok uluslu yabancı sermayeli ilaç fabrikalarına karşı **Milli İlaç Sanayii**'ni koruma çalışmaları sürdürülürken bazı aranan ilaçların üreticileri ile know-how anlaşmalarına varıldı.

Yine bu dönemde, hammaddede dışa bağımlılığı azaltmak ve başta antibiyotik üretimi olmak üzere ilk Türk antibiyotik hammadde fabrikası **Ansa** kuruldu. **Abdi İbrahim İlaç Sanayii** de **Ansa**'nın 12 kurucusundan biri olarak, yıllardan beri savunduğu **Milli İlaç Sanayii ilkesini** de bir kez daha ortaya koymuş oldu.

1975 yılına kadar aile şirketi niteliği taşıyan **Abdi İbrahim**, bu tarihte, ekonomik gücünü artırmak amacıyla yapısını değiştirerek **Abdi İbrahim İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.** adını aldı.

1981 yılında ailenin üçüncü nesil eczacısı **Nezih Barut** Genel Müdür olarak yönetici görevini devralırken, kardeşi işletmecisi **Nesrin Esirgen** de firmada çalışmaya başladı. Bu tarihten sonra büyük bir gelişme kaydeden **Abdi İbrahim** birçok tanınmış yabancı ilaç üreticisi ile lisans anlaşmasına girip yeni ilaçların üretimini gerçekleştirirken, kendi ilaç sayısını da büyük ölçüde artırdı.



80 YILLIK BİR BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ ECZ. NEZİH BARUT İLAÇ HABER'E ÖZETLEDİ.

"Dedem **Abdi İbrahim** Bey, Türkiye'de ilk ilaç laboratuvarlarının kurulmasından kısa bir süre sonra, 1908 yılında Mekteb-i Tıbbiye Mülkiye'nin Eczacı Sınıfı'ndan diploma aldı. Dört yıl sonra da İstanbul, Küçük Mustafapaşa'da bir eczane açtı. Çok geçmeden, o günler için "radikal" denilebilecek bir karar verdi.

1919'da eczanesini kapattı, Mahmutpaşa'daki hanlardan birinde "mütevazı" bir fabrika açtı. Fabrikanın adı, "**Abdi İbrahim Müstahzarat-ı İspençiyariye Fabrikası**"ydı. Dede-min amacı yine aynıydı: Hazır ilaç üretecekti. Kararının doğruluğuna inanıyor, kendine güveniyordu.

O günlerden bugünlere, başta **Abdi İbrahim Bey** olmak üzere tam 5 dönem, ilaç üretimi alanında çalıştı. 1919 yılında 3 ilaçla başlayan üretim, zaman içinde 99 ilaca çıktı. Kuruluş, giderek daha çağdaş binalara, daha yeni tekniklere kavuştu. Hızla artan deneyimleri ve derinlemesine bilgiye verilen önem sayesinde günden güne gelişti, istikrar içinde büyüdü. Alt yapısı sağlam bir kuruma dönüştü.

Abdi İbrahim, günümüzde alanında gerçekten saygın bir isim. Sayıları 150'yi bulan ürünlerin 105'i lisanslı, 45'i ise kendi ürünü olup, 105 lisanslı ürünün 48'i ithal geri kalanı ise kendi üretimidir. **Abdi İbrahim**, halen 29 yabancı firmanın Türkiye'de lisans hakkına sahiptir.

Kurucusu **Abdi İbrahim Barut**'tan sonra sırayla **Fatma Mehveş Barut**, **İbrahim Hayri Barut**, **Belma Barut**, **Dr. Mekin Alpay** ve **Dr. Ahmet Kamil Esirtgen** de **Abdi İbrahim İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.**'nin bugünlere gelmesinde büyük payı olan isimler. Hepsi de, bütün ömürlerini kuruluşun gelişmesine adadılar; birer gayret, vefa ve çalışkanlık simgesi olarak seçkinleştiler. Bu büyüklerimi, yeri gelmişken, bir kez daha şükran ve saygı ile anmayı, kendilerine içtenlikle teşekkür etmeyi zevkli bir görev sayıyorum."