

## yayın kurulundan

**İlaç Haber**'in ilk sayısının dağıtımından sonra bizleri arıyarak övgülerini esirgemeyen, değerlendirmelerini aktaran tüm okurlar bizleri bundan sonraki sayılarımızda da aynı çizgiyi yakalamaya görevlendirirken, sorumluluğumuzu da pekiştirdi.

Yayıncılık yaşamının başkenti **İstanbul hem baskı kalitesi, hem de basım maliyetleri** açısından sunduğu cazip olanaklarla, tanıtım gelirleri de gözönüne alınınca **İlaç Haber**'in sizlere ulaştığı kaliteyi yakalamak **hem zor, hem da pahalı olmadı. Kaldı ki eczacılar güzel şeylere layıktır.**

Yeni yayın döneminin ilk sayısında tüm özenimize rağmen "**sakınan göze çöp batar**" örneği bilgisayar teknolojisinin azizliğine uğrayınca, bu sayımızda sanal sayfaların sayısını arttırırken, o eksik sayfaların **update(!)** ini yapıp, yenileyerek yeniden yayınlıyoruz.

**Prof. Nurettin Abacıoğlu**'nun editörlüğünde hazırlanan **İlaç Haber**'in **Işık Boyacıgiller "özel sayısı"** ndan sonra **İlaç Haber**'in bu sayısında da bilgilerini bizlerle bölüşen ve içeriğimizi zenginleştiren ilaç sektöründeki tüm yetkililere teşekkür borçluyuz. Dileğimiz gelecek sayılarda da bu katkılarını sürdürmeleri.

Yerli bir ilaç firması genel müdürü **İlaç Haber**'i keyif alarak ve merakla okuduğunu söylediği yerde yanıtımız açıktı; "**İlaç Haber**'i **biz değil, yaptıklarınızla sizler yazıyorsunuz.**" O da bize hak verdi.

**İlaç Haber**'in bu sayısı da dopdolu. Onun için **İstanbul**'dan arayan ve beğenilerini bizlerle bölüşen **Yerli ilaç Sanayicileri Derneği Başkanı Cengiz Celayir**'in de dediği gibi, evinize götürüp, rahat rahat okumanızı öneriyoruz.

Bu arada bilirsiniz, sizler bu sayıyı okurken bizler; gelecek sayıyı hazırlamaya başladık.

İşimiz zor ama keyifli...

Zaten zor olan şeyler keyifli, güzel, kolay olanlar sıradan değil mi ?

**Yayın Kurulu**

## Dipten gelen dalga



T.C. Emekli Sandığı'nın tıp tahsilli bilgisayar, Bağ-Kur'un eczanelerde TEB ile imzaladığı sözleşmenin verdiği yetki çerçevesinde terör boyutuna varan denetlemeleri, eczacıların eşdeğer ilaç veremeyeceğini barındıran Silahlı Kuvvetler yatan hasta ve erbaş sırası protokolleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan, Sağlık Bakanlığı Teftiş Heyeti'nin yazıları, "toplardım" "toplayamazdım" diye kayıp yazışmaların uçtuğu Sağlık Bakanlığı, süpermarketlerden satılan bebek mamaları, şarkılı türkülü kongre adlı turistik yurtiçi ve yurtdışı gezileri, kapıya gelmeyen başhekim uzman doktoruna fırça atan bakanlar ve benzeri diğer bir sürü örnek Türkiye'de ilaç ve eczacılıktan başlayan her alanda sağlık hizmetlerinin dibe vurduğunu ve dipten gelen dalganın sesini müjdeliyor.

Müjdeliyor çünkü, dibe vuran ilaç ve eczacılık alanı; dibe vurduğu yerde safralarını atarak yükselmeye başlayacak. Belki canımız yanacak, belki çok kayıp vereceğiz. Ama dipte kalmayacağız.

Yeterki kararlı olalım. İnançlı olalım ve safraları bırakmakta bilinçli olalım.

Yazarın dediği gibi;

**Güneşli, günler görecekiz çocuklar**

**Güneşli neşeli günler**