

Gelin sizi orta okul,
lise çağlarınızı hatırlatan
bir oyuna katayım.



Kaç tane ayak görüyorsunuz?



Eğlenceli değil mi?
Siyah noktaları fark ettiniz mi?



Peki ya bu?
Çaprazlık kafanızı mı karıştırdı?



Buna ne dersiniz?

AMANI!

Trabzon'a Dikkatli Bakmayın...



Özgür Bora YAPRAK
Şehir Plancısı

Acaba aynı göz yanılmasını etrafımızda, sokağımızda, mahallemizde, şehrimizde de yaşamıyor muyuz? Bize sunulan ve başarılıymış gibi lanse edilen ancak bir türlü içsel huzuru, mutluluğu ve yaşam sevinci bulamadığımız o mekanlara,



BÜYÜK YÖNETİCİLERİMİZİN, şu meşhur KARADENİZLİ BÜYÜK MÜTEAHHİTLERİMİZİN bize sundukları binalara ve çevreye bir bakalım...!

Acaba yukarıdaki **Göz Yanılmasına** benzer bir yanılmayı hissedebiliyor musunuz?



Yoksa bizim insanımızın tıpkı geçmişte olduğu gibi sağlıklı şehirlerde yaşamaları hakkı değil mi?



İlk ütopyacı Platon'un tasavvuruyla Aristo'nun mükemmel yönetim beklentisinin eski Yunan demokrasisinde sentezlenmesinden, Rousseau'nun ve diğer burjuva filozoflarının "usa uygun devlet" ilkelerini önceleyen Campanella, Bacon ve More'un ütopyalarının yine burjuvaya uygun bir sistemle sonuçlanmasına, ya da Saint Simon, Fourier ve Owen'in "yeryüzü cennetlerini" tasarlamasına kadar insanoğlu, var olduğu günden bugüne değin ideal kent/ideal toplum için çabaladığı, toplum bilimcilerin, kent felsefecilerin, tasarımcıların çabaladığı, hatta bilgisayar oyunlarının bile tasarlandığı bir ortamda bize layık görülenin nasıl bir çevre olduğunu sorgulamamız gerekmez mi? **Truman Show** adlı filmi hatırlarsınız; (İzlemediyseniz şiddetle tavsiye ederim.) Truman Burbank (Jim Carey)'in yaşadığı kasabayı yani insan eliyle inşa edilmiş bir stüdyoyu... Bu arayış yani mükemmel yaşam alanı, mükemmel toplum, insanoğlunun daima ütopyası

olmuştur. Robert Koch'un yüzyılımızın başında söylediği **"...Gürültü yakında kolera ve veba gibi önlem alınacak bir afet olacaktır..."** yaklaşımları, yayaalara daha fazla nasıl alan üretebiliriz arayışları, **"...yokuşları azaltalım ki araçlardan çıkan egzoz emisyonu azalsın..."** söylemleri bir yanda dururken uğraşlarımızı ve hedeflerimizi gözden geçirmemiz kaçınılmazdır. Zannımca bu konuda unutulmaması gereken en önemli husus, sağlıksız çarpık bir çevrede gelişen nesillerin kuralsızlığa karşı eğiliminin daha fazla olduğu ve sosyopsikolojik gelişimin düşük olduğu, iletişim imkanı ve kişinin kendini geliştirebilme kapasitesinin daha sınırlandırıldığıdır. Medeni, gelişmiş bir toplum, sağlıklı çevreden geçmektedir. Benden söylemesi!

"...Gürültü

yakında

kolera ve veba

gibi önlem

alınacak

bir afet

olacaktır..."