

POSTA GAZETESİ KÖŞE YAZARI  
İLKER SARIER'in  
6 AĞUSTOS 1995 TARİHLİ GAZETESİNDE  
YAYINLAMIS OLDUĞU VE CAMIAMIZIN  
BÜYÜK TEPKİLERİNE NEDEN OLAN YAZISI

## SAĞLIK TENYALARI

Bir okuyucu aradı telefonla...18 yıldır sağlık sektöründe çalışıyorum,dedi..

İsrafa ve sahtekarlıklara dayanamaz hale geldim, diye dert yandı.

Buyrun anlatın dedim..Adının saklı tutulması isteğiyle anlattı..

Belirli bir isim veya adresi, ne o söyledi ne de ben sordum..

Çünkü konu,kişisel değil, toplumsal bir nitelik arz ediyor.

Yazmak bile utanç verici ama ne yaparsınız: **Çok yaygın biçimde, bazı insanlar doktorlara başvuruyor, onların safiyetiden yararlanarak, yahut zaman darlığını kullanarak kendilerine reçete yazdırıyorlar..**

Reçeteye diyelim 2-3 milyonluk veya 8-10 milyonluk ilaç yazılıyor.. Antibiyotikler, ağrı kesiciler,müskellikler,şuruplar,şunlar bunlar.. Sonra **hasta olmayan hasta vatandaş** eczaneye başvuruyor..

Hangi eczaneye? Kendisi gibi son derece ahlaklı olan bir eczaneye .. Veriyor reçeteyi.. Eczacı,reçetede yazılı ilaçların küpürleri keşip reçeteye yapıştırıyor... Yani reçete "Yapılmış" hale geliyor.. Ama vatandaş o ilaçları vermiyor.....

Çünkü vatandaş ilaç istemiyor. Küpürleri kesilmiş ilaçlar, başka hastalara satılmak üzere raflarda bekliyor... Peki, ahlaklı vatandaş ne veriliyor?... ihtiyaç duyduğu başka şeyler.....

Mesela, takunya,terlik.. deniz paleti, deniz kremi, güneş yağı.Ruj,rimel,allık,pudra,krem...Kozmetik ve güzellik malzemeleri. Veya buna benzer, eczanede satıldığına hep hayret ettiğimiz, şapka,tişört güneş gözlüğü gibi ilaç dışı maddeler... Vatandaş bunları huzur içerisinde alıp evine gidiyor. Çok yaygın olarak yapılan iş bu işte!.. Peki. siz ömrü hayatınızda bundan daha utandırıcı bir davranış ve alışveriş gördünüz mü,duydunuz mu?... Vatandaş hastalık numarasıyla doktora reçete yazdırıyor.....

O reçetede ki miktar kadar yahut biraz daha aşısına gidip eczaneden istediğini alıyor. Sonra da, re-

çetenin parasını Emekli Sandığı veya Bağ-Kur ödüyor. Devlet bankalarını dolandıran kravatlı sahtekarlar, Emekli sandığını dolandıran insan arasında bir fark var mıdır?..Yoktur!....

Bu şekilde reçete yapan eczacının bu şekilde kendisine güzellik malzemesi alan insanın yüzü hiç kızarmaz mı? Bu davranış insanlığa sığar mı? Yarın aynı kişi, sahiden hastalanıp devletten bedava ilaç aldığı anda,devlete attığı kazık aklına gelmeyecek midir? Dış görünüşü bu şekilde güzelleşen insanın içi karar-maz, soba borusu gibi kurum bağlamaz mı? İzzet-i nefis üç kuruşluk bir reçeteye satıldıktan sonra dış güzelliğinin önemi kalır mı? O eczacıyla, o vatandaş, çocuklarının okulunda bir görüşme gününde, öğretmenin önüne geldiklerinde, evladımız iyi yetişsin, hem eğitilmiş hem karakter sahibi olsun diye çırpınıyoruz, dediklerinde ne kadar inandırıcı olacaklardır?

Bu sütunlarda Allah'ın günü, devleti soyanları topa tutuyoruz.. Aynı şeyi vatandaş yaptığında da susacak değiliz.. Fukara milletin parasına zarar verenler normal vatandaş değildir. Asalaktır, hampacıdır, bedavacıdır.....

Bu da çağdaş dünyada, çağdaş insan için yüz kızartıcıdır. Devleti yakaladığımız her noktadan tavuk gibi yolarsak, nasıl düze çıkarız? Bu kadar da merhametsizlik olmaz ki!... Sonra , Avrupalı nasıl ilerliyor diye çene çalıyoruz. Avrupalı, bulduğu her fırsatta devleti soymuyor ki!... Sahip çıkıyor!.. Sonra da hak talep ediyor... Bizse hem soyuyor hem hak talep ediyoruz. Bu kadar yolunmuş bir tavuk, daha ne yumurtlasın birader!... Sahte reçete yapmak bizde.... Hastaneleri dolandırmak bizde... Trenleri taşlamak bizde..... Otobüsün koltuğunu bıçaklamak, jiletlemek gene bizde. Yemyeşil parkların içene etmek bizde Mısır koçanının çöpünün bile bulunamayacağı yere savurmak bizde.. Süksede burnundan kil aldırmayan en mutena semtlerde çöpleri sokaklara atmak bizde. Sonra da devlet feryada yetişmiyecek diye feryad etmek yine bizde.. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Kanını emmekten devleti bu deri bi kemik bırakmışız.....

Hala birşeyler bekliyoruz.... Sahtekarlığın büyüğü küçüğü olur mu? Vatandaş, 5 milyonluk reçeteye dolandırdıyorsa, işini uydurmuş sahte işadamı da, 5 milyon dolar çarpıyor!..

Demek, 5 milyonluk götüren-de, fırsat bulsa 5 milyon dolar götürecektir o zaman niye kızıyoruz? Atalar, balık baştan kokar demişler ama. Galiba balık, baştan da kokuyor, kıçtan da...

Emekli Sandığı'na, bu soyguna bir çare bulun, demiyorum, çünkü biz dolandırdıktan sonra onlar ne çare bulsa, fayda etmez!..

## 'SAĞLIK TENYALARI' BAŞLIKLİ YAZIYA ODAMIZIN TEPKİLERİ

### POSTA GAZETİSİ YAZARI SAYIN İLKER SARIER

6 Ağustos 1995 tarihli gazetenizdeki köşenizde "SAĞLIK TENYALARI" başlıklı yazınızı okudum. Çok iddialı bir başlık olmasına karşın sizin bu yazıyı basımızın aslı görevlerinin başında gelen "Bozuk olan bazı yapılanmaların düzeltilmesine" yönelik olarak yazdığınıza inanmak istiyorum.

Öncelikle yazınızda zikrettiğiniz ve 18 yıldır sağlık sektöründe çalıştığınızı söyleyen zat-ı muhtereme bir kaç sözüm var :

Diyorum ki, Dünyada duvarların yıkıldığını, şeffaflığın en geçerli politikalar olduğunu tüm dünya halklarının kabul ettiği bu ortamda sağlıklı, onurlu ve soyguna dayalı olmayan dürüst tertemiz bir toplum düzenini yakalayabilmek için toplumun her ferdine ayrı ayrı görev düşmekte.

**Eğer elinizde tesbit ve delilleriniz varsa bu tür bir reçeteyi bilerek yazdıran, hayali reçeteyi yazan ve karşılığında ilaç dışı şeyler veren soygun şebekesinin isimlerini cesurca açıklayarak topluma daha iyi hizmet vereceğinizi biliyorsunuzdur.**

Bu güne kadar Türk Eczacıları sağlık politikasında en önemli görevleri üstlenmiş daima öncelikle halkın çıkarları doğrultusunda hareket ederek, kendi lehine bile gözüксе her platformda artan ilaç fiyatlarına karşı çıkmışlardır. Ve yine sizin değindiğiniz ilaçta aşırı sarfiyatı önleyebilmek için halkı uyarıcı girişimlerde bulunmuşlardır. Eczacılarımız; önce para" dememiş, "önce sağlık" demişlerdir.

Yazınıza yine sanırım hekim arkadaşlarımızda cevap verecektir. Sağlık mensupları hiç bir zaman "**zaman darlığı**" gibi yapay nedenlerle veya sizin deyiminizce "**sağça**" ilaç yazmaz veya yazamazlar. Doktor ve eczacı bir bütündür, sağlık sektörümüzde çok önemli bir misyonu yüklenmişlerdir.

Anlattığınız biçimde ucuz çıkarlar uğruna bu tür utanç verici girişimlerde bulunan kişiler er veya geç cezalarını çekeceklerdir. Yeter ki sağduyulu insanlar tesbitleri ile beraber konuyu ortaya çıkarsınlar

Ve yine sizin yazınızda değindiğiniz bu soygunda saç ayağı konumundaki kişileri.....

1- Doktora, hasta olmadıkları halde gidip hayali reçete yazdırarak ilaç yerine başka şeyler alan Devleti dolandıran insan müsvettelerini,

2- "Zaman darlığını" bahane ederek yazınızdaki

deyimle "Sağça" bilinçli olarak bu tür reçeteyi yaza doktorları,

3- Hayali reçetelere ilaç yerine başka malzemeler vererek soyguna vesile olan devleti dolandıran ve hiç bir zaman aramızda eczacı olarak kabul etmediğimiz bu zavallılar,

Yukarıda saydığımız bu saç ayağındaki insanları hep beraber tesbit edelim ve toplumu bu "TENYALAR"dan temizleyelim. **Hodri meydan.**

### Sonuç Olarak;

Bizler Türkiyede sağlık hizmeti verme gayreti içinde olduğumuzun ispatını Devletin Sağlık Tenyaları ifadenize mağruz kalmamak için Emekli Sandığı , Bağ-Kur, S.S.K. ve bunun gibi diğer kamu kurumlarına ilaç verme işlemlerinde TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ ve kurum üst yetkilisinin taraf olarak onayladığı protokol çerçevesinde hazırlanan TEK TIP sözleşme yapma tarafı olmuştuzdur. Tek tip sözleşme sağlanamazsa reçetelerin eczanelerden FİŞ karşılığında peşin karşılanmasının yolsuzlukların ortadan kalkacağını binlerce kez kamuoyuna ifade ettik. Bağ-kur ve S.S.K. gibi kurumlar bir büyük örgüt olan eczacıların önerilerini değerlendirmeyip onları bölme gayretine giderek eczacının hizmetin aksatacak tek taraflı protokol örnekleri ile sağlıklı bir sağlık hizmetinin yarışına girmişlerdir.

Türkiye'deki soygunun her kademesinde yapılanlarına beraber "dur" diyelim.

### İnsanlara hizmet için varız, TENYALARA değil

**Ecz. Meliha MUTLU**

12. Böl. Kayseri Eczacı Odası  
Yönetim Kurulu Başkanı

