

# SUNUŞ

## İÇİNDEN TREN GEÇEN ŞEHİR

Çocuktum ve her yaz İstanbul'a anneannelere trenle geldik tatile. Kocaeli'ye yaklaşıncaya annem uyandırır, içinden tren geçen şehri görelim diye. Kompartmanın camını açar, koltuğa çıkıp başımı uzatıp seyredirdim bu kenti. Cıvıl cıvıl insanlar, arabalar, evler, ağaçlar hızla geçirdi trenin rüzgarı arda sıra. Seçemedim yüzleri. Bir yaşamın içinden süzülürdük körfezin mavisine bulanarak. İnanılmaz bir haz duyardım bu geçit töreninden imrenerek bu şehre.

Hiç çözemedim neden iki isim taşıdığını diğer bir kaç örneği gibi. Karıştırdım özellikle komşusuyla isimlerini.

Hesapta yokken bir gün, zamanın içinde akan hayat savurdu bu kente beni de. Çocukluğumdaki silüet insanlarla tanışmaya, paylaşmaya, yaşamaya ve aynı nefesi verip almaya başladım. Çok sevdim herkesi, herşeyi.

Hatırlarmısınız Adile Teyzemiz vardı bir de. Hani masalcı teyze. Tombul, şirin dünya tatlısı bir güldümü bin güldüğümüz insan. Onun kuzucuklarından olmayacak kadar büyüktüm. Ama dinlerdim zevkle ve seyredirken hababam sınıfını sarılıp öpesim gelirdi minnoş yanaklarından. Bir gün uçu gitti aramızdan ve onunla beraber içimdeki çocuklukta sona erdi.

Metin Tekin Kocaeli'nden Beşiktaş futbol takımına transfer olduğunda 17 yaşındaydı benim gibi. İlk maçında tribüneydim ve hayran oldum. Sarı fırtına ile costuk gençliğimin ilk yıllarında. O estikçe biz güredik. Sonra bir gün jübile yapacak dediler. Son kez Sarı fırtına diye inlerken İnönü Stadı gözyaşlarımla veda ettim gençliğime.

Bir zaman sonra Uludağ'da zincir takarken arabama arka koltukta oturan büyük kızım camı açıp bağırdı.

**-Barış Manço ölmüş baba !**

Donmuştu ellerim ve bende dondum. Barış ağabey hani sen 2000 yılının cumhurbaşkanı olacaktın ve çocuklar hep arkada oturacaklardı arabaların ve ispanak yedikten sonra dişlerini fırçalıyacaklardı. Ama ölüm Allahın emri ayrılık olmasaydı diyede sen demiştin değil mi?

Ve 17 Ağustos gününde maalesef ölüm Allahın emriydi ayrılık olmasaydı. O gün trende değildim ama gerçekten bulanıktı her şey. Toz dumandı insanlar evler ve hayat.

Çok güzel bir slogan geliştirildi."Kocaeli'yi seviyorum ve bu kenti terketmiyorum."

Yeniden yapılanma başladı. Yaralar politikacıların demeçleri ile değil el birliği ile sarıldı, sarılıyor. Biliyoruz ki biz onaracağız bu şehri. Yaşatacağız ölenleri hatıralarımızda. Yıkıntılardan yeni ümitler yeşerteceğiz.

Ama içinden tren geçen bu şehirden, artık o tren bir daha hiç geçemeyecek.

Ecz. Süreyya Saffet IŞIK  
Kocaeli Eczacı Odası  
Başkanı



## K.E.O.B.

### Sahibi :

Kocaeli Eczacı Odası  
adına  
Ecz. S. Süreyya IŞIK

### Yazı İşleri Müdürü

Eczacı Odası  
Genel Sekreteri  
Ecz. Ahmet SUMMAK

### Yayın Kurulu

Ecz. Ahmet Summak  
Ecz. Eser Çuhadaroğlu  
Ecz. Serdar Tokel  
Ecz. Üzeyir Korkmaz

### Yayın Danışmanları

Ecz.Prof. Dr. İsmail Üstel  
Prof. Dr. Şükrü Hatun  
Ecz. Doç. Dr. Nejat Gacar  
Ecz. Doç. Dr. Güner Ulak

### Yönetim Yazışma Adresi

31. Bölge  
Kocaeli Eczacı Odası  
Ömerağa Mah. Ankara  
Cad. No: 75/2 41040  
Kocaeli  
Tel: 0.262. 321 30 68  
Fax: 0.262. 322 04 35

E-mail: [yonetim@kocaelieo.org.tr](mailto:yonetim@kocaelieo.org.tr)  
<http://www.kocaelieo.org.tr>

\*Yayınlanan yazılardaki görüşlerden yazarı sorumludur.

\*Bültende yayınlanan yazılar bülten adı gösterilerek yayınlanabilir

\*K.E.O.B. oda  
üyelerimize ücretsiz  
gönderilir

Ofset Hazırlık ve Baskı

## SESİM OFSET

Matbaacılık ve Tic. Ltd. Şti.

Tepecik Mah. Feridun  
Özbay Cad. Emrullah İşhanı  
No: 5/A 41200  
İZMİT/KOCAELİ  
Tel. : 0.262. 321 20 48  
Fax. : 0.262. 324 37 94

Dünya kurulduğundan günümüze kadar tarih, hep hareket etmiştir. Bu hareketlilik içerisinde Osmanlı'dan bu yana ülkemizde, her nedense hep tekerrür etmiştir. Ulusal Kurtuluş Savaşı kazanan bir ülkenin bunun beraberinde "ekonomik kurtuluş savaşını" kaybetmesi insanın aklına şu soruyu getiriyor: Bir nedenle hata yapıyoruz?

Cumhuriyetin üzerinden yetmişsekiz yıl geçmesine rağmen biz, halen eğitimde, sağlıkta, sosyal güvencede, hukukta, demokraside sistem arayışı içindeyiz.. Neden arayış içindeyiz? Nerede bizim altıyüzyıllık Osmanlı geleneğimiz? Demek ki içi boşmuş!

Misaki Milli sınırları çizilip Galata bankerlerinden kurtulduktan, devletin her alanda etkili olduğu bir dönemden sonra baktık ki ; her mahallede milyoner yaratılmaya başlandı. Devlet destekli holdingler oluşturuldu. Senin benim kesemden 1983 yılında iyice kemikleşen sermaye, ihtilalinin yumuşak zemini ile yenilen Türkiye'yi keşfetti ve tercihini yaptı: "Serbest piyasa ekonomisi"

Avrupa'nın 1750' li yıllarda tohumlarını ektiği bu

sistem bizde yeni keşfediliyordu. Ekonomiye, sağlığı, eğitimi, hukuku, demokrasiyi iki sözcükle ifade eden ,daha doğrusu insanın insan olma vasfını tarif eden bir mantık silsilesinin harika ürünü:"Bırakınız yapınlar" "Bırakınız ölsünler".

Evet, hayatın her alanında uygulamaya konulan ve geri kalmışlık çemberini bir türlü kıramayan Türkiye'ye giydirilen yeni elbise; bilimsel adıyla "Liberalizm" .Başta mesleğimiz olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde her türlü değer yargılarını alt üst eden bir model.

Evet değerli meslektaşlarım, sözünü ettiğim modelle, kendi üzerimize düşeni layıkıyla yapıyoruz. Haksız rekabet ediyoruz. Katılım payı almamakla yanı başımızdaki meslektaşımızın ekmeğini çalıyoruz ve akşam eve gidip huzurlu bir şekilde günü kurtarmanın engin hazzıyla uykuya dalıyoruz. Aslında her inananın gece yatarken "Ben, bugün Allah için ne yaptım?" sorusunu kendine sorması gerekirken ; "Ben, bugün mesleğim için ne yaptım?" sorusunu sorması da çok önemli. Mesleğimiz her geçen gün uluslar üstü sermayenin dişlileri arasında ezilirken benim çok değerli meslektaşım nereden ucuz ilaç

alırım, hangi kuruma nasıl yüksek iskonto yaparım hesapları içinde, meslek etiğinden uzak, attığı adımı göremeyen, kasasıyla masası arasında sıkışmış ezik bir vaziyette, suni teneffüsle meslek icra ediyor.Kötü örneği kendisine örnek alarak her gün biraz daha meslekten uzaklaşıyor. Meslek örgütüne sahip çıkmayan, katılımcılıktan uzak, üretmeyen hazır yiyici, meslek adına yapılan iyi şeyleri de kendi değirmeninde insafsızca öğüten küçük insanlar haline döndük. Bizim adımıza başkalarının iş yapmasına büyük bir ustalıklm

iş gibi seyirci kalıyoruz.

"Bırakın yapınlar."yerine "İzin vermiyorum yapmasınlar" noktasında hep birlikte geleceğin aydınlık Türkiye'sinde buluşmak ümidiyle.

Not: Okuma ve yazma özürlü bir toplumun okuma ve yazma özürlü bir bireyi olarak, bu bültenin basımının gecikmesine sebep olduğum için yarıca özür dilerim.

Ecz. Ahmet Summak  
Genel Sekreter