

CENNETTEN BİR KÖŞE

Görkemli dağları, uslanmaz şelaleleri ve yağmur ormanlarıyla yeşil bir cennete götürüyoruz sizi.

Gün, güneşli de olsa, dağları gün batımını anımsatan boz sisle kaplı; buharlaşıp uçtukça, uzağa yakın, göğü yer eden dumanlı tepelerin gölgesinde başlıyor öykü.

Kocaeli'ne bağlı Maşukiye, temiz havası, yemyeşil bitki örtüsü, şelaleleri, mağaraları, lezzetli alabalıkları ve sıcak kanlı insanlarıyla, Türkiye'nin yeni turizm cenneti olma yolunda hızla ilerliyor.

Maşukiye ismi aşık olmak anlamına geliyor. Maşuk eski dilde aşık demek. 1860 yıllarında Maşukiye'ye Rus İhtilali'ni güçlendirmek için Osmanlı Sarayı ile ilişki kurmak amacıyla Çerkez ve Abaza asıllı gruplar getirilmiştir. Çerkezlerin arasında gelen Murat Bey 1862-1863 tarihinde Maşukiye'nin kurucusu olmuştur.

Maşukiye'ye gelenler vadi boyunca yer alan Aygır



Deresi'nin akan suları, kır lokantaları ve piknik alanlarındaki çınar, ıhlamur, kereste, meşe ağaçlarının gölgesine kendilerini bırakıp, lezzetli alabalıklarını yerler ve bülbül sesleri ile şelalenin çıkardığı seslerin karışımı ile kendilerinden geçerler. Maşukiye'yi çevreleyen vadi doğal bir klima ortamı yaratmaktadır.

Maşukiye'ye gelipte buradaki Restoranlarda alabalık yemeden gitmeyin. Mesela 25 yılı aşan bir süredir hizmet veren Vadi Restaurant eski bir su değirmeninin restore edilmesi ile kullanıma açılmıştır. Restaurant'ın açık bölümünün bir kısmı Aygır Deresi'nin üstüne kurulmuştur. Buradaki masaların bir bölümü hasır köprüler yapılarak dere üzerine yerleştirilmiştir. Asırlık çınarlar çok hoş bir serinlik sağlıyor. Soğuk suyun kayalara vurarak çıkardığı sesleri dinleyerek tatlı bir huzur alabilirsiniz.

Bir sonraki CENNETTEN BİR KÖŞEDE buluşmak üzere...

Ecz. Dilek DİNÇOL

