

YAŞADIKÇA

Değerli Meslektaşlarım;

Dünya yeni bir dönemecin eşiğinde, dengelerin değişeceğinden farklı yapılanmaların dünyanın geleceğini yönlendireceğinden bahsedilmekte. Bu yapılanma içinde söz sahibi olmak için taviz vermek yerine güçlü olup fikir beyan edebilecek noktada olmayı isterdik hiç şüphesiz. Fakat gözden kaçan bir nokta vardı, o da dengeler adaletsiz olduğunda güçlü olanın da zarar görüp yeni arayışlar içine girebileceğiydi. Global olarak bu gelişmeyi görenler ulusal anlamda nedense hala sistemin kendilerine verdiği gücü sonsuz güç olarak değerlendirmektedir.

Son yıllarda eczacılık birçok sorunu omuzlayarak yapılmakta, ilacın büyük alıcısı olan devleti temsil eden kurumlar ilaç geri ödemeleri konusunda eczacıyı finans kaynağı olarak görmeyi sürdürmektedirler. Ekonomik krizin sorumluları her nedense krizin faturasını vatandaşa ve eczacıya kesmek niyetindedir. Sosyal devlet olduğunu unutarak vatandaşın sağlığından tasarruf yapma uyanıklığının da olanlar bankalar hortumlanırken hiçbir şey anlamayacak kadar saf olabiliyorlar. Bugün ortaya çıkıp da devlet bu duruma kötü yöneltildiği için geldi diyenler o zamanlarda devleti yönettiklerinin fakında değiller herhalde.

Bu sistem bozukluğu içerisinde eczacının da payına düşeni aldığı en sıcak biçimde yaşıyoruz. Pekala bunda eczacıların hiç mi payı yok? Bugün uygulamak için çalışmalar yapmakta olduğumuz Hemofili ve Kan Ürünleri reçetelerinin, Yatan Hasta reçetelerinin, Er-Erbaş reçetelerinin neden eşit paylaşılması istenmekte. Bu soruların cevaplarını başkaları değil ancak kendimiz verebiliriz. Elbette ki sağlık hizmeti verdiğini unutup para kazanma uğruna her türlü kural dışı ve etik olmayan davranışları sergileyen meslektaşlarımız bütün bu olumsuzlukların üzerine tuz biber ekliyor. Bizler sistemin bozukluğuna ve mesleğimizin karşılaştığı sorunlara karşı mücadele verirken, bazı meslektaşlarımızın mesleğimize verdiği zararlardan dolayı güç kaybediyoruz. "Eskiden Eczacılık" diye başlayan diyalogları ağabeylerimizden, ablalarımızdan masal gibi dinliyoruz. Mesleğimize, örgütümüze ve sosyal toplum olma becerimize duyarsızlığımız korkarım ki yakın zaman içinde "eczacılar bir zamanlar kendi eczanelerinde çalışırlardı" masalını da duymamıza neden olacak. Bizler mesleğimize sahip çıkmazsak birileri çıkıp bizler adına sahiplenirler. Bunun içinde uygun fırsatı bekledikleri yadsınamaz bir gerçektir.

Eczacıların kar oranlarının azaltılması, eczacının dar

boğaz içerisine sokularak yaşama şansının ortadan kaldırılmaya çalışılması bu yolda gizliden gizliye çalışmalar yapıldığının göstergesidir. Popülist yaklaşımlarla kamuya şirin gözükmeğe uğruna bir mesleğin mensuplarının mesleki haklarını elinden alarak tasarruf yapılacağını düşünen ama yapılan savurganlıkları görmeyen ya da özellikle göz yuman idarecilerin tavırları mesleğimizi birilerine peşkeş çekmekte olduklarının göstergesidir. Vurdum duymaz tavırlara ; yaşanan olumsuzluklara karşı uyarı görevini yerine getirmeye çalışan meslek örgütlerinin söylemlerine kulak tıkayan idareciler bir mesleğin örgütlü gücünün ne demek olduğunu 15-16 Ocak

tarhinde çok açık biçimde gördüler. Yapılan eylemin bizlere en önemli kazancı örgütlü olduğumuzda neleri başarabileceğimizi göstermiş olmasıdır.

Bundan böyle birilerinin adına kararlar alırken bu gücün nasıl bir yumruk halini alabileceğini bilerek hareket etmek zorunda olacaklar. Ancak insanoğlu var olduğu sürece mücadele etmek zorunda olacak.

KepenK Kapatma eylemini başarıyla gerçekleştirdikten sonra Bağ-Kur ile olan ve kronik hale gelmiş sorunlarımızla uğraşmak zorunda kaldık. Hukuk tanımaz uygulamalarla ödeme gecikmelerini yoksayan idareciler aynı hukuk tanımaz tavırlarını sona ermiş sözleşmelerimizi fesh ederek bir kez daha kanıtlamışlardır. Hak arama eylemimiz basın ve kamuoyu baskısı sonucunda iptal edilen sözleşmeleri geri kazanma savaşına dönüşmek zorunda kalmıştık.

Direncimizin zayıflamasının tek sebebi basın ve kamuoyu baskısı değildir tabii ki birlikteliğe inanan, bireysel menfaatlerini mesleki menfaatlerinden önde tutan ve günü kurtarmak adına yaşayan meslektaşlarımız eylemimize en büyük zararı veren en önemli unsurdur.

Olumsuzlukların ortaya çıkardığı sorunları çözmek yerine olumsuzluğu ortadan kaldırmak için çaba sarf etmek gerektiği gerçeği artık kaçınılmazdır. Bu bağlamda şu an yaşadığımız sorunları aşmamız bizi refaha erdirmeyecektir. Bu kaçınılmaz gerçek gerek mesleki anlamda gerekse vatandaşlık bilinci anlamında sorumluluklarımızı bilmemiz gerektiğidir.

Bilgi ve emeğimizle sağlık hizmetinin vazgeçilmez bir parçası olduğumuzu unutmadan ve unutulmaması için sorumluluklarımızdan kaçmadan daha güzel günleri ulusça yaşamak dileğiyle saygılarımı sunarım.

Ecz. Sinan USTA
GENEL SEKRETER