

GÖZLEM

Değerli Meslektaşlarım,

Ülkemizde yaşanan siyasal ve ekonomik kaos neticesinde "halktan kopuk, ben yaparım" mantığıyla ülkeyi geri dönülmez noktalara getiren siyasiler, şimdi yine meydanlarda umut tacirliği yapmaktadırlar. Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değiştirilmeden; toplumun tüm kesimlerini demokratik anlamda temsil edilmeyen eşit şartlar hazırlanmadan; meydanlar 50 senedir olduğu gibi yine "aş-ış" vaadiyle dolduruldu. Hiçbir zaman Sivil Toplum Kuruluşlarının bilgi ve deneyimine müracaat etmeyen siyasiler, yine kendi eksenleri etrafında dönmeye devam etmekte. Her seçim döneminde hesap soracağız diye oy talep edenler iktidara geldiklerinde büyük Türk büyüğümüzün dediği gibi "Devr-i Sabah yaratmayalım" diyerek geçmişin pisliklerine sünger çekip, yapanın yanına kar kalacağı yeniden yapılanmayı yaşatmaktalar. Büyüyen ülke sorunlarına karşılık halk yığınlarının önüne hiçbir proje sunulmamıştır. İktidardayken başarısız olanların bir dönem muhalefet yaparak ve sonra yeniden insanların önüne umut olacak çıktığı bir paradoksu yaşıyor Türkiye! Ulusal bütçede sağlığa ayrılan % 2'lik pay ile yine aynı bütçeden eğitime ayrılan %4'lük paylarla insanların ne kadar sağlıklı ve eğitimi olacakları bilinmeyecektir. Bunun tezahürünün sandığa yansımaları ve doğuracak sorunları hep birlikte yaşayacağız.

Demokrasinin tüm Kurum ve Kuruluşlarıyla işleme konusundaki talepler hep gözardı edilmiş, katılımcı demokrasi, şeffaflık, hukukun üstünlüğü gibi evrensel kavramlar bu ülke insanların ortak talepleri olmasına rağmen her nedense meydanlarda bunlardan hiç söz edilmemiştir. Yalnızca İMF' nin reçetelerine sadık kalınacağına; AB' ne girmek için yeni tavizler verileceği anlatılmaktadır. Hiçbir temeli olmayan boş vaatler bir süre sonra yine halkın sırtına yük olarak binecektir. Yine sıkıntının sorumlusu geniş halk yığınları olacaktır. Tüm bu sorun yumağı içerisinde mücadele veren Sivil Toplum Örgütleri her platformda demokratik hak ve taleplerini, düşüncelerini, bilgi birikimini yönetim erkini elinde bulunduranlarla paylaşmaya çaba sarf edecektir.

Bizler; genel olarak sosyal devlet anlayışından hızla uzaklaşmak girişimine son verilmesinden, üretime yönelik, borçlanma programları yapılmayan, ekonominin tek kurtuluş yolunun İMF reçetelerinin olmadığı, teslimiyetçi tavırla değil, onurlu bir tavırla AB Üyelikinden yanayız. Ülke kaynakları bu ülkede yaşayanlara sunulmak üzere değerlendirilmeli, heba edilmemelidir. Vergi yalnızca verenden değil, tüm muhataplardan yaygın şekilde alınmalıdır.

Mesleki anlamda , ilacın üretiminden tüketimine kadar her türlü denetim eczacıda olmalıdır. İthal ilaç cenneti olan ülkemiz ,kaynak israfından bir an önce kurtularak ilaç üreten bir konuma getirilmelidir. Antidemokratik 05.07.2002 tarihli İlaç Fiyat Kararnamesi derhal kaldırılmalı, taraflarca yeniden ele alınmalıdır. Eczacı meslek hakkı AB standartlarına çekilmeli, sağlıktan KDV alınmasına son verilmelidir. Sosyal bir ürün olan ilacın ticari bir meta gibi değerlendirilmesine son verilmelidir. İlaç niteliğindeki tüm ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmalı, Tarım Bakanlığı ruhsatları iptal edilmelidir. İlaçta tasarruf, sağlıkta tasarruf anlamına geldiğinden "akıllı ilaç" kullanımı hedeflenmeli, insanların sağlıklı yaşamaları sağlanmalıdır. Eczacılık mesleği hızla branşlaşmaya yönlendirilmeli, 6197 Sayılı İlaç ve Eczacılık Kanunu günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmelidir. Tüm bu talepler doğrultusunda olası düzenlemelerde bu alanın vazgeçilmez unsurları olan Sağlık Meslek Odalarımızın görüşleri dikkate alınmalıdır.

Değerli Meslektaşlarımız,

Tüm öneri ve taleplerimiz bilgi birikimimiz birileri tarafından doğru algılanabiliyorsa umuda yolculuğumuz daha kısa sürecektir. Gerçek yaşamda hep birlikte yaşarız,kendi emek ve gücümüzle. Kendi emek ve gücümüzle gerçek yaşamda umutları birlikte yaşamak dileğiyle saygılar sunarım.

Ecz. Ahmet SÜMMAK