

YAŞADIKÇA

Değerli Meslektaşlarımız,

Kurumların her gün hayata geçirdikleri farklı uygulamalar, fatura ödemelerindeki sorunlar, dağıtım kanallarına yapılması gereken ödemeler, vade farkları, iskonto iptalleri, karşılıksız çekler hemen hemen hepimizin en azından birkaç tanesi ile karşılaştığımız mesleki sıkıntılarımız. Pekala neden bu hale geldik, karşılaştığımız bu sorunların tek sebebi muhatap olduğumuz kurum veya kuruluşlar mı? Tabii ki hayır, başka sebeplerde var. Ne yazık ki en büyük etken yine bizleriz. Kendi mesleğinin kurullarına uymayıp başkalarından kurallara uymalarını istemekte sanırım bizim toplumumuza has bir davranış biçimi. Yukarıda bahsettiğim olumsuzluklardan etkilenmeyen bir meslektaşım bile olduğuna inanmıyorum. Ancak bazı arkadaşlarımız, bu sorunların üstesinden gelmek için farklı yöntemler geliştirmekteler ama buldukları çözümler maalesef mesleğimizin çerçevelerini belirleyen yasaya ve meslek ahlakına aykırı çözümler. Bu uygulamalar her zaman problemleri çözmek adına değil tabii ki, bazı arkadaşlarımız da para kazanmanın en değerli erdem olduğuna inanıyorlar, herhalde ki kural dışı davranışları bu yüzden sergiliyorlar. Pekala biz bu durum karşısında ne yapıyoruz? Gidip arkadaşlarımızın kurallara uyup-uymadığını, meslek ahlakına uygun davranıp-davranmadığını denetliyoruz. Oda Organlarında görev yapmaya başladığımdan beri bana en zor gelen görev bir meslektaşımın eczanesine giderek onu denetlemek olmuştur. Ancak daha da zoruma giden denetlemeye gittiğim meslektaşımın eczanesinde bir çok olumsuzluğa şahit olmak. Şahit olduğum manzara karşısında meslektaş olmaktan utandığım zamanlarda oldu. En çok garibime giden bazı arkadaşlarımızın kendi meslek odasının onu denetleyebileceğini bilmemesi ve bu sebepten denetlemeye direnç göstermesi. "Eczacı Odası' nın bizleri denetlemeye yetkisi var mı?" sorusu ile fazlaca karşılaşıyoruz. Eczacı Odaları üyelerini Denetleme Protokolü Kapsamında her yönüyle denetleyebilme yetkisine sahip. Karşılaştığımız olumsuzluklar bazen çok ilginç görüntüler oluşturuyor. Bir çok eczanede sıkça karşılaştığımız cam yazıları; "falanca zayıflama ilacı geldi.", "Göğüs büyütücü tablet geldi", " Tek Viagra bulunur", "Kulak delinir", "Sünnet yapılır" bu işi o kadar çok abartan arkadaşımız var ki. Camda eczacı ismi, içeride de kendisi gözükmeyecek durumda. Bizler pazarlanması gerekli bir malın ticaretini yapmıyoruz. Bizler ; sağlık hizmetinin bir ayağında

gerekli olan ilaç hizmetini verip, karşılığında meslek hakkımızı alarak para kazanıyoruz.

Sağlık hizmeti verilen her yerde aranacak en önemli unsur hiç şüphesiz temizliktir. Özellikle bu konuda karşılaştığımız bu durumlar gerçekten insanı çok zorluyor. Karşınızda bir meslektaşınız ve siz ona buzdolabının, ilaç raflarının veya bankosunun çok pis hatta el sürülmeyecek kadar pis olduğunu söylemek zorundasınız, düştüğümüz durumları siz düşünün. Raflarda miadı geçmiş ilaçları çoğunlukta olduğu bir eczane, laboratuvar kısmında ilaç yapmak yerine, yemek yapmak üzere alınmış bir düzen, üstüne üstelik pislik içinde ve yemek artıkları her yerde. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Ancak şaşkınlığımız her zaman kötü örneklerden kaynaklanmıyor. Titiz çalışan eczanesi pırıl pırıl her bölümünün tertip ve düzeninin herkesi imrendirecek kadar muntazam arkadaşlarımızda var. O arkadaşlarımızın meslek hayatları boyunca aynı çalışma disiplini ile çalışacaklarından da eminim.

Olumsuzluk tespit ettiğimiz çoğu eczanede aynı tavırla karşılaşıyoruz. " Bana gelip denetim yaptınız ama, falanca eczanede şunu yapıyor" olumsuzlukları bizlere bildirmek doğru bir davranış ancak nedense arkadaşlarımız kendileri denetlendiğinde bunları deşifre etmeyi uygun görüyorlar. Bizler bunları öğrenebilmek için ayrıca denetim mi yapmalıyız? Bizler temiz bir dünya istiyorsak işe kendi evimizin önünü temizlemekle başlamalıyız. Eczanelerimizde doğru, dürüst, kurallara uyarak çalışırsak bu meslek olumsuzluklardan kurtulur ve hakkettiği saygınlığa yeniden ulaşırız. Başkalarının hata yapıyor olması bizim hatamızı affettirmez. Bu sebeple kötüyü değil doğruyu ve iyi olanı örnek almak bizleri her zaman güzel günlere taşıyacaktır. Mesleğimiz adına güzel günleri yakalayabilmek daha saygın birer eczacı olabilmek, sağlık hizmetinde vazgeçilmez bir unsur olarak kalabilmek için yapmamız gereken kendimizi düzeltmektir. Bunu başarabildiğimiz zaman sorunlarımız çözülmeye başlayacaktır.

Umarım denetçi eczacılarımızın eczaneleri sadece çay, kahve içip sohbet etmek maksadıyla ziyaret edecekleri günleri hep birlikte yaşarız. Bu hayalin gerçek olabilmesi dileğiyle hepinize saygılarımı sunarım.

Ecz. Sinan USTA