

Küçük Anadolu Kocaeli



Kocaeli; iki denize ve bir göle kıyısı olan maviyi bu üç seçenikle, yeşili Samanlı Dağları ile tadan bir şehir. Yazın Karadeniz kıyısındaki Kandıra'nın, uzun kumsallarında ve doğa harikası koylarında denize girilirken, kışın Kartepe'de kış sporlarını gerçekleştirme imkanı sağlar.





İlkbaharda doğa harikası yaylalara çıkarsınız. Bir gün Sapanca Gölü'nde su kayağı yaparken, ertesi gün İzmit Körfezi'nde yelkenle açılabilirsiniz.

Kocaeli bu doğal güzelliklerin yanında, üç bin yıllık tarihi geçmişiyle de önemli bir şehirdir.

Şehir coğrafi konumundan dolayı tarih boyunca hep önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan köprü konumunda olduğundan devamlı farklı uluslara ev sahipliği yapmıştır.

Kocaeli o günlerin Nikomedia'sı, Bithynia ve Doğu

Roma İmparatorluğu'na iki yüzyıl başkentlik yapmıştır. O dönemde dünyanın en önemli dört şehri İskenderiye, Antakya, Roma ve Nikomedia'dır. Hatırlamak isterim İstanbul (Byzantion) o dönemde bu şehirlerin arasında değildir.

Kocaeli ili 3.505 km² alan ve 1 milyon 500 bin nüfusa sahip. Bu nüfus, bünyesinde farklı yerel kültürleri barındırıyor. Anadolu nasıl bir kültür mozaigi ise, Kocaeli de adeta onun bir minyatürüdür. Ama ne yazık ki Kocaeli deyince sadece sanayi aklı gelmektedir, fabrika kenti denmektedir.

Düşünebiliyor musunuz? Komşu İstanbul'a milyonlarca turist gelecek fakat hiçbiri Kocaeli'ye uğramadan ülkelerine geri dönecek. Hem de bu derece kısa mesafedeki, böyle doğal güzelliklere ve tarihi dokuya sahip olan bir şehre... Bu mümkün mü?

Evet günümüzde mümkün... Güzelim Kocaeli'ne sahip çıkmıyoruz.

Bacasız sanayiye canlandırmak için el ele vermeliyiz... Çünkü kazanan bizler olacağız.



*Sırtçantam Dergisi'ne Teşekkür Ederiz.