



Ecz. Nejat ÇETİN
Kocaeli Ecz. Odası Kongre Delegatesi

Sizde altın yumurtlayan tavuk bulunur mu?

Genç adam ben de dahil önünden geçen hiç kimseden bir gülümseme karşılığı almadı. Bu ülkede insanlar gülmeyi mi unuttular? Yoksa akıl sağlıkları ile ilgili kuşku duyulur diye mi genç adama karşılık vermediler? Neden gülmeyi unuttuk, duygularımızı mı kaybettik yoksa sevgiyi mi yok ettik? Birileri bize duygularımızı mı kaybetti diye düşünerek yürümeye devam ettim.

Her sabah olduğu gibi evden eczaneme yürüyerek gidiyorum. Sanat sokağının girişinde, biraz ilerideki bankta oturan ana oğul olduğumu sandığım bir çift dikkatimi çekti. Ana tipik bir köy anası şalvarlı, başı beyaz tül bentli. Yirmili yaşlardaki delikanlının elinde fiziksel özrü nedeniyle olduğunu düşündüğüm bir baston, saçları kısacık kesilmiş. Delikanlı, önünden geçenler kendisi fark eder ve bir gülümseme ile karşılık verirler diye her önünden geçene gülümseyerek dikkatlice bakıyor. Bu davranışı genç adamın fiziksel özrü yanında zihinsel bir özrü olduğunu da düşündürüyor. Genç adam ben de dahil önünden geçen hiç kimseden bir gülümseme karşılığı almadı. Bu ülkede insanlar gülmeyi mi unuttular? Yoksa akıl sağlıkları ile ilgili kuşku duyulur diye mi genç adama karşılık vermediler?

Neden gülmeyi unuttuk, duygularımızı mı kaybettik yoksa sevgiyi mi yok ettik? Birileri bize duygularımızı mı kaybetti diye düşünerek yürümeye devam ettim. Yaşadığımız sosyoekonomik düzen içinde, aklı başında olanların gülebilmeleri, mutlu olabilmeleri için bir gerekçeleri olmadığını düşündüm. Yarınlar ile ilgili, bırakınız yarınlarını bugünleri ile ilgili sosyal, ekonomik ve hatta siyasal belirsizlikler içindeki insanlarımızın mutlu olabilmeleri ve mutluluklarını diğerlerine yansıtacak gülen bir yüze sahip olabilmeleri ne yazık ki olanaklı değil. İnsanlarımızın yarınlarına güvenle bakmalarına engel olacak en son örnek: SSGSS yasa tasarısı. Yasa tasarısı son günlerde ciddi tartışmalar ve eylemlerle kamuoyumuzun gündeminde. Tasarının içeriği hakkında çoğumuzun bilgisi var kuşkusuz; ancak sağlık alanında yol açabileceği tahribatlar eczacılık mesleğinin sahibi ve bu ülkede yaşayan sorumlu vatandaşlar olarak bizleri de yakından ilgilendirmeli diye düşünüyorum.

Tasarının emeklilik ve sağlık güvencesi konusunda yaratacağı olumsuzluklara karşı TEB'nin de içinde olduğu Emek Platformu bir dizi eylemlilikler başlattı. Bu karşı duruş ne kadar sonuç verir, zaman içinde hep birlikte göreceğiz. Emek Platformunu oluşturan bileşenlerin farklılıkları ve birlikte iş yapma becerilerindeki eksiklikler nedeniyle çok daha önceden başlatılması ve kamuoyu desteği sağlanması gereken eylemliliklerde geç kalındığının da altını çizmek gerekiyor.

KESK Başkanı İ. Hakkı TOMBUL bu konuda "Platformun dağılmasına yönelik bir talebimiz yok ama; ancak ortak talepler etrafında ortak mücadele verebilecek örgütler bir araya gelebiliyor. Daha geniş eylem ve mücadele birlikteliklerine ihtiyaç var." diyor. (*) Ancak altı çizilmesi gereken bir önemli ayrıntı da platformda yer alan, bildirilerin altına imza koyan bazı bileşenlerin; TEB gibi eylemlilikler içinde yer almaktan kaçınmaları. Emek Platformu'nun diğer bileşenleri iki saat süreyle iş bırakırken; TEB ve Eczacı Odaları üyelerine bu yönde bir çağrıda bulunmadılar.

DİSK Başkanı Süleyman ÇELEBİ ise "Emek Platformu eski heyecanını yitirdi. Dağılmasını istemiyoruz ama yeterli bir üretimde yapılmıyor. İçinde eczacılar, veterinerler, muhasebeciler gibi farklı çıkarları savunan örgütlerde var." diyor. (*) Kuşkusuz nerede duracağımıza biz karar veririz. Ancak eylem süreçlerinde eczacılar olarak eksik kaldığımızı kabul etmemiz ve tartışmamız gerekiyor. Bakınız komşumuz Yunanistan'da da benzer bir sosyal güvenlik yasasına ilişkin meslek örgütlerinin ve sendikaların karşı çıkışları var. Yunanistan eczacıları genel greve kepenklerini açmayarak destek veriyorlar. Bu noktada eczacılar olarak sosyoekonomik düzen içinde nerede olduğumuzu, ser-

mayenin ve siyasi iktidarın bize biçtiği pozisyonu doğru tahlil etmemiz ve geleceğe yönelik politikalarımızı belirlememiz gerekiyor. Çok açık biçimde izlenmekteki sermaye artık eczacının sahipliğindeki, emek yoğun bugünün eczane modeliyle eczacının işbirlikçi pozisyonuna gereksinim duymuyor. Bunun değişmesi ve eczanenin sermaye işletmesine dönüşmesi için gereken siyasi desteği sağlayarak yasal değişimi gerçekleştirmek peşinde.

Bugüne kadar bize benimsetilen, mal fazlası ve iskonto gibi uygulamalar ile pekiştirilen, ilacın ticari bir ürün haline getirilmesine sessiz kalarak; hatta buna faydacı yaklaşarak sorunların üstesinden gelmek olanaklı değil. Artık ilacın fiyatı içinden belli bir yüzde olarak mesleği sürdürmek biçiminde bugüne değin süregelen uygulamayı; eczacılara reçete başına ve her bir kutu ilaç başına hizmet bedeli ödenmesi biçimine dönüştürmeyi tartışmamız gerekiyor. Böyle bir dönüşümü biçimlendirebilmek ve taleplerimize siyasi iktidardan olumlu yanıt alabilmek elbette ortak aklı ortaya çıkaran, demokratik katılım ve karar süreçlerini işleten bir meslek örgütlenmesi ile olanaklı. Son TEB Kongresi ve bugün yaşadığımız SSGSS Yasa Tasarısına karşı sürdürülen eylemlilik süreçlerinde, TEB Merkez Heyeti'nin yaklaşımları bu anlamda ümit vermiyor.

Her şeye rağmen birazcık gülümseyelim:
Temel eczanenin kapısından içeriye seslenir:
"Sizde altın yumurtlayan tavuk bulunur mu?"
Eczacı gayet sakin yanıt verir:
"Burası eczane burada tavuk bulunmaz."
Ertesi gün Temel yine kapıda ve soru aynı:
"Sizde altın yumurtlayan tavuk bulunur mu?"
Eczacı bu defa hiddetlenir:
"Kardeşim sana burada tavuk bulunmaz demedim mi?"
Bir sonraki gün Temel yine eczanenin kapısına gelir. Tam soracak eczacının elindeki sopayı fark eder,
"Tamam tamam" der "Anladım burada altın yumurtlayan tavuk bulunmuyor ama hiç değilse altın yumurtlayan tavuk bulunmadığını bir kağıda yazıp vitrin camınıza koyun, bende bir daha sormayayım."
Eczacı çaresiz deliyle deli olacak değil ya. Bir kağıda "Altın yumurtlayan tavuk yok" yazıp vitrin camına asar. Ne çare Temel bir sonraki gün yine eczanenin kapısında: "Tamam" der "Sinirlenmeyin, burada altın yumurtlayan tavuk bulunmuyor; zaten bulunmadığını vitrin camınızda ilanda etmişsiniz."
"Ben sadece altın yumurtlayan tavuk ne zaman gelecek diye soracaktım."
Eczanelerimizde altın yumurtlayan tavuk arayanlara gereken yanıtı vermek için daha ne kadar bekleyeceğiz? Yüzünüzden gülümsemeniz ve umudunuz eksik olmasın...



Kuşkusuz nerede duracağımıza biz karar veririz. Ancak eylem süreçlerinde eczacılar olarak eksik kaldığımızı kabul etmemiz ve tartışmamız gerekiyor. Bakınız komşumuz Yunanistan'da da benzer bir sosyal güvenlik yasasına ilişkin meslek örgütlerinin ve sendikaların karşı çıkışları var. Yunanistan eczacıları genel greve kepenklerini açmayarak destek veriyorlar. Bu noktada eczacılar olarak sosyo-ekonomik düzen içinde nerede olduğumuzu, sermayenin ve siyasi iktidarın bize biçtiği pozisyonu doğru tahlil etmemiz gerekiyor.

(*) Radikal Gazetesi 12.03.07 Sosyal Forum / Atilla Özsever