

## M.İ.E.P. 2 - HİPERTANSİYON



öğrenmek amacıyla Eczacı Odaları tarafından bir çok Meslek içi Eğitim Programları düzenlenmektedir. Biz de Kocaeli Eczacı Odası Yönetimi olarak kendi bölgemizde bu programları başlatmış bulunuyoruz. Hatırlarsanız " İlk Yardım " konulu ilk MİEP Ocak ayı içinde gerçekleşmişti.

İkinci MİEP ise 08 Haziran 1996 tarihinde KYÖD Lokali 'nde düzenlendi.

Hipertansiyon konusunun tartışıldığı MİEP ' de ilk konuşmacı KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baki KOMSUOĞLU Hipertansiyonun kliniği ve yeni görüşler üzerinde açıklayıcı bilgiler verdi. KOÜ Tıp fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji ABD Başkanı Doç. Dr. Nejat GACAR ise Antihipertansif ilaçların anlatarak bu konudaki bilgilerimizi yenilemiş oldu. Meslektaşlarımızın bu konuya ilgisi sorulan çeşitli sorularla belli oluyordu.



Önce insan. önce sağlık diye başlıyoruz. Trissel diyor ki: " Sağlık hizmetlerinin kalitesi için kaygı duymayan insanlar ya kötü kaliteli hizmet verenlerdir yada kötü kaliteli hizmet aldığının bilincinde olmayan insanlardır."

Eczacı sadece ilacı sunmakla yetinmemelidir. Birey ve toplum sağlığının iyileştirilmesinde sorumluluklarının olduğunu görerek, ilacın akılcı kullanımıyla ilgili bilgilerini arttırarak, ilacın yanında bilgede sunmak durumunda olduğunun bilincindedir.

Eczacının mesleki bilgisi sadece lisans eğitimi ile sınırlı kalmaz mezuniyet sonrasında gelişmeleri yakından takip etmesi gerekir.

Sağlıkta çağı yakalamak yenilikleri amda



Soruların cevaplanmasından sonra toplantıya katkıda bulunan Roche İlaç Sanayi tarafından tanıtıcı bir program düzenlendi. Ardından yapılan kokteyl esnasında meslektaşlarımız ile yaptığımız kısa sohbetlerde bize çabalarımızın yerinde olduğunu gösterdi.

Biz Kocaeli Eczacı Odası Yönetimi olarak " Eczacı Gönüllü İlaç Danışmanımızdır" ilkesine bağlı kalarak MİEP ' larımız siz meslektaşlarımızında desteği ile sürdürmeye devam edeceğiz.

Her güzel şey insan için diyerek bitiriyoruz sözlerimizi.

Sevgi ve Sağlık dolu günlerle.

*Ecz. Meltem KÜÇÜKŞENGÜL*

## BİLGİSAYAR ÇALIŞMALARI

### Değerli Meslektaşlarım,

Bilindiği gibi odamız bünyesinde oluşturulan Bilgisayar Çalışma Grubu sizlere eczane Otomasyonunu son ürünleri ile tanıştırmak, en ekonomik ve uzun vadede gerek bilgisayar gerekse program açısından sorun olmayacak, satış sonrası servis hizmetlerinde en iyi verebilmek ve daha çok varsa ilimizde olmak üzere konuyla ilgili Bilgisayar Firmaları bazında araştırmalar yapmış. Şubat 1996 başlarında Bilgisayar Firmalarına sistemlerini tanıtmak, bilgisayar, program, marka ve fiyat konusunda tekliflerini verebilmeleri için çağrı çıkartılmıştır. Çalışma grubumuzun yapmış olduğu bu çağrıya AK - TEL Kominikasyon, B.Y.T.E. (Bilgisayar yazılım Tekkominikasyon Elektrik ve Donanım hizmetleri), KRN+BBS (Bilgi Birikim Sistemleri), Anadolu bilgisayar ve Tekkominasyon sistemleri, GES Computer (İstanbul), Havan yazılım (İstanbul), Bilkur (İstanbul), Farmakom Eczane program ve yazılım firmaları belirli aralıklarla Şubat ayı içerisinde odamıza gelerek Demastrasyon çalışmalarını yapmışlar ve toplu alımlar için fiyat teklifinde bulunmuşlardır.

Bu çalışmaların sonucunda firmaların ürünleri ve fiyatları, modelleri, programları tek tek incelendi. Firmalar bazında çalışmalara başladığımızda piyasada Eczane Otomasyonu içeren uygun model olarak 486 Dx4-100 seçilmiştir. Ancak çalışmaların bitiminde ise bahsi geçen modeli artık piyasadan yavaş yavaş çekildiği ve yerine pentium 75-100-130 gibi yeni modellerin girdiğini gözledik. Fiyatlar çalışmaya başladığımız günler itibaren sürekli düşmeye başladı. Bu durumda üyelerimize model ve fiyat

konusunda öneride bulunmamız adeta imkansız hale gelmiştir. Sabit fiyat ve model olarak düşünülse bile küçük bir saptamaya sizleri bilgilendirmek isterim. Tek eczane otomasyonu 486 Dx4-100, 1680 dolar iken 50 eczane için alım yapıldığında bu fiyat 1615 dolar olarak tespit edilmiş ve her eczane için fiyatı sadece 65 dolar olarak gözlenmiştir. Yine eczane programı içinde aynı şey söz konusu olup, tek eczane programı 18.000.000.-TL' sı iken 50 adet program alındığında bu fiyat 16.560.000.-TL'si olarak tespit edilmiş ve aradaki fiyat avantajı sadece 1.440.000.-TL'si olarak görülmüştür. Bütün bu verilerin ışığında sizlere bu çalışmalarını anlatmak ve önerilerinde bulunmak üzere 08 Mayıs 96 tarihinde odamız kanalıyla ilgilenen meslektaşlarımızla bir toplantı düzenlenmiş, ancak her konuda olduğu gibibeckenilen katılım bütün bu özverili çalışmalara rağmen maalesef sağlanamamıştır. Toplantıya katılan meslektaşlarımıza konuyla ilgili bütün bilgiler verilmiş ve bilgisayar çalışma grubunun bölgemizdeki Otomasyonu geçmek isteyen üyelerimize toptan alım değilde sadece ilimizde faaliyet gösteren ve hertürlü servis destekli firmaları tercih etmeleri önerilmiştir.

Bizlerle birlikte çalışmalara katılan ve hertürlü teknik imkanlarını kullanarak Odamız çalışma grubuna yardımcı olan bütün katılımcı firmalara gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Ayrıca gerek çalışmalara ve gerekse bilgilendirme toplantısına katılan meslektaşlarımızda kıymetli zamanlarını ayırlabildikleri için teşekkür ederim.

BİLGİSAYAR ÇALIŞMA GRUBU ADINA  
**Ecz. Ahmet SUNMAK**

## EURO 96

Dört saat boyunca 11.000 feet ' de uçmanın keyfini yaşayanlar kadar benim gibi korkusunu iliklerinde hissedenerde vardı sanıyorum Londra İstanbul hattında seyreden uçakta.

Yere inip, ayağımı toprağa bastığımda İngiltere toprağını eğilip öpmemin, hala yaşıyor olmanın sevinci olarak algılanmayacağı düşünerek vazgeçtim.

Koridorda tek sıra yürümemiz istendiğinde, bir köpeğin bizi tek tek koklayarak arayacağı söylendiğinde oldukça yadırgadım. Bazı Türk'lerin " hoş " şeklindeki nidalarından alınan İngiliz Polisi, özür dileyerek bu uygulamanın sadece bize değil tüm turistlere yapılan güvenlik geçişi olduğunu anlatmaya çalıştı. Bizim stadlarımızda ele geçirilen pala, döner bıçağı kazma vb. aksesuarlarımız gözümün önüne gelince anlayış gösterdim.

Hava alanında ilk dikkatimi çeken görevli tüm polislerin güler yüze yardımcı olmalarıydı. Nezaketleri ülkemiz zihniyeti ile kıyaslanabilir bir ipucuydu doğrusu.

Otele ulaştığımızda çifte rezervasyon, gelmeyen bavullar, hazırlanmamış odalarla karşılaşmadık. Duş Aktıyor, T.V. çalışıyordu.

İlk maç için Nottingham ' a gidiş dönüş toplam otobüs ile sekiz saat sürüyordu. Sıkıntıdan patlıyarak bu yolculuğumuzu

bitirdik. "Aman " diyebileceğimiz en ufak trafik hatasıyla, tehlikesi ile hatta riski ile karşılaşmadık. Tırlar ilk şeritten, otobüsler ve büyük araçlar ikinci şeritten, otomobiller üçüncü şeritten yol alınca vesadecce arkadan gelen taşıtı gören,(hiç bir sinyal yapmadan) önde giden taşıtı sürücüsü, bir alt şeride inip yolverince kazasızlık kendiliğinden geliyordu.

Şehir girişinde Polis ekip otosu aracımızı durdurdu. "Eyvah şimdi uğraş bakalım pasaport kontrolü, arama, al başına bela" düşüncele rindeyken polis Türk Milli takımına başarılar, bize bol şans dilediğini, gönülden Türkiye'yi desteklediğini, trafiğin şehirde çok yoğun olduğunu söyledi. Bize eskort yaparak yanyollardan stada getirirken yetkisine, anlayışına ve tavrına hala bir anlam verememiştik.

İyi başladığımız maç kötü bitti. Ahlarla vahlarla geri döndük.

Londra sokaklarında insanlarla herhangi bir şekilde göz göze geldiğinizde ister yaşlı olsun, ister genç, ister memur, ister çalgıcı size tebessüm ediyorlardı. Vatandaşlarımızın giderek bu mimiği kaybettikleri fikrine kapıldım.

Şehirler arası yollarda, ana caddelerde, ara hatta çıkmaz sokaklarda çöp denen nesneye rastlamamız mümkün olmadı. Çöplerini ne yaptıklarını en azından izmaritlerini nereye attıklarını konusunda ortaya atılan olasılıklar epey tartışmaya yol açtı aramızda. Bir buruşturulup yere

atılan sigara paketi için 50 sterlin ceza ödeyince bir dostumuz, yanımızda kese kağıdı taşımaya başladık.

İkinci maçımız yine hüsrans. Ahlarla vahlarla dolu yine sıkıntılı bir seyahat.

Marketlerde Pharmasi adlı bölümler ve başlarında eczacılar vardı diplomaları ile. Çok iyi maaş aldıklarını öğrendik muhabbetlerimizde. Ama Medical isimli bizim benzerimiz eczaneler sinek mezarlarıyla doluydu. Geleceğimizi görür gibi olduk İngiliz meslektaşlarımızın yılgın sesinde. "Bitti. Bu mesele burada bitti" dedi.

Üçüncü maçımızın sonucu en kötü skorumuz. Artık alıştık. Futbolda aramızdaki en büyük fark; biz ayaklarımızla oynuyoruz, onlar beyinleri ile.

Ama o güzelim kahvaltılarımız, çeşit çeşit salatalarımız, yemeklerimiz. Bu konuda İngiliz vatandaşlarına göre Türkiye ' de yaşadığımız için çok şanslıyız diyoruz ülkemize dönerken, büyük altından gururla güler ve evimizde yiyeceğimizi pilav üstü az kuruyu düşünerek.

Galiba tek golümüz bu Euro - 96 da. Uçakta hep beraber bağırıyoruz sevinçle sesimiz çıktığında "GOOOOL "

Ecz. Süreyya IŞIK