



PAT - END Mİ? PATENT Mİ?

Her türlü düşünsel ve bedensel emeğin karşılığının verilmesi tartışılmaz bir olgudur. Bir ürünün ortaya çıkabilmesi için harcanan zaman ve emek, bu ürünün bulucusuna belirli haklar kazandırmalı ve bu kazanım yasalarla koruma altına alınmalıdır.

Patent Yasası, işte bu hakları belirli süreler için koruyan bir yasadır. Bu yasa ile yeni buluşlar ve ürünlerin kullanım hakkı, ancak; bulucusuna, karşılığı ödenmek suretiyle alınabilmektedir ki bu, emeğe saygı çerçevesinde düşünülmelidir.

İlaçta patent yasasının ise bu genel durumdan ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü ilaç, tüm dünya ülkelerindeki en sosyal ve en stratejik üründür ve sanayiideki yeri silahtan sonra ikinci sıradadır.

Toplumu böyle yakından ilgilendiren sosyal bir ürünün, zaten pahalı olan satış fiyatlarının, patent yasasının uygulanması ile yüzde üçyüzlere varan bir artışı söz konusudur.

Türkiye gibi gelişmekte (!) olan ülkeler için bu durum, 2000'li yıllarda 20 milyar dolar civarında bir fatura demektir.

Türkiye'de 1879 yılında çıkarılan "İhtira Beratı" adı altındaki patent yasasında çok isabetli olarak "İlaçta Patent" kapsam dışı bırakılmıştır. Çünkü Türkiye'nin o zaman ki koşullarında da, günümüzde de ve yakın gelecekte de yeni bir ürün icad etme ve bunu koruma altına alma gibi bir gelişmesinden söz etmek çok iyi niyetli bir yaklaşım olur.

Florası bu denli zengin olan ülkemizde kendi droglarımızı ulusal ilaç sanayiinde değerlendirmemiz büyük bir başarı iken bu alanda dış satım bile yapabilecek düzeye gelen ulusal ilaç sanayiinin bu gelişmesi bazı hükümet politikaları ile engellenmiş, çemberler daraltılmış ve bütün bunların bileşkesi olarak 1995'te dönem hükümeti tarafından kanun hükmünde bir kararname, apar topar geçirilmiş ve 2000'li yıllardan başlayarak "İlaçta Patent Yasası" dayatılır hale gelmiştir. Bu yasa, Türkiye'nin hiçte hazır olmadığı Gümrük Birliği'ne girebilmesi için verilmiş en riskli ödünlere biridir.

Önceki yıllarda "İlaçta Patente Hayır" diyen Türkiye, maalesef bugün "İlaçta Patent Ertelensin" noktasına getirilmiştir. Avrupa Birliği bir yem torbası gibi boynumuza asılmak istenmiş ve en önemli hedef olarak gösterilmiştir. Avrupa Birliği'ne girmeye hak kazanan ülkelerde bile girilmesi ertelenen Gümrük Birliği'ne Türkiye, bazı politik çevrelerin çıkar hesapları yüzünden acele ile sokulmuş ve bu durum ulusal bir başarı olarak gösterilmek istenmiştir.

Oysa Gümrük Birliği Türkiye için zaman içinde ağırlığını daha çok duyacağımız bir boyunduruk durumundadır. Çünkü Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne kabul edilebilmesi için verilen ödünlere faturası yalnızca halka çıkacak ve halk; sadece çok uluslu şirketlerin, tröstlerin işine yarayacak bir yasanın bedelini, bozulan sağlığı ile ödeyecektir.

Bugün bile hasta için yazılan reçetelerin büyük bir çoğunluğunun eczanelerden alınmadığı, ya da tedaviyi anlamsız kılacak şekilde kısmen alınabildiği çok sık yaşanan acı bir gerçektir. Hatta kurum reçetelerindeki katılım payı bile hastaya ağır gelmekte ve ne yazık ki çirkin pazarlıklara neden olmaktadır.

Diğer taraftan toplumun sosyal güvenliğini sağlamak üzere oluşturulmuş Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı gibi kuruluşlar daha şimdiden zaman zaman tıkanma noktasına gelirken, ilaçta patent yasasının uygulanması ile tamamen hizmet veremez duruma düşeceklerdir.

Yerli ilaç sanayii yok olup, çok uluslu ilaç firmalarına bağlı kalmacağından, bu firmaların keyfiyetine bağlı olarak, her ilacı, her zaman bulmak mümkün olmayacak, ya da bulunabilir ilaçlar ortalama alım gücünü çok aşacağından temini imkansız hale gelebilecektir. Hatta; ilaç, tümüyle dışa bağımlı olacağından bu çok önemli sosyal ürün, zaman zaman hükümet politikaları gereğince bir "AMBARGO" unsuru olarak Türkiye'ye dayatılabilecektir.

Bütün bu olumsuz tablolar, zaten ekonomik baskılarla kıvranan Türkiye için, kendine doğrultulmuş bir silahın tetiğine basmakla eşdeğerdir. Bu yasanın ertelenmesi de kötü sonu ertelemek anlamına gelir ki, bunu bile bile "İLAÇTA PATENT YASASINA HAYIR" yerine "İLAÇTA PATENT ERTELENSİN" demeye de dilimiz varmıyor doğrusu!

MİEP' ler devam ediyor...

MİEP5: VİTAMİNLER, MİNERALLER VE ECZACININ DANIŞMAN ROLÜ,
(YENİDEN MERHABA)

Eczacı odamızda yeni bir dönem daha başladı. Bu dönemde de yine yapılacak çok iş var. Özellikle meslektaşlarımızın mesleki bilgilerinin tazelenmesi, aynı zamanda da günceli yakalamak amacı ile yapılan meslek içi eğitim programlarına devam etmeyi düşünüyoruz. Her seferinde farklı bir konunun işlendiği, sadece bilgi vermek için değil aynı zamanda meslektaşlarımızı bir araya getirmek amacında taşıyan bu programlarda katılımın gittikçe arttığını görmek bizleri mutlu ediyor.

- Vitaminler enerji verir mi?
- Hamile veya emzikli bir anne olarak ne tür vitaminler kullanmalıyım?
- Vitamin alınca iştahım artar mı?
- Sigara içenler daha fazla C vitamini almalı mı?
- Doğum kontrol hapları vitamin ihtiyacını artırır mı?
- Vitaminler şişmanlatır mı?
- Yüksek oranda vitamin alınması zeka gelişmesine faydalı olur mu?

Bu sorular sizlere yabancı gelmedi değil mi? Bu ve buna benzer sorulara daha rahat ve daha doğru cevap verebilmemiz için eczacı odamızın hazırladığı "Vitaminler" ile ilgili meslek içi eğitim programını izlediniz mi?

Vitaminler ile ilgili son gelişmeleri öğrenmek için "Vitaminler, Mineraller ve Eczacının Rolü" konulu bir MİEP hazırladık 22/11/1997 tarihinde Sapanca Otelinde yapılan bu programın sponsorluğunu Bristol Myers Squipp firması üstlendi.

Vitaminler ve mineraller konusunda konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Osman Özdemir katıldı. Kalabalık bir eczacı topluluğunun izlediği bu toplantı çok renkli geçti.

Özellikle Prof. Dr. Osman Özdemir'in akıcı anlatımı ve meslektaşlarımızın bu konuya göstermiş oldukları ilgi, sorulan soruların çokluğundan anlaşılmaktaydı. Toplantı sonunda meslektaşlarımız ile birlikte yenilen akşam yemeği son derece eğlenceliydi.

Bundan sonraki MİEP'lerinde bir arada olmak dileğiyle.



MİEP 6: BULAŞICI HASTALIKLAR MİEP'LER DEVAM EDİYOR...

Son zamanlarda en çok konuşulan, en fazla gündemde kalan konuların başında Hepatit B geliyor.

AİDS ise yüzyılın hastalığı; bu hastalıkla ilgili pek çok araştırma yapılıyor ve uzmanlar yıllarca süren çalışmaları ile bu hastalığa çığre olacak ilacı bulmaya çalışıyorlar. Basında çıkan tüm açıklamalara rağmen, halkımız bu korkunç hastalığın bulaşma yollarını tam olarak bilmiyor ve önlem almıyor.

Ve grip: Her zaman yakalandığımız özellikle kışın, bir türlü kurtulamadığımız başbelası.....
Brucella, salmonella ve döküntülü hastalıklar, gastroenteritler ve diğerleri.

Gördüğümüz gibi yüklü bir gündem..

"Bulaşıcı Hastalıklar" anabashiği altında topladığımız bu programı Venüs Restaurant'da 28/3/1998 tarihinde düzenledik. Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalındaki uzmanlarımızın katkılarıyla gerçekleşen bu program dört bölümden oluştu.

İlk bölümde "Viral Hepatit ve AİDS" konusunu Doç. Dr. Haluk Vahaoğlu anlattı. İkinci bölümde ise "Akut Gastroenterit ve Gribal Sendromlar" başlıklı konuyu Yrd. Doç. Dr. Birsen Mutlu sundu. Üçüncü bölümde ise "Brucella, Salmonella ve Döküntülü hastalıklar" ile ilgili Dr. Egen Coşkuncan bizi bilgilendirdi. Son bölümde ise bu toplantının sponsorluğunu yapan Pasteur firması yetkilileri, aşılarda depo ve eczanelerde saklanması konusunda meslektaşlarımıza pratik bilgiler verdi. Aşılarda söz konusu olduğunda, meslektaşlarımız rahatsız oldukları bazı konuları ve merak ettiklerini sorarak, yetkili ağızlarından bilgi aldılar.

Bu yoğun gündemin ardından, geleneksel hale gelen akşam yemeği ile toplantı neşeli bir şekilde sona erdi.

Son Söz; Uzun zamandır sürdürdüğümüz bu eğitim çalışmalarımıza, siz meslektaşlarımızın ilgisinin gün geçtikçe arttığını görmek, bizleri bu programları sürdürme ve yeni çalışmalar yapma konusunda motive ediyor. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda, sizlerin fikir ve desteklerinizi bekliyoruz.

Sevgilerde Kalın.....

Meltem KÜÇÜKŞENGÜL

