

YANITLAR

Bir arkadaşım anlattı:

8 yaşındaki kızı ile sokakta yürürken bir öğrenci gösterisine rastlamışlar. Az sonra polis gelmiş ve ite kaka dağıtmış öğrencileri. Küçük kız:

“ Anne, ne oluyor ” diye sormuş.

“ Polis izinsiz gösteri yapanları dağıtıyor kızım ” diye yanıtlamış arkadaşım .Tabi peşinden gelecek soruyu hayal bile edemedem...

“ Peki biz izin aldık mı anne ” Böyle bir soru karşısında ebeveyn olarak iki yanıt şansınız var.

“ Bizim yürüyüşümüz zararsız kızım. Onlar protesto yürüyüşü yapıyor ” diyebilir ve çocuğunuzun elinden tutup, hızla olay mahallinden uzaklaşabilirsiniz. Bu mazbut, uyumlu, itiatkar , cemiyete faydalı, hayırlı bir evlat yetiştirdiğimize delalettir. İleride çocuğunuz o polislerce itilip kakılmayacaktır.

İkinci yanıt onun istikbalini karartabilir.

“ Öğrenciler bir haksızlığa itiraz ediyorlar yavrum ” diyebilirsiniz.

“ Bir haksızlık gördüğümüzde sessiz kalmamalıyız ”

İşte bu cümle sonunuz olabilir. Çünkü herşeye karşı çıkan ve itisatsızlığın 'devlete isyan' sayıldığı bu ülkede artık çocuğunuz ilkokuldan üniversiteye, camiden kışlaya, evden işyerine kadar, haksızlığa karşı sesini yükselttiği her yerde 'hain' muamelesi görecektir otoritenin demirden balyozunu yiyecektir.

Tercih zordur; ya itaat ya fecaat !

17 Yaş düşlerini çoktan naftalinleyip sandığı kaldıranlar, hele böyle bir şantaj karşısında “ İnadına isyan , inadına aşk ” öğütüne bilirler mi çocuklarına ?

İzinsiz gösteride coplanan üniversitelileri gördükleri bir gecenin sabahında “ Yaşam izinle sınırlandırılmayacak kadar gemlenemez bir tutkudur ” Yazılı bir notu koyabilirler mi çocuklarının defterinin arasına?

Potansiyel bir sanık yetiştirebileceklerini bile bile “ Sevmek mükemmel iş delikanlı, sev sevebildiğin kadar ” diye şiirler fısıldıya bilirler mi kulaklarına?

Yaş gününde Kırmızı Başlıklı Kız masalı yerine “ Dinle küçük adam ” armağan edebilirler mi?

En iyi resim yapanların değil, sınıfta uslu oturanların ödüllendirildiği bu sistemde uygarlığın aslında farklı düşünceden doğduğunu anlatabilirler mi ?

Okul önlüklerini, kahvehane sohbetlerinin gazete manşetlerinin, televizyon prototiplerinin kopya edilmişçesine birbirine benzediği ülkede “ Farklı olma hakkı ” savunabilirler mi ?

Çocukları korkunç bir şantajcının eline rehin düşmüşken hala ideallerini koruyabilirler mi ?

Biliyorum, yapamazlar,

“ Yapın ” demekte kolay değildir.

Lakin unutmayalım ki “ Ya idealleriniz, ya çocuklarınız şantajına boyun eğersek yaratıcılığı hadım edilmiş, silik ve korkak bir nesil olacak cezamız... ”

Hem ideallerimizi, hem de çocuklarımızı yitirmiş olacağız.

Oysa çocuklarımızı çekip alabilirsek şantajcının elinden, ideallerimizi de kurtarmış olacağız.

Omuz verin bari çocuklarımız sahip çıksın ideallerimize.

Çocuğunuz bir gün :

“ Anne ,Baba ne oluyor ” diye soracak.

Yanıtınız hazır mı?

Ve yanıtınız hazır mı milyonların bir çeyrek bilete yada loto da aldığı umudun, başka adresini çocuğunuzun keşfedebilmesi için ?

“ Baba neden nöbet tutmuyorsun artık ” diye soran oğlunuza ,nöbet ihlalinin ne anlama geldiğini açıklamaya yanıtınız hazır mı ?

Yanıtınız hazır mı vergi kaçakçıları ve devleti soyanları TV'de izlerken savurduğunuz galiz küfürleri işiten yavrunuzun :

“ Ama anne sende fiş almayana indirim yapıyorsun bu doğrumu ” nidasına cevap vermeye?

Yanıtınız hazır mı savaşı lanetlerken ,komşu eczanenize ve meslektaşlarınıza takındığınız tavrın çelişkisini açıklamaya?

“ Niçin anne amcalar eczaneyi mühürlediler ” diye soran evladınıza; katılım payı almayarak sağladığınız haksız müşteri portföyünüzün getirisini helal etmek diye ona sunmanıza meslek örgütünüzün engel olduğunu ona açıklamaya yanıtınız hazır mı?

Ve yanıtınız hazır mı gençliğinizin idealistlik yıllarından bahsederken, neden bu fikirlerin gençlikte kaldığını ona açıklamaya?

Ve aynaya baktığınız da yanıtınız hazır mı kendinize?

Ecz. Süreyya IŞIK
Genel Sekreter

Not: Alıntı için sevgili Can DÜNDAR'a teşekkür ederim.