

## Başkandan...



Ecz. Sinan USTA

Kocaeli Ecza Odası Başkanı  
sinanusta@hotmail.com

Merhaba değerli meslektaşlarım; Sorgulamak istediğim insanoğlunun son elli yılda aklının alamayacağı hızda geçirdiği süreç ve bu sürecin sonunda içinde bulunduğumuz durum. Teknolojinin ilerlediği insan hayatını kolaylaştıran gelişmelerin yaşandığı bu zaman diliminde insanlar bu gelişmelere paralel olarak hayattan aldıkları tadı arttırabildiler mi sizce? Bu gelişmelerin insanoğluna kazandırdığı en önemli şey sonu gelmez tüketim açlığı. Sahip olduğumuz her şeyi o kadar hızlı ve düşünceşizce harcıyoruz ki sonumuzu getirecek felaketin farkına bile varamıyoruz. Doğayı, kültürümüzü, bizi diğer canlılardan ayırdığını düşüdüğümüz tüm özelliklerimizi farkına varmadan yitiriyoruz. Fakülte yıllarından aklımda kalmış bir konuyla özdeşleştiriyorum tüm olan biteni; aslında biz insanlarda bu tabiatın bir parçası olduğumuza göre bu kural bizim içinde geçerli elbette ki . Bir petri kutusu içine hazırlanmış besin yerine ekilen mikroorganizma besi yeri bitene kadar gelişimini sürdürür ve ardından yok olmaya başlar. Bu kadar basit ve anlaşılır bir örnek önümüzde dururken ve biz insanlar bu olayın yorumunu çok kolay bir şekilde yapabilirken yaşadıklarımızı ve kendi hayatımızı bir kez daha gözden geçirmemiz gerekmez mi sizce?

Bu örneği hayatın her alanına uyarlamak mümkündür. Arkadaşlıklar, tabiat, ilişkiler, çalışmalar, meslekler hep bu hunharca tüketimden nasibini alırlar. Kendi doymak bilmez iştahımız, aslında yiyip bitirdiğimizin kendi ya-

şam kaynağımız olduğunu görmemize engel olur her zaman. Dünya yani bizim petri kutumuz, içinde pek çok kereler farklı yaşam biçimlerinin egemenliklerine tanık olmuştur, ancak var olduğu günden bu yana bu çarkı bu kadar hızlı ve vahşice döndüren canlı formu sanırım olmamıştır.

Bizlerin yaşam kaynağımıza yani mesleğimize neler yaptığımıza da bir bakalım isterseniz. Maalesef bu bitmek bilmez iştah bizleri ve mesleğimizi de yok oluşa doğru sürüklemekte. Eczanesinde sadece kendi işini ve maddi çıkarlarını geliştirmeyi hedeflemiş eczacılarla ve meslek örgütünü zıplama tahtası görüp kendi çıkarları için mesleğin geleceğini tehlikeye sokmayı önemsemeyen örgüt yöneticileriyle sürüklendiğimiz yön ne yazık ki çok iç açıcı değildir. Etrafımızda bu alanı çok verimli, iştah kabartıcı olarak değerlendiren ve elimizden almak için fırsat kollayan onlarca dış tehlike olmasına rağmen korkarım ki yok oluş içten yıkılmayla gerçekleşecektir. Zaten iştahla bekleyenlerin olmasını bekledikleri de budur ve bizim dışımızda bu olayları kurgulayanlar oldukça sabırlı bir biçimde kurgularını hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Çok değil bundan 7- 8 yıl önce 'zincir eczane' olması kesinlikle mümkün olmayacak bir kavram, 'OTC' yurtdışındaki eczacılık uygulamalarında duyduğumuz bir terim di. Bu gün ise OTC yasası çıktı çıkacak, zincir eczaneler ise yapılacak yasa değişikliği ile bir gecede önümüze gelecek gerçekler haline dönüştü. Biz bu süreçte maalesef bir arada ve daha sıkı

kenetlenerek güçlenmek yerine çilyavrusu gibi dağıldık. Çünkü ağızımıza bir parmak bal çalıp gözümüzü kördildiler SSK ve Yeşil kart hastaları da artık bizim hastalarımızdı ve ilaç hizmetini bizden alıyorlardı. Bu süreçte ayırım daha da belirginleşti sayıca az bir kısım eczacımız o pastanın büyük bir bölümünü yedikleri için sisteme tam bağımlı ve yerinden kımıldayamayan bir yapıya dönüştü, bir kısmı ise arda kalanla hayatta kalma mücadelesi içine düştü. Adaletli dağılımı sağlayacak modeller geliştirmeyi ve bunları hayata geçirmeyi başaramadığımız sürece de bütünlük sağlayacak hareket biçimleri oluşturmak güçleşecek. Türkiye ilaç pazarının % 40'ını eczanelerin % 10'u geriye kalan % 60'ını eczanelerin % 90'ı paylaşmak zorunda ise siz bu insanların kaygılarının da aynı olmayacağını da görmek zorunda kalacaksınız. Bu uçurum arttıkça aynı kaygılarla aynı platformları paylaştırmakta güçlükler çıkacak. Bizim eylemsiz tavrımız arttıkça bizlere ve mesleğimize saldıran ve bizden bir şeyler koparmaya çalışanların sayısı, cesareti arttı ve artmaya devam edecek.

Vermemiz gereken kararlar ve yapmamız gereken işler vardır. Petri kutusunda ki bakteri mi olacağız? Yoksa aslan gibi üzerimize çullanmayı bekleyenlere kükreycemiyiz? Ya ölümü kabullenip sessizce uykuya dalacağız ya da tekrar ayağa dikilerek ölmediğimizi ve kolay kolay da ölmeyeceğimizi göstereceğiz.

- K.E.O.B. | YIL:2008 | SAYI:19 -

## İmtiyaz Sahibi

Kocaeli Eczacı Odası Adına  
Ecz. Sinan USTA  
Ömerağa Mh. Ankara Cd.  
No: 75/2 İzmit KOCAELİ  
Tel: 0262 321 30 68

## Yazı İşleri Müdürü

Ecz. R. Gaye YILMAZ

## Editör

Ecz. Veysel ZEYDAN

## Yayın Kurulu

Ecz. N. BAYDAR TURAN  
Ecz. Bedihan YAVUZ  
Ecz. Atakan ONAY  
Ecz. Emre GÜNAY  
Ecz. Gürler ÖZ  
Ecz. Onur BOZKURT  
Ecz. S. Burak ÖZCAN  
Ecz. Veysel ZEYDAN

## Yayın Türü

Sürelî Yayın

## Tasarım / AL&amp;SAT DESIGN GROUP

www.alsatgrup.com / 0262 321 41 83

## Baskı / CEMRE OFSET MATBAACILIK

## Yayın Koşulları

Yayınlanan yazılardaki görüşlerden yazarlar sorumludur. Bültende yer alan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir. Kocaeli Ecza Odası Bülteni odamız üyelerine ücretsiz gönderilmektedir.

## Eczacılık Yemini

Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren, insan hayatına ve sağlığına saygı göstereceğime, kazandığım bilgi ve becerileri dil, din, ırk, milliyet, parti ve sosyal sınıf farkı gözetmeksizin tüm insanların hizmetine sunacağıma, meslek yaşamımın ana hedefinin doğruluk, bilimsellik ve insan sevgisi olacağına, mesleğim

dolayısı ile öğrendiğim sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime, meslek deontolojisinin tüm kurallarına uyarak eczacılık mesleğinin onurunu koruyacağıma ve yücelteceğime, namusum ve vicdanım üzerine and içerim...