



Bunları Biliyor musunuz? ● **Ecz. Mesut AZIZOĞLU**

- SSK'nın 32 milyon üyesi için bir yılda yaptığı toplam sağlık harcaması 1 milyar 562 milyon doları buluyor. Bu rakam 1998 yılına ait. SSK, bu rakamın 633.4 milyon dolarını, yani toplam sağlık harcamasının % 37.5'ini ilaç harcamalarında kullanıyor. SSK, 1981 yılında faaliye geçen kendi ilaç fabrikasında, tükettiği ilacın sadece % 1.2'sini üretebiliyor. Fabrikanın kuruluşundan bugüne geçen 20 yılda, birçok ilaç firması holding haline gelirken SSK ilaç fabrikasının yerinde saydırılması tabii ki tesadüf değil, çünkü rakamlar açık. İlaç firmalarının ilaç satışlarının dörtte birini SSK'ya yapıyor olması durumu çok net bir şekilde açıklıyor. Örneğin SSK ilaç fabrikası 1998 yılında serum bölümünü kapatınca, sadece serum gideri olarak Eczacıbaşı Baxter firmasına 4.2 trilyon lira ödüyor. Oysa bu paranın sadece % 1'yle fabrikaya serum bölümünü yeniden kurmak mümkün.

1998 yılında SSK'da en çok tüketilen ilaç 1 milyon 981 bin dolarla Calcium Sandoz, daha sonra birer milyon dolarla Tılcotil ve Devapen 800 ve sırasıyla Genta, İecilline.

Ayrıca SSK toplam sağlık harcamalarının % 29.1'ini de dışarıdan aldığı sağlık hizmetleri için özel sağlık kuruluşlarına veriyor.

SSK 32 milyon üyesine 850 eczacıyla hizmet veriyor. Yani yaklaşık 37.000 kişiye bir eczacı düşüyor. Her SSK Eczacısı günde yaklaşık 500 reçeteye bakmak zorunda kalıyor.

- Birleşmiş Milletler Kalkınma programı tarafından her yıl yayınlanan İNSANİ GELİŞTİRME RAPORU'na göre Türkiye 1998 yılında 174 ülke arasında 85. sıradaymış. Sıralamanın hazırlanmasında ölçü olarak kullanılan İNSANİ GELİŞTİRME İNDEKSİ 3 veriye göre hazırlanıyor:

a- Milli Gelir b- Ortalama Ömür c- Eğitim düzeyi

Toplumun gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden olan bu veriler Türkiye'nin hala orta gelişmişlik düzeyinde olduğunu gösteriyor.

- Devlet denetleme kurulunun bölgedeki illerin sağlık sorunlarına ilişkin hazırladığı raporlarda, sadece Diyarbakır'da 1998 yılında bildirim yapılan tifo vaka sayısının Türkiye'deki vakaların yüzde 26'sına karşılık geldiği belirtiliyor. Aynı raporda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sağlık sorunlarının başında bulaşıcı ve salgın hastalıkların olduğu söyleniyor. Diyarbakır'da bulaşıcı hastalıkları engelleyecek hizmetlerin istenilen şekilde yürütülmediğinin belirtildiği raporda, 1998 yılı verilerine göre 0-11 aylık bebeklerin yüzde 29'u Difteri-Boğmaca-Tetanos ve Çocuk Felci aşılı ile aşılanabilirken, aynı yıl kızamık aşılama oranının yüzde 37, BCG aşılama oranının ise yüzde 28 olarak gerçekleştiği ve bu oranların Türkiye ortalamalarının çok altında olduğu vurgulanıyor. Bu haliyle Diyarbakır'ın aşı ile korunabilir hastalıklar açısından büyük bir risk taşıdığı da belirtildiği raporda, su ve besinlerle bulaşan hastalıklar açısından 1998 yılı verilerine göre 24620 ishal, 11153 tifo, 42 paratifo, 6080 amipli dizanteri, 199 basilli dizanteri ve 642 sarılık vakası görüldüğü belirtiliyor. Ayrıca raporda Diyarbakır'da ikinci grup önemli bulaşıcı hastalığın da sıtma olduğu, 1998 yılında 12463 kişide sıtma saptandığı belirtiliyor.

- 46 farklı meslek grubunun devlete yaptıkları vergi bildirim sonuçlarına göre en çok vergi verenler sıralamasında eczacılar 7. olarak yer alıyorlar. 10551 vergi mükellefi eczacının, beyan ettikleri gelirin ortalaması alınarak bulunan rakamlara göre eczacılar ortalama 1.836.183.000 TL. vergi ödüyorlar. Noterlerin birinci olduğu sıralamada, Mimar - Mühendisler 12., Avukatlar 13., Doktorlar 15., Diş Hekimleri de 32. sırada yer alıyorlar.