



ODA BAŞKANIMIZ FERAT DEĞER"İN 35. DÖNEM TEB OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Başkan, Sayın Divan Başkanım ve değerli üyeleri, Değerli Merkez Heyeti Üyeleri, Sayın Denetleme Kurulu Başkanım ve Üyeleri, Sayın Yüksek Haysiyet Divanı Başkanım ve değerli üyeleri, kıymetli oda başkanı arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım; sizleri Diyarbakır Eczacı Odası adına saygıyla selamlıyorum.

Değerli meslektaşlarım,

Diyarbakır, hayatın hemen her alanında çok ciddi problemleri olan bir şehir. Yıllardır süren şiddet ortamının tahrip ettiği, yoksulluğun yoğun olarak yaşandığı, göçler nedeniyle nüfusu 3-4 katına çıkmış, eğitimde sıkıntılar yaşayan sağlığı bozulmuş bir şehir. Elbette ki, böylesine derin problemleri olan bir şehirde eczacılık yapmak da kolay değil.

Diyarbakır'da yoksulluğun müsaade ettiği ölçülerde eczacılık yapabilirsiniz, yoksul insanların bu kadar çok olduğu bir şehirde yeşil kartla ilgili ciddi problemler de yaşarsınız. Bugün resmî rakamlara göre Diyarbakır'da 518 bin yeşil kartlı var, neredeyse nüfusunun yansının yoksul olduğunu belgeleyerek yeşil kart sahibi olmuş bir il. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan bu insanlar, belki de hayatlarında ilk kez devlet tarafından ciddiye alındıklarını hissettiler. Bu nedenle, bu uygulamanın başlamasıyla Diyarbakır'daki hastanelerde ve eczanelerde büyük bir yoğunluk ve yığılma başladı. Bugün Diyarbakır'da eczacılar, bu yoğunluk sebebiyle, yeşil kartla ilgili büyük sıkıntılar yaşıyor. Bir şehir düşünün ki, nüfusunun neredeyse yansı bir anda sosyal güvenceye kavuşup ilaç alma hakkını elde etsin ve bununla ilgili hiçbir altyapı



çalışması yapılmamış olsun.

Bugün Diyarbakır'da yeşil kart reçetelerinin kontrolünde ve ödemelerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bugün itibariyle Diyarbakır'da ağustos ve eylül aylarına ait yeşil kart bedelleri ödenmedi. Oysa ki, bu kadar yeşil kartlının bulunduğu bir şehirde gerekli altyapının önceden planlanması gerekiyordu. Aynı şekilde, SSK reçetelerinin incelendiği, SSK sağlık işleri il müdürlüğü, hem fiziksel açıdan hem de incelemeyi yapan eczacı sayısı açısından yeterli değil.



Bu eksiklikler, reçetelerin kontrolü ve ödemeler konusunda gecikmelere sebep olmakta.

Biraz da Türk Eczacıları Birliğinin Diyarbakır'daki projelerinden bahsetmek istiyorum. Diyarbakır, geçmişten bugüne dek hep ihmal edilmiş. Bugün yaşanan sıkıntıların temelinde de bu ihmaller yatıyor. Bugün, artık, bölgeyle ilgili en muhafazakâr düşüncelere sahip insanlar bile bölgeye pozitif bir ayırmacılığın yapılması gerektiğini söylüyorlar. Bu noktada Türk Eczacıları Birliğinin Diyarbakır'da hayata geçirdiği projeler de büyük anlam kazanıyor.

kayıtlarına göre Diyarbakır'da 341 bin kişi okuma yazma bilmiyor. Okul, derslik ve öğretmen ihtiyacının yoğun olarak yaşandığı, öğrencilerin 80 kişilik sınıflarda eğitim gördüğü bir şehirde, Türk Eczacıları Birliğinin bir okul yaptırmasının önemi şimdi daha iyi anlaşılıyor mu.

Benzer şekilde, göçler nedeniyle nüfusun artmasıyla beraber bugün Diyarbakır sokaklarında, ailelerine maddî katkı sağlamak amacıyla çalışan 11 bin çocuk var ve bunların 1 000'i madde bağımlısı olan bu çocukların tedavi edileceği ve sonrasında hayata kazandırılacağı Türk Eczacıları Birliğinin Yaşam Evi Projesi biraz daha anlam kazanmıyor mu.

yaşamakta. Sağlıkla ilgili istatistikler Diyarbakır'ın sağlığının hiç de iyi olmadığını gösteriyor. Türkiye'deki bütün tifo vakalarının üçte biri Diyarbakır'da yaşanıyor. Diyarbakır'da bebek ve anne ölümleri ilk sırada. Peki, Türk Eczacıları Birliğinin Güvenli Annelik Projesi bu anlamda biraz daha önem kazanmıyor mu.

Bu projeye, bizler, yaklaşık 500 gebeye gebelikleri boyunca tıbbi destek sağladık, 35 köye ulaştık ve bu hastalarımızın içinde hastaneye ulaştırdığımız gebelerimiz de oldu, sağlıklı çocuklarımız da oldu.

Ben, buradan, bu çocuklarımız ve bu annelerimiz adına Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı ve onunla beraber çalışan tüm arkadaşlara teşekkürü bir borç biliyorum.

Türk Eczacıları Birliğinin, Diyarbakır ve bölgeyle ilgili gösterdiği bu duyarlılığın bütün sivil toplum örgütlerine örnek olmasını diliyorum. Keşke, bütün örgütler ve hatta devletimiz böyle bir duyarlılığı göstermiş olsa, belki de Diyarbakır, bugün yaşadığı bu sıkıntıları yaşamazdı.

Yeni oluşacak Merkez Heyetinin, toplumun ve eczacıların, eczacılık hizmetini alırken ve verirken mutlu olacakları bir sistemi oluşturmaları dileğiyle hepimize saygılar sunuyorum.

Teşekkür ederim.

Diyarbakır, hayatın hemen her alanında çok ciddi problemleri olan bir şehir. Yıllardır süren şiddet ortamının tahrip ettiği, yoksulluğun yoğun olarak yaşandığı, göçler nedeniyle nüfusu 3-4 katına çıkmış, eğitimde sıkıntılar yaşayan sağlığı bozulmuş bir şehir. Elbette ki, böylesine derin problemleri olan bir şehirde eczacılık yapmak da kolay değil.

Diyarbakır, sağlık açısından da büyük problemler