

SUYUMUZ ISINIYOR

Birleşmiş milletlerin iklim değişikliği ile ilgili açıkladığı son rapor herkesi sarstı. Kıyameti andıran senaryo gerekçeleri ile ortaya kondu. Yazı yaz gibi kışı kış gibi yaşamayışımızın hayra alamet olmadığını gördük. Rapora göre önemli kara parçaları su altında kalacak, (bunlar arasında İstanbul, Londra New York'ta var) ciddi kuraklıklar buna bağlı olarak açlık ve göçler başlayacak, su kaynaklarımızın belli kısmı tuzlanacak, dolayısıyla susuzluk baş gösterecek, tuzluğun artması gulf stream dalgalarını azaltacak. Bu da Sibiryaya tarzı bir iklimin hakim olmasına sebep olacak, 2050'de 1 milyona yakın canlı türü yok olacak...

Bu felaketlerin sebebi ne? Petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtların yoğun olarak kullanımı sonucu karbondioksit gibi sera etkisi yapan gazların miktarı artıyor. Atmosferdeki bu sera etkisi dünyanın sıcaklığını tehlikeli biçimde artırıyor. (21.yüzyılda 6 dereceye kadar yükselebileceği öngörülüyor). Bu sıcaklık buzulları eritiyor buna bağlı olarak denizlerdeki su seviyesi yükseliyor. (21. yüzyılda 80 cm ye kadar yükselebilir). Sera oluşumu nemi, yoğunlaşmayı dolayısıyla iklimleri etkiliyor.

1990 da sera etkisi yaratan gazların salınımını azaltan Kyoto sözleşmesi imzalandı. Bu anlaşma ile nükleer ve termik santraller yerine rüzgâr enerjileri kullanılacak, doğamızı kirleten maddelerin kullanımı azaltılacaktı. Bu işte elebaşı olan ve kirliliğin % 25'ine neden olan ABD, kömür yataklarının önemli bir kısmına sahip olan Avustralya ve tabii ki Türkiye imza atmadılar. Türkiye'nin gerekçesi "kalkınmamız her şeyden önce gelir." Yatağan Termik Santrali, Gökova Santrali gibi çevre düşmanları Anayasaya aykırı bulunmasına rağmen Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyet göstermektedir.

Peki doğa ana niye hiddetlendi, kim küstürdü doğa anamızı. Eskiden doğaya uymaya çalışırdık, şimdi doğayı bize benzetmeye başladık. Malum ülkenin önderliğindeki insanlık, yüreği gibi kara petrolü çıkarıp, yerine masum insanları gömdükçe, doğa ana gökyüzünü karartıyor. Bize sunduğu akarsuları kana bulayınca, onları kurutmaya başlıyor. Ahlaki çöküntüler, maddi hırslar, sömürüler arttıkça, doğa büsbütün bizi sulara gömmek istiyor ve diyor ki " ey âdemoğlu sana her türlü güzelliği, nimeti verdim, sen bunları tuza çevirdin, sonun yaklaştı, suyun ısınıyor"



Ecz. Ahmet AZAZI

