



Ecz. Sertaç Okay

# Gerçek; Gerçeği Geri Çek

Olan ile anlatılan/aktarılan arasında yaratılan boşluğun büyüklüğü anlatıcı iktidarının temelini oluşturur. Gerçekten uzak tutuldukça, düşüncelerinin geçirgenliği artar aktarılanın.

Var olan düzende iktidar sahipleri kurdukları düzeni, sistemi ayakta tutabilmek için bu yola başvuruyorlar. Sistemler kendilerine düşman yaratmak zorundadır; bekanın devam edebilmesinin başka yolu yoktur. Yaratım sürecini en iyi uygulama metotlarından biri semboller kullanmaktır. Dünyada insanlığın sıkıştırıldığı üretimsizliğin sürüklediği hiçlik duygusunu gölgelemek için kapitalist sistemin izlediği uyutma politikalarından biridir sürekli tehdit altında gösterilen semboller, değerler, yaşamlar. Bu düzenler incelendiğinde Türkiye özelinde aşırı militarist, milliyetçi – şoven uyutmalarla karşı karşıya kalındığı gerçeğine çarpıyoruz. Sistem her tıkanışında bir yalan, bir düşman, bir kahraman uydurarak çıkmazları örtmeye çalışıyor.

Türkiye’de Türklük, Bayrak, Vatan, Millet, Şehit ve sair kavramlar tam bir haşhaşi müptelaliğine götürür şekilde halka dayatılıyor. Öyle ki bu kavramlar insanlığın ötesinde değerler olarak yaşamlarda yer ediniyor. Dolayısıyla bunlar için insan ezmek, kaybetmek, öldürmek meşruiyet kazanıyor. Bu sembollere dokunuş, bunlara dair eleştiri, ilgili söylenecek en ufak gerçeklik hak ettiğiniz cezaların listesinin sistem uygulayıcıları tarafından önünüze serilmesine yetiyor. Bu liste; tavrınızın şiddetine ve gerçekliğine göre değişen; tehdit türleriyle başlayıp, linç, adil yargı vb hak ettiklerinizle devam eden ölüme kadar giden pek de özene gerek duyulmadan hazırlanan “Vatanperver” bir şefin elinden çıkmış bir menü gibi duruyor.

Yakın dönemden başlayarak sembol üreticilerinin

kurduğu düzenin sacayaklarını bir yoklayacak olursak; yalan demiştik, bir Erke dönergeci türküsü tutturulmuş, Ergenekon misali, Kurtuluş Savaşı ve onun “anti-emperyalist” karakteri misali dilden dile kahramanlık destanı gibi yayılacağı benziyor. Kahraman ordumuzun yetiştirdiği şanlı mühendislerin buluşu bu dönergeç, bilindik fizik kurallarıyla çalışma prensibi açıklanamayan enerji üreticisi bu alet, Türklüğün şerefine şeref, şanına şan katma arayışında halkı bahtıyar kılacak. Kâinatın her bir yanında Türk üretir sesleri yankılanacak. Düşman dersek, bildiğimiz her bir yön kavramının başını tutmuşlar. Güneydoğudan, Kuzeybatıdan, sağdan, soldan, alttan, üstten, her bir yerden. Kürtler, Kürdistan ve Kürtlükle ilgili olan her şey, son dönemde daha bir gündeme gelen Ermeniler, solcular, insan hakları savunucuları, anti militaristler, düşünenler, irticacılar vb herkes düşman. Elbette bu düşmanlar karşısında korunmasız değiliz. Ey Kahramanlar, ah o her eyleminde ruhumuzu şad eden, ülkenin fedakâr koruyucuları. Onların yokluğunda vatan, direkleri olmayan çadira benzer. Ülkeyi bölmek, karıştırmak, çalkalamak için çalışan dış mihrakların dışarıdaki varlıklarının, içerideki maşalarının azılı takipçisi olarak her daim var olmuşlardır. Onların katliam yapıyor olmaları, çete oluşturmaları, “küçük” yasadışı uygulamaları asla gözümüze gelmemelidir. Olacak o kadar. Nasıl olsa çok işlevli yılmaz bekçiler onlar, şu ulvi değerleri nasıl da canı gönülden nasıl da namusluca savunuyorlar görmüyor musunuz; öyle ki artık halkın her kademesinde bunlara özenen, yaratılmaya, dönüştürülmeye hazır kitleler mevcut.

“Yalanın bacakları uzundur, kendi zamanının önünde gider.” der Adorno ve devam eder: “İnsan olarak yaşayabilmek için, mevcut sistemi barbarca itmek gerekiyor”. Çözüm buradan geçiyor galiba.