

KOLAY HAYAT

Ecz. Ahmet Azazi



İnsanoğlu var olduğundan beri kolay bir yaşam için uğraş vermiştir. İcatlar, araçlar aletler daha kolay bir hayat için yapılmıştır. Baltayla, okla başlayan ve mikroçiplere kadar varan buluşlar ayaklarımızın, ellerimizin hatta beynimizin yükünü çok hafifletmiştir. Her şey bilgisayar tuşunda, kumandanın ucunda, makinenin pedalında artık.

Bu gelişimden insanoğlu muzaffer çıkmış görünse de teknolojinin yan etkileri tolere edilemeyecek düzeyde kendini göstermiştir. Fast food ve hareket kısıtlılığı şişko şişko insanların hızla artmasına sebep oldu ve obezite ciddi bir problem haline geldi. Suni tarım ve sanayi kanserli hastaları artırdı. Bunun gibi birkaç hastalık daha sayılabilir ama asıl darbe beyne ve yüreklere geldi.

Kolay hayat isteği (teknoloji sahiplerinin de gazıyla) kronik bir hastalık oldu. Kolay para, kolay arkadaş, kolay ilişki ister olduk. Kolaycılık dokularımıza sirayet eden habis bir tümöre dönüştü. Egomuz çoştukça çoştü. Önceleri çalışmak, emek, sevgi gibi kavramlar önemli erdemlerdendi. Şimdi enayi materyalleri oldu bu kavramlar. Kolaycılık illetinin başrolü olan parayı elde etmek için mümkün olan en kolay yolu ister olduk. Kısa yoldan köşe dönme gayreti hahal haram, onurlu onursuz demeden meşrulaştı.

Eş seçerken dahi kolay biri olsun istiyoruz artık. Kadının eş fazla dırdır etmeyecek, içkiye kahveye karışmayacak, kafası da öyle çok çalışmasa daha iyi olacak. Erkekse parası olacak, konken partilerine, arkadaş partilerine karışmayacak. Sevgi mi? Çok sevmese de olur yeter ki rahatı sağlasın. Türk filmlerindeki fakir ama gururlu genç tiplerini komedi gibi izlenir oldu. Arkadaşsa mümkünse borç istemeyen cinsten olacak. Sanal ilişkiler girdi hayatımıza bir taraftan sorgusuz hesapsız kolay ilişkiler. Yakınlarımızın, ezilmişlerin problemlerinden çok bize zarar veremeyecek olan ünlülerin problemlerini takip etmek daha cazip oldu. Magazin izlemek trend oldu. O kadar ko-

Fast food ve hareket kısıtlılığı şişko şişko insanların hızla artmasına sebep oldu ve obezite ciddi bir problem haline geldi. Suni tarım ve sanayi kanserli hastaları artırdı. Bunun gibi birkaç hastalık daha sayılabilir ama asıl darbe beyne ve yüreklere geldi

lay hale getirildi ki büyük büyük puntolarla zirvaları anlatıp üçer defa tekrar ediyorlar ki beynimizin rahatını hiç bozmadan izleyelim.

Orhan Veli rahat yaşam sevdalılarının nihai huzuru için şöyle bir adres gösteriyor.

Şu kavga bir bitse dersin
Acıkmasam dersin
Yorulmasam dersin
Çişim gelmeseyse dersin
Uykum gelmeseyse dersin

Ölsem desene!

Yazımın kolay okunur olması için gayret ettim umarım yormamışımdır. Hepinize KOLAY GELSİN.