

# 14 Mayıs ECZACILIK BAYRAMI ve HASANKEYF

● Ecz. Cevdet KARA

**B**ayramlar... Güzel bayramlar... Küskünlerin, dargınların barıştığı, huzur ve barışın birarada bulunduğu nadir günlerden biri...

Bir 14 Mayıs daha gelip kapıya dayandı. Mesleğimizin dünü bugünü gözlerimin önünde bir film şeridi gibi geçti. Acaba bütün meslekler bu kadar sorunlarla yüklü bir halde çırpınıyor muydu?

İlaç katılım paylarının alınmadığı, herşeyden daha önemli olan hayati öneme haiz, insan sağlığıyla ilgili harcamalarda ödenek sıkıntısının had safhaya ulaştığı, patent yasaının bir an evvel oldu bittiye getirilmek istendiği, eczacının bir sağlık hizmeti veren bir danışman olmaktan çok ticari kaygıları olan bir esnaf konumuna getirildiği, hala 1953'lerin kanunlarıyla sınırlandırıldığı, gün geçtikçe saygınlığının ve itibarının kaybolduğu bir mesleğin bayramı elbette buruk geçecekti.

Ama ümitliyiz ve tüm sorunlara rağmen yarınlara daha ümitli bakmanın sevincini ve ümidini yitirmedik bir an.

Bu duygular için-

de Atatürk anıtına çelenk bırakarak kutlamaya başladık bayramı. Eczacı odamızda gün boyu bayram tebriklerini kabul ettik. Akşamında da odamızın "Özel Bayram Gecesi"nde geç saatlere kadar doyasıya eğlendik. Odamızın bu anlamlı bayram gecesinde bir de sürprizi vardı. Mesleğimizin dikenli ve çileli yollarında çeyrek asrını tamamlamış meslektaşlarımıza 25 yılın anısına rozet ve plakelerin verilmesiyle bir anda gecenin güzelliğine güzellik katıldı.

14 Mayıs'a istinaden Batman temsilciliğimiz organizasyonu ve katkılarıyla bölgemizin buram buram tarih kokan tarihi Hasankeyf kentine gezi düzenlemek için Pazar günü erkenden bütün eczacılık camiası otobüsleri doldurup neşeyle yola çıktık.



Zevkli bir yolculuktan sonra Hasankeyfe vardık. Yıllarca çeşitli medeniyetlere en görkemli şekliyle ev sahipliği yapan Hasakeyfe bugün unutulmaya yüz tutmuş, arkeolojik çalışmalar yeterince yapılamadığı için koskoca bir kültür kaybolup



gitmiştir. Kalan kısımlar da belki Dicle Nehri'nin sularında boğulup gidecek. Ve Hasankeyf tarih sahnesinden silinip gidecekti. Bu duygularla olsa gerek, bir daha görememe korkusuyla olsa gerek daha çok sevdik Hasankeyfi...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden olan ve yekpare taştan meydana gelen kalesi nedeniyle "Hısn Keyfa" adını alan Hasankeyf'in ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu tam olarak bilinmemekle beraber İslam fethinden önce bizanslılar ile sasaniler'in elinde bir dönem kalmışsa da Hz. Ömer döneminde 638 yılında bi kent fethedilmiştir.

Çeşitli devletlere ev sahipliği yapan Hasankeyf Eyyübiler zamanında Moğol istilasına maruz kalmış ve yer yer harap edilmiştir, Eyyübiler daha sonra büyük bir imar çalışmasıyla kenti daha imar bir hale getirip en parlak dönemini yaşattırmıştır.

Daha sonra Eyyübilerin bu antik kenti Osmanlılar'a bırakmasıyla Hasankeyf günümüze kadar gelmiştir." diye bir bir anlattı rehberimiz bu güzel kentin geçmişini...

"Yolgeçen Hanı" diye adlandırılan mağaralarını gezip dolaşırken adeta geçmişe dönüp o zamanı yaşadık. Buz gibi suların aktığı yemyeşil bahçelerinde oturup meyvelerimizi yerken o tarihi güzelliği bırakıp dönmek çok zor olacaktı.

Yıllarca birçok medeniyet ve kültüre ev sahipliği yapmış tarihi kente boğulan bir çocuk edasıyla yaklaşalım, onu kurturalım, onu sonsuza dek yaşatalım diye dua etmeden de geçemedik.

Ve ayrılık vakti gelip çattı. Böylesine güzel bir bayramı çok güzel bir ortamda yaşamak hepimize keyif vermişti. Şimdi den gelecek bayramı özlemiştik.

Nice güzel 14 Mayıs'larda buluşmak umidiyle...



Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne  
allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar  
oynasınlar türküler söyliyerek yıldızların arasında  
dünyayı çocuklara verelim  
kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi



hiç değilse bir günlüğüne doysunlar  
dünyayı çocuklara verelim  
bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı  
çocuklar dünyayı alacak elimizden  
ölümsüz ağaçlar dikecekler

**Nazım HİKMET**