

Bir Yardımın Ardından... ● Ecz. Cevdet KARA

Güneydoğu'nun incisi Diyarbakır'ında bir Ramazan ayı idi. Misafirperver ve yardımsever insanlarımız bu mübarek ayı adeta sabırsızlıkla beklemişti. Bu ayda birçok kurum ve hayırsever vatandaş, fakirlere yardım etmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. Özellikle sosyal yardımlaşma vakfı önünde hergün binlerce insan bir parça ekmeğe ve sıcak bir yemek almak için saatlerce kuyruk beklerken bu tablo insanların acı dramını gözler önüne sermekteydi.



Hayırsever insanlarımızın yaptığı yardımlar birkaç günlük dahi olsa açlıklarını, yoksulluklarını unuttursa da açlık, yoksulluk bir süre sonra yine kapiya dayanıyordu. Bir yandan yoğun bir nüfus, öte yandan açlık, sefalet...

İşte Diyarbakır'ımızın bu acı tablosunu yakından izleyen 11'nci Bölge Diyarbakır Eczacılar Odası da bu Ramazanda boş durmadı. Daha önce yaptığı ilaç toplama kampanyası ile de birçok hastanın derdine derman olmaya çalışmıştı. Şifa dağıtmıştı. Dün ilaçtı bugün ise gıda: sağlıklı ve refah bir toplum için elele vermişti.

Bu amaçla tüm meslektaşlarına durumu ileterek bir yardım kampanyası başlattı. belki yoksulluklarına tamamiyle çare olmayacaktı ama bayram öncesi bir nebze olsun sevindirecekti mazlumları. Körhat, Mardinkapı ve daha nice mahalle ve semtleri tek tek dolaşarak, fakir ve muhtaç aileleri tespit ettik. Onlara vereceğimiz yardım paketinin davetiyelerini verirken gözlerindeki sevinci, mutluluğu görmenin mutluluğunu yaşıyorduk.

Davetiye kartlarını dağıttığımızda ayağımı-

za kara sular inmiş, gece karanlığında yağmurun bereketi tüm bedenimizi ıslatmıştı. Yorgunduk ama yaşattığımız inandığımız bu mutluluk bu yorgunluğu çoktan alıp götürmüştü uzaklara...

Ben ve değerli abim İrfan Yazıcıoğlu'yla evlerimize dönerken verilen bir görevi yerine getirmenin mutluluğu içindeydik.

Dağıtım yapacağımız Pazartesi günü adeta bir bahar havasındaydı ve birkaç gün öncesinde gördüğümüz, tanıştığımız fakir ama onurlu insanlarımız bu yardım paketlerini dağıtmanın heyecanı içindeydik. Saat 10'u gösterdiğinde yardımlar tek tek sahiplerini buluyordu. Üç gün içinde tüm yardım paketlerini dağıttık. "Keşke daha çok insana ulaşabilseydik keşke daha çok fakire yardım edebilseydik" diye söylenmeden de edemedik.

Bu yardımın başından sonuna kadar emeği geçmiş tüm meslektaşlarımıza ve maddi manevi bütün imkanlarını ve zamanını bu işe ayıran değerli abim İrfan Yazıcıoğlu'na içten sevgi ve saygılarımı sunmayı bir borç bilirim.

Daha nice güzel ortamlarda buluşmak ümidiyle...