

HEM NALINA, HEM MIHINA

Ecz. Mehmet M. YÜZBAŞIOĞLU

Yıllar sonra "en milliyetçi", "en memleketsever", en verimkar bir dönemi daha yaşıyoruz, sevgili eczacılar...

Kendimizle ne kadar övünsek, az! Bir çırpıda bitirdiğimiz okullar, güle oynaya, girmemizle çıkmamızın bir olduğu fakültemizden sonra, sokaktan bulduğumuz ya da sıfır faizli kredilerle açtığımız eczanelerimizde tatlı tatlı tatil keyfi sürerken, bunlara ilaveten insanımızın sağlığını büyük bir hayırseverlikle üstlenmiş bulunuyoruz.

Ödeneği olmuş, olmamış, tahsilat üç ay sonra, beş ay sonra olurmuş, düyuna da kalırmış, ne gam!...

Bu memur, senin memurun. Bu işçi senin işçinin kardeşim. Başka sahiplenen çıkarsa, sakın bırakma. Sermayenin son damlasına kadar yanlarında olmak, senin en asli görevindir.

Eczane sahibi oluncaya kadar olan "O güzelim yılları", aldığın ilaçların bedellerini her ne pahasına olursa olsun ödeyerek, kestiğin faturadan doğan KDV ve gelir vergisini de güzelce vererek,

süsle. Böylece hem insan sağlığına olan pek değerli katkılarından hem de **en uygun yerlere harcanmak üzere** Maliyeye yatırdığın nakitten dolayı katmerli bir mutluluk duyacaksınız.

Düşünsene; hem ilaç veriyorsun, hem üstüne para... Eski devirlerde ramazan sofralarına davet edilenlere verilen "diş kirası" gibi. Vermek güzel şeydir, sevgili meslektaşım, güzel. Hatta istersen azıcık naz yapıp, ağırdan al da; %15 hediyesi ile vererek, mutluluğun doruğuna ulaş. Eee... keyif senin artık.

Bu arada sana takdim edileceğinden asla şüphe etmemen gereken çekini, görgüsüzlük edip, haftada, onbeş günde bir "daha gelmedi mi?" diye sorup durma. Böyle bir davranış, sana hiç yakışmaz.

Çık, dolaş biraz komşularını, akrabalarını ziyaret et, onların da ne kadar mutlu olduğunu tesbit eyle. Oradan sonra bankaları da dolaşabilirsin. Seni ne kadar "seveceklerini" mutluluktan her tarafın titreyerek göreceksin, yaşayacaksın.

Biliyorum değerli meslektaşım, sen bu memleketin evlatları arasında ayrımcılık yapmayacak, sağlam bir karaktere sahipsin.



Sadece memur ve işçi kardeşine destek olup, Bağ-Kur'luyu ayırmak, sana yakışmazdı. Ne mutlu sana ki; çok değerli idareci büyüklerinin, pek yüce gayretleriyle başardığı, meslek onuruna, onur katacak bir protokole kavuştun ve artık Bağ-Kur'lunun da yanındasın.

Sakin aldanma; Bağ-Kur'u sana kötü gösteren şom ağızlı, iyilikten nasipsiz kara ağızlılara. Görmüyorsunuz ki parayı üç ayda alamazsan, mahkemeye verip, %3 faiziyle birlikte tahsil imkanın bile var protokolde.!

Bir fincan kahvenin bile kırk yıl hatırı olduğunu düşünerek, şimdi geçirmekte olduğun balayı günlerinin hatırına, bu hayırlı hizmetini sonuna dek sürdüreceğinden şüphem yok.

Hatta, hizmetlerine hizmet katmak ve nesli kurumuş kara suratlı meslekdaşlarına inat, katılım paylarını da az alıyormuş gibi yap. Ya da alma ve kurumdan misli ile alarak zekanı kanıtla. Normal yollar ve Hak hukuk masalları senin üstün zeka ve yeteneklerini köreltir. Bu "çarpıcı" dehanı eşine ve çocuklarına da anlatarak, onların da seninle gurur duymalarını sağla. Göreceksin; iştahınız artacak ve yediğinizin de daha bir tadına varacaksınız.

Az kalsın, unutuyordum; faturasını kesip, hediyesini beklemekte olduğun ilaçlar var ya; sen tahsilatını yapınca kadar, o mutad aylık zamlardan ne kadar çok gelirse, o kadar da çok keyif almayı sakın ihmal etme. Zira verdiğin hizmetin değeri daha bir artmış olacak. Bu yüzden de bir kez daha gururlanabilirsin.

Bir zamdan sonra, sermayesini yüklemek için beslediğiniz kediniz "Minnoş"u salıverin, gitsin. İkinci zamda, kendisine yük kalmayacağı için üzülebilir.

Şimdi size yeni bir müjdem var; sıkı durun... Hani herşeyin reklamı olup du-

rukken, insanımızın "ilacını tanıma ve seçme özgürlüğünün" önünde bir dağ gibi duran "ilaçta reklam yasağı" artık kalkıyor. Halkımız artık, herşeyi öğrendiği medyadan, derdinin devasını da öğrenip, "şifasını bulacak".

Bu iki perdelik oyun'un, ikinci perdesi ise daha bir şiirsel, arkadaşlar. Duygu yüklü, mutlu bir "SON"la bitiyor ve "Eczacılığa PERDE"...

Açalım mı biraz?

Hani veteriner ilaçlarda; ziraat ilaçları satıcılarına ilaveten veteriner kardeşlerimiz, itriyat ve parfümeri de; bakkal, toptancı, kooperatif ve market desteklerimiz vardı ya, yakın bir gelecekte ilaç da da yükümüz azalacak artık. Bu güzel hizmeti, daha geniş bir kesim ifa edeceği için, halkımız, hizmete daha kolay ulaşacak, bakkal esnafımız da, okuyup, eczacı olmadıklarına hayıflanmayacaklar artık.

Nöbet listelerimize, bakkal ve marketlerimizi de ilave ederek, daha seyrek nöbet tutup, sıcacık evimizde, çoluk çocuğumuzla daha fazla oturabiliriz artık.

Bize bu imkanı bahşeden, başta idealist ilaç devleri ve söz geçirenleri olmak üzere, yönetmeliğin kabulüne temenna çekip, Amenna diyen ilgililere ne kadar şükran borçluyuz, tarif edemem.

Merkez heyetimizi yok sayıp, pardon yormayıp, sormadıkları için de sevinmeliyiz.

Bir gün varolduğumuzu göstermeyi öğreniriz nasılsa... Ne gam!... Var olmayı da, bir olmayı da, ne olup, ne olmadığımızı da... Şimdi bunları düşünüp de keyfimizi kaçırmanın alemi yok.

En iyisi, teybinize kıvrak bir oyun havası koyun, çubuğunuzu yakıp, keyfinize bakın ve çıkarın eczacılığınızın tadını, doyasıya çıkarın.