

## KADINLAR SİYASETTE OLMALI!

Çeşitli engellerle kadının önünün kapatılmasına, mülkün %84'ünün erkeğin elinde olmasına rağmen kadınlarımız siyasette yer almak istiyorlar.

Neden bu kadar zor çok sayıda kadını aktif politikada görmek? İşte size birkaç neden... Kadın kendine verilmiş, giydirilmiş kimliğe bağlı, ondan çıkması bir hayli zor. Evi, çocukları ona emanet, eşi eve geldiğinde dört dörtlük bir ev, yemek ve eş bekliyor. Hatta eşi dışarıda çalışsa bile bu görev sadece kadının. Ayrıca yaşlı ve hasta bakımı yine kadının omuzlarında. Ayrıca kadın dışarıda çalışsa bile kendi ekonomik özgürlüğü henüz yok denilecek derecede az. Zaten ev kadının emeği yok sayılıyor, hiçbir şekilde karşılığı verilmiyor. Hatta çoğu zaman kuru bir teşekkür bile ondan esirgeniyor. Mülkün %16'sına yakını kadının elinde. Siyaset akçeli bir iş. Para sarf etmeden bir yere varılmıyor. Bunun dışında siyaset akşam saatlerinde ve hatta içkili lokantalarda yapılıyor veya kotarılıyor. Peki o zaman kadın nasıl dahil olacak bu tür çalışmalara.

KA-DER işte bu engelleri ortadan kaldırmak, kadına bilinç aşılacak ve eğitmek ve desteklemek amacıyla kuruldu. ÇÜNKÜ ülke nüfusunun yarısı kadın ama temsil oranı çok düşük. 550 milletvekilinin %4.4'ü kadın. Yerel yönetimlerde bu oran <math>1</math>. Dünya sıralamasında 159 ülke arasında temsil oranıyla SADECE 110'UNCU SIRADA. Zaten sıralamada bizden sonra şeriat hükümleriyle yönetilen Arap ülkeleri geliyor.

KA-DER'in istediği kadınların da karar verilen noktalarda olması yani kadın belediye başkanları, kadın valiler, kadın milletvekilleri, kadın meclis üyeleri, kadın muhtarlar olmalarını istiyoruz. Burada ısrarla durduğumuz nokta, sadece sırf kadın oldukları için değil ama niteliklerine rağmen yeterli sayıda temsil edilmedikleri. Eşitliği aykırı davranışlar, istihdamda kadınların önünü kesen yönetmelikler ve hatta çalışan kadınları bir takım bahanelerle işten ayırmalar... İşte bütün bunlar biz kadınların mutlaka karar mekanizmalarında olmaları gerektiren noktalar. Bugün yeni Türk ceza yasası meclisten geçmekte. Tüm kadın dernekleri eksiklikleri ve kadının aleyhine



olan noktaları işaret etmek durumunda kalıyor; çünkü, nereden baksanız bizim millet vekillerimizin sesi duyulmuyor.

Bu sorunu çözmeyen en kısa ve etkili yolu meclislerinde çok sayıda kadın bulunduran ülkelerde gözlemlediğimiz yöntem, yani olumlu ayrımcılık; kadınlara erkek sayıya eşit hale gelene kadar bir ayrımcılık tanımak, onlara öncelik vermektir. Hatta para sorunu olan kadınlara partilere devletten verilen katkıdan bir fon oluşturup onların aday olma süreçlerini gerçekleştirmelerine yardım etmektir. O zaman rahatlıkla demokratik katılım var, her kesimin temsil edildiği bir ülkede yaşıyoruz diyebiliriz.

Hazırlayan: **Nurhan ÖZTAŞ**  
Mersin KA-DER